

HGGunnink, gehouden te Bleiswijk, 23.02.2020

Votum + zegengroet

Psalm 139:6,7,8

Gebed

Psalm 25:1,2,3,4

Genesis 2:18-25

Hooglied 7:1 – 8:4

Hebreeën 13:4

Psalm 25:5,6,7

Tekst ZONDAG 41

Bediening van het Woord

Psalm 128:1,2,3

ApGeIBel

Psalm 117

Gebed

Dienst van de offeranden

Psalm 25:8,9,10

Zegen

Gemeente van onze Heere, Jezus Christus,

Er zullen hier een heleboel zijn, die dat nog wel herkennen - wat was het een feest!

Je was verliefd.

Je zweefde.

Je had vlinders ...

Een feest!

Twee mensen die helemaal in mekaar opgingen. En als dat allemaal goed doorging, dan bleef het niet bij die verliefdheid, maar dan werd het liefde en kwam het tot een huwelijk. En tot twee mensen, die 'in elkaar opgaan'. Geestelijk één, en ook lichamelijk één.

Maar als je zegt: 'een feest', dan kunnen hier ook jongens en meisjes, jonge broeders en zusters, oudere broeders en zusters, aanwezig zijn, geen feest.

Nooit dat feest.

Elke dag, hun leven lang, alleen.

En dat kan voor de één gewoon zijn, en te doen zijn, en geen problemen opleveren.

En voor de ander kan dat betekenen: een levenslange last.

En er zijn mensen die eerder samen waren, maar nú alleen.

Er zijn broeders en zusters, die kunnen een leven lang strijd te voeren hebben, tegen homoseksueel en lesbisch gedrag.

Er kunnen mensen zijn van wie het huwelijk stuk gemaakt, of stuk gegaan is.

Er kunnen hier broeders en zusters zitten, jong en oud, die misbruikt en verkracht zijn.

Want dat gebeurt ook in de gemeenten van Christus.

En in plaats van feest, is er dan ellende, grote ellende, soms eindeloze ellende, hier op deze aarde.

Kijk, iedereen luistert naar een preek over het zevende gebod, vanuit zijn of haar eigen situatie.

En het is ook altijd een wat wonderlijk gebeuren. Je hebt het over een heleboel dingen, en er zitten hier kleine kinderen in de kerk, die van toeten noch blazen weten. En er zitten kinderen in de kerk, die bezig zijn zich te ontwikkelen. En er zitten groteren. Er zitten ... Ja, iedereen.

En dan staat er iemand voor u, die onvolmaakt is, en die toch geroepen is het Woord van de HEERE, het gebod van God, te verkondigen.

Het kan vanmiddag op bepaalde punten heel dichtbij komen.

-Dat is lang niet altijd zo-, maar bij dit gebod kan dat wel.

En daarom, geve de HEERE ons, wat wij vanmiddag nodig hebben!

Geve Hij dat aan ieder van ons!

Want voor ons allemaal, is er ook dít gebod, dit zevende Woord van de Heere.

En net als al die andere geboden is ook dit gebod voor ons bestwil.

De Heere wil ons hier niet dwars mee zitten.

Maar Hij heeft het goede met ons voor.

Oók als Hij zegt: 'Ik verbied ...' en vul dan maar in, wat de Catechismus als uitleg geeft.

Ik wil u het Woord van de HEERE laten horen onder het thema:

### **God beveelt, ga zuiver om met seksualiteit!**

**1) als cadeau van God**

**2) vanuit de genade van Christus**

**3) in de kracht van de Heilige Geest**

1) Het is iets wat sommige mensen, plotseling een keer opvalt.

Dat grote verschil, in de manier van scheppen.

God scheidt de dieren anders dan de mensen.

Bij de dieren is het, een mannetje van aarde, van grond. En het vrouwtje precies net zo.

Maar bij de mens - de man, vanuit de aarde. Maar uit de man, de vrouw.

Het lichaam van Eva - uit het lichaam van Adam.

En zo heeft de Heere, aan dat begin van alles, die **unieke** eenheid neergezet, en laten zien.

Zij - uit mij. En Adam zingt, 'dit is nu eindelijk bot van mijn botten, en vlees van mijn vlees. Helemaal van mij, uit mij, aan mij verbonden'.

Maar, dan is het God, Die de vrouw naar Adam toebrengt.

Het is geen kwestie van, dat Eva dan zelf aanstalten maakt, om in de richting van Adam te gaan. Of dat Adam opeens zit te denken van, 'hé, wat is dat? Laat ik daar eens heen en bekijken van wat dat is'.

Nee, dan is het **God**, Die die beide mensen aan elkaar verbindt. Op het allernauwst. Twee mensen, beiden beeld van God.

Maar toch een eenheid.

En binnen die eenheid, en alleen daarbinnen, geeft de Heere het geschenk van de geslachtsgemeenschap.

Die ene man en die ene vrouw: één vlees.

En nou moet je ook weer even oppassen.

Als er staat: 'één vlees', dan heeft dat niet alleen maar te maken met lichamelijkeheid, maar het gaat daar vooral over, dat je helemáál één bent.

Een totale levenseenheid. Én geestelijk én lichamelijk.

Zeg het maar even wat vlotweg: 'in bed en buiten bed'.

En in alle nuchterheid beseffen wij, dat we meer uren doorbrengen buiten bed, dan erin.

Op dit punt, broeders en zusters, is het van belang, om door te denken, over de situatie waarin wij in 2021 leven, waarin de hele wereld om ons heen, vol is van het zogenaamde evolutiedenken.

De mens: het hoogste zoogdier.

En het probleem op dit ogenblik is, dat niet alleen dat de wereld daar vol van is. Maar het grote probleem is, dat ook binnen kerken de zogenaamde theïstische evolutie hoogtij viert. Dat is het denken, dat God op de één of andere manier gebruik maakt van die evolutie. Van bacterie tot mens. En alles wat daar omheen hangt.

Die beide dingen maken het de gemeente van Christus, die wil leven bij Zijn Woord, moeilijk, om zélf vast te houden, aan wat de HEERE zegt en wil.

Want als je maar een klein beetje meegaat in dat evolutiedenken, dan zijn mensen vrijwel hetzelfde als dieren.

En dan kun je ook leven als honden.

Heb je zin in seks, je pakt een vent of een meid, en je hebt wat je hebben wilt. En je gaat naar de volgende.

Dáár tegenover: God scheidt Adam, Eva.

Alleen mét Eva is Adam compleet.

Zij sámen vormen die eenheid.

En daar in dat paradijs, is het inderdaad één groot feest!

De één geniet van de ander, en de ander van de één.

Ze ervaren hartsverbondenheid.

Twee zielen, één gedachte.

En ze mogen die verbondenheid ook seksueel vieren.

En dan zegt Genesis 2:24: kijk, dat is nu het patroon voor altijd.

‘Een man zal zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn.’

Dan heb je hier dat bijzondere woordje ‘aanhangen’. Wat je ook vertalen mag met ‘aankleven’ / ‘vastgelijmd zitten aan’.

Dat geeft het zo prachtig weer. Want je kunt dat heel makkelijk vergelijken, dat is voor iedereen duidelijk: pak maar twee bladzijden, van zo’n Bijbel, en plak die maar aan elkaar. Duw dat even stevig op mekaar, laat dat een dag zitten, en je kunt het nooit en te nimmer meer van mekaar loskrijgen, zonder dat het kapot gaat.

Kijk, dat is nou typisch dat punt, de HEERE verbindt in die eenheid. En zo wil Hij het houden. En alles wat daarin misgaat, want dat is later, na dat paradijs, dan maak je het stuk.

En dan moeten we het blijven zeggen tegen elkaar, dat de Heere binnen het huwelijk, **van man en vrouw**, de volle beleving van de seksualiteit geeft. En nergens anders.

Jongere broeders en zusters, niet vóór het huwelijk.

Anderen, niet buiten dat huwelijk.

**Nooit** buiten die ene eenheid.

Dat is de wijsheid van God.

En daar kunnen wij tegenaan botsen. En daar kunnen wij het onze van vinden. Maar de wijsheid van God gaat altijd veel verder, dan de dwaasheid van mensen.

Neem alleen maar het punt, dat die wijsheid van God ook te maken heeft met de kinderzegen, die Hij aan die levenseenheid verbonden heeft.

En dan wordt in de kerk gezegd: ‘in het huwelijk, die volle beleving van de seksualiteit.’

En dan zeggen catechisanten: ‘maar iedereen doet het toch?’

En waar je ook hoort: ‘ja, nogal logisch’.

Nou, dat is niet zo bijzonder, broeders en zusters, om zo te zeggen.

Want het was in de tijd van de Hebreeën net zo. En het was in de tijd van het Romeinse Rijk van Paulus ook precies net zo.

Waarom is het grote Romeinse Rijk uiteindelijk ten onder gegaan?

Omdat het één grote bende was. En dan mag je ook wel zeggen: één grote zwijnenkeet. Daar ging het aan kapot.

En in **die** omgeving komt het Evangelie van Jezus Christus. Met Gods **goede** geboden.

En de gemeente van Christus, dat is een heilige gemeente.

Dus, leef dan ook heilig!

Ga niet tegen de wil van God in. Want, dat kost je Zijn zegen.

Wij leven nu, 2021. En degenen die wat ouder zijn, die weten dat nog wel, de jaren 60 van de vorige eeuw. Die satanische slimheid. Sluwheid moet ik zeggen. De pil. En de seksuele revolutie. En vrijheid blijheid, flowerpower, en de nozems en de provo's, en Woodstock, en in Nederland: Kralingen. Dat was dat grote feest waar alles moest kunnen, en waar alles gebeurde. En waar, vanwege die pil, de gevolgen dus in veel gevallen niet meer waren: zwangerschap.

Kijk, als ik de pil satanisch sluw noem, dan is het natuurlijk niet om te zeggen dat die niet als een geneesmiddel ook goed te gebruiken zou kunnen zijn.

Maar dan bedoel ik daarmee dit: dat het erom ging, om je uit te kunnen leven, zonder wat voor gevolgen dan ook maar.

Leef maar tegen de wil van God in. En de gevolgen zijn nog altijd merkbaar, en zullen ook altijd merkbaar blijven.

Want als op dit gebied de normen van God worden losgelaten, dan gaat een samenleving te gronde.

Kijk maar naar Nederland, met alle ellende die die revolutie in die tijd, tot gevolg gehad heeft.

En wij mogen het altijd weer tegen onszelf zeggen: vergeleken bij de zegen van God, dan betekent dat helemaal niks, dat je zogenaamd 'even plezier hebt'.

Dat leven tégen Gods wil in, of dat nou voor het huwelijk is, of buiten het huwelijk, of in homoseksueel gedrag.

Dat heeft van die diep ernstige gevolgen, omdat God zegt, 'Ik wil dat niet! En ga je er toch mee door, dan zul je Mij tégen je hebben'.

Want, het mooiste, dat wordt het meest rotte, wanneer de zonde daar bij in komt.

Seksualiteit. Een feest!

Blijf dat zeggen, vaders en moeders, als je het thuis aan tafel hebt over seksualiteit en alles daaromheen.

Beklemtoon dan alstublieft, dat God dat geeft als iets prachtigs!

Verliefd zijn is nóg altijd mooi.

En getrouwd zijn kán nog altijd héél mooi zijn.

Er valt voor kinderen van de HEERE vaak nog te genieten.

Maar dat andere, heel nadrukkelijk Hebreeën 13, 'Laat het huwelijk ...' Door Gód ingesteld. Geen uitvinding van mensen! En niet een kwestie van, dat het ook niet uitmaakt, of je een huwelijk hebt. Of, dat je daarbuiten ook nog iemand hebt. Of, dat je aan partnerruil doet. Of, noem maar op.

'Laat het huwelijk bij allen...', -en het wordt dus gezegd tegen de gemeente die van Christus is!-, 'bij allen in ere zijn. En het bed onbevlekt. Want ontuchtplegers en overspelers zál God oordelen.'

2) Dan het tweede, want dat moet er meteen achteraan.

**God beveelt, ga zuiver om met seksualiteit, vanuit de genade van Christus.**

Want, en ik weet niet of daar al aandacht aan geschonken is bij de geboden 1 tot en met 6. Maar ook hier weer, is het van het grootste belang, om de verbinding te leggen met Vraag en Antwoord 115.

Dat is zo'n Vraag en Antwoord - in mijn tijd moesten 'mijn' catechisanten die kennen. 'Wáárom laat God ons de Tien Geboden dan zo **schéerp** prediken?'

Want als je de Catechismus hoort over die Tien Geboden ..., ja, dan is dat echt tot op het bot!

Waarom zo scherp? Als toch niemand in dit leven ze volbrengen kan?

Want hoe zitten wij hier? Ook als we kijken naar het zevende gebod. Dan staat hier, en dan zitten hier, zondaars.

Waarom doet God dat dan?

Ten eerste wil God, dat wij ons leven lang onze zondige aard steeds meer leren kennen.

Kinderen die een opa en een oma hebben, die zouden dat naar aanleiding van dit zevende gebod, aan opa en oma mogen vragen: 'is dat ook zo, opa? Dat u, omdat het zo scherp gezegd werd aldoor, dat u uw eigen zondige aard steeds beter leerde kennen?'

En daar moet het dan niet bij blijven, want het gaat verder. 'En dáárdoor, nóg meer begeren, de **vérgéving** van de zonden, en de **gerechtigheid** in Christus te zoeken'. Die gerechtigheid in Christus, dat betekent, dat het dan toch helemaal goed is met God.

En ten tweede, dat wij zonder ophouden ons inspannen, en God bidden om de genade van de Heilige Geest.

Om steeds meer naar het beeld van God vernieuwd te worden, totdat we ná dit leven ..., -als je dat hoort, kan dat pijn doen-, **na** dit leven.

In dit leven gebeurt het niet. Komt het niet zover.

Duurt tot **na** dit leven. Maar goed, dan komt het ook, hè!

Totdat wij, ná dit leven het doel, namelijk, de volmaaktheid bereiken.

Het komt wel!

Maar in dit leven, blijft het een enorme worsteling.

Dus ook ten aanzien van het zevende gebod, die verbinding met Vraag en Antwoord 115.

Hooglied, het 'lied der liederen'.

Ja, maar dat is van na het moment, dat de mens zichzelf zondig gemaakt heeft.

En toch kan er dus, -vanuit PSALM 25 die we gezongen hebben-, toch kan het in die verbondenheid met de Heere God, toch kan het nog gelukkig zijn. En heerlijk zijn. En vol liefde.

En als je dan doordenkt over dat woordje 'feest' van het begin, dan heeft dat alles te

maken met de genade van Christus. Voor zondige mensen.

Want denk weer even terug aan die Catechismus, 'dat wij rein en ingetogen zullen leven'.

Wie hier, leefde, en leeft alleen maar rein en ingetogen?

Wie haat hartgrondig álle onkuisheid? Álles wat God niet wil op seksueel gebied?

Wie hier heeft nooit iets verkeerd gedaan? In zijn of haar eentje? Of met z'n tweeën?

Wie heeft nooit gedachten of begeerten gehad die niet deugden?

Denk eens terug aan je dromen.

Wie heeft zich altijd ver gehouden, van wat ons tot zonde tegen het zevende gebod verleiden kan.

Dan denk ik aan de jongens en de mannen.

Ik weet niet precies hoe dat bij vrouwen is.

Maar jongens en mannen hebben van die ogen. En die ogen die zijn zo makkelijk gericht, op juist wat niet goed is.

Zie maar iets van bloot, en een jongen en een man die ziet dat.

En dan kun je dankbaar zijn, dat er meer openheid is voor seksualiteit dan vroeger.

Ik hoorde wel eens van mensen, van catechisanten ook, die zeiden: 'bij ons thuis, werd Hooglied overgeslagen. Totdat ik er zelf achter kwam, dat stond ook in de Bijbel, en daar ging het zomaar over borsten. Had ik nog nóóit gehoord, dat dat in de Bijbel stond'.

Ja, want die vader die wist er ook geen raad mee. En stel je voor, dat één van de kinderen daarover zou gaan vragen, dan was hij helemaal in de aap gelogeerd.

Het is goed dat er meer openheid gekomen is.

Maar, de ellende in deze wereld is ook gebleven. En zal blijven.

Wij leven in een versekste wereld.

Wij leven met vooral internet, -soms ook nog tv-, waarbij ontkleding, -ik zeg het heel netjes-, waarbij bloothed en naaktheid en al dat andere, allemaal voor de buis en voor het beeldscherm komt.

En wat dringt er allemaal binnen!

Je hoeft er maar een flits van te zien, en het kan dagen blijven hangen.

En dan zal de één daar veel gevoeliger voor zijn dan de ander.

Maar, wie met elkaar durft te praten straks - ik denk dat er weinig zijn, die dan erkennen, 'daar heb ik helemaal geen moeite mee'.

Oh, nee?

Wie God heeft leren kennen. En de heiligheid van de HEERE. En Zijn goede wil.

En wie zichzelf heeft leren kennen.

Dan is er maar één weg die ons overblijft. En dat is de weg, naar Christus toe.

Bij alles wat er aan zonde kan zijn, -en ik ga dat niet allemaal opnoemen-, bij alles wat er aan zonde kan zijn is het: 'belijd eerlijk schuld! En vraag eerlijk vergeving! En geloof het wonder, dat je dan ook nog vergeving zult **krijgen**, dankzij Christus!

Jongelui, ouderen, ben je voor, of buiten het huwelijk wel samen naar bed geweest? Of doe je dat? Ga op je knieën! En zeg het eerlijk. En smeeek om genade!

Bij elke andere zonde ook.

Want weet dit, en weet het héél goed! Onze Heere Jezus Christus, heeft zich niet té heilig gevonden, om ook te lijden en te sterven, voor onze seksuele zonden. Denk alsjeblieft nooit, dat het té erg is!

Het kan op een gegeven moment bij jongeren zo zijn, dat ze helemaal vastlopen. Juist op het punt van het geloof. Want die zonde die komt maar weer en die blijft maar komen. Het gaat maar door. En het houdt maar niet op. En dat ze dan op een gegeven moment denken van, 'voor mij is het afgelopen, het kan nooit meer goed zijn met God, want ik ...'

Denk nooit, dat het té erg is.

Want als je eerlijk naar God toegaat, en je smeekt om Zijn genade vanwege Christus, dan wórd je vrijgesproken, van **alle** straf!

Dan zijn de gevolgen van de zonden, die zijn lang niet altijd weg te doen. In het leven zijn er heel veel mensen die daar ook levenslang mee te maken hebben. Als je met elkaar naar bed geweest bent voor je huwelijk, of los van je huwelijk, dat blijft altijd een litteken. Vooral voor het meisje, voor de vrouw.

En het kan doorgaan, soms een leven lang.

Maar dan is het allerbelangrijkste dit, door al die ellende om zonde en zondegevolgen heen, dat, -voor wie zich beroept op Christus!-, het tóch goed mag zijn met God!

Ook al is het voor ons misschien bijna niet te vatten.

God redt goddelozen, zondaars!

En als die verhouding met God goed is, dan heb je alles!

3) Dan het laatste. **God beveelt, ga zuiver om het seksualiteit in de kracht van de Heilige Geest.**

Ook daar weer die link met Antwoord 115. Je bent een tempel van de Heilige Geest. Dat is ook weer zo iets, als je daar over doordenkt, van, wat betekent dat nou precies? En hoe zit het dan? God wil ín mij wonen!

Daar kun je een leven lang over nadenken en aan het eind van je leven zeggen, 'wat het precies is, dat snap ik nog niet. Maar het betekent in elk geval, er is zo'n ontzettend nauwe verbinding, tussen de Heilige, Die de zonde haat, en mij zondaar. En ik ben daar niet te min voor.'



En daarom ouders, bid om de krachten van de Heilige Geest. En wees, ook ten aanzien van het zevende gebod, -net zo goed als bij die andere geboden-, maar wees vooral een vóórbeeld.

Laat de kinderen het zien. Dat het goed kan zijn, en goed is, tussen vader en moeder. En als je alleen ouder bent, moet je op andere manieren proberen om te laten **zien**. Want voorbeelden trekken, en woorden wekken.

Voorbeelden zijn het belangrijkste. En dan ook woorden. En praat er maar over door. En tegenwoordig moet je er, denk ik, zowat in Groep 1 al over beginnen. Of misschien voor Groep 1 al.

Praat met kinderen.

En het geldt niet alleen ouders, maar het geldt ook, als u de zegen hebt dat u grootouder mag zijn, praat er dan maar eens over door met uw kleinkinderen. Die soms heel makkelijk, juist tegen opa en oma, de dingen zeggen. Waar het thuis wel eens wat moeilijk kan gaan.

En laat opa dan maar eerlijk zijn. 'Ach m'n jonkje, 't was voor mij ook niet zo makkelijk. Ik moest ook wel eens om vergeving vragen'.

Laten we allemaal samen in de gemeente, pleiten, op wat God de Heilige Geest belooft. Die krachten wil geven, om te vechten tegen wat verkeerd is.

Want ben je porno-verslaafd? Belijd dan schuld en vraag vergeving, en bid om de kracht van de Heilige Geest. En ga naar christelijke hulpverlening.

Want alleen bidden helpt heel vaak niet.

Dat is misschien een hele rare uitdrukking, maar je hebt ook het wérk nodig, daarnaast.

Ga je met elkaar naar bed, terwijl dat niet geoorloofd is? Ga **samen** in gebed en kap daarmee! En praat er weer over, met christenen die te vertrouwen zijn. En doe er wat aan, zodat je niet wéér in zonde valt.

En tegen de meisjes en de vrouwen zeg ik, wat kleding betreft: 'laat het niet uitdagend zijn, want jongens en mannen die moet je niet dwarszitten, die zijn zo verschrikkelijk zwak. Hou daar rekening mee!'

En is het huwelijk, in plaats van een Hooglied, een klaaglied, belijd dan samen je ellende. En ga wéér aan het werk, ook weer met anderen die te vertrouwen zijn. En ook weer met mensen die in staat zijn om werkelijk hulp te bieden.

En als het je loodzwaar is, dat je als jongen valt op jongens, en als meisje op meisjes, ook dan, bid om de krachten van de Heilige Geest.

Zoek het bij God. En zoek hulp. En laat het in de gemeente veilig zijn, voor strijdende mensen.

En kun je er niet meer tegen dat je alleen bent?

Besef dan dat je als beeld van God, altijd door mag roepen, om de kracht van God.  
En, wees met elkaar gemeente.

Het is zo belangrijk, - het lijkt haast een dogmatisch puntje-, maar het is zo belangrijk, de Heilige Geest, Die is de Geest van Christus.  
En Christus, uw Heere, Die kent alle verleidingen, waar wij, ook in 2021, mee te maken hebben.

Nee, de Heere Jezus wist nog niet wat televisie was en internet.  
Maar de verleidingen verschillen helemaal niet van toen.  
Toen ging het ook om zonde van de ogen en de oren en van al die dingen. Dat was er toen natuurlijk net zo goed.  
Hij, Hij wil er voor jou, voor u zijn. Met alles, aan genade, maar ook aan kracht.

En tegen de jongeren zeg ik, 'wees alsjeblijft ook nuchter'.  
Dat is misschien wel eens wat lastig als je jong bent. Want ja, dan, dat knalt eruit en dat vlamt en dat doet.  
Maar weet ook, dat seksualiteit niet álles is.

Waarvoor leef je?  
Je leeft voor de HEERE!  
Je krijgt het leven om God te dienen!

En als je dan toch in gesprek bent met opa en oma, dan zullen die zeggen, 'als je op onze leeftijd bent, dan zijn de vlammen misschien ook wel een beetje verdwenen. En dan is het nog heel goed, want die verbinding is veel sterker geworden. Maar seksualiteit, och ...'.

Want tenslotte, op die nieuwe aarde, zijn wij niet meer geladen met seksuele energie.  
Dan gaat alle energie uit naar het liefhebben van God, Drie-enig.  
Op aarde zijn we soms helemaal vol van die ander, met de kleine letter 'a'.  
'Ik ben helemaal vol van hem. Als ik de ogen dicht doe, dan droom ik over hem. Als ik 's morgens wakker word, dan denk ik aan hem. En de hele dag door ...'

Op die vernieuwde aarde zijn we helemaal vol, van HEM!

En dán is daar een eenheid, tussen HEM en ons, die **onbeschrijflijk** veel dieper gaat, dan seksualiteit, of iets anders, hier op aarde.

Ook ten aanzien van het zevende gebod, mijn broeder, mijn zuster, jong en oud, ga met God!

AMEN