

HGGunnink, gehouden te Amersfoort, 12.07.2020

Votum + zegengroet

Psalm 118:1,2

Tien Woorden

Psalm 118:3,4,5

Gebed

Johannes 5:19-47

Psalm 118:6,7,8

NGB artikel 19

D.L. II, 1,2,3,4,5

Tekst **ZONDAG 6**

Bediening van het Woord

Gezang 8:1,2,3,4

Gebed

Psalm 118:9,10

Zegen

Gemeente van onze Heere, Jezus Christus,

Kinderen, hebben jullie, heb jij, redding nodig? Moet jij gered worden?
En groten, is het **redding**, waar het voor u in ZONDAG 6 om gaat?

Die twee vragen, daar ga ik dan verder op in, in de preek.

Ik wil u het Woord van de HEERE laten horen:

God wil u door de Middelaar rédden

- 1) ken Hem
- 2) aanvaard Hem
- 3) zoek Hem

1) Hé, daar loopt Jezus. Hè, zou Hij moe zijn? Zoals Hij loopt is ook niet meer echt, stevig-op.

Ja, Jezus, écht Mens. En mensen worden moe.

De één van een hele dag werken. De ander van een eind lopen, of een eind fietsen.
Maar wij worden moe.

Jezus uit Nazareth: echt Mens. Moe, soms. Honger, een andere keer. Verdrietig, blij.
Al die menselijke dingen.

God, God blijft bij Zijn eis.

‘Adam, ik heb jou geschapen en alles gegeven om met Mij te leven. Ik wil je hele hart. Ik wil dat je Mij gehoorzaam bent. Ik wil jouw lof.’

'Nee', zegt de mens.
 Hij wijst dat af, en volgt de satan.
 Dat doet Adam, dat doet Eva. Dat doet elke nakomeling van Adam en Eva. Dat zit in ons, en dat komt er ook uit.

De mens, tegen God in.
 En dan is het terecht, dan is het eerlijk, dat de méns moet voldoen.
 Dat is eerst dat hij wordt gestraft. Maar dan nog blijft de eis. God **wil** dat die mens honderd procent aan God verbonden is. Helemaal leeft voor de Heere. Van harte!

Daar loopt Jezus uit Nazareth.
 Echt Mens. Maar ook: rechtvaardig Mens.
 Niks menselijks is Hem vreemd. Maar **nooit** een keer zonde! **Nooit** gaat Hij tegen God in. **Nooit** één tel los van God.
 Altijd de wil van God voor de aandacht. En **vol overtuiging**, van harte, ook die wil van God gedaan.

Jezus uit Nazareth.
 Iemand die Zelf, Die vanuit Zichzelf, helemaal acceptabel is voor God.
 Aan God toegewijd.
 Hij haat de zonde.
 Hij geniet ervan om te doen wat God wil. Dat is Z'n eten en Z'n drinken.
 Elke dag, zuiver.
 Elke dag, rein.

En zo, geschikt om Middelaar te zijn.
 Echt en rechtvaardig Mens.

Maar ook, echt Gód.
 Ik weet niet wat u dacht, net bij Artikel 19 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
 Want dat is een artikel dat je maar voor een klein beetje kunt snappen.
 Daar staan dingen in - ook al ben je daar je hele leven over aan het nadenken, dan zeg je nog van, 'nou, wat dat precies betekent? Dat gaat mij te ver, te hoog, kan ik niet bij.'

En dat is *vanmorgen* ook een punt.
 Wij gronden ons op het Woord van de HEERE net als de belijdenis. En wij zeggen het Woord van de HEERE na: écht Mens, echt God.
 Maar dat er dan die ene Persoon, Jezus Christus is, dat blijft zo ónbegrijpelijk.

Maar we houden het vast! Want zo heeft God Zichzelf, en zo heeft God, Jezus Christus, in Zijn Woord bekend gemaakt.

Hij is echt God.
 Denk maar aan de Geloofsbelijdenis van Nicea, 'één van wezen met de Vader'.

En wat is dát, juist voor ons **geweldig**, dat Hij echt God is.

Want wat Jezus uit Nazareth moet doen, en ook wil doen, dat gaat zóver uit boven wat u en ik kunnen.

Wat Hij gedaan heeft, nee, dat kon een ander niet.

Hij heeft bovenmenselijke kracht. Hij is Goddelijk Sterk. Hij beschikt Zelf over de Heilige Geest.

Echt God.

Alleen God kan de zwaarte van de toorn van God aan.

Da's ook zo'n zinnetje.

'Alleen God kan de zwaarte van de toorn van God aan.'

Alleen God wordt niet, kan niet onderuitgehaald worden door de satan. Zelfs niet op dat moment van **absolute** verlatenheid. Dan nog houdt Hij van Zijn kant helemaal vast, heeft Hij Zijn Vader volmaakt lief.

De Mens, Die lijdt.

God niet. God kan niet lijden.

Maar de Mens komt niet door het lijden heen, behalve door die Góddelijke kracht.

Met de kracht van God, wordt zelfs de dood overwonnen.

Kijk, zo is Hij onze Middelaar.

Echt Mens. Rechtvaardig Mens. Echt God.

En ik zeg het nog een keer. Dat kun je nooit allemaal begrijpen.

En als vaders en moeders straks thuis komen, en die praten nog even door over de kerkdienst, de eredienst. Dan kan het best zijn, dat ze zeggen, 'ja, maar, ik vind het ook wel moeilijk om dat nog uit te gaan leggen. Ik begrijp dat zelf ook niet helemaal'.

En dan komen er vragen van de kinderen. 'Ja, maar, hoe kan dat dan ...?'

Dan zegt moeder of vader ook van, 'ja, ik weet het eigenlijk niet zo precies'.

Máár, dat moeten ze er dan altijd bij zeggen! 'Maar, ik lees in de Bijbel, ik lees in het Woord van God en dát wil ik geloven. Ook als ik dat niet begrijp'.

Want ga maar na, de Heere Jezus moest komen in verband met **onze** zonden.

Maar ook die zonde is al zo'n raadsel.

Hoe kan dat nou dat Adam en Eva in het paradijs begonnen met die zonde?

Daar kom je niet uit.

En als het dan gaat over de erfzonde. Adam en Eva toen, maar wij ook zondig, als nakomelingen van Adam en Eva.

Kun je net zo goed vragen: 'hoe zit dat dan precies?'

En, dan krijg je het over Jezus Christus, écht Mens. Zonder zonde, zonder erfzonde. Én écht God. Nou dat is toch wel het grootste raadsel wat er bestaat.

Máár, ook al blijft het dan een raadsel. Het is nog wel honderd procent waar!

God zelf maakt het bekend.

En het eerste punt was, **ken Hem**.

Hem kennen, zoals Hij is. Zoals dat staat in de Evangelieën.
Mattheüs, Markus, Lucas, Johannes.

Dat is altijd mooi, als je thuis daaraan toe bent om dat te gaan lezen.

Want dan gaat het heel direct over de Heere, Jezus Christus.

Dan leer je Hem kennen!

Wie, wie kan u terugbrengen in de goede verhouding met God?

Wie kan helemaal een eind maken aan de zonde, en de straf op de zonde, en de schuld van de zonden?

Wie kan je, een beetje moeilijk woord, Wie kan je gerechtigheid geven?

Wie kan ons het leven geven?

Denk maar even aan wat we gelezen hebben in Johannes 5. Er stond een paar keer dat woord 'leven'. Dat gaat maar niet over 'bestaan'. Er zijn een heleboel mensen die bestaan. Maar dit gaat over 'leven in verbondenheid met de Heere'.

Van de Heere zijn. Voor Hem er zijn.

Wie kan ons brengen, tot verwondering, en tot vreugde, over dat het mooiste is wat er bestaat: 'Heere ik mag er weer zijn, voor U'?

Ik vroeg aan het begin: 'heb jij, hebt u redding nodig?'

En daar denk je vast niet elk moment aan. Daar denk je misschien niet eens elke dag aan.

En dan merk je hoe nodig het is, dat kinderen ook leren bidden om de Heilige Geest en het werk van de Heilige Geest. Dat je er wél aan gaat denken. Steeds aan blijft denken.

Het werk van de Heilige Geest. Dát is nodig, om die Middelaar te leren kennen.

Middelaar tussen God, en ons.

Want als je Hem gelóvig kent, dan kun je zeggen: 'Hij is **mijn** Middelaar! Hij moest voor mij komen, zo erg was het met mij. Maar Hij wilde voor mij komen, zó **groot** is Gods liefde voor ons. En voor mij wil Hij Zijn Goddelijke kracht gebruiken!'

Hij had dat over voor iemand als u, voor iemand als jij, voor iemand als ik ben.

2) Dan het tweede. **God wil u redden door die Middelaar, aanvaard Hem.**

Dan zijn we toe aan Antwoord 18.

Kijk, Vraag 18, dat is niet een onnozele Vraag. Zo van, 'ja, dat weet ik toch al lang. Daar gaat het toch aldoor over, over de Heere, Jezus Christus. Tuurlijk is die Middelaar, Jezus uit Nazareth.'

Nee, Antwoord 18 heeft de bedoeling, om u echt de blijdschap te geven, en om samen te vatten: kijk, dit heb je nou **allemaal** aan Hem.

En dan gaat het over wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging, een volkomen verlossing,

Wijsheid.

Misschien vind je jezelf wel eens heel knap. 'Ja, maar ik had een 10.' Nou, da's mooi.

En als je geen 10 had, is het misschien ook wel mooi.

Maar het gaat hier niet over knap zijn, het gaat hier over **wijs** zijn.

En wijs dat is, dat de Heilige Geest je aanstuurt.

Dat de Heilige Geest je inzicht geeft. In de dingen van de Bijbel, en in de dingen van het leven.

Dat de Heilige Geest zo werkt, dat je gaat denken, en plannen gaat maken, op een manier die past bij de Heere God.

Wijs zijn.

En dan vraag ik: wil je wijs zijn?

Wil je zulke cadeaus ook van de Heere ontvangen, dat je steeds meer bij Hem betrokken bent? Dat Hij steeds meer invloed in je leven heeft?

Aanvaard je Hem?

Wie Hem aanvaardt, die schrok net niet, -en misschien doet u dat wel helemaal niet. We hebben net de Tien Woorden weer gehoord. Ja, dat hoort in de eredienst, nietwaar?

Stel je voor dat de dominee dat een keer overslaat, nou - dikke trammelant, want dat kan niet-, maar, schrók u net ook?

Je hoorde zo'n gebod, je hoorde zo'n verbod, en je keek naar jezelf, en je dacht: 'ja, daar was ik weer. De Heere zegt 'nee', en ik deed 'ja'. De Heere zegt 'ja', en ik deed 'nee'.

En dan komt satan. En die fluistert dan altijd: 'jij kind van de Heere? Kijk toch eens, wie ben je eigenlijk, wat ben jij er voor één? Wat stel jij nou voor? Altijd er tegenin.'

Aanvaard u de Middelaar? Doe jij dat?

Dán kun jij zeggen op dat moment: '**satan weg!** Ik ben rechtvaardig. Want God heeft mij vanwege het werk van de **Middelaar**, rechtvaardig verklaard!'

Dat is niet vanwege mijzelf. Dat is niet omdat ik goeie dingen doe. Dat is helemaal, alleen vanwege Jezus Christus.

Denk dan maar aan Luther, die -volgens het verhaal- op een gegeven moment z'n inktpot zelfs tegen de muur aan gooit, omdat hij dacht dat satan daar stond. Die inktpot die knalde er tegenaan, 'weg satan!'

Ik ben van mijn Heere. Ik ben van Christus. Het is goed met God.

Heiliging, zegt de Catechismus, of eigenlijk, zegt 1 Korinthe 1.

Heiliging.

Aanvaard u Hem als uw Middelaar, Die u door Zijn Geest geschikt maakt om voor God te leven?

Met je gevoel, dat aangestuurd wordt door Zijn Geest en Woord?

Met een wil.

Ja, wat wil je?

Als je kinderen vraagt: 'en wat wil je?' Dan kan er van alles en nog wat komen.

Als het gaat over eten dan mag je best een keer zeggen, 'mogen we misschien vandaag een keer pannenkoeken eten? Dat wil ik graag.'

Maar daar gaat het niet over.

Wat wil je?

Als het goed is, dan ga je zeggen, 'ik wil wat de Heere wil. Want dát is goed voor mij. Wat de Heere wil, dat is het, dat is leven. Ik wil wat bij de Heere past'.

Zo ben je bezig, de Middelaar, niet alleen maar te kennen, maar ook te aanvaarden. In dat vaste geloof: Hij heeft het voor elkaar gebracht. Dat hoef ik niet zelf te doen. Dat kan ik niet zelf doen. Maar dat is Hij!

De Catechismus is altijd heel persoonlijk.
Maar hij wordt hier wel **super** persoonlijk.
Iedereen komt er voor te staan. Iedereen wordt aangesproken.
Hoe is het nu met jou? Hoe is het nu met u?

Ónze Middelaar. Wie is Deze?

Geloven doe je niet alleen.

Hij doet ook miljoenen andere mensen over heel de wereld delen in Zijn heil.

Verbonden willen zijn met andere gelovigen.

Dat haal je zo uit zo'n tekst. En uit de Catechismus.

Wie Hem aanvaardt en zegt: 'Heere, dat is Uw werk, dat ik U aanvaard', die is wijs, die is rechtvaardig, die is heilig en die is helemaal verlost, om de Heere te eren en te dienen.

3)Tenslotte. **God wil u door de Middelaar redden, zoek Hem.**

Zoek Hem in dat heilig Evangelie. Dat is Vraag en Antwoord 19.

In die - wat is Evangelie?

Leert elk kind.

Evangelie: 'goed nieuws, blijde boodschap'.

In dat Evangelie, die Bijbel, daarin is de Heere, Jezus Christus, de Middelaar te vinden. Op elke bladzijde.

Maar daar moet je bepaalde ogen voor hebben.

Geloofsogen.

Je kunt de Bijbel ook lezen, en dan zeggen: 'da's een interessant boek hoor! Ja, daar staan wijze dingen in. Nou, 't is ook wel eens spannend. David en Goliath!'

Ja, maar kom je dan de Heere Jezus tegen?

Nee.

Maar het gaat wel om Hem.

En dat begint al in het begin.

Denk maar aan het dimlicht van Genesis 3. Het is allemaal nog niet zo helder.

Dimlicht van de auto, dat is maar het kleine licht. Dat loopt uit op de schijnwerper van Openbaring 22.

Want daar is Die helemaal in Zijn volle glorie. De Bruidegom, met Zijn bruid, de gemeente, samen in de heerlijkheid.

Het gaat in de Bijbel altijd over de Heere, Jezus Christus.
Niet alleen maar in losse teksten. Die zijn er natuurlijk ook.

Nee, 't is nog niet bijna Kerst. Maar je kunt er al wel mee beginnen. Teksten leren. Er is een organisatie die, dat heet iets van 'Bijbelzaadjes'. Ik weet niet of u ervan gehoord hebt, maar dat is voor gezinnen. Dan leren de kinderen eigenlijk elke week één tekst. Die staat dan op tafel, of op de plek die thuis het makkelijkst is. En de kinderen die lopen er voorbij en die lezen die tekst telkens weer. En na die ene week hebben ze die tekst in het hoofd. En dan gaat het blad om, en dan is de volgende tekst aan de beurt. 'Bijbelzaadjes'.

Maar dat zijn dan losse teksten. En die hebben inderdaad met de Heere Jezus te maken.

Maar het gaat ook om het **geheel** van die Bijbel. De geschiedenis die daarin beschreven staat.

De Heere Jezus zegt het Zelf, 'de Schriften, -daar bedoelt Hij mee de Bijbelboeken, wat geschreven is-, die **getuigen** van Mij.'

Da's even een lastig woord, 'getuigen'.

Want getuigen dat hoort bij het recht. Dat is een term vanuit het recht.

Dat betekent: de Heere Jezus heeft een rechtszaak met de Joden.

Ze zien Hem. Ze horen Hem. Ze zien Zijn wonderen. Maar ze willen nog steeds niet Hem **kennen**. En nog niet op Hem vertrouwen.

En dan komt de Heere Jezus, in hoofdstuk 5 van Johannes, komt Hij met, 'Ik heb getuigen'. Dan begint hij met Johannes de Doper.

Johannes de Doper heeft van Hem getuigt. Die zei: 'kijk, daar heb je het Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt'.

En als dat nog niet genoeg is.

Nee, dat was nog niet genoeg.

Er kwam nog een getuigenis bij.

Het getuigenis van Zijn Vader in de hemel, want Die liet de Heere Jezus allerlei dingen doen die alleen maar de Middelaar kon doen.

Mens én God.

En, over Hem wordt getuigd in de Schriften.

Mozes, zegt vers 47, Mozes heeft over MIJ geschreven. En Mozes, daar wordt mee bedoelt, de eerste vijf boeken van de Bijbel. De vijf boeken van Mozes.

Maar daar wordt de rest ook mee bedoeld, want op die basis is de rest gekomen.

Ik ben het Onderwerp.

Het thema van de Bijbel, dat is DE Middelaar.
 En tenslotte, de vervulling. Daar is Hij.
 En in Johannes 5, daar loopt Hij tussen Zijn volk rond.

Het derde punt was, **zoek Hem**.

Dat is niet: **onderzoek** de Schriften.
 Want dat deden de Joden ook. Die waren druk bezig met de Schriften. En maar studeren en studeren. Dikke boeken schreven ze er over vol. En hadden ze in hun hoofd.

Nee, als je iets **onderzoekt**, dan is het, dat je je als het ware erboven stelt.
 Dan ben jij het die dat even van bovenaf bekijkt.
 Maar wij staan niet bóven de Schriften.
 Nee, de Schriften spreken ons telkens aan.
 Opdat je zoekt én vindt. Want wie zoekt, zal vinden!
 En het Evangelie gelooft!

En je kunt het met ZONDAG 6 ook anders zeggen, dat je gelooft in de Middelaar.

Zoeken.

Wat zijn wij rijk, broeders en zusters, vergeleken met heel veel andere gelovigen op deze wereld. Wat zijn wij rijk wat betreft de mogelijkheden die wij hebben, om vrijelijk te zoeken.
 Want wij kunnen ongehinderd met die Bijbel, en met nog een heleboel andere boeken daar om heen, bezig zijn.
 We kunnen dat alleen doen, wij kunnen dat samen doen.

En wie Hem liefheeft, die wil ook altijd meer.
 Niet alleen maar over Hem **weten**. Maar vooral Hem nóg meer gaan **vertrouwen**.
 Als je echt iemand lief gaat hebben, -denk maar verkering, en in de richting van een huwelijk-, dan wil je steeds meer.
 Niet alleen maar **weten** van iemand.
 Ja, schoenmaat 38,5. Dat is niet zo interessant.
 Maar je wil die **persoon** leren kennen. Hoe is hij? En hoe zit dat? En wat denkt ze daar over?

Zo kennen de Persoon, Jezus Christus, de Middelaar.
 Is dat moeilijk?
 Ja en nee.

Nee.
 Zoeken in de Bijbel, en Christus leren kennen, de Middelaar, dat is niet moeilijk. Want de Bijbel staat **vol** van Hem!

Is het moeilijk?

Ja.

Het is ook moeilijk, want bij ons zit er zoveel ruis op de lijn.

Je hebt tegenwoordig allerlei mogelijkheden om te bellen. Maar als ik in Indonesië mijn telefoon pak, dan wil het whatsappen gewoon wel, maar wil ik bellen met whatsapp naar mijn vrouw, dan zit er eindeloze ruis op die lijn, of hij breekt af, of ...

Kijkt, zo is het bij ons ook.

Het is zo moeilijk vanwege **ons**.

Wij met onze tekorten en zonden. Wij lopen zo vaak vast.

Moeilijk?

Ja.

Máár, we staan er niet alleen voor. Je hebt elkaar. En in dit geval, deed ik het met opzet, nu beide belijdenisgeschriften. We hebben ze nu alle drie dus.

Maar beide, de Geloofsbelijdenis erbij en de Dordtse Leerregels erbij. Want die belijdenisgeschriften die kunnen je zo geweldig helpen, en begeleiden, om duidelijk te krijgen: 'Wie is nu deze Middelaar?'

En soms dan blijft het zo dat je zegt van, 'ja, dat weet ik ook niet'.

Dat zij dan zo. Je hoeft niet alles te weten. Want wat je moet weten dat staat geschreven en dat is duidelijk genoeg.

Hebt u redding nodig?

Ja!

En het Evangelie van ZONDAG 6 dat zegt, 'Jezus Christus, dé Redder, door Hem, eeuwig leven!'

AMEN