

HGGunnink, gehouden te Bedum, 25.10.20.

ZONDAG 5

Votum + zegengroet

Psalm 40:1,2

Gebed

Psalm 90:3,4,5,6

Lezen PSALM 130

Hebreeën 2:5-18

Tekst **ZONDAG 5**

Bediening van het Woord

Psalm 40:3,4,5,6

ApGelBel

Psalm 4:1,2,3

Gebed

'Collecte'

Psalm 40:7

Zegen

Gemeente van onze Heere, Jezus Christus,

De Catechismus, dat is eigenlijk een soort van 'trilogie'.

Ja, dat is een moeilijk woord voor de kinderen, maar dat hoeven ze ook niet te leren.

Trilogie, dat kunnen papa en mama straks thuis wel laten zien, dan halen ze een boek uit de kast en dan zeggen ze: 'kijk, dit is een trilogie'.

Dat zijn drie boeken die bij elkaar horen.

Ze gaan over dezelfde mensen.

Ze vertellen wat die mensen beleven door de jaren heen.

Dat is dus wat anders als de 'Kameleon' / 'Snelle Jelle' of een 'Baantjer'.

Een trilogie, de Catechismus.

En boven ZONDAG 5 staat: 'HET TWEEDE DEEL. Onze verlossing'.

Maar net als bij een trilogie, mag je het éérste deel **nooit** vergeten, als je bezig bent met het twééde deel, want anders begrijp je er niks van.

Want de Catechismus, dat is dat éne 'verhaal', -niet echt een verhaal natuurlijk-, maar dat ene geheel, over de drie-enige God, Die mensen troost, en Die mensen houvast geeft.

En daarom wil ik u het Woord van God bedienen onder het thema:

God geeft u houvast, met ZIJN manier van verzoening,

-en dát woord moeten de kinderen wel onthouden: verzoening-

u leert: **1) wij verdienen de doodstraf** vr/antw. 12

2) wij kunnen onszelf niet redden vr/antw. 13-14

3) er moet een WONDER gebeuren! vr/antw. 15

1) Het is dus niet vreemd broeders en zusters, dat de Catechismus in die Vraag 12 terugkomt, op, wat er in het eerste deel gezegd is. En dan nog eens een keer aan de orde stelt: de grootheid van uw ellende. God is rechtvaardig (vorige week was dat), God houdt Zich aan Zijn Woord. Hij blijft bij Zijn eis.

PSALM 130:3 – ‘Als U, HEERE, op de ongerechtigheden, op ónze ongerechtigheden let, wie kan dan staande blijven?’ Als God over jou of over u oordeelt, met uw zondigheid en zonde, dan is het voor u allemaal: de doodstraf verdiend!

Dat is niet als iets wat op een digibord staat, dat je met een druk op de knop zomaar die eeuwige, die allerverschrikkelijkste straf kunt laten verdwijnen. Nee, je kunt wel heel hard op die knop drukken, maar het blijft daar, in pikzwarte letters, aldoor staan!
‘De doodstraf verdiend!’

Laat die twaalfde vraag broeders en zusters, laat die eens goed op u in werken. Leest u hem nog maar even, als u hem voor u hebt staan.

En kinderen, probeer eens te bedenken: de allerergste straf van God, die heb ik ook verdiend!

Dan ga je, als je gelooft, zeggen: ‘ja, Heere God, Úw Heilige Geest heeft mij bij elke vraag vanaf Vraag 3, toch ‘ja’ leren zeggen. Elke Vraag ging over mij. En over hoe ik ben. ‘Zo is het echt met mij. Ik ben naar mijn aard er op uit God en mijn naaste te haten. En al die andere dingen. Zo bent U ook echt, echt rechtvaardig en eerlijk!’ God is wel barmhartig, maar God is ook rechtvaardig en dat blijft Hij.

Wij, mensen, wij hebben het verdiend dat wij voor eeuwig gestraft worden in de hel. Daar moeten we nooit omheen draaien, daar moeten we niet overheen hobbelen, maar dat moeten we in alle eerlijkheid erkennen!
Als je dat uit je hóófd geleerd hebt, en mét je hoofd geleerd, dan mag je erom bidden dat God je ook leert, dat je het met je hárt leert nazeggen.
En je huivert, je rilt ervan.

Ja, maar nou zit hier natuurlijk wel iemand in de kerk, die denkt van, die dominee die is niet helemaal eerlijk. Want die begint niet bij het begin, want Vraag 12 begint toch heel anders?

Vraag 12 begint toch met: ‘géén straf’. En met: ‘weer goed’.

‘Hoe kunnen wij aan deze straf **ontkomen**? En weer in genade worden **aangenomen**?’

En die herinnert zich ook nog wel uit PSALM 130, het vierde vers – ‘Maar bij U is **vergeving!!!**’

Alleen: en dat is waar het vanmiddag om gaat: **HOE DAN? HOE** krijgen we ‘verzoening’. WAT is de manier van Gód om te ‘verzoenen’.

Nou is het, dat de kinderen weer even moeten opletten.

Dat moet je natuurlijk altijd doen, maar nou even heel goed.
'Verzoening', wat is dat.

Verzoening, dat is: het is wéér helemaal goed met God. De straf die krijg ik niet.
En God zegt wéér tegen mij: 'jij bent Mijn geliefde kind'.

Verzoening, het is wéér **helemaal** goed met God.

Het gaat dus over die twéé dingen!
-Geen straf meer.
En -weer goed.

Ja, want jij hebt die auto van je broertje stuk gemaakt. En dan verdien jij straf!
Is het dan meteen goed, als je geen straf krijgt?
Nee, het is pas weer goed, als mama en papa zeggen: 'kom eens hier, laive, kom eens hier lieve kind, kom weer bij papa / mama op schoot'.
Dán ben je weer 'in genade' aangenomen.

Ja, dat blijft 'genade'!
Want eigenlijk, als je iets kapot gemaakt hebt, moet je dat ook weer heel maken.
Maar dat kan bij die auto natuurlijk helemaal niet.
Die is van plastic en je hebt er bovenop gestaan, helemaal stuk.
Dus goed maken, dat wil niet meer.
En toch: weer goed, in genáde.
Toch: verzoening!

HOE, hoe komt het bij ons weer helemaal goed met God? **HOE** is er die 'volkomen verzoening'?

Het wordt, broeders en zusters, in Vraag en Antwoord 12 nog eens heel helder neergezet: God Die rechtvaardig is, Die blijft bij Zijn eis.
God zegt niet: 'nou ja, laat maar zitten'.
God zegt niet: 'nou ja, zo erg is het nou ook weer niet'.
Nee, ZONDAG 4 vergeten we niet.

Wat wij ook vinden en denken en zeggen, geen sprake van: **God houdt zich aan Zijn Woord**.

Niks makkelijk, niks gesjoemel.
Er moet worden voldaan!!
Eens geëist, blijft geëist!!
De zwaarste straf **móet** komen, voordat er ook maar iemand in genade kan worden aangenomen!

Kijk, natuurlijk, iedereen weet al lánɡ, van de Heere, Jezus Christus, en dat Hij de Redder is.

Dat weten we ook bij deze Vraag en Antwoord.

Die gaat helemaal over Jezus Christus, maar Zijn naam komt niet voor.

Het gaat over, **HOE** is Hij Redder, het gaat over, **HOE** Zijn reddingswerk, **HOE** Zijn verzoening gaat, dát wil de Catechismus ons zó duidelijk maken, dat we dat nooit meer vergeten!

Daarom ook het tweede.

2) God geeft ons houvast met ZIJN manier van verzoening, wij kunnen onszelf níet redden.

Want God eist, en dat is rechtvaardig, dat is eerlijk, God eist dat wij de volledige straf ondergaan – dat allervreselijkste, eeuwig in de hel.

EN God eist, daar blijft Hij ook bij, dat wij gehoorzaam zijn aan Hem, precies zoals Hij het wil.

Maar die allerzwaarste straf kúnnen wij niet dragen. En helemaal gehoorzaam zijn, daar komt ook niks van terecht. Dus er is geen sprake van, dat wij onszelf kunnen redden, dat wij het **zelf** weer helemaal goed kunnen maken met God.

Dat snapt iedereen wel. En dan zou je kunnen vragen: maar als dat dan zo duidelijk is, waarom staat Vraag en Antwoord 13 dan toch in de Catechismus? Eigenlijk een beetje overbodig. Want dit is zó logisch.

Als je denkt, dit is zo logisch, kan honderd keer waar zijn, maar denk dan ook weer even aan Luther. Luther was een man, die kon heel bijzondere dingen zeggen. Ik kan het echt adviseren, lees maar eens wat van hem. Hij kon ook behoorlijk tekeergaan - moet je daar maar even overheen lezen.

Luther zei bijvoorbeeld: 'in het hart van ons allemaal zit een paap'.

Ja, dat is al het derde moeilijke woord voor de kinderen.

Trilogie, mochten jullie vergeten.

Verzoening, moet je weten: het is helemaal weer goed met God.

En nou paap. Een 'paap' is iemand die de 'paapse', de pauselijke, de roomse leer aanhangt.

Die roomse leer waar Luther gelukkig, onder invloed van God de Heilige Geest, zo verschrikkelijk fel tegen was, dat is: voor je redding moet je ook zélf wat doen. Niet alles natuurlijk, dat kan niet, Christus die doet een heleboel, maar, jij moet zelf daar ook nog wat aan doen.

Als jij zélf niet gehoorzaam bent, niet genoeg gehoorzaam, ja, dan word je níet gered, dan is er géén verzoening.

Dat is de leer van de roomse kerk.

En dat zit echt, die gedachte: zelf ook iets doen, dat zit echt in het hart van ons allemaal. Wij willen allemaal de manier van God, en het onderwijs van de Heilige Geest eigenlijk liever aan de kant zetten, wij zijn ook allemaal eigenwijs.

Vraag maar aan die broeder, die opgepakt is met 1000 kilo illegaal vuurwerk.

Of vraag maar aan dat meisje dat een euro gepikt heeft uit de portemonnee van haar moeder.

Of vraag maar...

Vraag maar aan iemand die bij zichzelf weet: ik heb zonde gedaan.

Vraag maar: 'hoe kun jij dat nou weer goed maken met God?'

Dan zal hij **bijna** zeker zeggen: dan moet ik m'n straf uitzitten, nooit meer vuurwerk kopen, nooit meer stelen, vaker de Bijbel lezen en meer bidden, m'n catechismus beter leren. En al die andere dingen meer.

Ik moet het dan beter gaan doen, en zo probeer ik het zélf goed te maken met God. Maar je moet altijd weer leren dat je er zo niet komt. Want, -en dat staat dan later in de Catechismus, maar dat hoort hier ook al bij-, onze beste werken zijn niet eens volmaakt.

Het aller-, aller-, allerbeste werk wat je doet.

Dat is heel makkelijk, het allerbeste werk wat je doet, noem dat maar bidden, belangrijkste van de dankbaarheid. Wie kan zó bidden dat dat 100% goed is.

Dat je de dingen precies formuleert, héél precies zegt.

Dat je helemaal geen tel afgeleid bent. Dat je niet gauw even aan wat anders denkt.

En dat je God álle eer geeft.

Dat je helemaal ook voor de naaste bidt.

Ach, onze beste werken, al ons bidden, het is, -en ik bedoel dat niet slecht-, maar dat is gerommel in de marge.

Het is nog zó zwak, en dan zit er nog zoveel zondigheid en zonde doorheen. Dat ís niet volmaakt. En dan heb ik het over onze béste werken.

Als je het over de minder beste werken hebt.... Laten we het daar maar niet over hebben, want dat is helemaal niks.

Dus onze schuld, zegt de Catechismus, die wordt elke dag groter.

Dat staat in déze Catechismus, nummer 13. En dat betekent niet van: mensen er is geen vergeving de schuld wordt alleen maar groter, jullie komen alleen maar meer in de ellende.

Nee, daar wordt mee bedoeld van: elke dag doe je telkens weer die dingen die God niet wil, sta je bij God in de schuld. En als je dat bij elkaar op telt wordt dat alleen maar groter.

De vergeving is er echt wel!

Maar wat duidelijk wordt: Wij kúnnen niet voldoen aan het recht van God! Dus kunnen wij ons absoluut niet zelf redden!

In deze ZONDAG 5, broeders en zusters, zit heerlijk veel '**Reformatie**'.

Het is bijna 31 oktober! Dan doe we daar misschien niet zoveel aan, maar ik help u toch even om daar aandacht voor te hebben. Leer naast Calvijn (gereformeerden die noemen zich vaak calvinisten, da's best), maar leer óók maar die Luther kennen! Wat maakte het Luther en al die serieuze gelovigen in die tijd erg bang. Dat hij heel hard werkte voor God, 's morgensvroeg om 4 uur ging hij van bed af, dan begon hij te bidden en te lezen en 's avonds om 22 uur was hij daar nog mee aan de gang. Keíhard voor God werken, maar het was nooit genoeg. Aldoor die bange vraag: is het nou genoeg?

En dan dacht hij bij zichzelf wel, nee, nee. Want er waren ook zonden tussendoor. En dan begon hij de volgende morgen nog beter z'n best te doen. En de week erna nog beter z'n best.

Het werd niks. De angst van Luther, en de mensen in die tijd.
Dat proef je ook door onze Catechismus, de vijfde ZONDAG heen.

Vraag en Antwoord 13, dat is: niks verwachten van jezelf, als het gaat om die verzoening.

Maar dan weer terug naar PSALM 130: bij **U** is vergeving. BIJ **Ú**!

Bij de HEERE is goedertierenheid. BIJ DE HÉÉRE!

Bij Hém is veel verlossing. BIJ HÉM!

HIJ zal Israël verlossen van **ÁL** z'n ongerechtigheden.

HIJ.

Hoort u, broeders en zusters, HIJ 100% en ik ... 0%.

En dat blijft ook bij Vraag en Antwoord 14. Maria kan ons niet helpen, dat wij dankzij haar met God verzoend worden. En de heiligen die kunnen ons niet helpen.

Of de engelen. Nee, God is rechtvaardig. Dan zegt Hij: jij mens, JIJ hebt straf verdiend, JIJ moet straf krijgen!

OF, want dat had u ook allang door, dat ik in Antwoord 12 ook even wat overgeslagen had, ... Antwoord 12, óf zelf, óf door een ander, door DE ANDER! Met allemaal hoofdletters.

WIJ kunnen de eeuwige straf in de hel nooit dragen. Én daar doorheen komen en dan vervolgens ook nog anderen gaan verlossen. Wij kunnen **nóóit** iets betekenen voor een ander, in het goed maken met God. Nooit en te nimmer verzoening dankzij ons. Maar ...!

3) God geeft ons houvast met ZIJN manier van verzoening, **er moet een WONDER gebeuren!** Het lijkt erop, dat we nog steeds in deel 1 van de trilogie zitten. U hebt alleen nog maar gehoord: straf die moet blijven, eis van gehoorzaamheid ook. En wij of onze omgeving, nee, wij redden het niet. Allemaal doodlopende wegen.

Maar, we zitten ondertussen wél in deel 2. Met zo'n prachtige Vraag, nummer 15: 'wat voor een Middelaar en Verlosser moeten we DAN zoeken?' 'Wat dán, hoe dán?'

Die vraag herkent u vanuit de Bijbel ook wel. Handelingen 2, Pinksterdag. Heilige Geest uitgestort, preek van Petrus. Iedereen is er kapot van. 'Wat moeten we DAN doen, broeders?'

Als je helemaal vastgelopen bent, ja, wat dan? Hoe kan het dan TOCH goed komen met God!

Ja, daar is een wónder, daar is een heel bijzonder, genadig ingrijpen van GOD voor nodig. Dan kunt u Hebréeën 2 daarnaast leggen.

Een wonder. Zoals soms bij ziekte: 'er is geen hoop meer, behálve als er een wonder gebeurt!'

En hier? God in ZIJN wijsheid. Een manier die geen enkel mens had kunnen bedenken. Een wonder, om je levenslang over te **verwónderen**. Want dat is geloven hè. Geloven is eigenlijk niet anders dan je verwonderen. O.a. over dit wonder van God. 'Wat dan????'. Nee het is: 'Wie dan????'

GOD Zelf. Én Iemand Die in alles gelijk wordt aan Zijn broeders, een Mens van vlees en bloed, net als wij mensen zijn van vlees en bloed. De Middelaar. Die heel bijzondere Redder tússten God en mensen in.

Wat voor iemand moeten wij dan 'zoeken'? Nee, dat zoeken is niet van: 'waar is Hij toch? Ik zie Hem niet, ik kan Hem niet vinden.'

Nee, zoeken is hier: zoeken in het Woord van God! En op grond van dat Woord **geloven** in die Iemand Die ons **WÉL** redden kan! Die het wél helemaal goed kan maken tussen God en ons, tussen ons en God! Die kan zorgen voor de verzoening!

HIJ is het WONDER. Onze Heere, Jezus Christus, met heerlijkheid en eer gekroond. Dat is de manier van verzoening, broeders en zusters, de drie-enige God Zélf zorgt voor dat wonder van de verzoening!

In ZONDAG 5 leert u GOD en ZIJN manier van doen, kennen. Nadat u ook eerst uzelf hebt leren kennen.

En als dat in uw hoofd zit, maar vooral, als dat in uw hart zit, dan hebt u houvast. Voor eeuwig. 'O God, wat een wonder doet Ú!'

AMEN