

	Middelburg	Middag	Kampen
Votum en zegengroet		Votum en zegengroet	
Antwoordlied	Psalm 108: 1, 2	Lied	Psalm 108: 1, 2
Wet		Gebed	
Lied	Psalm 128: 1	Schriftlezing	1 Petr. 3: 13-22
Gebed		Lied	Psalm 104: 2,9, 10
Schriftlezing	1 Petr. 3: 13-22	Tekst	HC zondag 26
Collecte		Bediening van het Woord	
Middenzang	Psalm 104: 2,9,10	Lied	Psalm 81: 1, 5, 8
Tekst	HC zondag 26	Belijdenis van het geloof	
Bediening van het Woord		Lied	Psalm 32: 3, 5
Lied	Psalm 32: 3, 5	Dankgebed	
Dankgebed		Collecte	
Lied	Psalm 149: 2	Lied	Psalm 105: 1, 5
Zegen		Zegen	

Geliefde gemeente van onze Heere Jezus Christus,

Misschien heeft u wel eens een bezoek gebracht aan het watersnoodramp museum in het Zeeuwse dorp Ouwkerk. Daar vindt u, op de grens van land en water, verhalen over de Watersnood van 1953, over de wederopbouw, over de Deltawerken en verhalen over waterveiligheid. Verteld door de mensen die het hebben meegemaakt.

Het is indrukwekkend om daar eens rond te lopen. Om te zien, en te horen over de impact en de gevolgen van de watersnoodramp in 1953. De verwoesting hele dorpen. De verdrinking van mensen, vaders, moeders en kinderen en dieren. 1835 doden + 1.

In dat museum zijn ook beelden te zien van een vloedgolf, een tsunami die heeft plaatsgevonden in Sri Lanka in 2004. Ingrijpend de alles verwoestende kracht van zo'n vloedgolf.

Jongens en meisjes.

De watersnood ramp.

Een vloedgolf.

Jullie weten vast wel dat er in de Bijbel ook een watersnoodramp voorkomt. Inderdaad, de zondvloed in de tijd van Noach. Een gigantische vloedgolf waardoor heel de aarde met daarop alle mensen overspoeld werden door het oordeelswater van de zondvloed. Maar waar datzelfde water als een vloedgolf van Gods genade was voor 8 mensen. Zodat zij door de Heere God gered werden van het eeuwig oordeel.

Nu gemeente, de apostel Petrus gebruikt de geschiedenis van de zondvloed als beeld om daarmee de doop, en vooral de rijke inhoud van de heilige doop aan te duiden. Daarom ook het thema: ***de doop als vloedgolf van Gods genade***.

Thema: De heilige doop als vloedgolf van Gods genade

- 1. Wat de doop inhoudt**
- 2. Wat de doop vraagt**

1. Wat de doop inhoudt

In HC zondag 25 ging het over Woord en sacrament. De sacramenten ingesteld om de belofte van het Evangelie nog beter te doen verstaan en te verzegelen. We zagen toen dat de inhoud van het sacrament was, dat God ons om het enig offer van Christus, aan het kruis volbracht, vergeving van zonden en eeuwig leven uit genade schenkt.

En in deze inhoud hebben we ook direct de verbinding naar Zondag 26. Zie vraag 69: *Hoe wordt u in de Heilige Doop onderwezen en ervan verzekerd, dat het enig offer van Christus aan het kruis u ten goede komt?*

Opnieuw dus weer: het enig offer van Christus. Christus.

Hijzelf en Zijn werk is de rijke inhoud van de doop. De enorme rijkdom daarvan zien we des te beter wanneer we eerst zien wie de doop heeft ingesteld. Dat is namelijk Christus zelf. Christus. Hij heeft het waterbad van de doop ingesteld. (zie slot van deze Zondag).

Het teken en zegel van de Heilige Doop hebben wij ontvangen van God zelf. Hij komt tot ons in de doop met Zijn genadige beloften, nog voordat ik tot mijn verstand gekomen ben. Nog voordat ik naar Hem gevraagd heb, komt Hij tot mij met Zijn teken en zegel van het verbond.

Christus leidt je levensweg al heel vroeg langs het doopvont. Heeft hij dat ook niet bij de meesten van ons gedaan! En bij dat doopvont komt Hij met de belofte van vergeving van zonden en van heiliging.

En juist omdat dit teken en dit zegel bij deze beloften bij Christus vandaan komt is het zó hoopvol. Want waar God komt met Zijn teken, waar God belooft, daar wil Hij nu ook de inhoud ervan verzegelen. Door Hemzelf ingesteld.

Christus dus de insteller van de doop. Christus en Zijn werk is de inhoud van de doop. Waar het water van de doop naar verwijst. Christus is het die óók brengt tot de doop.

Ziet u, Hij is het stralende middelpunt ervan. Tot 6 keer klinkt Zijn Naam dan ook in dit antwoord. Wij moeten de sacramenten dan ook nooit los zien van Hem. En in geloofsverbondenheid aan Christus gaan de sacramenten dan ook spreken.

Beide sacramenten onderwijzen en verzekeren ons namelijk dat het enig offer van Christus aan het kruis u ten goede komt: *Hoe dan? Christus heeft het waterbad van de doop ingesteld en daarbij beloofd dat ik met Zijn bloed en Geest van de onreinheid van mijn ziel, dat is van al mijn zonden, gewassen ben. Dat is even zeker als ik gewassen ben met het water, dat de onreinheid van het lichaam wegneemt.*

Dat is een heel persoonlijke vraag die hier in Zondag 26 gesteld wordt. Hoe laat de doop nu zien, hoe verzekerd de doop dat het Christus' kruisdood mij ten goede komt?

Als iemand u of jou vraagt: waarom ben je gedoopt? Is dit gemeente dan de inhoud van uw antwoord?

Wat zegt u de doop?

Heel persoonlijk?

Hoe komt het werk van Christus dat Hij volbracht heeft aan het kruis, u en jou nu ten goede?

Gemeente, de doop geeft ons als het ware ook onderwijs.

Hoe worden wij dan onderwezen in de heilige doop. Dat is, allereerst gewezen worden, onderwezen worden op, hoe het er met u en mij van nature voorstaat. Dat is gewezen worden op de schuld van de zonde en de zonden zelf. Wij en onze kinderen zijn ontvangen en geboren in zonde.

Waarom zouden wij anders gewassen moeten worden?

Waardoor van nature Gods toorn op ons rust. Het doopwater laat zien hoe diep onze verlorenheid is. Het wijst op onze onreinheid.

Het water van de doop preekt!

Het water preekt dat wij schuldig staan van onszelf tegenover God en dat wij als het op onszelf aan zou komen niet meer in Gods rijk kunnen komen. Ontvangen in de zonde.

Maar de doop zegt niet alleen wie wij zijn van ons zelf, maar ook wie God is. De doop is namelijk een vloedgolf van Gods genade die over mijn hoofd spoelt. Ook als het maar een paar druppels water zijn, dan toch een vloedgolf van genade.

Dat is wat de doop voor onze ogen elke keer weer uittekent: Met Hem begraven en opgestaan. Gedoopt worden is ondergedompeld worden in het water van genade, wat vanuit ons bezien alleen maar water van oordeel kan zijn.

Dat is ook precies waar de zondvloed in de tijd van Noach in relatie wordt gebracht met de heilige doop. Zoals het water van de zondvloed de aarde reinigde van de goddeloosheid en van de zonden. Zo maakt God door de doop zichtbaar, en verzekert Hij dat Hij mijn onreinheid wil afwassen, wil schoonspoelen.

Dat Hij in Christus u genadig is. En dat tekent de HERE nu in de doop voor uw ogen uit. De heerlijke belofte dat ik met het bloed en de Geest van Christus gewassen ben.

Wie gedoopt wordt door dat water komt in aanraking met de God van dat water. Wat maakt God zich juist bij de doop zich heerlijk bekend, ook aan de kleine kinderen.

Aan ons allemaal, aan heel zijn verbondsgemeente, elke keer weer als de heilige doop in het midden van de gemeente van Christus bediend wordt.

God die zich bij de doop bekend maakt. En voor onze ogen uittekent wat de inhoud is van Zijn Evangelie. Namelijk Christus en Zijn werk. En dan zegt de doop: In Christus, op grond van Zijn kostbaar bloed wil Ik u genadig zijn.

In Christus. Want, alleen zijn bloed reinigt van alle zonden. En alleen Zijn Geest vernieuwt mijn leven.

Dat laat Ik U verkondigen in de prediking van het Evangelie. En dat teken en verzegel Ik nu ook voor uw ogen en aan uw voorhoofd bij het doopvont: Al Mijn heerlijke beloften die in Mijn Zoon, ja en amen zijn.

En elke keer weer komt de HERE zó naar ons toe. In de prediking van het Evangelie. Van deze beloften, maar ook in de sacramenten van doop en avondmaal. Om ons telkens weer opnieuw te laten zien wie Hij wil zijn, wie Hij is.

Wie dat ziet door het geloof ontvangt daar dan ook de troost uit. Juist als we onze onreinheid zien. Dat ik dan niet alleen zie in de doop, wie ik zelf ben, maar vooral mag zien wie God is. Dat God tot mij, ja tot onze allerkleinsten zo heerlijk belovend komt en spreekt.

Zie hier ben Ik. Ik ben uw God. Jij bent Mijn kind. Waar alles tegen mij getuigt komt God met zijn genade. Met zijn belofte van vergeving, vernieuwing en heiliging.

En dan verzekert Hij ook. Dat Hij in en door Christus de onreinheid wil vergeven en afwassen. En door het geloof geven wil.

Daarom is het zo belangrijk gemeente, dat wij onze doop gelovig leren verstaan. Dat u leeft uit uw doop. Omdat de doop, net zoals het Heilig Avondmaal, een sacrament is tot versterking van het geloof. U moet geloven wat God u toezegt en verzekerd in de doop. De doop vraagt dan ook.

2. Wat de doop vraagt

De doop als vraag. Ja, zegt iemand dat klinkt toch wat vreemd? Bij de doop gaat het toch om wat God geeft, zonder dat ik daarom gevraagd heb?

Ja, maar toch gemeente. Wij dopen niet zomaar. Uit gewoonte, of uit bijgeloof. En het is ook niet zo dat je kan zeggen: ik ben gedoopt – dus ik ben gered. Als een soort automatisme.

Nee, het water van de doop zelf reinigt niet. Zo zullen we volgende week nog uitgebreid zien. Dat is alleen het bloed van Christus. Christus alleen redt. En waar Hij centraal staat, daar valt ook de scheiding bij Hem. Daar hebt u nu precies wat dit teken van u vraagt.

De doop verwijst naar Christus en daarom moeten wij ook bij Hem zijn. Moeten wij bij het opgroeien de inhoud van de doop, de beloften van het Evangelie die nu aan mijn voorhoofd verzegeld staan, gelovig leren verstaan.

Dat wat de doop uittekent en verzekert de belofte van het Evangelie dat moet in ons leven beaamd worden. Dat zet het teken en zegel van de Heilige doop in het leven van elk verbondskind dan ook op scherp voor u, voor mij.

Want daar is in het verbond niet alleen de verbondszegen maar ook de verbondsvloek, wanneer God, die je alles heeft beloofd en uitgetekend heeft, in ongeloof verwerpt. Maar dan zal bij volharding in ongeloof het doopwater straks voor

eeuwig tegen je getuigen: Ik heb u alles toegezegd, ik heb het aan uw voorhoofd verzegeld, maar u heeft niet gewild. Alles beloofd en toch verloren gaan.

Daarom: de doop vraagt ook.

De apostel Petrus schrijft in ons Schriftgedeelte: *het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als een vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus.*

Met andere woorden: de doop zelf is het redmiddel niet.

Nee.

Alleen het bloed van Christus. Hij is nl. de inhoud van Gods beloften. En daarom moeten wij bij Hem zijn. En wat zijn de verdiensten van Christus dan veel en rijk, en kostbaar.

Dat wat de doop vraagt gemeente is dan ook een hoopvolle vraag. Want, er wordt nogal wat beloofd in de doop. Wat dan?

Dat wij vergeving van zonden hebben uit genade, om het bloed van Christus, dat Hij in zijn offer aan het kruis voor ons vergoten heeft:

Rechtvaardiging: Vergeving van zonden, uit genade, vanwege het bloed van Christus. Wat is dat een kostbaar bloed. Dat bloed waarmee Hij alle schuld wil schoonvegen.

Het water van de doop gemeente is in die zin ook bloedrood. Wat een kostbare belofte tekent en verzegeld God dan ook uit in de doop.

Zijn bloed en Zijn Geest. Geloof in de belofte van de heiligmaking ook. Dat is de tweede belofte. De Geest die het geloof werkt en overzet in het nieuwe leven. Door zondaren te vernieuwen. Tot leden van Christus geheiligd zijn. Apart gezet van de wereld. Ingeplant in de wijnstok. Om vruchten te dragen voor Hem.

Zodat wij hoe langer hoe meer de zonde afsterven en godvrezend en onberispelijk wandelen zegt de Heidelbergse Catechismus. Dat is dus een leven uit Christus.

Dit alles vraagt nu de doop van u en jou en mij. Een nieuwe gehoorzaamheid. Om nu vanuit de gave en vanuit de belofte van God, uit genade vruchten te dragen voor Hem.

Uit je doop leven gemeente, dat is een leven terwijl u sterft. Afsterven aan jezelf. Wie door het geloof zijn doop verstaat, sterft aan de zonden. Dat is sterven aan die oude mens.

Waar zo gelovig de doop wordt gezocht en wordt ontvangen gemeente, daar redt de doop zoals wij gelezen hebben in 1 Petrus 3. Is dat ook niet wat de doop uittekent voor onze ogen. Het ondergaan in het water en het weer opstaan uit datzelfde water. Het komen tot Christus en Hem vragen om vergeving van zonden, om reiniging van je geweten. Strijden tegen je zonden en tegelijk zoeken dat wat boven is. In de hemel. Waar Christus is. Een godvrezend en onberispelijk leven.

Dat is een leven in gebed om de Heilige Geest. Waarin je in alles gericht bent op de glorie van Christus. Op Hem die arm is geworden om zondaren rijk te maken. Om met een goed geweten te leven tot verheerlijking van de drie-enige God. God heeft

zijn genadige beloften op je voorhoofd aangebracht. En dan is er maar 1 weg. En dat is tot Christus.

En daarom is het zo belangrijk voor ons allemaal wie Christus is voor ons. Neemt Christus in uw drukke bestaan, in alles wat u bezig houdt, de belangrijkste plaats in? Is het diepste verlangen van uw hart dat u zegt: Ik kan niet buiten de Heere Jezus Christus. Ik moet het buiten mijzelf zoeken. En bij Uw Zoon zijn. Want, bij Hem is vergeving van al mijn zonden.

Als je gedoopt bent dan verplicht dat. De doop vraagt.

In de doop kwam Christus tot u. Elke keer als er gedoopt wordt dan mag u Christus achter het doopvont zien staan. Waarbij God zijn genadige belofte aan uw voorhoofd verzegeld. Hoe heerlijk.

Dat u dan ook komt tot Christus elke keer weer. Met al je zonden. Zijn bloed wast tenslotte schoon. Zijn bloed reinigt. Zijn Geest geeft je de kracht. Met een gebroken hart, komen tot Uw Zaligmaker, die u persoonlijk heeft beloofd: Ik voor jou. Mijn bloed reinigt van al je zonden. Mijn Geest vernieuwt en doet opstaan in een nieuw leven.

Misschien dat er iemand denkt bij zichzelf: Dat nieuwe leven... Ik struikel nog zo vaak.

Ons doopsformulier gaat niet voorbij aan deze vraag, aan onze zwakte, en zegt: Als je uit zwakheid in zonden valt. Dan moet je niet in de zonden blijven liggen.

Want, de doop is ook een getuigenis. Een volkomen betrouwbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond met God hebben. Zelfs als ik zo vaak struikel in het leven met de HERE. Zelfs dan! Omdat u gedoopt bent in Zijn Naam.

Juist in aanvechting en in twijfel, juist in de strijd tegen de zonden. Mag. Nee, **moet** u zien op uw doop. God maakte een vast verbond ook met u en jou. Hoe heeft Hij al in liefde omgezien naar u. Zie op uw doop. Omdat uw voorhoofd zegt dat u van Christus bent. Want, God legde zijn hand op u. U bent van iemand anders. U hoort bij Christus. Pleit dan op uw doop. Omdat in de doop de beloften van het Evangelie verzegeld zijn. Al is het een sacrament tot versterking van uw geloof, mag u ook pleiten op uw doop.

Wat vraagt de doop? Dat u gelovig leeft uit uw doop. Leven uit de beloften van het Evangelie. Dat is een bevrijd leven. Aangespoord door Gods liefde, en Zijn heerlijke beloften. De Drie-enige God die Zijn hand naar u uitstak.

Gemeente, u bent gedoopt.

Uw doop. Overspoeld met een vloedgolf van Gods genade. Zijn heerlijke beloften. Ze wijzen ons op Hem. Op Christus. In Zijn enig offer, in wie ons heil volkomen vastligt.

Kom dan gemeente elke keer weer tot uw Zaligmaker die u Zelf gebracht heeft bij het doopvont door uw ouders, of later. En alles heeft verdiend. Uit genade, voor niets.

AMEN