

MASneep 2021

Morgen

Votum en zegengroet
Antwoordlied
Wet
Lied
Gebed
Schriftlezing-
tekstlezing
Tekst
Bediening van het
Woord
Lied
Dankgebed
Lied
Zegen

Middag

Votum en zegengroet
Lied Psalm 40: 2, 3
Gebed
Schriftlezing Psalm 119: 89-
104
Mat. 26: 36-42
Lied Psalm 19: 3, 4
Tekst **HC Zondag 49**
Bediening van het
Woord
Lied Psalm 119: 37,
38, 39
Belijdenis van geloof
Lied Psalm 1: 1
Dankgebed
Inzameling collecte
Lied Psalm 86: 4, 6
Zegen

Geliefde gemeente van onze Heere Jezus Christus,

Jongens en meisjes, jongeren, stel je even voor dat je vader of moeder je vraagt om de tafel even af te ruimen, of om een ander klusje in, of om het huis te doen. Bijv. de auto even te stofzuigen, of je tas uitpakken en opruimen als je uit school komt.

En dat je dan eerst zegt: waarom moet ik dat doen?

Of: ik heb daar eigenlijk geen zin in.

En dat je vader of moeder het nog een keer moet vragen.

En dat je het dan uiteindelijk een beetje makkend, en met enige tegenzin, toch maar doet.

Het kan ook anders.

Je kunt ook direct gehoorzaam zijn als ze iets aan je vragen.

Dat je, als mama je iets vraagt, het meteen doet.

Of beter nog, dat je iets voor je vader of moeder doet al voordat ze het aan je vragen.

Dat je het uit jezelf doet, omdat je van je vader en moeder houdt en dat jij daarom graag wil doen wat zij willen.

Wat zouden je ouders fijner vinden denk je?

Het eerste of het tweede.

Zouden ze het fijner vinden als je al makkend en met tegenzin luistert, of dat je meteen doet wat van je gevraagd wordt?

Het tweede hè....

Jullie zien dan vast ook wel het verschil tussen deze twee manieren van gehoorzamen.

De Heere God vraagt van ons allemaal dat wij naar Hem luisteren. Dat wij doen wat God wil.

En nu wil Hij dat wij gehoorzamen niet op die eerste manier, met tegenzin, maar dat wij God zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn.

En om die gehoorzaamheid vragen Gods kinderen nu in de derde bede.

In de derde bede: Uw wil geschiedde, vragen wij aan de Heere of Hij aan ons wil geven, dat wij Zijn wil, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn.

Dat is dus een gebed om gehoorzaamheid aan Gods wil.

Thema: Een gebed om gehoorzaamheid aan Gods wil

- 1. Niet doen wat jij zelf wilt**
- 2. Doen wat God wil**

1. Niet doen wat jij zelf wilt

Gemeente, wanneer wij vanmiddag spreken over gehoorzaamheid aan Gods wil, dan is het van belang, dat wij begrijpen wat er onder de wil van God wordt verstaan.

Want, het idee kan bestaan dat iemand denkt als hij of zij bidt: Uw wil geschiedde, gelijk in de hemel also ook op de aarde, dat dit gebed betekent dat je bidt of God wil doen hier op aarde en in ons leven wat ligt opgesloten in Zijn raad en plan.

En inderdaad, het is zo in ons leven, dat alles gaat naar de raad van Zijn wil. Maar toch is dat niet waarom wij vragen in deze bede.

Wanneer wij bidden of Gods wil geschiedde, dan is dat niet in de eerste plaats een bede om of God Zijn verborgen wil, verborgen raad, Zijn plan wat Hij heeft met de wereld, met Zijn kerk, met jouw persoonlijk wil uitvoeren. Dat mijn leven zo mag verlopen zoals God dat heeft bedacht en wil.

Het staat er overigens ook niet helemaal los van. Zullen we zo meteen ook zien in de preek.

Maar wanneer wij bidden: Uw wil geschiedde. Dan is dat in de eerste plaats een gebed waarin Gods kind vraagt of hij of zij mag doen, gehoorzaam mag zijn aan wat God wil.

Dat zien we ook terug in het antwoord van de Catechismus. Uw wil geschiedde. Wil zeggen dat: geef dat wij Uw wil gehoorzaam zijn.

En dan hebben wij het hier over de wil van God zoals Hij aan ons bekend maakt in Zijn Woord.

Wat wil God dan?

Gods wil, die bestaan uit de inhoud van Zijn beloften en Zijn wetten.

Gods wet. Denk bijv. aan de 10 woorden van Gods verbond. Daarvan zou je kunnen zeggen: die geven op hoofdlijnen aan wat Gods wil is voor de mens. Gods wet drukt uit hoe Hij wil dat wij mensen leven.

En deze wil van God gemeente, die is volmaakt goed. Deze wil van God is niet alleen tot eer van God, maar ook tot welzijn van de mens. De belofte van God bijv. dat eenieder die in Hem gelooft, eeuwig leven heeft en niet verloren gaat.

Of wanneer wij denken aan Gods geboden, zijn verordeningen. Bijv. het zesde gebod, u zult niet doodslaan.

Wat zou het een zegen zijn als iedereen zich aan dit gebod zou houden.

Nooit meer iemand op straat neergestoken.

Worden er geen kinderen in de baarmoeder vermoord.

Geen bedreigingen geuit.

Geen terrorisme meer.

Worden er geen mensen meer gekwetst of kinderen gepest op school, door wat anderen zeggen.

Zouden geen gevoelens van haat, afgunst en wrok meer zijn.

Integendeel, iedereen zou vriendelijk, geduldig, zachtmoedig tegen elkaar zijn.

Gods wil, zegt de Heidelbergse Catechismus, Gods wil alleen is goed.

De dichter van Psalm 119 is daar door God zelf ook aan ontdekt. En hij heeft daar een geweldig gedicht over gemaakt.

Wij hebben daar een stukje uit gelezen. Uw Woord staat vast in de hemel en Uw gebod is onbegrensd volmaakt.

Gods wil is dus betrouwbaar en volmaakt.

Voor de dichter van Psalm 119 is het feit dat Gods wil goed is, niet maar een constatering. Maar hij heeft het in zijn leven ook echt ondervonden, hij heeft gemerkt. Hoe goed de wil van God is ook voor hem.

En dit alles brengt de dichter van Psalm 119 ertoe, om het ook tegen de Heere te zeggen in zijn gebed: wat deze wil van God, die alleen maar goed is, voor hem betekent: Als Uw wet niet mijn bron van blijdschap was geweest dan was ik in mijn ellende vergaan. Hoe lief heb ik Uw wet!

En ik hoop gemeente, dat u het vanmiddag met deze dichter mee uitroept, omdat dit is wat u ook merkt in uw en jouw leven.

Dat Gods wil alleen goed is.

Zodat het je het vanmiddag uitroept: Heere, hoe lief heb ik Uw wet! Hoe goed is Uw wil, ook voor mij.

Gemeente, wat is het een wonder van Gods genade wanneer je dat door het geloof ziet en zegt. Niet alleen dat Gods wil alleen goed is. Maar ook dat Hij goed is voor jou.

Dat is een wonder, want dat zouden wij namelijk, als het op onze wil aan zou komen, nooit zeggen en belijden.

Niet voor niets dat de Catechismus hier zegt: alleen.

Gods wil alleen is goed.

Dat houdt in dat onze eigen wil, zonder dat deze door de Geest van Christus veranderd wordt, niet goed is. Maar slecht, verdorven.

En zeggen mensen die deze goede wil van God niet kennen het tegenovergestelde. Namelijk, je moet vooral doen wat jij wil. Zelf bepalen wat jij wil en goed vindt.

Maar juist omdat Gods wil alleen goed is. Weet God wat echt goed is. En is Hij het die Zelf de wil van mensen geestelijk levend maakt, geneest, hersteld en hem liefdevol en krachtig buigt.

Hoe anders staan daarom Gods kinderen in het leven, die door de Geest van de Heere Jezus Christus elke keer weer bidden: Uw wil geschiedde: geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verloochenen en Uw wil die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn.

Wanneer wij dus in geloof bidden: Uw wil geschiedde. Dan bid je in de eerste plaats of God wil geven dat jij niet doet wat jij zelf wil, van nature zonder de Geest van Christus.

Sterker nog, dan bidden wij, of wij en alle mensen onze eigen wil verloochenen, of de HERE ons wil leren om de zonden en de wereldse begeerten te verloochenen, te negeren, op te geven.

Dit gebed is dan ook een gebed wat de burgers van Gods koninkrijk telkens weer bidden, omdat zij hun zondige hart en hun verdorven wil steeds beter en meer en dieper leren kennen.

Omdat de Geest van Christus in hen woont en werkt.

Christus die heeft gezegd: als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.

Je eigen wil verloochenen gemeente, dat is niet maar iets van één keer. Dat is elke dag weer. En daarom aanhoudend bidden: O Heer, Uw wil geschiedde. Niet mijn wil Heere, maar Uw wil. Want, zelfs wanneer ik U wil dienen en gehoorzamen is daar nog zo vaak mijn eigen wil, mijn zondige wil, die de kop op steekt. En zomaar het verkeerde pad op wil. Waardoor je zomaar je voeten zit op het verkeerde pad. En van het één komt vaak het ander.

Er zijn maar weinig mensen die van de een op de andere dag een grove zonden begaan. Dat is vaak een proces. Eerst zet je je voet op het verkeerde pad en vervolgens wijk je steeds verder af van de goede weg. Stapje voor stapje. Je bent niet in een keer van God los en van de kerk.

En daarom is voor ieder van ons deze bede zo belangrijk. Dat wij door de Geest van Christus, nee leren zeggen, tegen onze eigen wil, wanneer deze in strijd is met Gods goede wil.

Geef Heere dat wij en alle mensen onze eigen wil verloochenen en Uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn.

2. Doen wat God wil

Doen wat God wil.

Dat is ook waar wij om bidden in deze bede.

Geeft dat wij Uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn, zodat ieder zijn taak waartoe hij geroepen is, even gewillig en trouw vervult als de engelen in de hemel doen.

Laten we weer eerst even teruggaan naar Psalm 119 gemeente, voordat we de inhoud van deze bede gaan toepassen op ons eigen leven.

In Psalm 119 vanaf vers 97 lezen we niet alleen hoe de dichter denkt over Gods wil, maar ook hoe hij daarnaar geleefd heeft en wil leven.

Hoe lief heb ik Uw wet!

Hij is heel de dag mijn overdenking.

*Uw geboden maken mij wijzer dan mijn vijanden,
want zij zijn voor eeuwig bij mij.*

*Ik ben verstandiger dan al mijn leraren,
want Uw getuigenissen zijn mij tot overdenking.*

*Ik heb meer inzicht dan de ouderen,
omdat ik Uw bevelen in acht genomen heb.*

*Ik heb mijn voeten weerhouden van alle slechte paden,
opdat ik mij aan Uw woord zal houden.*

*Ik ben niet afgeweken van Uw bepalingen,
want Ú hebt mij onderwezen.*

*Hoe zoet zijn Uw woorden voor mijn gehemelte,
zoeter dan honing voor mijn mond. (verzen 97-103)*

Wat is het dus belangrijk wanneer wij de Heere God vragen of Hij wil geven dat wij Zijn wil zonder tegenspreken gehoorzamen, zodat wij de taak die de HEERE ons geeft gewillig en trouw vervullen.

1. Gods wil: Zijn Woord met daarin Zijn beloften en geboden, overdenken. Gods Woord overdenken gemeente, dat is, dat je op gezette tijden op een dag de tijd neemt om uit de Bijbel te lezen, daarover in alle rust na te denken. Door wat je leest op je in te laten werken.
2. En wanneer je dat doet, zal je merken dat je Gods wil steeds beter leert kennen. Dat je steeds beter leert begrijpen wat God van je vraagt in je leven. Wat het betekent om elke dag te leven als kind van God.
3. Want, dat Woord van God maakt wijs. Dat geeft inzicht. Omdat de Heilige Geest zich aan dit Woord verbonden heeft. En God juist daardoor Zijn wil, in onze harten wil schrijven door het overdenken ervan. Daarom zegt de Psalmist ook: Door Uw bevelen hebt U mij levend gemaakt. Waardoor de dichter zijn eigen zondige wil is gaan verloochenen, de leugenpaden is gaan haten, zijn voeten heeft weerhouden van de slechte paden en niet is afgeweken van Gods bepalingen. En positief gezegd: Gods bevelen in acht genomen heeft. En het doen van de wil van God werd voor hem zijn eten en drinken, zodat Gods Woorden zoet waren in zijn gehemelte en in zijn mond. Hij vond het heerlijk om Gods wil te doen.

En dat is nu precies waar wij om vragen in deze bede.

Heere, geef dat ik u zonder enig tegenspreken gehoorzaam ben, en mijn taak waar U mij toe geroepen heeft, gewillig en trouw vervul.

Ja, zegt iemand. Dat is ook mijn verlangen. Dat is wat ik wil. Om net zoals de dichter van Psalm 119 de Heere te gehoorzamen. En ik wil zo graag dat mijn wil in alles is naar Gods wil.

Maar zoals de dichter schrijft over zijn leven met de Heere, zo is het bij mij vaak niet. Ik kan niet zeggen dat ik niet afgeweken ben van Gods bepalingen. En ik kan niet zeggen dat ik mijn voeten weerhouden heb van alle slechte paden.

Nee, en ook bij deze dichter was het niet volmaakt. Maar het gaat hier in Psalm 119 dan ook ten diepste om iemand anders. Het gaat hier over de Heere Jezus. Bedenk dat nu eens gemeente, als we het nog een keer lezen, dat het hier gaat over Jezus als de vervulling van alles.

- De Here Jezus had Gods wet volmaakt lief! Het was Zijn vreugde om de wil van God in alles te doen.
- De 12-jarige Jezus heeft Zijn leraren in de synagoge versted doen staan over Zijn kennis en inzicht.
- Hij heeft al Gods bevelen in achtgenomen, Hij heeft Zijn voeten volmaakt weerhouden van alle slechte paden. Hij is nooit afgeweken van Gods bepalen.
- Hoewel Hij de Zoon van God was. Heeft Hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat Hij heeft geleden. En is Hij voor allen die door Gods genade, gewillig en trouw naar Gods wil willen leven, de oorzaak van eeuwige zaligheid geworden.
- Christus die heeft gebeden in de hof van Gethsemane, toen het lijden zo op Hem af kwam bad: Mijn Vader, niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt. Dat was geen gebed van de Here Jezus gemeente, waarbij de Hij zei: Vader, als het nu Uw wil is dat ik deze drinkbeker drink, dan gehoorzaam ik Uw wil met enige tegenzin. Wat moet dat moet.
Nee, met dit gebed sprak Hij uit dat Hij ook in het helse lijden dat Hem wachtte, de wil van de Vader wilde volgen in volledige en vrijwillige overgave uit liefde tot Zijn Vader. O Vader, niet Mijn wil, maar Uw wil geschiedde.

Het was Christus zijn eten en drinken om de wil van de Vader te doen. Hij wilde niets liever dan dat.

En Christus gemeente, wil niets liever dan aan u, en jou, en mij, uitdelen van Zijn Geest aan eenieder die met kinderlijk ontzag en in vast vertrouwen vraagt aan Zijn hemelse Vader, of Hij wil geven, en meer en meer wil leren dat wij zonder enig tegenspreken Gods wil gehoorzaam zijn.

Zodat eenieder zijn taak waartoe hij geroepen is even gewillig en trouw vervult als de engelen in de hemel. Zodat de Geest van Christus mij van harte bereid maakt om voortaan voor Hem te leven.

Ieder zijn taak. Wat is dat?

Dat is voor iedereen verschillend.

Dat is bijv. de taak van een moeder en een vader in het gezin. Om de kinderen de wil van de Heere te leren.

Belangrijk dat wij ouders bidden voor onze kinderen. Dat wij voor hen bidden dat ook zij bij het opgroeien God zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn en blijven.

Dat wij voor hen bidden om vernieuwing van hun wil.

En niet alleen voor de kinderen en voor anderen. Maar ook voor jezelf.
Er staat in de Bijbel een prachtig gebed, een voorbede eigenlijk, waarin gevraagd wordt om de gehoorzaamheid aan Gods wil.

Dat u vervuld mag worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, Hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God. Terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van Zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. (Kol. 1: 9-11).

Wilt u dat geven Heere, zodat ik mijn taak gewillig en trouw uitvoer.
Je taak. Dat is niet alleen wat je doet in de kerk. Wat dat ook is.
Dat is ook de taak in de samenleving waartoe de Heere u heeft geroepen. In je werk, op school, thuis, vrijwilligerswerk, wat dan ook.

Hoe ben je gewillig en trouw bezig?

Dat doe je door je voor 100% in te zetten in je werk. Je taak trouw uit te voeren. Je best te doen. Niet de kantjes ervan af te lopen. En dat niet voor jezelf. Maar zodat je voor je gezin kan zorgen. Omdat God dat wil. En dat is dan ook tot eer van God.

Dat doe je jongens en meisjes, door je best te doen op school, door goed te luisteren naar de leerkrachten, je ouders. Naar hen te luisteren in alles wat ze vragen en wat is de wil van God.

Niet omdat het moet, niet makkend, maar zonder tegenspreken, gewillig, omdat God het wil. En Zijn wil is het allerbeste voor je.

Wanneer je Gods wil doet, ben je echt gelukkig.

Ik zou nog even terugkomen op Gods wil, Gods plan met ons leven.

Want, je kunt je soms ook afvragen, wat is mijn taak dan precies. Hoe weet ik nu in mijn leven wat God wil in een bepaalde situatie, waar vanuit Gods Woord niet 1, 2,3 een pasklaar antwoord op is.

Als je bijv. op een kruispunt staat in je leven en moet kiezen welke studie je gaat doen, of wat voor baan je moet zoeken. Hoe weet je dan wat God wil.
Ook dan is het goed om te bidden. En ook om Gods Woord open te doen.

Heere, Uw wil geschiedde. Wilt U mij leren waar ik U het beste mee kan dienen.

Wilt U mij de weg wijzen met welke studie of met welke baan ik U het beste kan dienen in Uw koninkrijk.

Wilt U daarbij inzicht geven. Wegen openen of wegen sluiten.

Wijst U mij de weg. En leidt mij als een kind. Dat heel mijn levensweg slechts in U richting vindt.

Ken Hem daarom in al je wegen, dan zal Hij je paden rechtmaken.

Als u zo in geloof om gehoorzaamheid aan Gods wil bidt, en het verlangen heeft om in gehoorzaamheid aan Gods wil te leven, dan leeft u onder de zegen van de Heere. Dan is daar Gods vrede voor u. En dan ben je gelukkig te prijzen. Zo begint Psalm 119.

Welzalig, gelukkig zijn de oprechten van wandel, die in de wet van de HEERE gaan. Welzalig, gelukkig wie Zijn getuigenissen in acht nemen. Die Hem met heel hun hart zoeken, die ook geen onrecht bedrijven, maar in Zijn wegen gaan.

O Vader, Uw wil geschiedde, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Vandaag en morgen. En eens volmaakt.

Op de nieuwe hemel en aarde. Waar het doen van Gods wil volmaakt gedaan zal worden en volmaakte vreugde zal geven. Nooit meer zonden. Nooit meer die strijd tegen je eigen zondige wil.

Maar volkomen en volmaakt gericht op Gods goede wil.

Heerlijk zal dat zijn. Tot eer van Hem. En tot het eeuwig geluk van allen die in dit leven gezocht en verlangd hebben om Gods wil te doen.

En daarom aanhoudend bidden: Uw wil geschiedde.

AMEN