

CKoster, gehouden te Lansingerland, 17.10.2021

Psalm 47: 1 en 3  
Psalm 24: 2 en 5  
Lezen Lukas 19:11-28  
Gezang 24: 1, 2 en 3  
Tekst **HC Zondag 18**  
Psalm 68: 7 en 8  
Gezang 24: 4 en 5

Geliefde gemeente van onze Heere, Jezus Christus,

Elke zondagmiddag belijden wij dat de Heere Jezus Christus is opgevaren naar de hemel. Dat is onderdeel van die oude geloofsbelijdenis van de kerk, de Apostolische Geloofsbelijdenis, artikel 6. Wat de kerk al zo'n 2.000 jaar uitspreekt, dát geloven wij. De Here Jezus is opgevaren naar de hemel.

Maar wat zeggen wij daar eigenlijk mee?  
Wat betekent dat?

Natuurlijk weet u dat wel.  
Hoe de Here Jezus op de Olijfberg voor de ogen van Zijn discipelen omhoog ging, naar de hemel.

Maar is dát nu de betekenis van de hemelvaart van de Here Jezus Christus?  
Betekent dat eigenlijk niets anders dan dat de Heere Jezus van plaats is veranderd?  
Eerst was Hij hier op aarde bij ons, en nu is Hij niet meer hier, maar daarboven.

Laat ik het anders vragen broeders en zusters.  
Heeft de hemelvaart van Jezus Christus effect in uw leven?  
Is het zichtbaar in uw, in jouw leven dat de Here Jezus Christus is opgevaren naar de hemel?  
Maakt dat uw leven anders?

De Here Jezus Christus leert ons; Zijn hemelvaart heeft álles te maken met het leven hier en nu.  
Zijn hemelvaart is bepalend voor de keuzes die we maken, voor het gedrag dat we laten zien, voor het denken in ons hoofd, de gevoelens in ons hart.  
En dat is wat de Here Jezus uitlegt in Lucas 19, aan Zijn discipelen, en ook aan ons vandaag.

Bij de behandeling van Zondag 18 willen wij luisteren naar dat onderwijs van de Here Jezus Christus in Lucas 19, en we doen dat onder het thema:

### **Jezus Christus is opgevaren naar de hemel**

**Hij wil dat wij Hem**

**1)trouw dienen**

**2)gelovig verwachten**

In Lucas 19 spreekt de Here Jezus Christus een gelijkenis uit van tien slaven en tien ponden.

Ik zei het al, die gelijkenis die vertelt de Here Jezus met het oog op Hemzelf, die gelijkenis die gaat over Hemzelf.

Hij zegt, “die man van hoge geboorte gaat heen om een koninkrijk in ontvangst te nemen, hij wordt koning, als hij terugkomt is hij onze koning, maar hij is wel eerst een tijd afwezig”.

Die man, waar de Heere Jezus hierover spreekt in de gelijkenis van Lucas 19, die man dat is de Heere Jezus Christus.

Straks na Lucas 19 gaat Hij naar Jeruzalem.

Hij gaat daar heen, Hij zal daar sterven en met Pasen zal Hij opstaan en veertig dagen later zal Hij opvaren naar de hemel.

Waarom?

Omdat koninkrijk, Lucas 19, om dat koninkrijk in ontvangst te nemen.

Om de heerlijkheid in te gaan. Niet meer met Zijn lichaam op aarde, maar bij de Heere in de hemel.

En met de gelijkenis leert de Heere Jezus dan wat wij op aarde moeten doen vanaf dat moment van Jezus hemelvaart, tot aan Zijn wederkomst op de wolken.

De man uit de gelijkenis gaat vóór zijn vertrekt eerst praten met tien slaven.

Hij geeft al die 10 slaven, één pond.

Eén pond is het loon van 100 werkdagen, ruim 3 maanden werken.

Dat is geen miljoen euro, maar wel een flink bedrag waar ze mee aan de slag kunnen.

En dan gaat die man weg en de dienaren, die slaven die gaan aan het werk.

En dan blijkt tijdens de afwezigheid van die man, reageren de mensen heel verschillend.

Als die man weg is om het koninkrijk in ontvangst te nemen, dan gaan sommige slaven trouw aan het werk, maar er is ook een slaaf, lezen wij, die ontrouw is, die doet niets met die pond.

En er zijn zelfs sommige burgers in dat koninkrijk van die man, die haten hun koning, die gaan hem achterna en zeggen, “die man hoeven we niet, weg met hem”.

De Here Jezus vertelt deze gelijkenis aan Zijn discipelen.

In vers 11 leren wij dat bij Zijn discipelen verkeerde verwachtingen leven.

De discipelen die denken, wij dienen de Heere Jezus nu. En over een paar maanden, dan is zijn koninkrijk aanwezig.

Dan wordt de Here Jezus koning, dan is daar een aards koninkrijk, en dan is het prachtig.

Want als Jezus koning is, dan zijn die Romeinen weg, en dan is er vrede, dat willen wij, heerlijk.

Jezus die weet dat de discipelen zo denken, en Hij reageert daarop, Hij corrigeert, en Hij bereidt hen dus voor op Zijn vertrek.

Het is heel logisch en begrijpelijk dat ze dat verlangen, dat ze die ellende graag weg willen hebben van de Romeinen, dat ze vrede willen.

Maar de Heere Jezus laat zien, nee, dat rijk is niet bijna klaar. Dat is nog een lange periode, voordat het Koninkrijk echt is voltooid.

Voordat het Koninkrijk écht volmaakt is gevestigd moet er eerst iets anders gebeuren. Eerst moet Ik heen gaan, naar Mijn Vader, naar de hemel, en daar dat Koninkrijk in ontvangst nemen.

En vanuit de hemel dan dat Koninkrijk voort bouwen.

En daarom zullen die slaven op aarde aan het werk moeten gaan.

Daarom moeten de discipelen, daarom moeten wij als gelovigen trouw de Heere dienen op aarde.

Dienstbaar zijn aan de Koning, Jezus Christus in de hemel.

Dienstbaar aan Zijn Koninkrijk op aarde.

De discipelen moeten niet denken dat het snel klaar is. Nee, ze moeten aan het werk. Ze zijn geroepen om de Heere Jezus trouw te dienen, met volharding, met geloof.

En dan gaan die discipelen aan het werk met slechts één pond.

Ze krijgen één pond van die man.

Wat bedoelt de Heere Jezus daarmee?

Er is ook een andere gelijkenis die hier heel veel op lijkt, Mattheüs 25 kunt u dat lezen.

Waarin die verschillende slaven verschillende aantal talenten krijgen.

Daarmee bedoelt de Here Jezus dat ieder kind van God eigen gaven heeft, eigen talenten, eigen mogelijkheden.

Maar hier valt het nu juist op dat iedere slaaf één pond krijgt.

Met andere woorden, iedere dienaar krijgt hetzelfde geschenk.

Ieder van ons heeft hetzelfde geschenk ontvangen van de Heer.

En daar moeten we mee aan de slag.

Wat is dat dan, datzelfde geschenk wat wij allemaal gemeenschappelijk hebben?

Dat is het geschenk van het Evangelie.

Dat is het geschenk van het Woord van God.

Het geschenk van de openbaring van wie God is in Zijn Zoon Jezus Christus.

Dat is het genadige geschenk wat de Heere aan ieder van ons, op gelijke manier uitdeelt.

Ieder van ons die krijgt dat ene pond. De Heere Jezus vraagt dan daarmee, aan u, aan jou, aan mij, "wat doe je daarmee, wat doe jij, doet u met die ene pond?"

Begraaf je dat in de grond, doe je er niets mee.

Is het zo bij het Woord van God, bij de prediking van het Evangelie, dat het het ene oor in gaat, en het andere oor weer uit, dat het geen effect heeft in je leven?

Of, ga je daar mee aan de slag, lees je dat Woord van de Heer, en bid je de Heere om Hem te kennen, om kracht te krijgen om je te bekeren, om over Hem te spreken, om in Hem te verdiepen, in Zijn genade. Om van Zijn werken te getuigen.

Om de Heere over je hele leven te dienen.

Dat is wat de Heere Jezus zegt, ga aan het werk met die ene pond.

Het Koninkrijk van de Heere is niet snel aangebroken, nee, jullie moeten aan de slag.

Daar komt nog iets bij broeders en zusters, in vers 11 noemt de Heere Jezus namelijk nog een tweede reden waarom Hij deze gelijkenis uitspreekt. Hij nadert Jeruzalem, na dit gedeelte reist de Heere Jezus voor Zijn discipelen uit naar Jeruzalem.

Vers 28, actief, doelgericht, doelbewust naar Jeruzalem. Daar wil Hij heen, om daar te sterven, de laatste fase breekt aan.

De Here Jezus zal snel bij hen weg gaan.

En ze moeten weten, het is dus niet vanzelfsprekend, dat mensen trouwe dienaren zijn.

Het is niet vanzelfsprekend dat alle slaven de Heere trouw dienen, en dat alle burgers in Zijn Koninkrijk blij zijn met deze Koning.

Nee, integendeel, vers 14, er zijn ook mensen, burgers, die die Koning haten.

Wat zeggen die mensen, vers 14, “wij willen niet dat deze Man Koning over ons zal worden”.

Wat er in de gelijkenis wordt verteld dat is volledige realiteit, dat is groot verzet tegen de Heere Jezus.

De discipelen zullen dat zelf al ervaren voordat de Heere Jezus naar de hemel gaat, als de Heere Jezus naar Jeruzalem gaat, dan is dat de stad waar Hij veroordeeld wordt, waar Hij buitengeworpen wordt.

In Jeruzalem zal men roepen, “kruisig Hem, kruisig Hem”.

En als Pilatus dan vraagt, Johannes 19, “moet ik uw Koning kruisigen?”, wat is dan het antwoord van de joden? Dat lijkt verdacht veel op vers 14.

“Wij hebben geen koning dan de keizer, wij willen deze man niet, we hoeven hem niet”.

Verzet.

Ziet u, dat is de werkelijkheid waarin de discipelen zich bevinden.

Er is niet een wereld waar alleen maar dienaren zijn van de hemelse Koning, toen niet, vandaag niet.

Nee, er zijn ook vele vijanden van de Koning.

We leven midden in die wereld vol verzet tegen God en tegen de Heere Jezus Christus.

En in die wereld, in die wereld zijn de discipelen geroepen om trouw te zijn.

In die wereld broeders en zusters, vol verzet en ongeloof, bent u, is de kerk van Jezus Christus, geroepen om trouw te zijn.

Ziet u, het grote belang van het onderwijs van de Heere Jezus Christus.

Het grote belang dat je gelooft, Jezus Christus is naar de hemel gegaan.

Dat je weet, het is werkelijk gebeurt, Hij is naar de hemel gegaan, de discipelen hebben het zelf gezien.

Zondag 18, voor de ogen van Zijn discipelen is Hij van de aarde naar de hemel gegaan, **ons daar ten goede**. Totdat Hij terugkomt om te oordelen de levenden en de doden, dat is de werkelijkheid.

De Heere Jezus is niet zomaar verdwenen.  
Nee, Hij heeft plaatsgenomen op de troon, Hij is daar Koning, ons ten goede.  
We zien Hem wel niet, als mens is Hij niet meer onder ons, vraag en antwoord 47.  
Maar, zegt de Catechismus, tegelijk is daar die rijke troost, de Heere Jezus blijft bij ons, naar Zijn Godheid, majesteit, genade en geest.

De hemelvaart van Jezus Christus, Hij is de Overwinnaar.  
En Hij geeft opdracht aan de dienaren hier op aarde.  
Hij geeft opdracht aan Zijn kerk; zoek Mij, dien Mij met volharding, en dan zal Ik je sterken en helpen.

Ziet u, juist die hemelvaart van de Heere Jezus Christus laat Hij Zelf zien in Lucas 19, is álles bepalend voor Gods kinderen.  
Is alles bepalend voor het leven van vandaag, en morgen.  
Dat je ziet op de Heere Jezus Christus, dat Hij is opgevaren naar de hemel, en dat je weet, er is alle reden om Hem trouw te dienen.

Broeders en zusters, is dat alles bepalend voor u?  
Weet u, gelooft u, dat de Heere Jezus werkelijk is opgevaren naar de hemel?  
En als Hij tegen u zegt, “dien Mij trouw met het ene pond” wat Hij u, en jou, en mij heeft toevertrouwd, is dat wat u doet? Dient u de Heere trouw?  
Trouw op de plek waarin je nu zit en staat, waar de Heer u geplaatst heeft.  
Op school, in de maatschappij, in het gezin.  
Juist omdat u weet, onze Koning is heen gegaan, hij heeft Zijn Koninkrijk ontvangen.

We zien Hem wel niet, maar we horen wel bij Hem.  
En dat u zegt, “daarom dien ik Hem, daarom ga ik hard aan het werk”, net als die slaven aan de slag gaan met het ene pond.  
Wie zo gelovig en trouw het werk van de Heere Jezus overdenkt ook, in Zijn hemelvaart, die mag ook weten, Hij komt terug!

2) Dat is het tweede gedeelte van de preek. **Dat wij Hem gelovig verwachten.**

De Heere Jezus Christus leert in de gelijkenis dat het Koninkrijk niet meteen gevestigd wordt.  
Eerst is daar een lange tijd tussen Zijn hemelvaart en voordat Hij terugkomt op de wolken.  
Hoe lang dat is dat weten we niet. Er zijn wel mensen die dat voorspellen, die denken te kunnen zeggen, “dan en dan is het, dat Hij terugkomt”.  
Maar de Bijbel doet er niet op die manier een uitspraak over.

Maar er is één ding wat wij wel met grote zekerheid kunnen zeggen, en dat is dit: Hij komt terug, Hij komt terug, vers 15.  
Hij komt terug nadat Hij het Koninkrijk in ontvangst heeft genomen.

En wat doet Hij dan als Hij terugkomt?  
Hij roept ter verantwoording! “Wat heeft u met dat ene pond gedaan, wat hebben wij gedaan in dit leven op aarde?”

De Heere zal het vragen van u, en van jou, en van mij.

De Heere heeft alles gezien. Hij kent ons, Hij doorgrondt ons.  
En Hij vraagt, “wat heb je gedaan met je leven?  
Leefde je voor jezelf, heb je die pond in een zweetdoek weg gedaan, of leefde je voor Mij? Ben je aan de slag gegaan in Mijn Koninkrijk en Mijn dienst?”

De eerste slaaf die heeft met één pond, tien pond winst gemaakt. En het is heel mooi, moet u letten daar op, vers 16, hoe die slaaf het zegt.  
Hij zegt, “heer, uw pond heeft 10 ponden winst opgeleverd”.  
Hooft u hoe hij het zegt? “uw pond heeft 10 ponden winst opgeleverd”.

Hij zegt niet, “kijk eens hoe slim en handig ik ben geweest, ik heb handel gedreven en van die ene pond heb ik echt enorm veel winst gemaakt, knap hè?”  
Nee, hij zegt niets over zichzelf. Hij heeft het niet gedaan.  
Úw pond heeft tien pond winst op geleverd.  
Die pond heeft het gedaan. Dat is raar gezegd natuurlijk als het over geld gaat, geld kan niks doen in zichzelf.

Maar geestelijk is het zo waar, die pond is immers het Evangelie van God, het Woord van de Heere dat krachtig is, en levend maakt. En dat in de harten wil wonen en werken. Het Evangelie dat mensen wil veranderen.  
Het Evangelie dat u, en jou, en mij aan het werk wil zetten, dat ons vernieuwd.  
De Geest van God die in ons woont, en die mensen door het Woord van God vruchtbaar maakt, en dienstbaar, en trouw.

Uw pond heeft tien ponden winst opgeleverd.  
“Heere zie”, zegt die slaaf, “uw genadewerk is zichtbaar in mijn leven. Ik mocht dienstbaar zijn, dank u wel”.  
En dan krijgt die slaaf een heel mooi antwoord, “goed gedaan, goede dienaar. Wees, omdat u in het minste trouw bent geweest, machthebber over tien steden”.

Ook bij dit antwoord willen we even stilstaan.  
De Heere Jezus leert ons, wie trouw de Heere dient, wie de Heere verwacht, wie dat Evangelie aanvaardt, en leest, en daaruit leeft, die wordt geprezen, die wordt beloond door de Heere Zelf.  
Een beloning waarvan de Heere Jezus laat zien, dat is echt genadeloon, totaal buiten alle proporties.

Tien ponden en aan het werk geweest, dat is wel veel geld, maar dat hij dan machthebber mag zijn over tien steden!  
De Heere schenkt hem genade.  
Geen loon, dat de slaaf kan zeggen, “daar heb ik recht op”.  
De Heere geeft hem een rijke beloning.

Daarin laat de Heere Jezus zien, de gelovigen die volharden, die trouw zijn in de dienst van de Heere die krijgen een rijke toekomst, “die mogen”, zegt de Heere elders in Zijn Woord, “die mogen met de Heere regeren in glorie”. Dat is toch onvoorstelbaar broeders en zusters, dat de Heere dat in het vooruitzicht stelt voor eenieder die Hem dient.  
Voor eenieder die de strijd van het geloof aan gaat.  
Dat de Heere Jezus zegt, “je mag zitten op Mijn troon”.

Hebben we dat verdiend gemeente?

Kan je dan zeggen, "ja, dat klopt ook wel, want ik was inderdaad een trouwe dienaar, en ik heb het ook best wel goed gedaan hier op aarde?"

Nee toch!

En toch schenkt de Heere in Zijn liefde en genade, als wij volharden, 2 Timotheüs 2, dan zullen wij ook met Hem regeren.

Openbaringen 3, "wie overwint, wie trouw is, wie volhoudt, zal Ik geven om met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb", zegt de Heere Jezus, "en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb".

Genadeloon, het is niet voor niets wat je doet, wat je zegt hier op aarde.

De Heere ziet het.

En als het in geloof is, dan is het niet volmaakt, en toch prijst de Heere u, en jou, en mij als het in geloof is gedaan, en wil Hij het zelfs belonen.

En het tweede wat de Heere Jezus zo mooi laat zien, is dat die beloning die Hij geeft, juist de mogelijkheid geeft om nóg meer te dienen.

Die dienaar krijgt immers loon, hij heeft gediend, van die ene pond heeft hij tien ponden gemaakt, nu mag hij machthebber zijn over tien steden.

Die loon dat hij krijgt is dus geen luilekkerland.

Het eeuwige leven met de Heere is niet om in je hangmat uit te rusten.

Nee, als loon mag hij zijn trouwe dienst juist nog rijker uitoefenen, zo werkt dat in het Koninkrijk van God.

Als de Heere het in je hart heeft gegeven om Hem te dienen, dan wil de Heere dat verlangen vervullen, dat je Hem nog rijker mag dienen.

Dat je in de eeuwige heerlijkheid zonder zonde Hem mag prijzen, en groot maken, en verheerlijken.

Dat je Hem als Koning alle eer kan geven die Hem toekomt.

Dat alles gericht is zonder enig gebrek op Hem.

Trouwe dienst, je wordt beloond, zodat je Hem nog meer kan dienen.

Als de Heere Jezus terugkomt, ik zei het al, er zijn niet alleen goede en trouwe dienaren.

De eerste twee zijn trouw geweest in de gelijkenis van de Heere Jezus, tien pond winst gemaakt, of vijf ponden winst gemaakt.

Maar er was ook die derde, die slechte, ontrouwe slaaf.

Was die aan het werk gegaan met die ene pond?

Heeft die trouw de Heere gediend met zijn ogen gericht op Koning Jezus Christus in de hemel?

Nee, die heeft er niets mee gedaan. Had dat Evangelie wel ontvangen, die pond.

Ging wel naar de kerk, hij kende de Bijbel wel, las er wel eens in. Vouwde zijn handen misschien wel eens even af en toe. Maar vervolgens netjes weggestopt.

'Het zal wel waar zijn, het zal mijn tijd wel duren'.

Het Evangelie deed niets met zijn leven, het had geen effect in zijn leven.

Het leven van deze slaaf draaide niet ten diepste om de Heere, om Gods werk, om Zijn Koninkrijk.

Deze man was vergeten, dat de Heere Jezus naar de hemel was gegaan om daar Zijn Koninkrijk in ontvangst te nemen.

Deze man was vergeten, dat de Heere Jezus troont in de hemel en dat Hij terugkomt op aarde.

Deze man was vergeten, om de Heere Jezus te verwachten.

Waarom dan? Wat noemt die ontrouwe slechte slaaf?

Vers 21, "ik was bang, ik weet dat u een streng koning bent", zegt hij, "U neemt wat u niet uitgezet hebt, U maait wat u niet gezaaid hebt. Ik was bang, ik heb er niks mee gedaan".

De koning, die man, die prikt daar in één keer doorheen, als dat echt zo is, als je echt zo dacht dan had je je geld wel op de bank kunnen zetten.

Met andere woorden, smoesjes.

Dat is helemaal niet de reden.

Je wilde niet dienen, je erkende Mij niet als koning, je zag niet uit naar mijn komst.

Dan komt dat meest erge, als je slecht denkt van deze Koning.

Als je zegt, "Hij is onbarmhartig, Hij is redeloos, Hij is streng, dan is dat eigenlijk gewoon blasfemie.

Dat is zo in tegenstelling met de werkelijkheid dat die Koning juist ongekend genadig is. Dat Hij Zijn trouwe slaven zo rijk beloond.

Daarom zegt de Heere Jezus ook, "alles wordt hem afgenomen".

Hoe erg! Als je wel de Bijbel leest, naar de kerk gaat, maar dat je tegelijk niet echt in je leven laat zien dat de Heere Jezus leeft.

Dat je niet echt weet, Hij ziet mij, en Hij regeert, en Hij komt terug.

Dat je eigenlijk slecht denkt over God en over de Heere Jezus Christus, en zegt, "Hij is onbarmhartig, Hij ziet niet naar me om, Hij zorgt niet voor mij".

Terwijl Zijn liefde toch beschreven is op elke bladzijde van de Bijbel.

Deze Koning, die ten hemel is opgevaren, Hij gaf Zelf Zijn eigen leven.

Hij gaf alles wat Hij had.

Zou Hij dan karig zijn in Zijn genade aan Zijn slaven, aan Zijn volgelingen, aan Gods kinderen.

Het is heel erg als je klein denkt van Gods grote genade en liefde.

De Here Jezus waarschuwt ons daarmee, weet dat het ernst is!

Nog andere mensen worden veroordeeld, die ontrouwe burgers die zeggen, "we willen Hem niet als Koning".

Ook zij krijgen een ernstig oordeel.

Die indringende woorden, "breng ze hier en sla ze hier voor Mijn ogen dood".

Het rechtvaardige oordeel van de Heere Jezus Christus over Zijn tegenstanders, over hen die opstaan tegen de Koning, die Hem in ongeloof verwerpen.

Die en angstige toekomst tegemoet gaan, tot in eeuwigheid.

De ernst van het Evangelie.



De ernst ook van de hemelvaart van Jezus Christus.  
Hij gaat heen. En Hij zei het al voordat Hij heen ging tegen Zijn discipelen, “Ik zet u en jou aan het werk”.

Dient u deze Koning, broeders en zusters?  
Wilt u Hem trouw gehoorzaam zijn in al uw bezigheden?

Met deze genadige Koning is het alles of niets.  
Je erkent Hem en je ontvangt Zijn genade en zegen.  
Of je verwerpt Hem, en je ontvangt Zijn rechtvaardige strenge oordeel.

Dan moeten we de Heere Jezus goed verstaan.  
Het gaat niet om grote dingen doen, het gaat om trouw zijn.  
Het gaat om trouw zijn.

Kleine dingen doen, heeft kleine betekenis, maar als je trouw bent in kleine dingen, dan heeft dat grote betekenis.  
Want de Heere ziet dat, Hij ziet dat gesprek, Hij ziet dat bezoek, Hij hoort dat gebed, Hij ziet uw liefde en uw geloof.

Het is niet de winst wat uiteindelijk telt, het effect van uw werk.  
Wat telt, dat is de trouw, de liefde, het geloof.  
En daartoe roept de Heere Jezus u op; werk trouw, volhardt daarin, vergeet niet dat Ik naar hemel ben opgevaren, dat Ik daar troon aan de rechterhand van Mijn Vader, en dat Ik terugkom.  
Hard werken, trouw werken in dienst van onze Koning in de hemel.  
En dan mogen we tegelijk zeggen, “wat stelt het eigenlijk voor, hoeveel gebreken en fouten en tekortkomingen zijn er wel niet. Steeds hebben wij Hem nodig, Zijn kracht, Zijn gaven, Zijn voorbede.  
Dat doet Hij in de hemel, Hij pleit voor ons, Hij neemt het voor ons op.  
Hij pleit de gelovigen vrij van hun zonde op grond van Zijn eigen werk, van Zijn eigen offer daar in Jeruzalem, en buiten Jeruzalem, aan het kruishout.

Niet onze verdiensten, maar alleen het verdiensten en het werk van Jezus Christus.  
Zijn lijden en sterven, dat is ons leven.  
Wij gebrekkige mensen, met fouten en tekortkomingen.  
Maar wie trouw de Heere dient, die mag geloven, het is aangenaam voor God, door Jezus Christus.

Nou, broeders en zusters, laten we daarom trouw de Heere dienen.  
Trouw werken voor onze hemelse Koning, in de grote dingen, maar ook zeker in de kleine dingen.  
Trouw bezig zijn in het leven van elke dag, want de Heere Jezus Christus leeft, Hij is opgevaren naar de hemel, daar zit Hij op de troon.

Ik dien Hem, ik verwacht Hem, want ik hoor bij Hem.

AMEN