

CKoster, gehouden te Lansingerland, 12.12.2021

Psalm 32: 1
Lezen Ezechiël 36: 16-32
Psalm 51: 3, 4 en 5
Tekst **HC Zondag 26**
Psalm 32: 3 en 5
Psalm 100: 2 en 4
Gezang 10: 2

Geliefde gemeente van onze Heere Jezus Christus,

Als hier voorin de kerk een kindje wordt gedoopt, dan zie je soms wel dat zo'n kindje een doopjurk aan heeft.
Dat kennen jullie denk ik wel jongens en meisjes. Een doopjurk is zo'n lang kleed, een lange jurk die een baby aan krijgt, speciaal bij de doop.

Nu las ik in de voorbereiding van deze preek dat sommige gezinnen de gewoonte hebben om niet één doopjurk aan te doen, maar twee doopjurken.
De eerste is een witte doopjurk, en daar overheen doen ze dan een zwarte doopjurk aan.
Als dat kindje dan gedoopt mag worden voorin de kerk, dan zie je die zwarte doopjurk. En dan na de doop doen ze die zwarte doopjurk uit en dan zie je daar die witte doopjurk.

Waarom doen ze dat?

Dat doen ze om daarmee te laten zien wat er eigenlijk ook in de doop wordt onderwezen.
Dat dat kindje vanaf de geboorte af, net als ieder van ons, in zonde wordt ontvangen en geboren. Het staat schuldig tegenover God, het is zwart, schuldig, zondig.

En als dat kindje dan gedoopt is, dan wil de doop ons daarin leren, dat de Here Jezus met Zijn kostbaar bloed ons wil wassen, schoonmaken, van onze zonden.
En daarom gaat die zwarte doopjurk uit, en dan komt daar tevoorschijn die witte doopjurk, als teken dat je schoon bent, rein, heilig voor God.
Zo'n gebruik laat mooi zien wat de Heere ons in de doop wil leren.

Daarmee zitten we meteen bij de kern van onze preek.

Thema en verdeling:

De Heere Jezus leert ons in de doop:

- 1) Je moet gewassen worden**
- 2) Ik was je met Mijn bloed**
- 3) Ik was je met Mijn geest**

1)Gaan we naar Ezechiël toe.
Er is in het volk Israël, in het Oude Testament één terugkerend patroon.

Het volk Israël is gehoorzaam aan God, heeft de Heere lief, wil wandelen in Zijn wegen.

Maar keer op keer zie je dan, dat het volk Israël weer bij de Heere vandaan gaat. ongehoorzaam is, afdwaalt naar de afgoden.

De Heere roept Zijn volk vervolgens tot bekering, ze mogen God weer dienen.

En wat zie je een tijd later weer, opnieuw afdwaling, ongehoorzaamheid, opstandigheid.

Dat was zichtbaar in de tijd van de richteren, zichtbaar in de tijd van de koningen, je ziet dat de hele tijd door.

Hoe kan dat? Hoe kan het dat het volk Israël zo vaak afdwaalt.

Er zijn heel veel dingen daarover te zeggen, maar eigenlijk is één oorzaak de kern, namelijk, dat ons hart een zondig hart is.

Dat er in ons hart zit, in ons bestaan als mens, steeds die opstandigheid en ongehoorzaamheid tegenover God.

Dat zien we in het Oude Testament, maar laten we het *vanmiddag* meteen ook over onszelf hebben.

Het gaat net zo goed over onszelf.

Wij mensen vergeten zo snel Gods genade, dat we afhankelijk zijn van Zijn kracht en Zijn liefde. We vertrouwen zo snel op onze eigen kracht en ons eigen geloof.

We worden dan zomaar hoogmoedig, in plaats van nederig tegenover God.

Ezechiël spreekt nu in hoofdstuk 36, precies over zo'n stap, van afdwaling van het volk Israël, en terugkeer van God.

En dan zegt Ezechiël die mooie woorden, 'dat de Heere hen wil schoon wassen van hun zonde na zo'n periode van afdwaling en ongehoorzaamheid'.

-Periode van de ballingschap waar in de Heere hen gestraft heeft-

En dan zegt de Heere, "Ik zal jullie schoon wassen, met rein water zal Ik jullie schoon wassen van jullie zonde, zodat jullie weer in het land kunnen komen en voor Mij mogen leven, Ik wil jullie reinigen en heiligen".

Een heerlijke belofte, we lezen dat vooral in de verzen 25, 26 en 27.

Maar dat is niet het enige wat in hoofdstuk 36 klinkt.

Naast de grote genade van God, dat Hij Zijn volk wil wassen en reinigen, legt Ezechiël de nadruk op één ander ding, namelijk die diepe verdorvenheid van het volk van God, die opstandigheid en ongehoorzaamheid van ons mensen.

En Ezechiël weet, dat is geen fijne boodschap voor het volk van God.

Dat is niet mooi om te horen dat ons menselijk hart ongelovig en opstandig is.

Maar zo is de werkelijkheid, zegt Ezechiël, als je God Woord aanvaardt, ook voor ons vandaag, als je de Bijbel zo neemt zoals de Heere Zichzelf heeft geopenbaard, dan moeten we dat aanvaarden; ons hart is opstandig.

Ezechiël legt daar zoveel nadruk op, leest u maar eens met mij mee, vers 17.

Daar spreekt Ezechiël over de verontreiniging van het land door de daden van Israël. Het werd onrein, Israël moest weg, moest worden afgezonderd.

Vers 18, er is bloed vergoten door het onrecht van het volk, ze hebben stinkgoden gediend.

Vers 19, ze zijn geoordeeld in overeenstemming met hun eigen weg, met hun eigen daden.

Vers 20, ze zijn weggevoerd vanwege hun zonden, en daardoor spotten de andere volken met Gods volk en met de Heere.

Ze hebben de Naam van de Heere daardoor ontheiligd. Ze lachen de Israëlieten uit, "jullie kunnen niet in het land blijven, jullie zijn veroverd door andere volkeren. Nou, dan stelt jullie God ook niks voor, die kon jullie niet beschermen".

De Naam van de Heere werd ontheiligd.

Vers 22 opnieuw, 'u ontheiligde de Naam van de Heere'.

Vers 23 opnieuw, 'u ontheiligde Mijn grote Naam'.

Vers 29 zegt de Heere, "Ik zal u verlossen van al uw onreinheden".

Vers 31, 'u zult slechte wegen en daden herinneren, u zult walgen omwille van uzelf, van uw ongerechtigheden en gruweldaden'.

Vers 32, dat laatste vers, 'schaam u en wordt te schande vanwege uw eigen wegen'.

Ziet u broeders en zusters, uitgebreid over de slechtheid van het volk van God.

Uitgebreid over de zonde van ons eigen menselijk hart.

En nu kan je je afvragen, waarom doet Ezechiël dat?

Waarom spreekt hij daar zo uitgebreid over?

Je kan toch wel voorstellen dat het volk Israël het onderhand wel weet, ze snappen wel, ze hebben in de ballingschap gezeten, ze snappen wel, 'oké, het was vanwege onze zonden, hou daar nu maar over op, want wij weten, het is onze schuld, wrijf het ons niet zo in'.

En toch zegt Ezechiël dat, uitgebreid, keer op keer.

Waarom?

Dat doet de Heere bewust, zodat het volk zelf inziet, dat zij een zondig en schuldig volk zijn. En dat álle redding pure genade is van God.

En dat de redding voor nu, en de zege voor de toekomst, maar door één reden is gekomen, namelijk dat de Heere dat in Zijn grote genade wil geven.

Dat is de enige reden.

En het volk Israël mag, en mag, en mag dat **niet** vergeten.

Anders, anders maken ze weer die misstap.

Dan leven ze straks weer in het beloofde land onder de zegen van God, en dan denken ze, 'zie je wel, wij zijn een sterk volk, wij kunnen het wel op eigen kracht, wij hebben de Heere niet nodig'.

"Nee", zegt de Heere, "nee", zegt Ezechiël, "vergeet het niet, vergeet het nooit, het komt nu niet door jullie. Jullie zijn een onrein volk, een ongehoorzaam volk. Alléén Gods genade heeft je dit gegeven, zodat je dicht bij God blijft leven. Zodat je afhankelijk bent en blijft van God".

Ja broeders en zusters, dit is zo belangrijk ook voor ons.

Wij krijgen zoveel voorrecht van de Heere, in ons land, we zijn een rijk land, welvarend, er is werkgelegenheid, veiligheid, we hebben het goed. In geestelijk opzicht; we mogen erediensten beleggen, preken horen, samenkomen voor catechisatie, Bijbelstudie kunnen we doen, Gods beloften worden ons uitgereikt, keer op keer. Gods beloften worden zichtbaar gemaakt in doop en bij de viering van het avondmaal. En als je dat mag opmerken in je eigen hart, dat je de Heere liefhebt, dat je Gods belofte ook wilt ontvangen, dan ben je rijk gezegend.

Ook wij kunnen dan zomaar vergeten dat het een geschenk is van God. Dat het niets anders is dan pure genade dat de Heere ons dat geeft. Dat hebben we niet verdiend. Dat hebben we niet bij elkaar geraapt op eigen kracht, het is een **geschenk van God**.

Een geschenk, dat Zijn Woord wordt verkondigd, dat je mag komen naar deze eredienst, om de Heere te aanbidden, Zijn Woord te horen. Of je nu moet vanwege je ouders, of je hier nu graag wilt zijn, of dat je misschien verlangt naar het Evangelie, of dat je nieuwsgierig bent naar de Bijbel, naar God, naar godsdienst.

Het is genade, dat we deze *middag*, deze eredienst ontvangen. Dat we kerk mogen zijn van Jezus Christus, en dat we dat wonder mogen horen van de wassing in Christus bloed.

Ezechiël zegt dat ook gewoon tegen ons. Wat je hier ook heeft gebracht, of waarom je ook mee kijkt naar deze eredienst. Of je lid bent, gedoopt bent of niet. Wij mensen zijn vuil, en vies en onrein van onszelf in de ogen van God. Wij kunnen niet bij God komen, wij moeten ons afzonderen van Hem, de heilige God. Onze zonden en onze hoogmoed, onze ongehoorzaamheid nemen wij steeds met ons mee.

Wat is dus het eerste wat de doop ons leert? Nou niet alleen en allereerst Gods trouw, dat is er zeker ook. Maar vergeet niet dat de doop ons allereerst voor ogen stelt, zó helder; dat wij vuil zijn en onrein en schuldig in Gods ogen. Wij hebben het nodig, ieder van ons, zonder enige uitzondering, u, jij en ik. We hebben het nodig dat we gewassen worden, dat we schoon worden gemaakt, omdat wij vies zijn door onze zonden.

God heeft dat juist heel bewust gezegd, niemand kan lid zijn van de kerk van Jezus Christus zonder de doop te ontvangen. Er is geen toegang zonder de wassing tot Gods volk, geen toegang tot Gods volk zonder dat je gewassen wordt. De Heere is een heilig God, en daar passend wij van ons eigen aarde natuur niet bij.

Geloof u dat broeders en zusters? Beseft u dat, ook voor uzelf, wie je bent. hoe kostbaar en liefdevol ook in de ogen van de Heere. Van onszelf, onze eigen daden, ons eigen gedrag, onze eigen gedachten, zijn we dat niet waard.

2) Gemeente, als we dat werkelijk onder ogen kunnen en durven zien, dan zien we ook hoe bijzonder het is wat de Heere dan zegt in vers 25.

Wat de Heere Jezus tegen ons zegt in de doop, "**Ik wil je wassen met Mijn bloed**".
Tweede gedeelte van de preek.

Die woorden van vers 25 zijn zo mooi. Het wonder van Gods genade, die ligt dan zo heerlijk op, tegen die donkere achtergrond van onze zonden, en van Gods oordeel daarover.

Want aan dit, in zichzelf verloren volk, voltrekt God dat wonder van de reiniging.

Dat wonder van schoonmaken, vers 25; **Ik zal** rein water op u sprenkelen, en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal Ik u reinigen.

Dat is toch zo machtig broeders en zusters!

Dat is toch zo bijzonder, zo verlossend!

God neemt rein water en Hij sprenkelt dat zo op Zijn volk, om je schoon te maken. Om je schoon te maken van al je zonden, zodat je rein en aangenaam wordt voor God.

Dat is zo bijzonder!

De Heere geeft dat, "Ik zal dat doen".

Het gebruik van die reiniging van het water, dat was niet nieuw voor het volk Israël toen. Het volk was al eeuwenlang vertrouwd met rein water.

Ze gebruikten dat in de tempeldienst. De priesters en Levieten die moesten zichzelf wassen voordat ze dienst wilden doen in de tabernakel, of in de tempel, of bij de offerdienst op het plein van de tempel.

Maar nu, nu zegt de Heere, dat reine water is niet alleen voor de priesters en de Levieten. Dat reine water is voor heel het volk Israël.

Dat reine water dat komt zodat heel het volk rein wordt en schoon gewassen wordt voor God.

Schoongewassen van zonden, en heilig voor God kan verschijnen.

Dat sluit zo mooi aan bij de doop, de Catechismus, de Bijbel noemt de doop 'het waterbad'.

Het waterbad van de doop.

Die belofte, dat ik van de onreinheid van mijn ziel, dat is van al mijn zonden, gewassen ben, zo zegt de Catechismus dat.

De vergeving van de zonden door het bloed van Jezus Christus, dat Hij aan het kruishout heeft vergoten.

Zó groot is de liefde van God, dat Hij Zijn eigen Zoon heeft gezonden, de Here Jezus die Zijn leven gaf, Zijn bloed gaf.

Zoveel heeft het God gekost, om van onreine zondige mensen, reine, heilige, aangename mensen te maken.

En dat belooft Hij in het Evangelie, dat belooft hij voor eenieder die het hoort.

Ook nu, aan u, aan jou en mij.

De Heere Jezus zegt, "Ik wil je wassen, Ik wil je schoonmaken van de zonden".

Geloof de belofte van God, dan maak Ik je schoon.

Kijk maar naar de doop, elke keer als dat bediend wordt, dan zegt de Heere, Ik wil je wassen en schoonmaken van je zonden.
Zoals dat water ons lichaam schoonmaakt, zo wil de Heere met Zijn bloed je schoonmaken van de zonde.

Als uzelf gedoopt bent, dan is dat ook aan u, aan jou persoonlijk toegezegd.
Je naam heeft geklonken hier voorin de kerk. En de Heere Jezus zei tegen jou, "Ik wil je wassen en schoonmaken van je zonden".
Hoef je niet aan te twifelen! Je bent gedoopt!
De Heere heeft dat beloofd, dat is vast en zeker, Gods belofte staat, helemaal.
Daar mag je aan vastklampen, en zeggen, "Ja Heere, dat geloof ik, dat vertrouw ik. Ik belijd U mijn zonden en ik zoek mijn toevlucht bij U, bij Uw offer".

Bij God is er nooit een twijfel of je wel bij Hem mag horen.
Bij mensen kan dat een vraag zijn.
Jong en oud wordt daarmee geconfronteerd, op werk of op school, dat je niet in de groep ligt. Dat je buitengesloten wordt, dat je gepest wordt of genegeerd wordt, kan zo enorm schadelijk zijn, dat is heel erg.

Maar bij God is dat zo anders! Hij zegt het in de doop met grote kracht en zekerheid, "je hoort bij Mij!"
Kijk maar, kijk maar naar de doop, kijk maar naar Jezus Christus.
Je mag weten, ieder die in geloof tot Hem komt, hoe zondig je ook bent, de Heere zegt, "je bent mooi, je bent schittert, je bent schoon. Ik neem je aan door Jezus Christus, als Mijn kind".

De doop betekent dat je schoon gewassen wordt van zonden.

3)Nu noemt de Catechismus, dat is het derde gedeelte van de preek, niet alleen dat je gewassen wordt door Zijn bloed, maar óók dat we schoongewassen worden door de Heilige Geest.
Wat betekent dat?

De doop wil laten zien, Gods beloften, je wordt schoon gewassen van je zonden door het bloed van Christus.
Dan kan zomaar de vraag opkomen, 'ik ben schoon, dus als ik zonde doe, dan is dat niet meer zo erg, ik ben schoongemaakt. Of ik nou veel zonde doe, of weinig zonde doe, dat maakt dan niet zoveel meer uit'.

Nu is dat misschien voor ons zondige hart wel een logische redenatie, en zien we dat ook in de Bijbel wel dat mensen dat denken.
Het volk Israël bijvoorbeeld, 'wij zijn een uitverkoren volk, onze zonden zijn vergeven. De Heere hoort bij ons, en wij horen bij de Heere'.
En leefden ze er dus maar op los.

En toch is die gedachte totaal in strijd met de Bijbel, een grote misvatting.
Dat laat de doop ook zien.
Want als je ziet op de werkelijke betekenis van de doop, namelijk dat niemand minder dan de Here Jezus Christus, Gods eigen Zoon, Zijn leven moest geven als een offer voor onze zonden. Dat je het nodig hebt om gewassen te worden door Zijn

bloed. Dan kan het toch niet anders, dan dat je die grote liefde ook wil beantwoorden, met liefde voor God, met gehoorzaamheid voor God. Dat je wilt leven, dicht bij Zijn Woord en bij Zijn geboden.

Maar één groot probleem is dan, ook dat kunnen we niet uit onszelf. Wij kunnen de Heere niet uit onszelf liefhebben en dienen.

Ook al zou je het willen, dan nog, merk je op in je eigen hart en leven dat je zo snel weer bij de Heere vandaan wandelt.

Wij zijn niet bij machte om God gehoorzaam te volgen en te dienen.

Ook daarvoor hebben we de genadegave van God nodig.

Dat is het tweede wat Ezechiël noemt, wat er ook helemaal bij hoort.

Hij zegt eerst word je gereinigd met rein water, gewassen door het kostbare bloed van Jezus Christus.

En het tweede belooft hij, is dat je een nieuw hart mag ontvangen, en een nieuwe geest, vers 26 en vers 27 zegt Ezechiël dat.

'Dan zal Ik u een nieuw hart geven, en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen, en u een hart van vlees geven.

Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven.

Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt, en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt'.

Ons hart, zegt Ezechiël, is van steen, ongevoelig voor Gods genade, voor Gods openbaring, voor Zijn dreiging van oordeel en straf.

Daar heb je het weer, dat is ons hart, wij zijn niet gevoelig voor Gods liefde en voor Zijn oordeel.

Zoals een hart van steen niet in staat is iets te horen, of te ontvangen en te antwoorden, zo zijn wij niet in staat om de Heere te geloven, of lief te hebben of te dienen.

Maar wat doet de Heere nu?

Hij neemt dat stenen hart weg, en Hij verandert dat in een hart van vlees.

Dat betekent een hart dat wel kan antwoorden en liefhebben en dienen, dat reageert op Gods liefde.

Nog meer zegt hij.

De Heere geeft Zijn Geest, de Heilige Geest.

God Zelf, die in Gods kinderen wil wonen.

De belofte van Pinksteren die hier al mag klinken, zodat de mensen door de Geest van God in staat zijn te geloven, en de Heere lief te hebben en te dienen.

De Heere geeft dat alles aan ons. Hij reinigt ons met rein water. Hij schenkt ons een nieuw hart en een Geest in ons binnenste. Zonder Hem kunnen we niets doen.

Maar door Zijn genade, mogen wij heilig voor Hem staan, en Hem ook nog dienen en prijzen en volgen, en gehoorzamen.

Nou, dat is écht de kracht van God.

de doop laat zó duidelijk zien de kracht van God, schoongewassen van zonden, geheiligd door de Geest, de Heere belooft dat. Hij wil het doen. Hij zal het doen!

Moet u thuis nog maar eens nalezen vers 23 van 32, het is Gods werk.

Met grote nadruk staat dat keer op keer, niet wij mensen. Nee, nooit, never, God doet het.

In deze 12 verzen staat het wel 15 keer, '**Ik zal het doen**', zegt Hij. '**Ik zal**'.

Heerlijke belofte, verlossend werk.

Niet door ons, nee. Hij doet het.

Met één heerlijke toekomst.

Wat in vers 27 zo mooi staat, **Ik zal maken**, na die reiniging, na het nieuwe hart, na de Geest van God.

Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt, en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. **Ik zal dat doen**.

Gods werk, wat Hij belooft en zichtbaar maakt in de doop.

Zo kan Gods volk door Gods kracht in Gods land leven, onder Gods zegen.

De Heere Zelf zorgt daarvoor.

Ik zal.

Broeders en zusters, wat is dat heerlijk, om de doop te mogen hebben als kerk.

Dat de Heere het geschenk van de doop geeft.

We mogen het zien. We mogen met leren van Jezus Christus, je moet gewassen worden.

Maar dat Hij ook zegt, Ik wil je wassen met Mijn bloed.

Ik wil je wassen met Mijn Geest.

Geloof u die heerlijke belofte gemeente?

Ontvangt u dat, in geloof?

Je mag zien op je doop.

Vanmiddag mocht u het horen in de prediking, het komt tot u, tot jou, Gods beloften.

En als je die beloften gelooft, dan ben je heilig en aangenaam in Gods ogen, door Jezus Christus, onze Heere.

AMEN