

MASneep 2021

Middag

Votum en zegengroet

Lied Psalm 147: 1, 5

Gebed

Schriftlezing Psalm 127

Lied Psalm 62: 4, 5, 6

Tekst **HC Zondag 50**

Bediening van het

Woord

Lied Psalm 127: 1, 2

Belijdenis van geloof

Lied Psalm 4: 3

Dankgebed

Inzameling collecte

Lied Psalm 104: 1, 8

Zegen

Geliefde gemeente van onze Heere Jezus Christus,

Waarom bidden wij deze bede eigenlijk?

Maken onze enorme welvaart, onze overvloed, luxe, ook in crisistijd, dit gebed niet overbodig?

Waarom zou je bidden om dagelijks brood wanneer je een vast inkomen hebt, voldoende pensioen, een bedrijf hebt wat goed draait.

En wanneer het wat minder is altijd nog kan terugvallen op allerlei sociale voorzieningen, of op de diaconie, zodat wij elke dag kunnen kopen wat wij nodig hebben, en vaak veel meer nog dan dat?

Waarom zou je nog bidden om dagelijks brood als je net voor een week de boodschappen weer in huis hebt gehaald en de voorraadkast en de koelkast weer gevuld zijn.

Waarschijnlijk zeggen de meesten van u als antwoord op deze vragen: natuurlijk moeten wij dit gebed blijven bidden. Want, als de HEERE het ons niet geeft, dan houdt alles op. Aan Gods zegen is het al gelegen.

En daar heeft u ook helemaal gelijk in. Wij weten waarschijnlijk inderdaad wel hoe het zit en hoort te zijn. Wij weten dat alles van de HEERE afkomt en dat wij in alles van Hem afhankelijk zijn.

Maar leven wij er ook echt naar gemeente?

Of moeten we, wanneer wij ons dagelijks leven overzien en de manier waarop wij dingen kopen, en wat wij kopen en hoe wij ons werk doen et cetera, moeten wij dan niet belijden dat de inhoud van dit gebed, hoe goed wij het ook allemaal weten, toch vaak ver van ons dagelijks leven afstaat?

Dat ook wij dit gebed misschien wel elke dag bidden, omdat het onderdeel is van het 'Onze Vader', terwijl onze manier van leven en werken vaak zo anders is dan de inhoud van deze bede.

Hoe het ook zij in uw en jouw leven, dit gebed is misschien juist wel in onze rijke samenleving waar ook wij in delen, heel nodig en actueel.

Er is dus ook vandaag de dag alle reden om te horen wat de Heere Jezus ons leert, wanneer Hij ons leert te bidden: Geef ons heden ons dagelijks brood.

Thema: Aan Gods zegen is het al gelegen

Daarom bidden Gods kinderen om:

- 1. Zijn zorg**
- 2. Zijn zegen**
- 3. Vertrouwen**

1. Zijn zorg

Waar vragen we eigenlijk om wanneer wij deze bede bidden?

Dit gebed om dagelijks brood is een gebed om alles wat nodig is voor ons lichaam, voor ons bestaan.

En dan niet de luxe dingen die wij misschien wel elke dag hebben en gebruiken.

Maar echt het noodzakelijke: eten, drinken, kleding, huis, gezondheid, regen, zon.

En dat voor elke dag. Dagelijks.

Dat wat nodig is voor die dag en niet minder maar ook niet meer.

Of de HEERE God dat wil geven. Want Hij is de Gever van alles. Hij is de oorsprong van al het goede.

Dat moeten wij nooit vergeten! We zouden het in onze tijd en samenleving zomaar kunnen vergeten als we niet oppassen.

De boeren onder ons, en zij die in de agrarische sector werken of betrokken zijn misschien wat minder snel, omdat zij elke dag merken dat zij afhankelijk zijn van regen, zon etc.

Maar, ik denk dat er niemand van ons zich afvraagt voordat hij naar de supermarkt of de bakker gaat of er bij aankomst in de supermarkt nog wel brood is of melk.

Ja, aan het begin van de coronacrisis waren de schappen wel eens leeg. Vooral omdat veel mensen aan zichzelf dachten. Maar laten we eerlijk zijn. Daar twijfelen wij toch nooit aan of er nog wel brood of melk o.i.d. zal wezen?

Trouwens, jongens en meisjes, wie zorgt er voor dat er brood in de winkel ligt? Ja zeg je, dat zijn de bakkers. En dat klopt.

Wie zorgt dat de bakker aan zijn ingrediënten komt? Dat zijn de boeren.

En wie zorgt ervoor dat het graan groeit op het land?

Inderdaad dat is de HEERE.

Als de HEERE het dus niet geeft, hebben wij geen brood in de supermarkt.

God zorgt voor mens en dieren. Psalm 104: 27: Mensen en ook de dieren: *Zijn allen wachten op U, dat U hun voedsel geeft op zijn tijd, Geeft U het hun, zij verzamelen het, doet U Uw hand open, zij worden met het goede verzadigd.*

Dat is vandaag de dag nog steeds zo. Als de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwers eraan.

Wat kunnen wij druk zijn met van alles en nog wat. Met ons werk, onze studie, het gezin, taken in de kerk, in de samenleving.

Maar als we dat alles doen zonder dat we het daarin verwachten te ontvangen van de HEERE en het elke dag aan Hem vragen. Dan kunnen we werken en ploeteren wat we willen, maar dan is het tevergeefs.

Als het de HEERE niet is gemeente, als de Heere de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter.

Wij mensen zijn elke dag druk in de weer met school en werk, met het gezin, met onze taken in de kerk en in de samenleving. Druk zijn is misschien wel het modewoord van onze tijd.

Hoe is het? Ja, druk.

Hoe drukker iemand is hoe beter lijkt het soms wel.

En met hard werken gemeente, is ook niets mis. Maar wanneer je hard werkt omdat je denkt dat jij het in eigen kracht moet doen, maar daarbij vergeet dat het God is die uiteindelijk de dingen geeft, dat het God is die kracht geeft, dat het God is die zorgt, dan is alles wij wat doen en ontvangen ten diepste zinloos. Dat is wat Psalm 127 ons leert.

Hij geeft zijn beminde slaap, zo staat er letterlijk in Psalm 127. Dat betekent dat je niet dag en nacht hoeft te werken en bezig hoeft te zijn. Je mag ook uitrusten/ slapen. En vooral ook rusten, in het geloof dat God zorgt.

De HEERE geeft Zijn geliefde kinderen niet alleen slaap, Hij geeft Zijn zorg in de slaap. Daarmee zegt de psalmist eigenlijk, Gods zorg tegenover al de drukte en activiteit van mensen. Als alle activiteit en drukte van de mens over is, en de mens slaapt, dan geeft God Zijn zorg. Om daarmee te laten zien, dat Hij het is die geeft en zorgt.

Zullen ook wij gemeente, -het feit dat God de Gever is van alles wat wij hebben-, zullen ook wij dat nooit vergeten.

Ook als wij het in materieel opzicht genoeg hebben, ja het zelfs heel goed hebben.

De HEERE is zo trouw en goed. Hij zorgt elke dag.

Elke dag weer geeft Hij wat nodig is voor lichaam en ziel, zodat wij elke dag voor Hem kunnen leven.

Op school, thuis, op je werk, in je ontspanning. We hebben het zo goed gemeente.

En daarin schuilt tegelijk ook zo'n gevaar dat wij God vergeten.

De HEERE Zelf heeft het Zijn volk Israël op het hart gebonden en Hij zegt het vandaag opnieuw tegen u en jou en mij:

Wanneer u eet, verzadigd wordt, goede huizen bouwt en daarin woont, uw runderen en uw kleinvee talrijk worden en ook uw zilver en goud toeneemt, ja, alles wat u hebt, talrijk wordt.

*Pas ervoor op dat uw hart zich dan niet verheft en u de HEERE, uw God vergeet,
Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft;
Dat u dan niet in uw hart zegt: Mijn eigen kracht en de macht van mijn hand heeft dit
vermogen voor mij verworven.
Maar u moet de HEERE, uw God, in gedachten houden,
dat Hij het is Die u kracht geeft om vermogen te verwerven,
opdat Hij Zijn verbond zou bevestigen.
Als het echter gebeurt dat u de Heere uw God vergeet,
en andere goden achterna gaat en dient,
dan verzeker ik u dat u zeker zult omkomen (Deut. 8).*

Door elke dag in geloof om ons dagelijks brood te bidden, worden wij er elke keer weer aan herinnerd dat wij ons dagelijks brood van God krijgen. Dat God zorgt mild en overvloedig. Zodat wij het elke dag weer in verwondering en met een dankbaar hart ontvangen. En de HEERE gemeente, ziet Zijn kinderen graag elke dag komen bij Zijn genadetroon.

Hij wil graag horen wat u en jij nodig heeft. Alles in mijn leven doet er voor God toe. Niet alleen onze ziel, maar ook ons lichaam. En dan wil Hij geven wat wij nodig hebben voor elke dag. Want aan Gods zegen is het al gelegen. En daarom moeten wij elke dag bidden of God voor ons wil zorgen.

2. Zijn zegen

En daarbij ook bidden om Zijn zegen.

Wanneer wij bidden om ons dagelijks brood dan bidden wij ook, dat onze zorg en inspanning, en ook Gods gaven, ons niet baten zonder Zijn zegen.

Met andere woorden gemeente, ons dagelijks werk, onze dagelijkse zorg, en al Gods gaven die Hij geeft, zijn van nul waarde als Gods zegen daar niet bij is.

Wij zeggen het nogal eens 'De Heere heeft ons rijk gezegend'. Maar wat bedoelen wij dan wanneer wij dat zeggen? Betekent het dat het ons voor de wind is gegaan? Dat alles wat wij verlangden, of nog meer dan dat, ook echt ontvangen is? Staat Gods zegen gelijk aan overvloed of voorspoed die wij ontvangen hebben?

Dan zou het Evangelie, en daarmee Gods zegen, een soort welvaartsevangelie, of welvaartzegen zijn.

Wat houdt Gods zegen nu precies in?

Laat ik eerst zeggen gemeente, dat dit kan. Een uitgebreide maaltijd waarbij van alles op tafel staat, kan een gezegende maaltijd zijn. Maar een rijk voorziene tafel is niet per definitie altijd ook een gezegende maaltijd. En voorspoed op school of in je werk, dat het je voor de wind gaat, wil niet zeggen dat het ook gezegend is. Een welvarend gezin is nog geen gezegend gezin.

Gods zegen betekent niet dat je de wind mee hebt, maar dat je God mee hebt, uit welke hoek de wind ook waait, zelfs als het tegenzit.

Gods zegen is daar bij, en over Zijn kinderen die de HEERE willen dienen, en daarom in geloof bidden om Zijn zegen.

Die daarom bidden, of God in hun werk, in hun dagelijkse behoeften er Zelf bij wil zijn. Of Hij erbij wil zijn met Zijn genade, Zijn goedheid en gunst in voorspoed, maar ook in tegenspoed.

Dat is nu waar wij om vragen als wij de HEERE vragen om ons dagelijks brood, en Hem daarin dus ook vragen om Zijn zegen.

Dan begrijpt u dat je wel de gaven van God ontvangt, maar niet zijn zegen. Maar in dat geval hebben de gaven die God geeft in ons in ons dagelijks leven geen waarde. Omdat Zijn zegen erover ontbreekt. En dan ben je arm, hoeveel voorspoed of rijkdom je ook bezit.

Alleen de zegen van de HEERE, die maakt rijk, Hij voegt er geen zwoegen aan toe. (Spr. 10, 22)

Wat is het een wonder gemeente, dat God op ons gelovig gebed Zijn zegen wil geven over ons werk, onze boodschappen, onze gezondheid, onze opvoeding, ons gezin, onze huizen, onze gemeente.

Want, dat is toch niet vanzelfsprekend?

Psalm 127 spreekt over brood waarvoor u zwoegen moet. In de vertaling van 1951 staat, brood der smarten. Moeitevol brood, zwoegend.

Dat heeft te maken niet met zegen, maar met vloek.

De aardbodem om uwentwil vervloekt, al zwoegende zult u daarvan eten zolang u leeft, zei de HERE tegen Adam, nadat Adam en Eva in zonden gevallen waren. Toen kwam God dus met Zijn vloek op de zonden.

En ook daarom gemeente, heeft ons werk van elke dag geen waarde, als God Zijn zegen er niet over geeft.

Maar dat Hij dat wil doen, dat is zo'n wonder van genade.

Dat ons leven van elke dag er voor God toe doet, dat Hij elke dag voor je zorgt, dat is alleen vanwege de tweede Adam. Vanwege de Heere Jezus Christus.

Jezus leed honger, De Heere Jezus had geen huis, Hij had niets waarop Hij Zijn hoofd kon neerleggen. En hangend aan het kruis werd Zijn kleding Hem zelfs afgenomen.

Dat alles heeft Hij gedaan gemeente, in onze plaats, vanwege onze zonden. Hij heeft de vloek die op ons lag op zich genomen, om ons met Zijn zegen te vervullen.

Het is daarom alleen door Hem, door Christus, dat wij elke dag aan onze Hemelse Vader om ons dagelijks brood, en daarin om Zijn zegen vragen.

Wat dat betreft gemeente, is de prijs voor een gezegend brood onvoorstelbaar hoog.

Wanneer wij dus bidden om ons dagelijks brood, en daarmee ook vragen om Gods zegen, dan kan dat alleen vanwege Hem.

Laten wij ons dat elke dag blijven bedenken in geloof. En in dat besef dagelijks onze handen vouwen. En God de Vader bidden dat Hij in Zijn gaven zelf wil meekomen met Zijn genade en kracht.

En als je dan zo in afhankelijkheid van de HEERE je werk doet.

In het gelovig besef dat je in alles afhankelijk bent van Gods genadige zorg, en daar dan ook elke dag om bidt. Dat je het ook uitspreekt, aan het begin van elke dag. Heere wilt u mij voor deze dag weer het nodige geven om u en mijn naaste te dienen?

Dan mag je weten dat God Zijn zegen verbindt aan de gaven die Hij je voor die dag geeft. Daar mag je vast op vertrouwen.

En dan is daar voor Gods kinderen niet alleen maar zegen in voorspoed en wanneer het je voor de wind gaat, maar ook als het tegenzit.

3. Vertrouwen

Wanneer de Heere Jezus ons dit gebed leert. Wil Hij ons daarmee ook leren dat wij ons vertrouwen niet langer stellen op enig schepsel, maar alleen op de HEERE God. Hij weet als onze Hemelse Vader als geen ander wat wij nodig hebben.

Ook dit is geen overbodig gebed denk ik. Want het zit in onze zondige natuur dat wij altijd weer geneigd zijn om ons vertrouwen te stellen op iets anders dan op God. Dat je het zomaar, -wanneer het gaat om je werk, je studie, of de toekomst van je kinderen-, verwacht van jouw inzet, van kracht. Of als het gaat om je gezondheid, dat je het dan verwacht van jouw gezonde levensstijl of van die medicijnen die je slikt.

Juist gemeente omdat wij in zo'n welvarend land als Nederland leven, is daar het grote gevaar dat wij de gaven die wij van God ontvangen, los van God gaan zien, zodat het een afgod voor ons wordt. En wij op deze gaven zelf ons vertrouwen stellen.

O Heer geef dat wij dat niet langer meer doen. En als dat wel zo is, trekt U ons dan van deze afgoden af. En werkt u door de Heilige Geest in ons leven dat wij in alle dingen vertrouwen op U. Want, U bent onze Vader die heeft beloofd om ons alles te geven wat nodig is om voor U te leven.

Gemeente, hoe is dat bij u en jou?

Waarop stellen wij ons vertrouwen als het gaat om onze dagelijkse levensbehoeften?

Waar ligt ten diepste uw en jouw zekerheid? Waar verwacht u het van?

U zegt van de Heere.

Calvijn schrijft ergens: wie in de binnenkamer het roer in Gods handen geeft. Wie zegt, ik verwacht het van de Heere, die moet het buitenshuis niet opnieuw zelf in handen nemen.

En bidt daarom elke dag of de Heere wil geven dat wij op maandag, dinsdag, woensdag, alle dagen van de week ons vertrouwen op Hem alleen te stellen.

Hoe snel verdwijnt vaak niet de verwondering over Gods trouwe zorg en maakt deze plaats voor vanzelfsprekendheid. Wie van ons twijfelt er aan dat hij morgen geen eten heeft. Maar waarom twijfelt u er niet aan? Omdat u weet dat het er toch elke dag wel is? Of omdat je weet dat God zorgt en je op Hem vertrouwt.

En ik hoop dat u en jij niets anders wil dan te vertrouwen op God alleen. Dat wanneer de koelkast rijk gevuld is. En de weekboodschappen voor deze week misschien al wel binnen zijn. Dat je het dan toch elke dag verwacht van Gods zorg.

En dan moet u het maar zo zien om het even praktisch te maken, wanneer de koelkast voor deze week weer vol is, dan heeft u van de Heere een genadig voorschot ontvangen.

Hoe blijkt dan daarin je vertrouwen op Gods zorg. Dat je Hem er elke dag voor dankt, en dat u elke dag toch weer bidt: Geef ons heden ons dagelijks brood. Leer mij Heere om alles te verwachten van uw Zorg. En het bewijs van Uw zorg zie ik Heere, want het ligt in de koelkast.

Dat u zo aan het begin van ieder dag, de dag die voor u ligt, in Gods handen legt. En voor die dag alles vraag aan Hem wat u nodig hebt. En dat je voor de dag daarna, opnieuw weer vertrouwt op Gods trouwe zorg.

Dit vertrouwen hebben wij niet van onszelf gemeente. Dat leert alleen de Heilige Geest ons. Daarom leert de Here Jezus ook dat u erom moet bidden. Of de HEERE ons erbij bepaalt, en dat al het nodige van Hem komt, en dat wij daarom helemaal op Hem vertrouwen.

Dan mag je elke dag in vertrouwen op Hem je werk doen. In het geloof en het vaste vertrouwen dat de Heere doet wat Hij belooft. En Hij belooft het toch, dat Hij het Zijn beminde kinderen geeft als in de slaap. Elke dag weer opnieuw.

Inderdaad. Aan uw zegen is het al gelegen.

AMEN