

HGGunnink, gehouden te Dalfsen, 06.02.2022

Votum + zegengroet

Psalm 76:1,2

Tien Woorden

Psalm 119:28,29,30

Gebed

Psalm 120:1,2

Lezen Kolossenzen 1:15 – 2:7

Tekst KOLOSSENZEN 2:8-15

Bediening van het Woord

Gezang 30:4,5,6

Gebed

Dienst van de offeranden

Psalm 76:3,4

Zegen

Gemeente van onze Heere, Jezus Christus,

“En wéés gewaarschuwd!”

Als ze dat tegen je zeggen, dan weet je wel hoe ver het is. Dan moet je er héél goed om denken, dat je niet tegen je moeder of tegen je vader ingaat.

“Wees gewaarschuwd!”

Wij, mensen, wij, kinderen van God, oud, jong, wij denken en doen en zeggen ook zomaar tegen God in.

Het bevel in vers 6, - en ik heb in de vorige preek gezegd: dat is de kern van de brief. ‘Leef, doe dit wel, doe dat niet, wandel in verbondenheid met de Heere, Jezus Christus, wees zo bezig, op zo’n manier, dat Hij er blij mee is’.

Ja, maar we weten ook allemaal, dat dat niet alleen maar moeilijk, maar dat dat zelfs onmogelijk voor ons is. En dat het zomaar de andere kant opgaat.

En dáárom in vers 8: “wees gewaarschuwd!”

Zo wil ik u het Woord van de HEERE vanmorgen laten horen onder het thema:

God waarschuwt heel ernstig

- | | |
|--|-------------|
| 1) ‘Kijk uit!’ | (vs 8) |
| 2) ‘Onthoud goed: God in Christus’ | (vs 9) |
| 3) ‘Onthoud goed: jullie in Christus’ | (vss 10-14) |
| 4) ‘Onthoud goed: Overwinnaar is Christus’ | (vs 15) |

1) Mama die fluistert dat nooit. Papa zegt dat nooit heel zachtjes. Nee, dat schrééuwen ze: "KIJK UIT". Want die pan is heet. En dat mes is scherp. En de auto is al dichtbij.

Paulus, de apostel in dienst van Jezus Christus, die moet het ook, zeg maar, heel hard schrijven. 'Kijk uit, ze willen je ontvoeren'.

Ik heb dat in een vorige gemeente meegemaakt dat een kind wekenlang in een gepantserde auto naar school gebracht werd, en van school weer terugging naar huis. Er was het risico van ontvoering, van een kidnapping.

Hier gaat het ook over een ontvoering, maar dan heel anders. Satan wil de gemeente van Christus, wil de gemeenteleden grijpen, en meesleuren. Dan zou je kunnen denken aan een slavenhandelaar. Hoor je tegenwoordig ook weer veel over. Dat waren ook geen besten. Als ze dan in Afrika bezig waren, om die negers daar weg te sleuren.

Satan is net zo. Wegsleuren bij God.

En hoe doet hij dat?

Dan heeft de apostel het om te beginnen over filosofie.

Misschien zijn er hier wel kinderen of groteren die verstand hebben van filosofie, of die op school het vak 'filosofie' gehad hebben, of nog hebben.

Nou, daar gaat het niet over. Want dat je daarover leert, dat kan heel verstandig zijn, heel goed. Al die manieren van denken, om daar zicht op te krijgen.

Het woord hier, dat heeft te maken met: allerlei inhoud van denken. Waarbij het niet goed zit.

Je kunt het zelfs gebruiken voor de leer van de farizeeën en de sadduceeën. Dat wordt ook wel 'een filosofie' genoemd.

En tegenwoordig zou je kunnen denken aan: het angst-denken, dat complot-denken, het wetenschap-geloof, het klimaat-geloof, het vaccin-geloof, het individu-denken, het gevoel-denken, enzovoort, enzovoort. Al die dingen, die te maken hebben met, de manier van leven, die uit dat denken voortkomt. En die niet sporen met wat de Heere wil.

Daarom noemt de apostel vervolgens ook allerlei verleidingen en bedrog.

Wat kan satan ons makkelijk met verleiding en bedrog te pakken nemen.

Wij denken misschien wel eens, dat wij met elkaar van die flinke gelovigen zijn.

'Welke kerk heeft dat nou nog, dat ze goed weten van de Catechismus en de Nederlandse Geloofsbelijdenis, en de Dordtse Leerregels? Wij weten tenminste nog wat de kenmerken van de kerk zijn'.

Ja, en zou je dan denken dat een waarschuwing voor ons niet nodig zou wezen?

Want kunnen ook wij, met wat wij denken, niet zomaar worden ontvoerd, zodat we het Woord van God toch wel een klein beetje dichtdoen. En zodat er niet is, dat echte leven met Christus. Dat we onze eigen gang gaan voor een heel groot deel, en dan zo nu en dan hebben we het over Christus.

'Kijk uit! Kijk uit, voor de overlevering van mensen!'

Dat heeft de Heere Jezus gezegd ten aanzien van de Farizeeën en Schriftgeleerden: 'jullie geloven, jullie gebruiken overleveringen van mensen.' Ze hadden de beste bedoelingen. Maar de openbaring van God, wat God bekendgemaakt had, dat werd aan de kant geschoven.

'Kijk uit!'.

Gevaar is iets, de ene keer komt dat sluipend, dan heb je het niet zo goed door. Een andere keer komt het plotseling. Maar in beide gevallen geldt dat 'kijk uit!' Dan noemt de apostel nog iets wat bij ons toch bijzonder klinkt: 'de grondbeginselen van de wereld'. Een moeilijke uitdrukking. Er zijn boeken vol geschreven over wat dat precies zou zijn. Noem voor het gemak maar even: het denken vanuit evolutionalisme en materialisme. Dat kan je zo maar te pakken nemen. En waar kom je dan uit?

Je moet je leven lang uitkijken! Voor alles wat niet uitgaat van Christus, wat niet spoort met Hem.

Ik heb bewust weer die verzen 1:15-20 ook gelezen, want daar gaat het zo bijzonder over Hem, de Eerstgeborene van de schepping, en het Hoofd van de gemeente.

Voor gelovige mensen geldt: de Heere Christus, Hij is alles, en Hij bepaalt alles. En als je dat zo zegt, dan klinkt dat misschien heel makkelijk, want ook dat kan de vraag opleveren: 'hoe werkt dat dan in mijn / ons leven, dat Christus alles is, en alles bepaalt?' Het heeft er in elk geval mee te maken, dat Hij het helemaal voor het zeggen heeft. En dat je nooit te véél aan Hem kunnen denken. En aan Zijn Woord.

Dan zit daar ook die bemoediging in van: vergeet het niet, met Hem kom je goed uit, maar dan ook alléén met Hem.

De apostel zegt hier dus ook: 'geen gesuf, en geen geduf, en geen geslaap, maar let bloedgoed op! Kijk uit voor dat denken van en vanuit de mens. En hou het zicht op Christus!'

2) Want dat komt als tweede, **God waarschuwt met de grootste ernst**, -dat is vers 9-, **onthoud goed: God in Christus!**

Tegenover dat denken, waarmee je zelf aan de gang bent, en waarmee je bij God vandaan gaat, hoor je hier, wat je moet blijven bedenken.

Wie is Hij?

Ze heten immers **christenen**. Ze zijn naar Hem genoemd. Wie is Hij, aan Wie zij vergeving, de Heilige Geest, en allerlei schatten te danken hebben?

Dan kun je zeggen, 'Hij is Christus'. Want, 1:14, Christus is Degene via het kruis, in Wie wij de verlossing hebben, de vergeving van onze zonden. Maar dan heb je nog niet genoeg gezegd. Dan moet er bijkomen, zoals het hier staat,

'en Christus is **God**'.

God Zelf.

Nu kom je in de buurt van gewoon de praktijk van die Kolossenzen, als Paulus schrijft van: 'mensen, wat je nou ook over je heen krijgt, en wat er ook aan griezeligs op je afkomt, in dat verkeerde denken – je moet goed onthouden: Christus is God! God Die regeert. God Die boven alles staat. God Die beschermt en zorgt en dat ook volmaakt kan, en volmaakt doet! Want Hij **is** God!'

Bij hoofdstuk 1:19 hebben we het hier ook al een beetje over gehad.

Dat Christus, met een menselijk lichaam, als de tweede Adam, de satan overwint. De eerste Adam, die werd door de satan te pakken genomen, die werd, zeg maar, ontvoerd.

Toen kwam Christus. En 'bij voorbaat' al was daar de redding. En later 'uit voorraad'. En Christus overwon de satan.

Hij is God!

En wat hebben Zijn leerlingen dat gezien. En de andere mensen toen Hij op aarde was. Al die wonderen van de Heere Jezus: mensen beter maken; zelfs gestorven mensen uit de dood terughalen; storm op zee – stil; zonden vergeven; noem maar op.

Door alles heen, in al Zijn spreken en doen, laat Hij zien wat het inhoudt, dat God Koning over het leven is.

En als je in dát Koninkrijk bent, dat het daar goed is.

Christus Die van kinderen van Adam, kinderen van Abraham maakt. En kinderen van God.

Onthoud dat nou heel goed!

Christus is niet, wat er tegenwoordig heel veel van gemaakt wordt, niet zomaar een mens, die dan een heleboel goede dingen doet. Maar uiteindelijk kan die ook niet zoveel, wordt er dan gezegd, en staat die er ook maar bij te kijken.

Nee, wij hebben geen Redder die alléén maar mens is. Zeker is Hij mens, en dat moest Hij zijn.

Maar Hij is ook ten volle God!

Dan kun je dus meteen zeggen: Christus Hij maakt **alles** goed! Hij is volmaakt en aan Hem heb je alles. Onthoud dat goed!

3) En dan het derde. Dat is dat lange en moeilijke stuk, vers 10-14. **God waarschuwt heel ernstig, onthoud goed**, -en dan komt daar die wonderlijke uitdrukking-: **jullie in Christus**. Daar mag je ook enkelvoud van maken. Jij, en jij, en jij 'in Christus'.

Dat begint ermee dat de apostel schrijft: 'jullie zijn volmaakt'. En je mag ook zeggen: jullie zijn vol, dankzij het werk van Christus, dankzij alles wat Hij geeft'.

En dan weer die twee woordjes: 'in Hem'.

Dat hebben we al veel meer gezien in deze brief. In Hem. Verbonden aan Hem. Vertrouwend op Hem. Gelovend in Hem.

Wat zegt u dat? Wat zegt u dat nou, als tegen u gezegd wordt: 'u bent in Christus'?
Wat zouden die Kolossenzen daar bij gedacht hebben?

We hebben geen briefje vanuit Kolosse aan Paulus terug.

Maar denk je even in. Je kunt straatarm zijn, en er heel beroerd aan toe wezen. En dan krijg je, in de kerk te horen: 'maar je bent 'in Hem' toch **schatrijk!**'

Als je Hém voor de aandacht houdt, dan word je kijk op alles anders.

Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan PSALM 73. Die Asaf, die zag het ook allemaal niet meer. 'Moet je kijken naar de mensen die zich van God niks aantrekken, dat loopt als een tierelier, en die gaat het allemaal voor de wind, en ik ...'

Maar waar gaat het dan opeens omkeren? 'Totdat ik in het heiligdom inging ...!'

Totdat hij weer het Woord van de HEERE hoort. Dan krijgt hij een heel andere kijk op de dingen. Want dan weet hij bijvoorbeeld van het einde van de tegenstanders van God. Hoe verschrikkelijk dát is.

Als je Christus, al gelovend, in Hem, als je Christus ziet, wordt alles anders.

Wij hebben een heel andere situatie dan in Kolosse, maar wij maken natuurlijk ook van alles en nog wat mee. En het kan zomaar zijn dat je leven een keer, -noem het maar zo-, op zijn fundamenten staat te trillen. 'Waar loopt dit op uit? Hoe moet dat nu verder?'
En dat je dan, in het geloof, Christus ziet.

Die alle macht heeft. Die Koning is boven alle koningen. Die ook de Heer is boven alle satanische machten. En over satan zelf. Die machten en die satan kunnen helemaal niks. Ja, ze kunnen je dwarszitten, en ze kunnen je onzeker maken, en ze kunnen je aan het twijfelen brengen, en ze kunnen aan je geloof lopen te morrelen.

Maar Christus, Die daarboven uitgaat. Bij Hem, honderd procent veilig!

Ze kunnen niks, als Hij het niet toestaat!

Daar begint het mee in vers 10. En dan hoor je in vers 11 opeens over 'besneden zijn', en over 'een besnijdenis niet met handen gedaan'.

U kent die tekst misschien wel vanuit de kantlijn van het doopsformulier. Daar wordt die tekst ook genoemd.

Waar gaat het hier in Kolossenzen over?

Een besnijdenis 'niet met handen gedaan'.

Dat was dus geen gewone besnijdenis. Want anders dan was er iemand die met een mes die voorhuid daar afsneed, en dat gebeurde wel met handen.

Dit is iets, broeders en zusters, wat ook al in het Oude Testament staat, bijvoorbeeld in Deuteronomium en Jeremia. Het gaat hier om de besnijdenis van het hart. Besnijdenis, dat betekent, -dat wist iedereen in Israël-, besnijdenis, dat betekent, net als doop: je bent een geliefd kind van God, en je mag leven in het verbond.

Dat grote wonder, dat je al de beloften van God vanaf het allereerste begin van je leven al krijgt.

En dat er hier staat: 'besneden met een besnijdenis', dat betekent dan ook nog eens een keer dat er nadruk op ligt. Dat het níet zal veranderen.

Voor die Kolossenzen en voor iedereen die Christus kent en in Hem gelooft, is dat grote voorrecht van het horen bij de Heere, en het krijgen van al Zijn beloften.

Ook die Kolossenzen die zijn opgenomen in het verbond. Door die overgang die de Heilige Geest voor elkaar gemaakt heeft.

Het gaat om die overgang van: niet geloven, naar: geloven.

Het gaat om het enorme verschil van: gewoon geboren zijn, en: opnieuw, van boven geboren worden.

Het gaat om kinderen van Adam, naar kinderen van Abraham.

Bekeerd worden en je bekeren.

Dat is voor de meeste gemeenteleden in Kolosse een heel diep ingrijpend iets geweest. Dat is voor ons soms wat moeilijk voor te stellen.

Natuurlijk kunnen we er wel iets van begrijpen. Als je weet van iemand die helemaal in de wereld leefde, als die tot geloof komt, dan is dat nogal een verandering! Ja, da's een radicale verandering!

Nou, zo zaten die Kolossenzen er ook in.

Ze werden bekeerd, en ze bekeerden zich. En ze trokken dat oude leven uit. Daar wilden ze niet meer mee te maken hebben.

En de doop, -daar wordt ook over gesproken-, en de doop die is het moment waarop dat bekeerd zijn, een teken en zegel krijgt.

En die grote verandering, van: niet kind van God, niet Mijn volk, naar: Mijn volk, dat is het werk van Christus.

En dan wordt het volmaakte leven van Christus, al Zijn gehoorzaamheid, dat wordt zomaar toegerekend aan degene die bekeerd geworden is. En dan worden zij dus ook volmaakt. Dat is zo wonderlijk, en dat is soms ook heel lastig om dat te bedenken. Maar ik mag zomaar tegen u zeggen dat u volmaakte heiligen bent.

Dan denkt u misschien van: 'ja, kom nou zeg, ik en volmaakt?'

Ja, want, omdat Christus volmaakt is, krijgt de gelovige dat toegerekend, en is hij 'in Christus' ook volmaakt.

En dan is het ook waar dat de volledige straf die wij verdienen, door Christus al gedragen is. En dat wij niet meer worden gestraft.

En ook dan klinkt: **onthoud dat goed!** Zó vol bent u geworden, 'in Hem'.

En dan, nog een keer, het blijft best moeilijk, deze zinnen.

Dan staat er ook: 'dat je met Christus begraven wordt'.

Wij dopen met een doopvont. Met een beetje water. Maar zij doopten door onder te duwen. Kopje onder in dat water.

Wij kunnen bijna allemaal zwemmen, want we hebben allemaal zwemles (gehad). Dus kopje onder geeft dan niet zoveel.

Maar onderduwen, dat betekent in feite: verdrinken, sterven, begraven worden.

De doop, je wordt met Christus begraven! Je bent dan levenloos voor de zonde en voor de satan. Maar je wordt ook weer omhooggetrokken. En je mag leven! 'In Christus', voor God leven.

Die radicale overgang, van dood naar leven, die maakt een gemeentelid in Kolosse mee.

Volledig anders worden, -natuurlijk gaat er tijd overheen-, maar je gaat heel anders denken, wanneer Christus het voor het zeggen heeft, dan wanneer je in angst leeft voor dit, en in angst voor dat, en wanneer je het niet meer weet, en wanneer je Christus niet kent.

Dat weet u ook wel. Want wanneer je te maken hebt met burens of met kennissen die niet geloven, dan doe je een heleboel dingen hetzelfde.

Je gaat naar dezelfde zaak om kleren te kopen. Je gaat naar hetzelfde tankstation en je gaat naar dezelfde supermarkt, dat is allemaal hetzelfde.

Maar wat is anders?

Je hele denken is anders.

Je hele kijk op de wereld en alles, is anders.

De gelovige zegt: helemaal afhankelijk van Christus.

Die radicale verandering is er bij diegene die daarvoor nog nooit van Christus gehoord heeft.

Maar bij ons is het net zo, als wij gaan geloven, een radicale verandering.

Het van boven geboren worden, het wedergeboren worden, dat is ook niet iets dat vanzelf gaat. Maar dat is ook van begin tot eind het werk van God de Heilige Geest. Niemand kan geloven als niet God, Efeze 2, het geschenk, de genade van het geloof geeft.

Christus, God maakt levend.

Denk maar aan Efeze 2:1, 'wij zijn van onszelf dood in zonden en misdaden'.

Dat geldt die Kolossenzen van heidense afkomst. Dat geldt net zo goed Paulus en Timotheüs, en de mensen hier in

Maar, 'in Christus', vertrouwend op Hem, dan volkomen vergeving, een goede verhouding met God.

Dat wil Paulus er instampen, om zo te zeggen.

Wat er ook aan menselijk denken kan zijn, en hoe goed dat misschien soms ook wel lijkt, 'kijk uit en onthoud goed Wie Christus is, en wat Christus gedaan heeft, en nog doet!'

Dat laatste dat komt uit het Avondmaalsformulier. Die enorme lijst met schulden, 1,2,3,4,5, en het gaat maar door. Wij hebben de geboden van God niet gehouden. Die enorme lijst met schulden, die wij zouden moeten betalen, Christus heeft die uitgeveegd. Helemaal weg gedaan. Door het bloed van onze Heere bestaan die schulden niet eens meer.

Grote wonder van 'verzoening door voldoening'. **Het is volbracht!**

Wie is Christus? Wat doet Christus?

Christus heeft voldaan!

Christus heeft voldaan! Onthoud dat goed!

Misschien is het allemaal overbodig wat ik zeg. Omdat u bij uzelf denkt: 'ja, maar dit heb ik echt wel voor de aandacht, ik ben elke dag bezig met de Heere Christus'.

Prachtig!

En toch is het nodig om het te blijven horen: hou het zicht op Hem!

Laat je niet te pakken nemen, door wat dan ook.

Door iets te bedenken bijvoorbeeld, -het kan er zomaar zijn-, iets bedenken over eigen prestaties, eigen verdienen.

Nee. Hij. Hij alleen!

4) Tenslotte. **God waarschuwt heel ernstig, onthoud goed dat Christus**

Overwinnaar is. Over alle duivelse machten.

We denken misschien wel eens weinig, te weinig aan satan.

Wanneer hebt u, in uw gebed, de laatste keer gevraagd om bescherming tegen zijn aanvallen? Wanneer was u ermee bezig, dat hij eindeloos doorgaat om die gemeente van Christus kapot te krijgen?

Satan is **voortdurend** bezig op een heel felle manier, Openbaring 12, om de gemeenten te vernielen en om het geloof van mensen onderuit te halen.

Daar gebruikt hij van alles en nog wat voor.

Duivelse machten, met dat menselijke denken en die verleidingen aan alle kanten.

Vooraf komt dat op ons af via de media.

Maar al die machten heeft Christus al overwonnen! Dan staat erbij: zelfs al uitgekleeft.

Dan mag je even denken, -want daar haalt Paulus dat vandaan-, dan mag je denken aan de zegetocht van een Romeinse generaal.

De Romeinse generaal die had oorlog gevoerd, en die had een overwinning behaald.

Wat krijgt hij dan als grote beloning? Dat hij een zegetocht mag houden in Rome. Dan staat hij daar op zijn wagen, met misschien wel acht paarden ervoor. En al zijn overwonnen vijanden, die sukkelen achter hem aan. Allemaal vastgebonden, letterlijk en figuurlijk in hun hemd, uitgekleeft. En aan de kant van de straat staan de mensen te juichen en te spotten over die vijanden. Ze juichen over de generaal, en ze bespotten hun vijanden.

En als de zegetocht afgelopen is, dan worden al die vijanden een kopje kleiner gemaakt.

Dat is het beeld wat Paulus gebruikt voor de Heere Christus, Die definitief overwonnen heeft!

Kijk, in Kolosse weten de mensen heel goed van satan. Daar is hij volop realiteit, werkelijkheid. Demonische machten. Denk maar aan zwarte magie en alles wat daarbij hoort. Denk maar aan de angst.

Satan is er altijd op uit om mensen bang te maken. En dat lukt hem ook geweldig goed!

Maar net zo goed is hij bezig om mensen wraakzuchtig te maken. En elkaar te laten haten.

Dan is Kolosse, dat is die tijd en die situatie, en dat heidendom.

Nederland, 2022, nu, nog net zo. Nee, niet net zo. Maar nog steeds, satan en satanische verleidingen.

Hoeveel van de omgeving beïnvloedt ons niet, op school, op je werk, de buurt, nog een keer, de media. De media waarbij satan het voor verreweg het overgrote deel te zeggen heeft. Dat is voor ons heel dichtbij.

Maar Christus, Hij is **Overwinnaar!**

Dat zou je eigenlijk met een bordje naast je beeldscherm moeten zetten, als je het journaal bekijkt, als je praatprogramma's bekijkt, en...

Christus is overwinnaar! Dat is de zaak!

En al dat andere, kijk er eens dwars doorheen. En beseft hoe zeer satan bezig is.

Kijk uit!

En leef, 'in Christus', in afhankelijkheid van Hem. En onthoud het goed: Hij is **Overwinnaar! Deze Christus!**

AMEN