

MASneep, gehouden te Bedum, 16.10.2022

Votum en zegengroet

Psalm 48: 1, 3

Gebed

Schriftlezing Op. 5

Gezang 19: 1, 2, 3

Tekst **HC Zondag 48**

Bediening van het Woord

Gezang 5: 3

Geloofsbelijdenis

Psalm 86: 2, 4

Dankgebed

Collecte

Psalm 72: 1, 6

Zegen

Geliefde gemeente van onze Heere, Jezus Christus,

Thema boven de preek:

Het gebed om de komst van Gods Koninkrijk,
een gebed

- 1. Dat mogelijk is dankzij de Koning**
- 2. Om het werk van de Koning**
- 3. Tot de komst van de Koning**

1. Een gebed dat mogelijk is dankzij de Koning

Het gebed om de komst van Gods Koninkrijk, dat is net zoals de andere gebeden uit het 'Onze Vader', misschien wel een gebed dat u dagelijks bidt.

Maar als er iets niet vanzelfsprekend is, dan is dat wel de komst van Gods Koninkrijk. En als er nu een Bijbelgedeelte is wat ons daarbij bepaald, dan is dat wel Openbaring 5. Dat grote wonder dat wij elke dag in geloof bidden mogen en kunnen, 'Uw Koninkrijk kome'.

En laten we voor een moment ook met elkaar kijken naar wat er gebeurt in Openbaring 5.

Het is Johannes die een sterke engel ziet. En die engel die roept ook met een hele harde, met een luide stem, "wie is het waard om de boekrol te openen, en zijn zegels te verbreken".

De boekrol, dat is het boek met daarin de regering van God. Waar in Gods plannen staan.

Zijn plan om verloren mensen te redden.

Zijn plan om de duivel te onttronen.
Zijn plan om de dood te overwinnen, en een toekomst te maken zonder zonde, zonder schuld, zonder moeite.
Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Dat staat allemaal beschreven in die boekrol.

Maar wie kan dat plan realiseren?
Wie moet ervoor zorgen dat dat plan inderdaad uitgevoerd wordt?

'En er was niemand, er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde, of onder de aarde, die de boekrol kon openen, of hem inzien'.
Op de vraag van de engel blijft het oorverdovend stil.

Johannes beseft wat dat betekent.
Als niemand de boekrol kan openen, dan is het verloren, dan is er geen toekomst.
Dan wandelen we voor altijd door het dal van de schaduw van de dood.
Dan draait alles maar door en door, maar dan wordt het steeds donkerder en donkerder en donkerder.

Dan is er geen hoop, dan is er geen toekomst vol van hoop.
Dan is er een toekomst vol wanhoop.
Dan hoeven we ook niet meer te bidden, 'Uw Koninkrijk kome'.
Want dan komt dat Koninkrijk niet.

Maar, maar wacht, want er is er toch Eén! Johannes ziet Hem staan.
En de engel zegt het ook, "Johannes huil niet, zie de Leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David heeft overwonnen om de boekrol te openen, en zijn zeven zegels te verbreken".

En Johannes ziet Hem dan ook staan, -vers 6-, hij ziet Hem staan te midden van de troon van de vier dieren, het Lam, als geslacht.
Het geslachte Lam.
De Goede Herder.

Johannes ziet Hem staan als een geslacht Lam dat naar het kruis is gegaan, dat voor de zonde heeft betaald.
Die verloren mensen heeft opgezocht, Die de duivel heeft overwonnen.
Die is opgestaan uit de dood, en die nu dat Koninkrijk gaat vestigen.

Want het Lam dat is geslacht, dat staat, Hij heeft overwonnen!
God gaat Zijn Koninkrijk vestigen, want het Lam dat leeft, en dat is naar de hemel gegaan, en dat zit nu aan de rechterhand van God.
En vandaar regeert Hij de wereld en sticht Hij Zijn Koninkrijk, in een wereld dat vijandig staat ten opzichte van Hem.

God gaf het Lam.
Hij kwam naar deze wereld, gemeente, dit is nou echt het Evangelie!

En dat is ook hoe wonderlijk en hoe wijs God is, Hij stuurt Zijn Zoon naar deze aarde. En de wereld is zo vijandig, dat ze Gods Zoon aan een kruis spijkeren. 'Weg er mee, kruisig Hem'.

En juist het kruis is de poort naar de overwinning.
Het Lam dat geslacht is, leeft!

Jezus Christus, Hij zorgt ervoor dat Gods plan wordt gerealiseerd.
Hij zorgt voor de gang van de geschiedenis, Hij zorgt voor de komst van het Koninkrijk.
Hij zorgt dat het Koninkrijk gaat groeien, dat daar mensen tot geloof en tot bekering komen. Dat mensen zich steeds verder gaan onderwerpen aan Koning Jezus.
Hij zorgt dat dat getal vol komt.
Hij zorgt dat Jeruzalem neerdaalt uit de hemel en dat alles goed wordt.

God voert in Christus Jezus Zijn plan uit.
Het is dankzij Hem alleen, dat wij dit gebed bidden kunnen, 'Uw Koninkrijk kome'.
Wat is dat een wonder, in een vijandige wereld, dat wij dat bidden mogen en kunnen, 'Uw Koninkrijk kome'.

Het is een gebed dat mogelijk is dankzij de Koning, Christus Jezus.
We mogen dat bidden met gevouwen handen.
We mogen dat bidden in een wereld die in barensood is, en waarin de strijd soms zwaar is, dat zullen we straks ook nog wel horen.
Maar dan mogen wij dat bidden gemeente, met hoop.

Wat er ook in je leven gebeurt, hoe het ook gaat met de kerk, we mogen dit bidden met hoop.
Want de toekomst is gegarandeerd, de toekomst staat vast in de Here Jezus Christus.

Zullen we het nooit vergeten hoe groot dit wonder is!
Dat we dit gebed, ook dit gebed, alleen maar bidden kunnen dankzij Koning, Christus Jezus.

'Uw Koninkrijk kome', dat gebed is mogelijk dankzij de Koning, dat wordt nu al duidelijk, dat is nu wel duidelijk ook.
En ik hoop ook dat u er echt van onder de indruk bent, van dat wonder!
Dat je hart als het ware blij wordt, dat je denkt, 'wat is de HEERE toch goed, dat Hij dat heeft willen doen. Dat Hij het Lam heeft gegeven om de boekrol te openen!'

2) Kijk, en dan kunnen we ook verder, dan kunnen we ook gaan **bidden om het werk van de Koning**, want dat is wat we doen ook in de Heidelbergse Catechismus.
We gaan bidden om dat werk van de Koning.
En dan blijft de Catechismus heel dichtbij, in eerste instantie bij onszelf.

'Uw Koninkrijk kome', wat wil dat zeggen?
Dat wil dit zeggen, 'regeer ons zo door Uw Woord en Geest, dat wij ons steeds meer aan U onderwerpen'.

Als wij dus bidden om de komst van Gods Koninkrijk, dan bidden we eerst om de komst van Gods Koninkrijk in ons eigen leven. In je hart, in je leven, in je denken.
Je bidt dus om de komst van Gods Koninkrijk hier, heel dichtbij.

Bidden, of de Heere de leiding in je leven over wil nemen.

Dat je zegt, "Heere, ik kom er niet uit, ik kan mijn leven niet alleen leiden, want dan loop ik vast, maar wilt U nou in mijn leven de touwtjes in handen nemen, wilt U op de troon gaan zitten, en wilt U mij de weg wijzen, wilt U mij Heere leiden in dat spoor van de gerechtigheid, omwille van Uw Naam.

Want als U dat doet, dan kom ik door dat dal heen, en dan bereik ik dat doel.

Wilt U mij regeren, door Uw Woord en door Uw Geest, zodat ik mij steeds meer in mijn leven dan ook ga onderwerpen. Niet aan wat ik wil, maar aan wat U wilt.

HEERE, wat U wil in mijn leven, want Uw wil is goed voor mij".

Zover komen.

Door Uw Woord, onder het Woord, dat je het Woord leest, de Woorden van de Heere Jezus Christus, over Hem, Zijn wil, Gods geboden.

En dat het Woord beslag krijgt op je leven.

Dat jij niet alleen dat Woord gaat lezen maar dat het Woord ook jouw leven gaat lezen, en je een kant op stuurt, en je laat zien wat God wil.

En waar het nog aan schort, en waar je moet groeien, en welke kant je op moet om dicht bij die Herder te blijven.

In de Bijbel opent de HEERE Zijn stem, Hij opent ook Zijn hart voor ons.

Hij spreekt tot ons.

Hij wil met Zijn Geest in ons wonen en werken.

We zien dat ook in de doop, dat de HEERE dat beloofd aan ons allemaal, aan jong en oud, de Geest wil in je wonen.

Hij wil je tot levende leden van Christus maken.

Hij wil ons helpen, want anders lukt het ook niet, dat wij ons meer en meer aan Christus gaan onderwerpen.

Dat Hij Koning wordt in ons leven.

Gemeente, dat kost strijd, strijd tegen je eigen zondige wil. Tegen je eigen zondige natuur.

Je hals buigen onder het juk van Koning Christus.

En dat is waar Gods Koningskinderen naar verlangen, om dat te doen, steeds meer.

En dat juk van Koning Christus dat is zo zacht, dat is zo licht, dat is zo heerlijk.

Het Woord, Zijn regering, dat is vol genade, vol van waarheid.

"Regeer ons HEERE, door Uw Woord en Geest, dan blijf ik op het goede spoor".

Die Koning, onze Koning, de Heere Jezus Christus, die werkt dat niet alleen in ons, of in mij. Je kan ook je eigen naam invullen. "Wilt U mij regeren door Uw Woord en Geest", heel persoonlijk.

Maar die Koning, Koning Christus, die heeft niet alleen een missie hier in (...plaatsnaam...), maar deze Koning heeft een missie over de hele wereld. Dat hebben we gelezen in Openbaring 5, want de zeven geesten die gingen uit over de **hele** wereld.

Hij zendt Zijn Geest over heel de aarde uit.
Ziet u, het blikveld ook in dit antwoord, het wordt steeds wijder.
Daarom bidden we namelijk ook, als we bidden om de komst van Gods Koninkrijk, om bewaring en vermeerdering van de kerk.

Wat is dat trouwens heerlijk dat je niet in je uppie hoeft te geloven, maar dat je als Koningskind onderdeel mag zijn van een groter geheel.
Van heel de kerk van Christus.
Van al de mensen die Hij met Zijn bloed heeft gekocht, waar Hij Zijn leven voor heeft gegeven.

En die kerk, bouwt Hij, die regeert Hij. Dat doet Hij door de eeuwen heen, en dat doet Hij over alle tijden heen. Dat doet Hij ook over heel de wereld rond.

Wat is dat heerlijk om dat te geloven!
Want we zien dat lang niet altijd, hoe de Heere in allerlei landen aan het werk is, Zijn kinderen aan het vergaderen is, bij elkaar aan het halen is.

En daar bidden we om, "HEERE, bewaar en vermeerder Uw kerk".
Openbaring 5 die noemt dat ook, 'gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, en natie, daar hebt u het.
De kerk is niet alleen in Nederland.
Allerlei landen.

En dan veroverd Koning Christus harten van mensen.
Hij bemoedigt. Hij sterkt. Hij bewaart ook.
Hoe belangrijk is dat, dat de Heere Jezus dat doet! Dat Hij bewaart.
Bewaar en vermeerder Uw kerk.

Bewaar ook voor onze eigen gedachten, projecties die wij soms hebben van God, en over God, en over Zijn Woord.
"HEERE, bewaar me voor eigenwillige gedachten, bewaar mij voor eigenwillige godsdienst, houd mij dicht bij Uw Woord. Leid mij door Uw Woord en Geest".

Wat is dat nodig ook voor een kerk.
Er zijn er ook onder ons, die het nog niet zo lang geleden hebben ervaren, dat een bloeiende gemeente, binnen twee of drie generaties, nog niet weg is, maar bezig is om te verdwijnen.

Wat is het nodig gemeente, dat wij echt bij deze Koning en bij Zijn Woord bewaard **moeten** blijven.

Want dat kunnen wij niet van onszelf, dat moet Christus doen, door Zijn Woord en door Zijn Geest.

Dat moet Christus, ook bij ons in de gemeente doen.

Hij is het die ons moet bewaren bij Zijn Woord en Geest, en daarom moeten wij heel dicht bij dat Woord van Hem blijven.

Want als je dicht bij dat Woord blijft, dan blijf je ook dicht bij de Geest van Christus.

En dat moeten wij weer doorgeven, ook aan de volgende generaties.

Aan de kinderen, aan de kleinkinderen.

Zodat we namelijk ook in de lijn van de geslachten, dat we bewaard blijven bij dat Woord, en bij de gereformeerde belijdenisgeschriften, want die spreken dat Woord na van God.

Zo wil de HEERE ook in de lijn van de geslachten, juist ook vaak in de lijn van de geslachten, wil Hij werken.

En dan is bewaring bij het Woord, en bewaring van de kerk, -dat moeten we ook maar gelijk zeggen-, dan is dat geen conservatisme, en ook geen traditionalisme, dat we allemaal lege vormen hebben, daar houden we ons allemaal aan vast. Want lege vormen houden geen stand.

Dat snapt u ook, als je iets leegs hebt, een lege vorm, en je blaast erin, dan stort dat zo in elkaar.

De kerk wordt niet bewaard bij lege vormen, ook niet de goede gewoonte.

Een kerk wordt bewaard als een kerk weet waar zij voor staat.

Dan kan er heel veel gebeuren, ook als wij de deuren van de kerk heel wijd openzetten, komen we zo op, want dat is wat God van ons vraagt.

Het kan heel beangstigend zijn, als je de deuren van de kerk openzet, dat je denkt, 'straks gaat het ten koste van de waarheid'.

Ja, dat is ook een reëel gevaar, maar dat betekent niet dat we maar de deur dicht moeten doen, met z'n allen lekker bij elkaar moeten gaan zitten, en niet meer naar de boze wereld moeten kijken.

Nee, we moeten weten waar we voor staan.

En als je weet waar je voor staat, als je weet wat het Woord van God is, hoe de belijdenis er over spreekt, dan blijf je vaststaan.

En dan hoeven veranderingen in de kerk hoeven ook niet eng te zijn, als die al plaatsvinden.

“Bewaar Uw kerk HEERE, bij de zuiverheid van Uw Woord, bewaar ons Heere bij het Evangelie van vrije genade alleen, bewaar ons bij Uw goede geboden, geeft dat wij dicht bij U mogen leven, wij en onze kinderen, tot eer van Uw Naam, tot eer van de Koning”.

Niet tot eer van onszelf, de kerk is er niet voor ons, dat wij de kerk zo maken zodat wij het fijn vinden.

De kerk is er tot eer van God. Tot Zijn glorie, tot Zijn eer, dat Zijn naam verheerlijkt wordt.

Daar loopt het ook straks op uit, daar komen we ook op uit in de Catechismus.

Dan kunnen we bidden, in een tijd van afval, in een tijd van Woordverlating, als Gods Woord aan alle kanten wordt aangevallen, en ook wordt losgelaten, dan kan de kerk die trouw blijft aan het Woord van God, die kan ook vrijmoedig bidden om de vermeerdering van de kerk.

“Bewaar en vermeerder Uw kerk. HEERE God, wilt U alstUblieft groei geven. Wilt U geven dat mensen die nu nog in de duisternis wandelen, of die van U dreigen af te dwalen, omdat ze de on-Bijbelse leer horen, HEERE, wilt U ze alstUblieft brengen tot in Uw kudde, dichtbij U. Waar U Koning Jezus het echt voor het zeggen hebt in de kerk, waarin Hij het hoofd is en niemand anders”.

“HEERE vermeerder de kerk, wilt U geloof bewerken”.

Zou de HEERE dat op ons gebed, op ons aanhoudend gebed, en als we ons ook laten inschakelen in Zijn werk, zou de HEERE dat dan niet willen geven?

Daar bidden we om, of de Heere misschien nog wel 20 naar binnen wil brengen, of 30, of 100. Dat de Heere hier heel (...plaatsnaam...) laat komen, of half (...provincie...), dat is niet eng. Daar mogen we in vertrouwen om bidden, of de Heere dat wil doen.

“Maar dan verschiet de gemeente van kleur”.

Ja, nou en?

Als we maar bij het Woord bewaard blijven, en bij de belijdenis.

Ach, al brengt de Heere dan 1000.

“Bewaar en vermeerder Uw kerk”.

Gemeente, zullen we daarom blijven bidden, maar zullen we ook denken aan onze houding.

Want het gevaar is, wij leven in een tijd van Woord verlating, het is goed dat we daar aandacht voor hebben, dat we bewaard blijven bij het Woord van God.

Maar dan is wel het gevaar, dat we dan de deuren van de kerk pot dichtdoen, dat we in een kringetje gaan zitten, dat we elkaar aan kijken en zeggen, “nou, wat hebben we het goed samen, wij zijn de kerk, want wij hebben de waarheid, en de andere niet, wij zijn de kerk. En wat er dan buiten in de wereld gebeurt, dat maakt ons niet uit, als wij maar een stil en rustig leven hebben, want wij zijn de kerk”.

Als we het Nieuwe Testament lezen, dan is dat **niet** wat de kerk is.

Daar is de kerk, die echt kerk is, een kerk die dicht leeft bij het zuivere Woord van God, en dan de deuren **wijd open** zet, om dat Evangelie door te vertellen aan zondaren.

En te bidden of de Heere Jezus nog veel meer mensen wil brengen.

“Bewaar en vermeerder Uw kerk”.

Heeft zending, heeft evangelisatie uw hart?

Koning Jezus was en is bewogen met de wereld, want het getal moet vol.

De kerk moet afgebouwd worden.

En daarom moet ook de vermeerdering van de kerk ons aan het hart gaan, en moeten we ons daarvoor inzetten.

Persoonlijk, maar ook als gemeente.

Daarvoor is een Evangelisatie Commissie, niet om uw al het werk uit handen te nemen, maar om ons als gemeente te mobiliseren, om verspreiders te zijn van het Evangelie, om te doen wat de Heere Jezus van ons vraagt.

Want het gaat om de eeuwige toekomst van mensen.

Stel je eens voor gemeente, stel je eens voor dat één van ons later met onze huidige ongelovige buurman of buurvrouw voor Gods rechterstoel staat.

En dat je buurman of buurvrouw tegen je zegt, "waarom heb je mij niet verteld over die Koning, waarom heb je mij niet gezegd dat Hij Koning is, dat Hij het Lam is dat is geslacht, dat Hij de wereld regeert, en dat Zijn regering volkomen rechtvaardig wijs en zacht was en is.

Waarom heb je mij niet verteld, dat zoals ik leefde, ik leefde om verloren te gaan.

Maar nu is het te laat. Waarom heb je het me niet gezegd".

Zullen wij uit liefde en uit bewogenheid de mensen om ons heen, waar het in onze macht ligt, en als het kan, en daar is tact voor nodig, en veel gebed.

Maar zullen wij de mensen wijzen op Christus Jezus, op de kerk.

Zullen we ze uitnodigen, "joh, ga eens mee naar de kerk, want daar wordt zó'n Boodschap verteld".

Dit bidden, met het oog op de eer en glorie van de Heere Jezus Christus.

Want als de kerk er niet meer is, en gelukkig bewaart de HEERE Zijn kerk, hoewel Hij wel de kandelaar kan wegnemen, en ergens anders neer kan zetten.

Als de kerk dat niet meer doet, als er geen kerk is, dan wordt de lof op God niet meer bezongen. Dat is waar het om gaat.

En er is er één die dat geweldig zou vinden, dat is de duivel.

Dat is de grote tegenstander van Koning Christus, die dag en nacht in de weer is om dat werk van Hem te verstoren. Om dat werk van Christus te verwoesten.

En daarom bidt Gods kind, "Heere, verbreek de werken van de duivel, en alle macht die tegen U opstaat, verijdel ook alle boze plannen die tegen Uw heilig Woord bedacht worden".

En wat is de duivel bezig, ook in onze tijd, om verwarring te zaaien.

Wat is de duivel bezig om verdeeldheid te zaaien, ook onder Gods kinderen.

Wat dacht u van de leugen, hoe de satan bezig is om mensen tegen elkaar op te zetten, en probeert om de leugen een plek te geven, in het bedrijfsleven, in de politiek, maar ook sociale media.

Wat worden er veel leugens verspreid, over die en over die.

En op een gegeven moment, wie moet je nog geloven?
Ook in de politiek, wie moet je nou geloven?
Als het gaat om corona, als het gaat om stikstof, wie moet je geloven?

En de duivel die wil niets liever, dan dat ook trouwens de leugen wordt verkondigd in de kerk. Dat we iets afdoen van het Evangelie van vrije genade bijvoorbeeld.
Dat Christus Jezus niet de enige Weg is om gered te worden, door het geloof in Hem alleen.
Maar dat het ook nog wat andere manier kan.
Zulk soort dingen.

Dat er wat dingen afgedaan kunnen worden van de geboden van God, want je hoeft toch niet per se te leven zoals God dat wil.
We hebben nieuw inzicht door de Geest, we mogen de Bijbel verder afmaken.

“Heere, verijdel toch alle boze plannen die de duivel smeedt, vooral tegen dat Woord van God”.

Dat is de eeuwen door dat vaak de Bijbel onder vuur ligt.
Hoe zou dat komen, dat iets wordt afgedaan van de betrouwbaarheid van het Woord van God?
Dat is niet zo moeilijk, omdat God Zijn kerk bouwt door Zijn Woord en door Zijn Geest. ‘Regeer mij door Uw Woord en Geest’.
Dus als er nou iets, als we een bladzijde uit de Bijbel scheuren, of we doen er wat aan af, dan breekt ook vanzelf de regering van Koning Christus af.

“Heere, verijdel nu al die boze plannen, die tegen dat Woord bedacht worden. Wilt U ze alstUblieft tegenhouden”.
Daar bidden we om, en wat is dat **nodig!**

Ik wil er toch op wijzen. We hebben de corona tijd achter de rug, waarin ook de kerken onder druk hebben gestaan. Maar denkt u dat de duivel de corona tijd ongemoeid heeft gelaten?
Moet u eens kijken wat een verwoesting hij heeft aangericht.

Er zijn gelukkig ook hele mooie dingen gebeurd, dat de HEERE ook door internet mensen juist tot Zijn kerk heeft vergaderd.

Maar kijk eens in hoeveel kerken de tweede dienst wordt afgeschaft, of wordt afgeschaald, hoeveel mensen niet meer naar de kerk gaan.
Dat is het werk van satan geweest.
Laten we het niet onderschatten dat ook in onze tijd die satan nog steeds rond gaat als een briesende leeuw, en zoekt wie die kan verslinden, en dat is ook bij ons.
Laten we daarom waakzaam zijn, en vooral heel veel bidden gemeente.

Hoe meer Woord verlating, hoe groter de afval wordt, hoe meer wij moeten bidden,
“HEERE, Uw Koninkrijk kome, verbreek de werken van de duivel”.

Gelukkig is de HEERE machtiger dan de duivel.
Gelukkig bouwt Hij Zijn koninkrijk dwars door alles heen.
Gelukkig bouwt Hij Zijn kerk en niet wij.
Heerlijk.
Dat geeft ook ontspanning in de dienst van de HEERE.

3) 'Totdat', zegt de Catechismus. Dat is ook het laatste van de preek. **Tot de komst van de Koning.**

'Totdat, de volmaaktheid van Uw rijk komt, waarin U alles zult zijn in allen. '

De strijd kan heftig zijn, en het wordt ook steeds heftiger.
Onze kinderen, onze kleinkinderen zullen het niet gemakkelijker krijgen, daar moeten we maar vanuit gaan.
'Zal de HEERE nog geloof vinden op de aarde als Hij terugkomt?'

En toch, Gods Koningskinderen hoeven niet zonder hoop te leven.
Want God geeft ons Zijn belofte.
En Hij zegt, "eenieder die in Mij gelooft, die zal Mij eens zien".
Want de HEERE gaat naar de voltooiing van Zijn Koninkrijk toe. En die stralende Zoon van God, de Heere Jezus Christus, zal als Koning aan de hemel verschijnen.
En Hij gaat er voor zorgen, dat Zijn kinderen, al die Koningskinderen, dat ze allemaal thuiskomen.

Er zal niemand ontbreken.
En de Heere zal alles zijn in allen, als de Heere Jezus gezien wordt als de Koning in Zijn schoonheid, in Zijn heerlijkheid, in Zijn kracht, in Zijn luister, in Zijn majesteit.
We zullen Hem zien, de Heere Jezus, zoals Hij écht is.

Hoe heerlijk zal dat zijn, het Lam, staande als geslacht, de Leeuw uit de stam van Juda, de wortel van David.
Hij, die de kerk zo heeft liefgehad, we zullen Hem zien.
Elk oog zal Hem zien!

Als deze Koning je lief is, dan verlang je er naar, dat Hij de leiding in je leven heeft.
Als deze Koning je lief is, dan draag je de gemeente een warm hart toe.
Als deze Koning je lief is, dan wil je graag dat Zijn Koninkrijk gebouwd wordt.
Als deze Koning je lief is, dan bid je om de verbreking en de versterking van de werken van de duivel.
Dan bidden we om de komst van Gods Koninkrijk.

Wat een wonder, dat we dat bidden kunnen.
Onwaardig in onszelf.
Wie is waardig om de boekrol te openen HEERE? Niemand van ons.
Maar Hij heeft het gedaan.
En door het geloof kunnen wij nu bidden.
Laat Hij zijn kerk in leven.

Bewaart Hij ons bij de verworven verlossing.

“Onze Vader die in de hemelen zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw Koninkrijk kome”.

Gemeente, laten we verwachting hebben van deze Koning, ook in de komende week. Want dan zullen we, eens, als de Koning komt, dan zullen we meezingen, met dat miljoenen engelenleger van Hem. Met heel Zijn kerk.

We zullen zingen, we zullen voor Hem neerknielen.

‘Het Lam dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen, en de rijkdom, en de wijsheid, en de sterkte, en de eer, en de heerlijkheid, en de dankzegging’.

Amen, ja, kom Heere Jezus, kom met haast.

AMEN