

MASneep, gehouden te Bedum, 04.12.2022 (Advent)

Votum en zegengroet

Psalm 72:10

Wet

Psalm 145:3, 5

Doop

Psalm 103:5

Gebed

Schriftlezing Micha 4:1 - 5:4a

Mattheüs 2:1-6

Psalm 132:5, 9, 10

Tekst Micha 5:1

Bediening van het Woord

Psalm 89:13

Dankgebed

Collecte

Psalm 98:2, 4

Zegen

Geliefde gemeente van onze Heere, Jezus Christus,

Over een aantal weken hopen wij het kerstfeest te vieren, de geboorte van de Here Jezus Christus te gedenken.

Het is in onze traditie gebruikelijk dat de kinderen op tweede kerstdag vaak Bijbelteksten uit hun hoofd leren.

Als ik zou vragen aan de kinderen - zeg even vanaf 6 jaar - kennen jullie Micha 5 vers 1?

En u, Bethlehem Efratha, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af.

Deze tekst, dan denk ik dat de meesten van jullie de hand wel opsteken, die ken je wel, of heb je eens geleerd.

Maar nu deze tekst:

Nu groepeer, u dochter van de strijdbende! Zij gaan een belegering tegen ons opzetten. Zij zullen met een stok de rechter van Israël op de kaak slaan.

Wie kent die?

Niemand, hè?

Dat is eigenlijk raar.

Nou ja raar. Het is niet heel raar. Maar het is wel opvallend.

Wij leren natuurlijk ook veel liever teksten uit ons hoofd die gaan over beloften van heil, dat snap ik ook.

Dat is ook goed. Dat is het Evangelie.

Maar wanneer wij alleen hoofdstuk 5: 1 goed kennen, maar wij snappen de achtergrond niet waartegen de Heere de belofte geeft, dan straalt het licht niet zo fel.

Kinderen, stel dat je de open haard aanzet terwijl het nog licht buiten is, dan is het wel lekker warm en dan zie je ook wel wat licht.

Maar als het buiten donker is, en je doet in de woonkamer alle lichten uit, dan zie je pas echt hoe fel de openhaard brandt.

Zo is het nu ook met deze tekst.

Je ziet pas echt hoe fel het licht van Gods genade is tegen de donkerheid, tegen de duisternis van wat wij mensen ervan gemaakt hebben. Anders snap je het niet. En dan komt die tekst tot leven, over Bethlehem.

Is dat trouwens niet een beetje vreemd gemeente, Bethlehem.

Ja, Bethlehem had vanuit het verre verleden wel een connectie met het koningshuis van David. David kwam er vandaan, was er geboren.

Maar het was een nietszeggend dorp.

Als in Jozua 15 alle steden, alle dorpen genoemd worden, die toegewezen worden aan de stam Juda, wordt Bethlehem niet eens genoemd.

Bethlehem kon niet eens een volwaardige afdeling van ongeveer 1.000 soldaten leveren in geval van oorlog.

Jeruzalem.

Dát is de koningsstad.

Dáár verwacht je een nieuwe heerser.

Dat verwachten de wijzen uit het Oosten in de tijd van Jezus geboorte ook. Zij gingen eerst naar Jeruzalem om Hem dáár te zoeken.

En heeft de profeet Micha voorafgaand aan onze tekst in hoofdstuk 4 niet geprofeteerd dat in de toekomst het Woord van de Here weer uit Jeruzalem zal uitgaan.

En dat de HEERE over hen Koning zal zijn op de berg Sion.

En dat de heerschappij van vroeger en het koningschap van de dochter van Jeruzalem weer naar hen toe zal komen.

Maar nu wordt de komst van de Heerser, die bij deze nieuwe toekomst hoort, en wiens regering tot de einde van de aarde zal zijn, niet verbonden met de naam van die heerlijke koningsstad Jeruzalem, maar met Bethlehem.

Uit Bethlehem Efratha, zal voortkomen.

Waarom **Bethlehem**?

Waarom is de Heere Jezus Christus - want Hij is natuurlijk de Heerser die hier wordt aangekondigd in hoofdstuk 5:1 - waarom wordt de Heere Jezus Christus Zijn geboorte niet verbonden met Jeruzalem? Waarom is de Here Jezus niet geboren in Jeruzalem?

Waarom is Jezus geboren in Bethlehem?

Ja, zegt iemand. Dat is hierom, dat is omdat Micha dat heeft geprofeteerd.

Dan moet dat in vervulling gaan, en daarom wordt Jezus geboren in Bethlehem, want dan is de Bijbel, de Schrift van God, in vervulling gegaan.

Ja, dat is natuurlijk wel logisch.

Maar, wat zit daarachter?

Waarom profiteert Micha dat Hij in Bethlehem geboren moet worden?

Ja, zegt een ander. Dat heeft met David te maken

Ja, dat klopt. Dat heeft inderdaad met David te maken. Maar, maar ook dat is geen antwoord op de vraag.

Want wat is dáár dan de achterliggende gedachte van?

Want wat maakt het uit dat David uit Bethlehem komt?

Hij was geen koning in Bethlehem, maar hij was koning in Jeruzalem.

Dus opnieuw de vraag. Waarom moest Jezus dan geboren worden in Bethlehem?

Dat is vanwege twee redenen.

Allereerst, dat de naam Bethlehem het volk van Juda toen, en ons bepaalt in de eerste plaats bij onze uitzichtloosheid, bij onze hopeloosheid.

Een uitzichtloze situatie.

En het tweede waarom de Here Jezus in Bethlehem geboren moest worden, dat het ons leert, dat werkelijk waar, alle hoop komt van God.

Daar moeten we samen over nadenken, dat leert de Schrift ons hier.

Thema: De beloofde Heerser komt uit Bethlehem

Bethlehem leert ons:

1)Geen hoop van onszelf

2)Alle hoop door God

1. Geen hoop van onszelf

Bethlehem heeft alles met ons te maken.

Om dat te zien, moeten we echt even terug naar de context waarin Micha 5:1 staat.

En dan wordt het wel een klein beetje donker, dat zeg ik u alvast, want anders snappen we ook het licht niet.

Dat heb ik u net geprobeerd uit te leggen.

Het wordt onder punt 1 een beetje donker, maar dan moet je niet afhaken.

Dat je denkt, nou, het wordt allemaal wel heel donker...

Dan moet je wel blijven luisteren. Want dan zie je straks, als het goed is, ook hoe licht het wordt.

Van het eens zo machtige Jeruzalem is niet zoveel meer over. Micha beschrijft de toekomst in hoofdstuk 4:11 alsof het oordeel van God over de zonde van het volk, -er werden kinderen geofferd, vermoord, voor afgoden, er was sociaal onrecht, het was vreselijk in Jeruzalem, men diende de Heere niet meer, ze gingen andere goden achterna, noem het maar op-.

En Micha gaat dan beschrijven in hoofdstuk 4, heel veel beloften van heil, maar ook dat het oordeel van God over Jeruzalem al voltrokken is, vers 11.

Hij ziet het als het ware voor zich.

Nu verzamelen zich tegen u vele heidenvolken en ze zeggen, laat haar ontheilgd worden, laat onze ogen Sion aanschouwen.

Dus de heidenvolken, zegt Micha, zijn het land al binnengetrokken, ze staan voor Jeruzalem. En, ze zeggen: nu willen wij deze stad wel eens met onze eigen ogen zien. En we zullen het verwoesten.

En zo profiteert Micha, dat Jeruzalem belegerd zal worden.

En het volk wordt dan ook in het slot van hoofdstuk 4, vers 14, opgeroepen om zich te verzamelen, want ze zullen Jeruzalem moeten gaan verdedigen.

Het eens zo machtige koningshuis van David en van Salomo. Daar is helemaal niets meer van over.

Moet u eens lezen gemeente, wat er in vers 14 staat:

Groep u dochters van de strijdende. Ze gaan een belegering tegen ons opzetten. Ze zullen met een stok de rechter van Israël op de kaak slaan.

En met die rechter wordt de koning bedoeld, die verantwoordelijk is voor de rechtspraak.

Ze zullen de koning in zijn gezicht slaan. Zo machteloos is die koning, vernederd zal hij worden. Iedereen zal zien hoe ze hem een klap in zijn gezicht zullen geven.

Dieper vernederd kan je niet worden.

En het is gebeurd ook.

Toen Nebukadnezar Jeruzalem belegerde. Heeft hij een geweldige slachting in Jeruzalem aangericht. Hij heeft de stad met de grond gelijkgemaakt. 500 voor Christus ongeveer.

Toen heeft hij het huis van de Heere, de tempel verbrandt.

Mannen, vrouwen, kinderen, baby'tjes heeft hij vermoord. Vrouwen werden verkracht. En wat overbleef heeft hij meegenomen naar Babel. Eén grote slachtpartij, er was niks van Jeruzalem over.

Zelfs de zonen van koning Zedekia werden voor de ogen van de koning afgeslacht.

En wat hebben ze met Zedekia gedaan?

Ze hebben hem blind gemaakt. En vervolgens hebben ze hem in elkaar gebeukt, en als gevangene meegenomen naar Babel.

Zij zullen met een stok de rechter van Israël op de kaak slaan.

Dat was het oordeel van God. Over de zonde over het ongeloof van Zijn eigen volk. O ja, de HEERE had hen telkens weer opnieuw gewaarschuwd door profeten als Micha te sturen, want zo lezen we in 2 Kronieken, de Heere wilde Zijn volk en Zijn woning sparen.

Maar zo staat er ook, zij lachten Gods profeten uit, tenminste de ware profeten die ook over oordeel spraken en de zonden aanwezen bij de mensen. Ze lachten hen uit. Ze minachtten hun woorden en dreven de spot met hen, totdat de toorn van de HEERE tegen Zijn volk zo hoop oplaaide dat niets hen meer kon helpen.

En zo is het donker geworden in Jeruzalem. Zijn de lichten letterlijk uitgegaan. Het was donker, duister, de tempel was weg.

Gemeente zien we het voor ons? Jeruzalem. Eens zo'n bloeiende stad, machtig.

En nu? Nu zien we rookpluimen, verwoeste gebouwen, brand, dode lichamen op de straat, huilende mensen. Het is niets meer.

En als dan de Heere door de mond van Micha met deze heerlijke belofte komt in hoofdstuk 5:1, dat er uit **Bethlehem** een nieuwe heerser zal opstaan, dan voelt u wel, dan klinkt dat echt als een geweldige aanklacht aan het adres van het volk van Juda. Wanneer God dus van Zijn kant een compleet niet begin moet en wil maken. Want er is niets meer over gemeente, van de afgehouden stronk van Isai. Van het koningshuis van David is niets meer dan een vervallen hut, zegt Amos. En daarom gaat de Here naar dat nietszeggende dorpje Bethlehem, een paar kilometer ten zuiden van Jeruzalem. Gaat Hij terug naar waar alles eens is begonnen. Toen de HEERE David in Bethlehem van achter de schapen tot koning riep. Toen God ook een nieuw begin maakte. Toen Hij riep. En nu roept Hij opnieuw.

Want Hij moet weer opnieuw beginnen. Bethlehem, waar voor Gods volk door eigen schuld geen hoop meer is, maakt God een nieuw begin. Hier moeten we even bij stilstaan. Niet te snel nu naar de belofte van de Heere.

Is deze donkere en duistere achtergrond, is dat nu ook niet de duisternis waartegen Gods heerlijke Evangelie gaat oplichten, ook niet in ons leven.

Het is niet zo als wij geboren worden, dat God zegt, nou, dit is een kind naar Mijn hart. Helemaal zoals Ik dat wilde, zonder zonde. Nee, ook toen wij geboren zijn, elke keer worden we in zonde ontvangen en geboren. En als het aan ons zou liggen, dan zou daar geen enkele verwachting zijn. Als de toekomst, onze eeuwige toekomst, van ons mensen af zou hangen, dan zou er geen eeuwige toekomst vol van hoop zijn.

Maar in die duisternis van ons bestaan, omdat wij nu in zonden zijn gevallen, omdat wij de zonden in de prachtige schepping van God gebracht hebben, komt God met Zijn Evangelie. En Hij zegt, Ik wil een nieuw begin maken in je leven. Dat is wat Hij bij de doop zegt. Ik wil, hoewel jij verloren bent, en niet in Mijn Koninkrijk kan komen of je moet opnieuw geboren worden. **Ik wil** een nieuw begin maken voor jou.

Dat is geweldig! Dat is onvoorstelbaar. Ongevraagd. Zo is God. Niemand van ons vraagt er van zichzelf om. God moet het doen in ons leven. Dat is wat Bethlehem ons wil leren in de eerste gedachte. Dat we het alleen van God zouden verwachten, als het gaat om onze eeuwige toekomst. Bethlehem een nieuw begin. Dat is wat God nu ook vandaag in 20...(jaartal) door het woord van Micha tot ons zegt.

Wie je ook bent, of je nu een kerkelijke achtergrond hebt of niet, of je nu dicht bij de Heere leeft, of je bent in de loop van de tijd ver bij Hem bent afgedwaald. Of je kerkelijk betrokken en meelevend bent of niet, het maakt niet uit.

Ik, zegt de Heere, **alleen Ik**, **Ik** maak daar waar door onze schuld geen hoop meer is, **Ik** maak een nieuwe toekomst.

Gemeente, en dat geldt voor ons allemaal.

Of je in je leven grote zonden hebt gedaan, of altijd vroom bent geweest, het maakt niet uit.

Wij staan allemaal van onszelf schuldig voor God.

En dan zegt de Heere, Mijn lieve kinderen, zonen en dochters, Ik, Ik maak een nieuwe toekomst, en daarom begin Ik weer in Bethlehem, want er is niets meer over van wat jullie er van gemaakt hebben.

Daarom Bethlehem.

Voelt u het gemeente, wie roemt, wie roemt, roeme niet in zichzelf, maar die roeme in de HEERE, **alleen Hij!**

2) Dan kunnen we nu ook naar het licht, nu we de donkerheid hebben gezien.

Dat alle hoop inderdaad door God is.

Hoe kan dat dan?

Het is tegen deze donkere achtergrond dat Micha deze heerlijke boodschap van de HEERE mag doorgeven.

In Micha 5:1, *En u, Bethlehem Efratha, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af.*

Gemeente, er is toekomst, er is hoop, voor eenieder die in deze Heerser gelooft, en dat is de Here Jezus Christus en Zijn geboorte wordt hier al aangekondigd, 700 jaar voordat Hij geboren is.

Dat is zo schitterend. Dan zie je dat de Bijbel ook betrouwbaar is, dat God werkt in de geschiedenis.

Dat Hij Zijn belofte vervuld.

Uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af.

Dit is wel wat lastig te begrijpen, ook wel ingewikkeld vertaald, maar het betekent zoiets als:

Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, het is lang geleden.

In de dagen van weleer.

Niet van eeuwige dagen af. Maar in dagen van weleer.

Die lang vervlogen tijden, wat zijn dat voor tijden?

De dagen van weleer.

Daarmee bedoelt de HEERE de tijd van koning David en Salomo.

Als u het wilt controleren, slaat u dan thuis Amos 9:11 er op na.

Daar staat ongeveer hetzelfde: *Op die dag zal Ik oprichten de vervallen hut van David. Zijn scheuren zal Ik dichtmaken, en wat aan hem is afgebroken, zal Ik oprichten. Ik zal hem opbouwen als in de dagen van oude tijden af.*

Precies hetzelfde woord in het Hebreeuws.

De Heere zegt, Ik ga een Heerser geven en Zijn oorsprong is, in de tijd van David, daar ligt Zijn begin.

Dus moeten wij terug naar de tijd van David om antwoord te vinden op de vraag waar onze toekomst van hoop op gebaseerd is.

En dan lezen we in 2 Samuël 7:16 dat de HEERE tegen David zegt: *uw Huis en uw koningschap zullen voor uw ogen voor eeuwig vaststaan. Uw troon zal voor eeuwig zeker zijn.*

Dus wanneer God in Micha zegt dat Hij een heerser zal doen voortkomen die een heerser zal zijn in Israël, waarvan zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af. Dan ligt die oorsprong in de tijd van David. En dan horen we in die tijd van David over Gods belofte.

Namelijk dat Davids huis voor eeuwig zal bestaan. Dat is de grond.

Het is dus vanwege Gods belofte dat wij terug moeten naar Bethlehem.

Dwars door Gods oordelen heen houdt God vast aan Zijn belofte gedaan aan het huis van David.

Als er vanwege de zonden van het volk en Gods oordeel daarover geen troon meer is, dan denkt God nog steeds aan Zijn belofte.

Dat die troon van David voor eeuwig zal staan, God zal zelf weer voor een koning zorgen, als er geen koning meer is.

En wanneer God hier in Micha 5 de komst van de Heerser aankondigt dan denkt Hij aan Zijn belofte eens aan David gedaan.

Gemeente, hoe is dat nu mogelijk? Dat God van Zijn kant het verbond bewaart.

Trouwens dat God trouw is aan Zijn verbond is voor ons geen oorkussen om op in slaap te.

Want wij zien tegelijk ook wat er is gebeurd met het overgrote deel van het verbondsvolk.

Dat is verloren gegaan.

Maar God houdt Zijn verbond!

Hoe kan dat? Wat zit daar achter?

Nou, wat denkt u?

U voelt wel aan, daar zit niks van ons achter, dat kan niet.

Nee, daar zit alleen Gods liefde achter. En dat lees ik ook in de tekst.

*En u Bethlehem Efratha. Al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit u zal **Mij** voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël.*

Er staat niet: Uit u zal voortkomen.

Maar: uit u zal **Mij** voortkomen.

Hier zegt de HEERE als het ware: Ik doe het omwille van Mij. Vanwege Mijn liefde. Want Ik wil niet dat mensen geen toekomst hebben. Ik wil niet dat mensen verloren gaan.

Maar, Ik wil dat ze door het geloof in deze Heerser, die Ik ga geven, eeuwig leven hebben.

Uit u zal Mij een Heerser voortkomen. Dat is vanwege God eeuwige liefde. Hier kijken we God in Zijn Vaderhart.

Hij wil dat zondaren die van zichzelf de eeuwige dood verdiend hebben, het eeuwige leven ontvangen.

Alzo lief had God de wereld dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat eenieder die in Hem gelooft, niet verloren ga maar eeuwig leven heeft!

Het is vanwege Gods liefde dat de hier beloofde Heerser is afgedaald uit de hemel, geboren is in een kribbe, in Bethlehem.

Diepe vernedering voor de Zoon van God. Dat Hij in Bethlehem geboren moest worden, één van ons is geworden, maar zonder zonde.

Het is de liefde van God, waardoor de Here Jezus gehoorzaam de wil van God heeft gedaan.

Hij is gegaan van de kribbe van Bethlehem, naar het kruis van Golgotha in Jeruzalem. Om dáár het oordeel en de straf op onze zonden te dragen.

Hij heeft in de duisternis gehangen, diepe diepe duisternis, pikke donker, geen straaltje licht, geen enkele belofte, helemaal alleen, door God verlaten.

Het is de liefde van God waardoor deze Heerser de dood overwon. De troon van David beklom. En Zijn Geest naar deze aarde zond.

Het is allemaal het werk van de HEERE gemeente.

Het is allemaal het werk van de HEERE, waardoor Hij ook in ons leven een nieuw begin wil maken.

En dat is waar de doop ons van verzekert, van Gods werk, wat Hij wil doen in ons leven.

Gemeente, wat is dat een geweldig wonder waar je nooit over uitgedacht en op uitgekeken raakt.

Wie ooit zover komt om te denken dat genade goedkoop is. Die moet weer de Schriften door, om te ontdekken wat God er wel niet voor over had om u en jou en mij te trekken uit de duisternis, en te brengen tot dat wonderbaarlijke licht van Zijn genade.

Ik arme zondaar, die er niet meer uit komt, maar God die komt. En mij liefdevol in mijn kraag grijpt, en zegt: Ik wil je terug, Mijn lieve kind.

Wat een wonder van Gods liefde!

Als daar geloof is, in deze Heerser, dan heb je een geweldige toekomst.

Dan mag je leven met de vaste hoop op een heerlijke eeuwige toekomst met God.

Dan mag je vrede hebben met God, waar Micha ook op wijst, *Hij zal vrede zijn.*

Paulus die denkt hieraan als hij het in Efeze 2 zegt, *vrede met God door het bloed van het kruis.*

Soms kan het zijn dat er dingen in je leven zijn gebeurd die het moeilijk maken om deze God te geloven.

Dat er dingen in het kerkelijk leven zijn gebeurd, en je bij jezelf denkt, ik stop wel met dat geloof, ik ben teleurgesteld in mensen.

Hoor dan vandaag wat God zegt: Ik, heb het behoud op het oog, je eeuwige toekomst, Ik heb je lief, met een eeuwige liefde.

Gemeente, wat is het erg als je dit moet missen. En wat mis je dan veel als je niet gelooft in deze God.

En wat zullen mensen die willens en wetens Gods beloften, Zijn liefde afgewezen hebben, zichzelf voor hun hoofd slaan als ze straks voor de troon van deze Heerser zullen staan.

En dan erachter komen dat het waar is geweest. Dat de beloften van God betrouwbaar waren en Zijn liefde gemeend.

Maar dan zal het eeuwig duister en donker zijn.

Maar het is nog niet te laat. Voor niemand niet, want de HEERE laat ook vandaag, vanwege Zijn liefde. Vanwege Zijn trouw aan Zijn verbond, laat deze hoopvolle en troostvolle boodschap klinken.

Dat Hij een Heerser heeft gegeven.

Zijn eigen Zoon, Jezus Christus.

En Hij zegt daarbij: Geloof in Hem!

Vertrouw je toe aan Hem!

Vlucht met berouw en met bekering over je zonden en je schuld tot Hem, en je ontvangt alles, eeuwig leven, vrede met God!

Er is maar één weg die naar het leven leidt.

Er is maar één weg naar het eeuwige leven.

Er is maar één weg waarlangs wij verzoend zijn met God. En dat is door Jezus Christus.

Door de van God gegeven Heerser.

Jezus Christus, als we Hem zien gaan naar het kruis, we mogen verder dan Bethlehem, als we Hem zien gaan als onze Koning, die weg is gegaan voor ons, voor onze zonden, voor onze schuld, toen hebben ze Hem geslagen, met een stok, op Z'n kaak.

Diepe vernedering voor de Koning van Israël, voor de Zoon van God.

En Zijn eigen volk heeft Hem dit aangedaan.

Hij heeft het alles ondergedaan. Voor onze zonden en schuld, omdat er anders voor ons geen hoop meer was.

Hij heeft het gedaan.

Daarom eindigen we ook met Hem.

Omdat Hij kwam om de wil van God te doen, uit liefde voor hen, waar geen hoop meer voor was.

Uit liefde tot Zijn Vader.

Voor mij, voor mij! Heeft Hij het gedaan.

Dat is nu toch het wonderlijke. En tegelijk ons houvast. Dat Hij door lijden heen tot heerlijkheid is gekomen.

En deze Heerser, Jezus Christus, Hij is de Koning der Koningen, en de Here der Heren.

En Hij zal eens verschijnen als Rechter van 't heelal, die trotsen doet verdwijnen, maar kleinen kronen zal.

Nu zingt de kerk haar zangen. En de Geest zegt met de bruid, kom Heer, wij zien verlangend naar Uw verschijning uit.

AMEN