

HWvEgmond, 2022

## Zondag 10

1. Beginpsalm - Psalm 103: 1,5
2. Gebed
3. Schriftlezing - Jesaja 44: 6- 28
4. Tussenpsalm - Gezang 31: 1,2,3
5. Tekst - **Zondag 10**  
- **Art. 13 NGB**
6. Na de preek - Psalm 73: 9,10
7. Na de belijdenis - Psalm 68: 8,13
8. Gebed
9. Collecte
10. Slotpsalm - Psalm 118: 2,5

Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes,

In Zondag 10 hebben we gelezen: er gebeurt in ons leven niets bij toeval.

Wat ons overkomt, gebeurt niet zomaar. God regeert alles.

En dan komt de Catechismus met een opsomming waardoor wij onder de indruk komen alles waarover God regeert. Vruchtbare en onvruchtbare jaren; regen en droogte, gezondheid en ziekte: het komt allemaal naar ons toe uit de hand van God.

En in dagen van stakingen en protesten zetten we ook een dikke streep onder die woorden dat: ook rijkdom en armoe volgens Gods eigen plan tot ons komen.

Maar als je in het ziekenhuis hoort dat je ernstig ziek bent, wat heb je dan aan deze belijdenis?

Ja, volgens Zijn plan stuurt God ons leven. Maar hoe kun je daarmee verder in zulke moeilijke situaties?

Of als je leven ineens verandert omdat je allerlei verschrikkelijke dingen moet meemaken?

Je wordt weduwnaar of weduwe; één van je kinderen sterft.

Of je wordt in één ogenblik straatarm. De grond slaat onder je voeten weg.

En als we om ons heen kijken zien we nog veel meer waar we van schrikken.

Er komen discussies los over de vraag waar Jezus Christus Zijn kerk vergadert.

Waar is Zijn regerende en zorgende Vaderhand?

Zondag 10 zegt hiervan: God regeert alles zo dat geen schepsel ons van Zijn liefde kan scheiden.

We leven onder Gods liefde. Daarom vertrouwen we op God als: onze Vader in Jezus Christus.

We preken u de tekst van Zondag 10 onder het thema:

### **ONS VERTROUWEN IN GOD ZEGT: ONZE VADER KAN ALLES.**

#### **I.**

Om over de voorzienigheid van God iets te kunnen zeggen moeten we eerst God kennen. Het gaat immers om de voorzienigheid van God.

Daarom zullen we eerst spreken over wat we van Hem weten.

Daarvoor gaf de Here ons de Bijbel.

Daar leert Hij wie Hij is en hoe Hij op Zijn manier Goddelijk en wijs regeert. Zijn naam is immers Here, Jahweh: de God van het verbond. We leren Hem ook kennen als de Almachtige.

De uniek enige God, Hij Die alles in Zijn hand heeft.

Verder staat er in de Bijbel dat Evangelie van de liefde van God. God heeft ons lief.

Let daarvoor op Jezus Christus die ons *door Zijn werk van verzoening door Zijn bloed* een plaats gaf onder de zorg van Zijn Vader.

Christus leert ons de Vader kennen God als onze Vader. Zo spreken we in deze Zondag over God als onze Vader.

In Jesaja 44:24 lezen we één van die zelfopenbaringen van de Here. Hier maakt Hij zich bekend als de Schepper.

In Zondag 9 hebben we het al beleden dat onze Vader in Jezus Christus de hemel en de aarde uit niets geschapen heeft. Heel de wereld met alle schepselen: de mens, de grote dieren; de meest kleine dieren: de Here maakte alles door de kracht van Zijn Woord.

Dat grootse heelal, dat wij niet kunnen meten en waar we alleen maar stil van worden: de Here riep het sprekend tevoorschijn.

Raken we nu niet onder de indruk van deze God?

Want met datzelfde Woord als waarmee Hij de hemel en de aarde heeft gemaakt, is Hij in ons leven gekomen.

Daar spreekt Hij ons mee aan.

Dat Woord is in ons midden.

Het is ons verzekerd en verzegeld in de doop.

Zo kennen we de almachtige God als onze Vader, die vastberaden Zijn plan uitvoert op weg naar de nieuwe schepping.

Ziet u: uit genade leeft u met de machtige God.

Hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft kan ons bewaren voor de dood, en alles zo laten meewerken dat het onze band met Hem versterkt. Ons leven is veilig bij deze Almachtige God.

Dat is het Evangelie van Zondag 10.

Ja, Evangelie: een blijde en goede Boodschap is deze belijdenis van de voorzienigheid.

Deze Schepper die alles maakte, houdt Zijn werk vast. Dat laat Hij niet los.

Daarom gaat Hij verder met Zijn volk.

Achter alles wat er gebeurt (in de hemel als op de aarde), staat God als de grote Verzorger.

Voor eeuwig wil Hij leven met Zijn kerk. Ook met ons.

Op weg naar de volkomen vervulling van Zijn werk bewaart Hij ons in Zijn voorzienigheid.

Daar doet Zondag 10 belijdenis van.

We moeten wel even goed letten op dat woord **voorzienigheid**.

U zou kunnen denken dat dit woordje betekent dat God alles van tevoren ziet.

Hij weet dan alles wat er gaat gebeuren.

Van tevoren is Hem dan bekend dat er moeite komt, crisis en ziekten.

God weet dat dan wel allemaal van te voren, maar (zegt men) Hij kan er echter niet op ingrijpen; de Here kan de ontwikkeling van de dingen niet besturen.

Broeders en zusters, dit is nu een totaal verkeerd beeld van Gods voorzienigheid. Zo verdwijnt de almacht van God en loopt Hij achter de feiten aan.

Terwijl wij belijden: God regeert en bestuurt alles.  
Er gebeurt niets buiten Zijn wil.

Zijn voorzienigheid betekent juist: God voorziet ergens in. Hij schenkt uit goedheid zonder peil, alles wat wij nodig hebben voor het eeuwig zalig leven met Hem.  
God houdt daarvoor heel de schepping in stand.

Door die zorg ontvangen we uit Zijn Vaderhand ons dagelijks brood. En geeft Hij ons de jaren van ons leven.  
Net zoals de vreugde van de jubilea. Uit de hand van de Here komen al de zegeningen.  
Wees Hem daar dankbaar voor.

Maar God voorziet ons niet alleen van alles wat we mooi vinden. Ook wat ons verdriet doet, komt uit de hand van onze Vader tot ons. Dat kunnen we niet beredeneren.  
Want hoe kan het dat God als Vader Zijn kinderen in de ellende laat?  
Een moeder zal voor haar kind zorgen.  
Zal dan onze Almachtige hemelse Vader niet veel meer voor ons zorgen? Hoe kan Hij ons overgeven aan allerlei verdriet?

In artikel 13 belijden we dat die beslissingen van God voor ons verborgen zijn.  
Tot in Gods overleg kunnen wij niet doordringen. We behoren tevreden te zijn met Zijn Woord.  
Daarom vervolgt artikel 13: als leerlingen van Christus weten we uit het Evangelie dat deze Schepper onze Vader is.

In al die stormen die over ons heen gaan, grijpen we ons vast aan Gods trouw.  
Zo zijn we de Catechismus ook begonnen. Ons enig vaste punt in leven en sterven is dat Jezus Christus met Zijn bloed mijn leven kocht.  
Zondag 1 zei er direct bij, dat betekent ook dat zonder de wil van mijn Vader in de hemel geen haar van mijn hoofd kan vallen. Het is zelfs zo, dat alles moet dienen tot mijn heil.

We denken hier aan datzelfde 'alles' van Zondag 10.  
God laat alles, gezondheid en ziekte; rijkdom en armoede meewerken voor mijn goede verhouding met God.  
Ja, dat is voor ons verstand niet te begrijpen, maar voor wie gelooft geeft het deze rust: de almachtige God is mijn Vader.  
Mijn leven ligt altijd geborgen in Zijn Vaderhand.  
Onze blijdschap en ons verdriet gaan niet buiten God onze Vader om.  
Hij kent dat verdriet en telt onze tranen.

Vergelijk Jesaja 44: 24. Hier maakt de Here zich in groot formaat bekend in die naam: Ik ben uw bevrijder, uw Verlosser. Dit zegt de Here, Jahweh de God van het verbond, onze Vader in Jezus Christus.

Denk er aan dat we over God als Verlosser alleen kunnen spreken door Jezus Christus, die Zijn bloed gaf als prijs voor onze zonden. Om Christus' wil kan en wil de Almachtige God in liefde en genade met ons leven.  
Om Christus wil zal God als een Vader ons verzorgen met alles wat we nodig hebben.

En dan lezen we in vers 24 hoe dicht die geweldige zorg van God bij ons is.  
In de moederschoot heeft Hij ons al gevormd.

Ja, de Here werkt al met ons vanaf ons allereerste begin. Vanaf het allereerste uur van ons leven, negen maanden voor de geboorte, bemoeide de Here zich al met ons. Hij heeft ons niet alleen gemaakt maar draagt ons ook door dit leven heen.

En dan horen we Jesaja in één adem doorspreken: deze Vader die ons leven formeerde, maakte ook de hemel en de aarde.

Nee, wij kunnen God niet begrijpen, maar het is wel een geweldige troost dat deze machtige God, zowel in voorspoed als in tegenspoed, in armoede en rijkdom, werkt voor onze zaligheid.

Jesaja spreekt deze profetieën tot de ballingen in Babel. Daar in Babel denken de kinderen van Abraham vaak: is de Here ons vergeten? We zitten ver van het beloofde land, waar is de Here nu in onze ellende? Hij ziet ons niet in onze nood. Ons hart verscheurt van pijn en verdriet om wat er allemaal gebeurt.

Er is vervolging; we hebben te maken met ziekten die ons kapot maken; het verschil tussen goed en kwaad raakt de mensen niet meer.

De waarheid van het Evangelie wordt niet meer gezocht. Iedereen doet maar wat goed is in eigen ogen.

Gods volk, de kerk lijkt te verdampen. Waar is de Here? Vergeet Hij ons?

Maar broeders en zusters, wie het Woord van God gelooft, kent het Evangelie van Gods onderhoud.

De ongelovige roept God ter verantwoording en balt de vuisten tegen de hemel. Deze dwaas roept: er is geen God.

Wie God niet kent in Zijn liefde in Christus, maakt van God een willekeurige bestuurder. Een despoot. Een tiran.

Zij roepen God voor de rechterstoel van hun gedachten. Maar de Here spot met al die mensen die zich tegen Hem verzetten, Psalm 2.

Broeders en zusters, wij belijden met onze Catechismus: onze Vader kan alles. Ook in onze moeiten is Hij er bij.

Zondag 10 zegt het zo: alle dingen van vreugde en verdriet komen niet bij toeval over ons, maar uit de hand van onze Vader, die alles regeert en draagt. Ook ons verdriet om ziekten en opvoeding gaan niet om buiten de wil van onze Vader.

Wij doorgronden dat niet, maar het geeft wel rust wanneer we weten: al die ellende staat ook onder Vaders regering.

Vergelijk art. 13 NGB: naar Zijn heilige wil regeert God alles. Niks gebeurt er buiten Zijn beschikking. Deze leer schenkt ons een onuitsprekelijke troost, want nu weten we: Vader is altijd bij ons.

II.

Aan de Joden in de ballingschap wordt geprofeteerd: de Here de Schepper, die hun leven gemaakt heeft, zal hen **ook** verlossen.

Alleen: hoe werkt Hij dan? Waar wordt ons dat dan duidelijk dat Hij bij ons is?

Kan de machtige God dan geen teken geven of met een wonder ingrijpen in mijn leven?

Dan weet ik tenminste: God is met mij ook in de moeiten.

Kan de Here dat niet?

Let op vers 26: ik ben uw Maker en Verlosser. En verder: Ik voer Mijn werk wel uit volgens Mijn Woord.

Ja broeders en zusters, wat God doet dat gaat boven ons verstand. Wij kunnen er heel veel over tobben.

Maar let dan toch op God in het licht van Zijn Woord. En dat Woord is duidelijk.

**Ik !!** zegt de Here, **Ik** vervul alles wat Mijn boden, Mijn profeten hebben gezegd: Jeruzalem zal weer herbouwd worden.

En Gods *werk in uitvoering* gaat onverminderd door. De nieuwe toekomst komt er aan. Dat is vast en zeker.

De details ontgaan ons nog wel, maar voor wie gelooft zijn de grote lijnen van Gods plan het houvast.

En dat is onbespreekbaar.

We juichen dat God Zijn Woord zal vervullen.

Want onze Vader staat achter Zijn Woord.

Naar Zijn eigen soevereine keus volgt Hij Zijn eigen Woord. Want onze Vader kan alles.

Dat is tegelijk ook Zijn trouw, broeders en zusters.

Hier zit de vaste grond voor onze troost. Heel de geschiedenis door is Hij op weg naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

Denk daar nu maar niet te kort van, want Vader kan zeker Zijn eigen Woord waar maken. Zo heeft Hij toch ook de hemel en de aarde gemaakt. Niets kan Hem tegen houden om Zijn Woord handen en voeten te geven.

Dat Woord wijkt niet.

Wanneer de zorgen door uw leven jagen en de vragen zich opstapelen grijp dan dat Woord vast. Schuil bij de Here die onze Vader is.

Hij kan en wil en zal in nood zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven.

Denk er tegelijk ook aan dat er tegenwoordig zoveel dwaasheid om ons heen is. Mensen vertrouwen soms meer op hun eigen denkbeelden dan op God.

Vers 25. Er zijn orakelpriesters, leugenprofeten, waarzeggers die met horoscopen werken; sterrenwichelaars. Zij verwachten dat ze de toekomst kunnen voorspellen **én** alles wat er gebeurt kunnen beïnvloeden. Met een schijn van vroomheid worden mensen bedrogen.

Maar de Here verstoort al dat gerommel. Het is dwaasheid.

In het licht van Gods Woord zal het duidelijk worden dat wie voor de toekomst op die rommel vertrouwt, vast loopt. Want onze zekerheid, een vast toekomst, ligt vast, bij de God en Vader van onze Here Jezus Christus.

Hij heeft het gezegd: Ik die u vormde Ik zal u niet vergeten, vers 21 en 22. Ik zal je vrijkopen. Mijn sterke arm is onder uw leven. Ik draag u en Ik breng u naar de volle verlossing.

Broeders en zusters, blijf daarom binnen de zorgkring van Christus' kerk.

Kom en woon hier in Zijn huis en hoor steeds weer die vaste beloften van Zijn Evangelie.

Kom broeders en zusters, jongens en meisjes, en wees dankbaar dat u mag horen dat God ons alles geeft wat we nodig hebben in voorspoed en tegenspoed.

Die toekomst is niet onzeker.

Antwoord 28: voor de toekomst mogen we dit vaste vertrouwen hebben dat geen scheepsel ons van onze trouwe God en Vader kan scheiden.

Deze belijdenis geeft ons (ook door Gods genade!) geduld. Als stormen de vragen van het leven over ons heen komen: zeggen we in waar geloof: de Heer zal uitkomst geven. Want

Hij verlaat ons niet. Samen met Hem gaan we verder naar die dag dat heel Zijn plan vervuld zal zijn.

Wanneer we God zo kennen uit Zijn Woord dan kunnen we ook verder. Wie God op Zijn Woord gelooft vertrouwt ook voor de toekomst op Hem. Want Gods plannen falen niet.

Wat zullen wij dan nu nog zeggen?

Vader regeert de hemel en de aarde. Ook ons leven ligt veilig in Zijn Vaderhand.

Hier op aarde gaan de golven vaak hoog over ons heen: de golven van de zorgen en de moeiten, de spanning en de strijd.

We hebben te strijden tegen de zonden en we hebben de zware roeping ons eigen te maken dat ons leven vergankelijk is.

Maar samen met onze Vader kunnen we verder.

Antwoord 28 jubelt: geen schepsel en ook geen dood of leven, noch hoogte noch diepte, kan ons scheiden van de liefde van Vader.

Let daarvoor op het kruis van Jezus Christus. Dan weet u het: Hij kocht voor ons het onvergankelijk leven. Met Hem gaan we verder door dit moeitevol leven heen als kinderen van Vader.

Zijn liefde zal ons leiden.

Dat is troost! En houvast.

Mensen kunnen onze God niet vervangen. Het is juist zo dat God mensen gebruikt. De groten der aarde: de Here heeft hen in Zijn hand. Ze kunnen geen enkel plan uitvoeren of God zelf moet dat willen en kunnen gebruiken. Ook doktoren en anderen zijn afhankelijk van Vaders regering.

Ja wat zullen wij nu nog zeggen? Door het geloof zijn wij verzekerd van de liefde van God. Een liefde die nooit vergaat. Immers Jezus Christus is de garantie dat die liefde blijft bestaan.

Broeders en zusters, al is het met tranen van pijn en smart, laat ons toch belijden: in gezondheid en ziekte, in voorspoed en tegenspoed: Vaders liefde is bij ons.

In Jezus Christus veegt Hij al onze overtredingen van ons.

Al onze zorgen zal Hij veranderen in een blij gezang.

Romeinen 8: 31 en 32.

Door het geloof weten we het: onze Vader kan alles. Hij verlost ons van de dood en zal ons opnemen in Zijn heerlijkheid. In Zijn voorzienigheid houdt God de weg naar deze verhoging open.

Amen.