

ZONDAG 11

1. Beginpsalm - Psalm 103: 1,9.
2. Na de wet - Psalm 86: 4, 7
3. Gebed
4. Schriftlezing - Handelingen 3: 1 – 10
- Handelingen 4: 1 - 12
5. Tussenpsalm - Gezang 14: 1,2,3,4
6. Tekst - **Zondag 11**
7. Na de preek - Psalm 118: 2,8
8. Na de belijdenis - Psalm 33: 1, 8
9. Gebed
10. Collecte
11. Slotpsalm - Gezang 22: 1,2,5

Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes,

We staan midden in een wereld waar het gonst van allerlei vragen en waar de spanningen oplopen. Kijk om u heen en luister naar wat u hoort.
Moord en doodslag, seksuele losbandigheid, de veiligheid in de trein, oorlogen en geruchten van oorlogen.
Dat alles maakt ons duidelijk dat we hier op aarde te maken hebben met mensen die zich roekeloos gedragen. De samenleving zoekt een uitweg om al die wetteloosheid te verdrijven.

Meerdereren hoor je – in dat zoeken naar een oplossing - dan wijzen op Jezus.
Hij kwam op aarde – zegt men – om de wereld te verbeteren.
Kijk maar eens hoe Jezus zich heeft gegeven voor de zwakken.
Vergelijk maar hoe Hij tollenaars ontvangt en hoe Hij de Samaritaanse vrouw uit haar isolement verlost.

En dan gaat men verder: je kan deze Jezus wel de naam God geven, want Hij leefde als een God.
Maar dat Hij op aarde was als Verzoener van de zonden, en dat Hij in Zijn opstanding de dood heeft overwonnen, *dat* gaat voor veel mensen te ver.
Als je iets niet kunt begrijpen dan valt er ook niets te belijden.

Maar broeders en zusters, als christenen, (mensen die Jezus Christus kennen), nadenken over alle wetteloosheid en zonden, dat weten wij dat we de wortel van al die ellende moeten zoeken in onszelf.
Wij – mensen - hebben door onze zonde de ellende de wereld binnen gebracht.
En voor de verlossing uit al die moeiten en chaos hebben wij een verlosser nodig hebben.
Ja een Redder, iemand die ons weghaalt uit het duister van de ellende en iemand die ons overzet in het licht van het leven met God onze Vader.
En die totale Redder: is Jezus.
Dat Evangelie preken we u onder het thema:

ALLEEN JEZUS IS DE ECHTE VERLOSSER

I.
Broeders en zusters, de Catechismus heeft ons in Zondag 9 en 10 geleerd dat de God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft **onze Vader is**.
Daarom vertrouwen we zo op Hem dat het voor ons vast staat: dat niets ons van Zijn liefde kan losmaken.
Dag aan dag draagt Hij ons.
Dat is een geweldig Evangelie.
De grote Schepper van hemel en aarde kent ons en is er bij in ons leven van tobben en zorgen. We gaan niet alleen door het leven.
Zondag 9 zei het er wel duidelijk bij: Deze hoge en unieke God is onze **Vader**.
Maar Zondag 9 zegt er wel duidelijk bij: God is mijn Vader door onze Here Jezus Christus.

Laten we daarom onze Catechismus verder volgen in de verklaring van wie deze Zoon van God nu is. De Heidelberger leert ons eerst welke *namen* Hij heeft en wat ze betekenen. De Catechismus noemt tot en met Zondag 13 de namen: Jezus, Christus, onze Here, en Zoon van God.
Daarna, (vanaf Zondag 14) zal de Catechismus het hebben over het *werk* van de Here Jezus.
Hij heeft geleden, is gestorven, opgestaan uit de dood en opgevaren naar de hemel vanwaar Hij nu hemel en aarde regeert.
Nu in Zondag 11 staan we voor de vraag, wat betekent nu die naam Jezus?

Laten we daarom eerst eens letten op wat een naam nou eigenlijk precies is.
In onze samenleving geven wij onze kinderen namen zonder er direct over na te denken wat die naam nu *letterlijk* betekent.
Wie Johan heet staat er denk ik niet altijd bij stil dat deze naam betekent de Here is genadig. Wij geven meestal namen uit gewoonte.

Maar als God namen geeft ligt dat anders. Alles wat God zegt heeft kracht. Onze God die trouw is aan Zijn Woord gebruikt geen lege termen. Ook niet als Hij mensen namen geeft. Altijd komt er in zo'n naam een boodschap mee.
Neem als voorbeeld de naam Abraham.
God noemt geeft Abraham deze naam om hem er van te overtuigen dat God zijn nageslacht tot een groot volk zal maken.
Genesis 12:3. Laat Abraham er niet aan twifelen dat God Hem tot een menigte van volken zal maken. Die zekerheid geeft God Abraham mee in die nieuwe naam.
Zo gaat dat steeds. Iedere keer als God namen geeft, maakt Hij daarin iets van Zijn werk en programma bekend.

Dat is ook het geval bij de Naam Jezus. In Mattheüs 1:21 krijgt Jozef de opdracht om het kind dat Maria ter wereld zal brengen *Jezus* te noemen. Dat is geen naam om de zoon van Maria straks uit allerlei andere mensen te kunnen herkennen.
Deze naam is geen naamplaatje.
De naam Jezus heeft een boodschap.
Namelijk: Hij zal Zijn volk redden van de zonden.

De Here God leert in de Naam Jezus: Hij is de Redder van al onze zorgen die uit onze zonden voortkomen.
Dat unieke verlossingsprogramma komt in die Naam Jezus tot ons. Hij is de Persoon die ons van onze zorgen verlost, ja Hij zal Zijn volk zelfs van macht van de dood bevrijden. Het Evangelie van die grote werkkraft tot verlossing komt in die Naam Jezus tot ons.

Let daarvoor op Handelingen 3 en 4. Daar staat die geschiedenis van een verlamde man die gezond wordt.

Maar hoe gebeurt dat?

Petrus en Johannes gaan de tempel binnen, waar ze die verlamde man ontmoeten. Die man vraagt om een gift; een bijdrage voor zijn onderhoud. Dat zal hij hard nodig hebben. Zelf kan hij niets verdienen, want werken kan hij niet. Hier zien we duidelijk de ellende waar we als samenleving middenin staan.

Petrus kijkt deze man goed aan en zegt tegen hem: ik heb geen geld. Ik kan je niet uit je zorgen verlossen met geld of welk middelen ook maar. Reken bij mij maar niet op een bijstand waar de wereld alles van verwacht. Zoek je een uitweg uit je zorgen in de weg van materiele steun dan ben ik je man niet.

Maar, (zegt Petrus), wat ik wel heb, dat geef ik je: ik beschik over iets dat mijn Heiland mij heeft gegeven en dat ik mag uitdelen: in de naam van Jezus Christus van Nazareth sta op en ga lopen.

Petrus heeft geen geld, maar hij mag de Naam van Jezus Christus preken. Een Naam met kracht tot verlossing van alle moeiten en zorgen.

In de Naam van Jezus is er oneindig veel verlossing.

Op gezag van die Naam worden de zonden vergeven en doden opgewekt.

In Naam van Jezus Christus bidden wij tot de Vader om de vergeving van de zonden. En met die Naam van Jezus Christus zeggen we op het graf: ik geloof de opstanding van het vlees en het eeuwig leven.

De kracht van deze Naam gaat de wereld in. Op gezag van Jezus Naam gaat de hemel open. En als teken van deze macht van Jezus' Naam zien de Joden in Handelingen 3 dat die verlamde man op zijn benen kan staan!

Let op, het gaat hier niet om die man, maar om de autoriteit, het gezag van de Naam van Jezus Christus.

Vergelijk het vervolg van de geschiedenis. In hoofdstuk 4 lezen we hoe Petrus en Johannes bij de oudsten en de Schriftgeleerden worden geroepen. Want die zijn kwaad dat er zoveel mensen tot het geloof in Jezus Christus komen.

In vers 7 komt de kernvraag er uit: door welke kracht of door welke Naam hebt u dit gedaan?

Wie zit er achter jullie werk? Er moet toch een volmacht zijn om dit te kunnen doen. Wie staat er achter Petrus en Johannes?

En dan trekt Petrus de lijnen door. Deze genezing staat niet op zichzelf. Het gaat niet om die man die is genezen. Let op de Naam die is gepreikt.

Vers 10. Door de naam van Jezus Christus staat die man nu gezond voor u.

Petrus komt dan tot het Evangelie als boodschap voor alle volken: vers 12 "door niemand anders kunnen wij gered worden".

Er is nergens in de hemel of op de aarde een andere macht of naam die ons kan verlossen van onze ellende.

Jezus is onze enige echte Verlosser.

Dat is ook de belijdenis van de Catechismus. De Zoon van God verlost ons van al onze zonden. Dat programma zit al in zijn Naam. Bij Zijn geboorte als Mens krijgt de Zoon van God de Naam Jezus: want Hij neemt de wortel van alle ellende weg. Radicaal grijpt Hij in. Hij drijft onze zonden weg. En dat werk heeft Hij ook volbracht.

Wie nu gelooft in Zijn *naam en werk* zal zeggen: ik ben verlost van zonden en dood. Want met Zijn bloed heeft Christus voor al onze zonden volkomen betaald.

Maar wie niet gelooft blokkeert in zijn leven het werk en de macht van de Naam van Jezus. Wie de Zoon niet gelooft die blijft in de zorgen, in de schuld van de zonden. Die heeft geen zekerheid voor de toekomst.

Zonder de Naam Jezus lopen de mensen tegen de grens van de dood aan. Dan is alle onrust en wetteloosheid op aarde onoplosbaar.

Daarom die oproep: geloof en vertrouw de Naam van Jezus. De Christus.

Want door het geloof in die Naam Jezus is er verzoening. Echter dat leven met de Naam van Jezus brengt ook een gevecht tegen de zonde met zich mee.

Antwoord 29 zegt: nergens anders is enig behoud te vinden. Deze woorden komen uit Handelingen 4.

Vers 12 gebruikt daar het woord 'zaligheid en heil'. Dat betekent dat het gaat om een complete redding.

Meer dan alleen het lichaam.

Petrus denkt hier aan de redding van lichaam en ziel. De volle zaligheid.

Jezus verlost ons van alle zorgen en moeiten. Beperk Zijn werk daarom niet tot alleen een hulp voor een eerlijk, vredig en goed leven op aarde.

Jezus is geen beperkte helper die ons alleen maar de mogelijkheden zou geven om goede keuzen te maken.

De macht van de Heiland is niet beperkt om alleen de aarde wat te veranderen.

Het gaat dieper broeders en zusters.

Denk aan de schuld om uw zonden.

De straf van God ligt op ons. Die straf neemt Jezus weg. De toorn van God heeft Hij gedragen. En door het geloof in Jezus weten we het en roepen we het uit: ik ben van dood en zonden vrij!

Deze heerlijkheid van de volkomen verlossing is nergens anders te vinden dan in Jezus Christus. Door Hem staan we in de ruimte van het eeuwig zalig leven.

Houdt daarom zijn Naam en Zijn werk bij elkaar. Zijn naam zegt wie Hij is en tegelijk ook wat Hij doet.

Wanneer je iemand vraagt: hoe kom je in de hemel, dan zeggen sommigen direct: door goed te leven.

Je moet de wet gehoorzamen om in Gods heerlijkheid binnen te komen. Je moet de geboden houden.

Maar broeders en zusters, elke dag zijn er weer zonden in ons leven. Wat een verdriet moeten we vaak verwerken om onze zonden. Wat is het dan troosteloos als wij (om van onze zonden te worden verlost) zelf iets moeten doen.

Want wij kunnen die geboden niet houden. Niks kunnen wij verdienen als prijs voor de zaligheid.

Daarom is het zo'n geweldig Evangelie als ons wordt geleerd: Christus heeft ons volkomen verlost. Hij heeft de weg naar het Vaderhuis voor ons geopend. We zijn door Hem in de ruimte van het leven met de Vader neergezet.

Een geweldig leven onder de vaste en betrouwbare zorg van de Almachtige!

Christus heeft dat gedaan. Geef Hem dan ook de volle eer. Dat wil Hij ook broeders en zusters.

Denkt u dat uzelf iets mee moet nemen de hemel in, dan is dat eerroof van uw Heiland. Als u voor de zaligheid vertrouwt op uw geld (u geeft bijvoorbeeld veel voor kerkelijke doelen met de gedachte dat de Here dat wel zal meetellen bij de afbetaling van uw schuld), dan krenkt u de Here Jezus.

Als u denkt dat uw eigen vroomheid u een plekje in de hemel geeft, dan denkt u veel te gering van het werk van onze Verlosser en veel te hoogmoedig van uzelf.

Wilt u de zekerheid dat God onze Vader is?

En dat u vrij tot Hem kunt bidden om vergeving van de zonden en dat u Hem uw zorgen kunt voor leggen in uw gebed?

Dan moet u Jezus erkennen als de enige Verlosser.

Zwerft dan niet naar alle kanten weg alsof de zekerheid van de genade ergens anders ligt dan in de Christus der Schriften zoals die u hier gepreekt wordt.

Geloof dat Jezus voor ons Zijn bloed heeft gegeven.

Zo zullen we dan als kinderen van onze hemelse Vader gerust en getroost voor Hem leven.

Antwoord 30 gaat hier op door. Wie ergens anders dan bij Jezus zijn heil zoekt verloochent de Heiland.

Immers Jezus is toch een volkomen Verlosser, broeders en zusters.

Zijn werk als Zoon van God is toch volmaakt. Dat leert God ons in die Naam van Jezus.

Slot antwoord 30 "In Hem hebben we alles wat voor ons behoud nodig is".

Dat behoud is onze zaligheid, de ruimte voor ons eeuwig leven met onze Verbondsgod.

Door onze Middelaar is de weg tot God voor ons open. God de Almachtige is door Christus onze Vader.

Jezus (de man van smarten) brengt ons naar het Vaderhuis waar wij mogen leven in de heerlijkheid van God.

Dat is de winst van Jezus verzoenend sterven. Daarom is het ook zo belangrijk dat we in eerbied spreken over Jezus.

Denk er aan: Hij is de Zoon van God, zelf ook echt God. Hij leeft van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Als de Zoon van God is Hij mens geworden om voor ons de straf van Gods toorn te dragen en voor ons het eeuwig zalig leven te kopen.

Maar broeders en zusters, jongens en meisjes, houdt deze Heiland nu ook hoog. Misbruik Zijn Naam niet.

Hoe vaak horen we het dat de Naam *Jezus* als een stopwoordje wordt gebruiken.

De Naam van onze enige Redder wordt dan uit de mond geslingerd om onze frustratie af te reageren. Maar zo beledigen wij onze Heiland.

Denk er ook aan dat we Jezus niet verlagen tot een lieve Jezus, een aardige man die het met iedereen wel kan vinden.

Nee.

Jezus is op aarde gekomen om zondaren te redden. Met tollenaars en hoeren trok Hij op om hen het Evangelie te preken: dat geweldige Woord van redding en verlossing. Opdat wie dat Evangelie gelooft, eeuwig leven zal hebben.

Spreek ook niet over Jezus naar het beeld dat mensen van Hem maken; de zwarte Jezus; de arme Jezus; de verdrukte Jezus of de vervolgte Jezus.

Spreek van Hem *naar de Schriften*.

De God van het verbond heeft Hem ons gegeven tot een Verzoener van al onze zonden.

Petrus wijst daar ook op in vers 11. Op gezag van Jezus preken wij de vergeving van de zonden. En als teken bij dat Woord hebt u de genezing van deze verlamde gezien. Het gaat er omdat u gelooft dat deze Jezus de steen is die door de bouwlieden, (door de leiders van het volk) is verworpen, maar die door God tot een hoeksteen gemaakt is. God heeft het werk van Jezus Christus aangenomen. Hij is tot Hoeksteen van het bouwwerk van Gods gunstbewijzen uitgekozen en zal dat werk van God nu ook afmaken.
Heel de Schriften rusten op Zijn vervulde werk.

Jezus is nu in de hemel. Echter door Zijn Woord en Geest is Hij bij ons. Want het is Pinksteren geweest.
Vanuit Zijn verhoogde majesteit in de hemel, werkt Jezus actueel door voor onze verlossing. Door Zijn Geest leert Hij het ons elke keer weer: er is ruimte om te leven. Om echt te leven. Jezus kocht die ruimte en laat het ons op het hart binden: leef in die ruimte van de verlossing.
Zo bent u van zorg en moeiten verlost.

Geloof in Jezus als uw Heiland, Hij geeft de troost van de enige zekerheid in leven en sterven, het enig houvast voor de verlossing van de zonden.

Vandaar: verhoogt Zijn Naam en wilt Hem eren.
Wie hier op aarde met dit lied van de verlossing begint, zal dat om Jezus Christus, en met heel Zijn kerk doorzingen tot in eeuwigheid.

Amen.