

HWvEgmond, 27 september 2020

## ZONDAG 12

- |                     |   |
|---------------------|---|
| 1. Beginpsalm       | - Psalm 18: 1,  |
| 2. Na de wet        | - Psalm 19: 3, 5  |
| 3. Gebed            |   |
| 4. Schriftlezing    | - Jesaja 61: 1- 11<br>- Mattheüs 3: 13 - 17<br>- Lucas 4: 14 - 21 |
| 5. Tussenpsalm      | - Psalm 40: 3,4   |
| 6. Tekst            | - <b>Zondag 12</b>  |
| 7. Na de preek      | - Gezang 2: 1,2   |
| 8. Na de belijdenis | - Gezang 16   |
| 9. Gebed            | -   |
| 10. Slot            | - Gezang 41   |

Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes,

Wanneer iemand van het koninklijk huis trouwt, dan is daar een hele stoet van koningen, prinses en presidenten bij uitgenodigd.

De politie heeft er dan de handen vol aan om elke koning en president goed te bewaken.

Want die mensen zijn hoge personen.

Vooraf een koning is iemand waar je naar opkijkt.

Trouwens, je bent ook niet zomaar koning. Je wordt niet tot koning gekozen.

Nee, dat is nu het typische van een koning, of een koningin dat ze hun vader of moeder opvolgen.

Straks zal Amalia haar vader Willem Alexander opvolgen. In de lijn van erfopvolging zal zij koningin worden.

En pas als zij gekroond is dan mag ze zich echt koningin noemen.

Dat is eigenlijk ook zo met onze Here Jezus broeders en zusters.

Hij is ook een Koning die één van Zijn voorvaders is opgevolgd.

Koning David was Hem als koning voorgegaan.

Maar David was gestorven en ook al zijn zonen en kleinzonen die hem opvolgden, heel die grote familie van Davids nageslacht: ze zijn gestorven en een opvolger is er in de tijd dat de Here Jezus geboren zal worden haast niet meer te vinden.

Waar is de grote Zoon van David?

Maar in de kerstnacht wordt er voor de troon van David een opvolger geboren: de Here Jezus. En Hij zal niet meer sterven: Hij is Koning in eeuwigheid.

En bij Zijn kroning krijgt Hij geen kroon, maar Hij ontvangt de Heilige Geest, om met alle kracht te gaan werken aan de uitvoering van het plan van God Zijn Vader.

Dat horen we allemaal in die zijn naam: Christus.

Over die naam gaat het in Zondag 12.

Het thema is:

## **DE NAAM CHRISTUS, LEERT ONS DAT JEZUS IN DE KRACHT VAN DE HEILIGE GEEST, WERKT VOOR ONZE VERLOSSING.**

Broeders en zusters, Zondag 11 leerde ons wat de Naam Jezus betekent: "Verlosser van de zonden".

Jezus kwam op aarde om voor onze schuld van onze zonden te betalen. Een schuld die wij bij God hebben omdat wij zondaar zijn.

Wij zijn mensen die steeds weer tegen de wil van God ingaan. Voortdurend gaan we aan de geboden van God voorbij en bouwen wij daarmee een schuld op bij God.

Ja een schuld die in het oordeel van God voor ons de eeuwige dood betekent.

En dit is nu wat Jezus voor Gods kinderen gedaan heeft: Hij droeg voor ons de schuld van onze zonden.

Daarom zijn wij *door het geloof in Hem* vrij van de dood als straf op de zonden.

Ja, Jezus kocht ons met Zijn bloed tot kinderen van Vader in de hemel.

Maar al dat grote en geweldige werk van Gods Zoon kunnen wij niet in één naam, in één woord samen vatten.

Eén naam is niet voldoende om de kracht en de rijkdom van Zijn werk te laten schitteren. Daar is Zijn werk veel te geweldig voor.

Wij kunnen alleen maar stamelend over de grote liefde van God spreken.

Om de grootheid en de macht van Zijn Zoon aan ons duidelijk te maken, heeft God ons geleerd om met meerdere namen over het werk van Zijn Zoon te spreken.

Elke naam tekent ons elke keer weer een ander accent, van Christus werk voor.

Elke naam belicht telkens weer een ander deel van het werk van Gods Zoon.

In die Naam 'Jezus' zien we het werk als Verlosser schitteren.

Hij is onze Heiland die als echt Mens én tegelijk ook als waarachtig God als onze Heiland op aarde is geboren. Zo heeft Hij alles betaald wat wij tegenover God de Vader schuldig zijn vanwege onze zonden.

Maar nu in Zondag 12 noemt de Catechismus nog een andere naam: Christus. Dat is: Gezalfde.

Toen Jezus Johannes de Doper ontmoette bij de Jordaan, werd Hij daar gedoopt en zag Johannes hoe de Heilige Geest als een duif op Jezus neerdaalde.

Niet alleen het water, maar ook de Heilige Geest kwam over Jezus. Dat zag Johannes de Doper toen Jezus in de Jordaan neerdaalde.

Jezus werd gezalfd met deze Heilige Geest. Deze Geest verzekerde Jezus dat Hij voortdurend bij Hem zal zijn. Zo kon Jezus hier op aarde Zijn werk af maken. Want de Geest van God gaf Hem de kracht om alles, alles te volbrengen wat Hij als Verzoener voor onze zonden moest presteren. Hij was gezalfd met de Heilige Geest.

Om iets van dat woord zalven en gezalfde te begrijpen kun je het beste denken aan parfum.

Als je parfum op je gezicht hebt, dan draag je de lucht van die parfum een hele tijd met je mee. Want die parfum heeft als eigenschap dat het een sterke lucht verspreidt.

Eigenlijk is de zalfolie waar de Bijbel het over heeft ook een soort van parfum. Want ook die zalfolie had een zeer sterke lucht.

Toen Samuël David zalfde goot hij een hele kruik vol van deze *parfum - olie* uit over het hoofd van David. En dan begrijp je wel dat de reuk van deze olie overal met David meeding; op elke plaats waar hij kwam rook iedereen direct: hier is iets gebeurd. De geur van de zalfolie hing om David heen.

Kijk die zalfolie was voor David een teken dat hem de zekerheid geeft dat de Heilige Geest bij hem is.

Iedereen die in de Naam van God werd gezalfd kreeg in die zalving de bemoediging mee: het werk waarvan God zegt dat je dat moet doen, dat kan je ook doen, want Mijn Heilige Geest gaat met je mee. Die is bij je; Hij helpt je en geef je de kracht, de wijsheid en de moed om je werk goed te doen.

Dat die Heilige Geest bij je is, dat is even zeker als je die zalfolie ruikt.

Die olie was tegelijk ook een zalf om het lichaam soepel te maken. Sporters en soldaten lieten hun lichaam er mee masseren, zodat ze lenig konden lopen en gemakkelijk de strijd in kan gaan.

Nu kan het ons duidelijk zijn dat de zalving een teken was dat aan elke gezalfde leerde dat God hun helpt om met hun roeping te beginnen en ook vol te houden.

David werd geroepen tot koning; Aäron tot priester.

En ze konden dat gaan doen omdat de Heilige Geest hen zal helpen.

Nu zegt die Naam Christus: dat ook Jezus gezalfd is. Want **Christus** betekent **Gezalfde**. God riep ook Hem en zalfde Hem.

De Catechismus zegt: Hij is door God de Vader aangesteld.

Waarom?

Waar moeten we hier nu aan denken?

Laten we niet te gemakkelijk over deze zalving heen lezen.

Want hier staan we bij de kern, bij de basis van Jezus werk. Hij is als Christus door God aangesteld. Maar God koos Hem niet uit, uit een grote groep mensen.

Abraham werd geroepen uit Ur; weg bij zijn familie vandaan.

David werd geroepen, uitgekozen uit de kring van zijn broers.

Bij deze mensen (zoals Abraham en David) zie je een selectie: één uit een kring van velen.

Met Abraham en David gaat God verder met een Zijn werk dat Hij al vanaf de zondeval is begonnen.

God is op weg naar de geboorte van Jezus Christus.

Deze Christus heeft God aangesteld. Maar niet als één uit velen. Hij kwam op aarde als de tweede Adam.

Christus is door de Vader aangesteld om hier op aarde te herstellen wat is bedorven.

Want wat is er aan de hand?

God wil leven met mensen. De Here wil dat er een zangkoor van mensen zal zijn rondom Zijn troon.

Hij wil tronen op de lofzangen van Zijn volk, dat van harte en met een oprechte liefde voor Hem leeft in een ongeschonden wereld zonder zonden.

Daarom schiep God de hemel en de aarde.

Maar door de zonde dreigde dat plan van God schipbreuk te lijden.  
Wat moest er van dat koor van zangers terecht komen toen Adam vluchtte voor de Here.  
Hij durfde de Schepper van hemel en aarde niet onder ogen te komen.  
Welk mens kan nog een zuivere toon zingen tot eer van God? Niemand.  
Alles dreigde op een fiasco uit te lopen.

En dan broeders en zusters, staat daar de Zoon van God: onze Here, Jezus Christus. Hij is bereid om de wil van Zijn Vader op te volgen.  
Psalm 40:8,9. "Toen zei Ik: Zie, Ik kom; in de boekrol is over Mij geschreven. Ik vind er vreugde in, Mijn God, om Uw welbehagen te doen; Uw wet draag Ik diep in Mijn binnenste."

Christus láát zich roepen, en Hij wordt in de Vrederaad Raad van de Drie-enige God aangesteld tot Middelaar om Zijn uitgekozen volk te redden en te verlossen.  
Vader wil dat er op aarde weer kennis zal zijn van Zijn barmhartigheid en van Zijn trouw.  
En dat daar ook uit geleefd zal worden.  
Laat Zijn kerkvolk toch van harte leven voor God de Vader in Jezus Christus.  
Ja, want bij Christus de Profeet, Priester en Koning begint de verlossing!

En voor dit werk is de Zoon gezalfd!  
Want waar zal Hij, (Jezus, geboren uit de maagd Maria) Zijn kracht vandaan halen om onze zonden te dragen; om de schuld van Zijn volk te verzoenen?  
Hoe kan Jezus Christus zich los worstelen uit de klauwen van de dood?  
Want Hij zal de kop van de oude slang vermorzelen, en de sleutel van de hel zal Hij satan ontrukken. Daar wordt Jezus (de Mens geworden Middelaar) voor toegerust.

Dat klinkt door in Zijn Naam Christus! Hij is gezalfd.  
Alleen *niet* met zalfolie zoals David.  
Olie kwam niet op Zijn hoofd, maar meer!! Jezus werd gezalfd met de Heilige Geest.  
De Heilige Geest komt in alle kracht en in alle volheid en glorie neer op Jezus bij Zijn doop in de Jordaan.  
En daar spreekt Vader uit de hemel: deze is Mijn Geliefde in wie Ik Mijn welbehagen heb.  
In gemeenschap nu met de Vader en de Geest, gaat de Zoon van God aan Zijn werk beginnen.

Bij Zijn doop in de Jordaan wil Johannes de Doper Hem eerst tegenhouden: ik heb nodig dat U mij doopt.  
Maar Jezus zegt: laat Mij Mijn gang gaan. Ik zal in deze weg van Mijn doop belijden dat Ik Mijn ambt op Mij neem. Ik ben bereid te sterven voor Mijn volk. Hun zonden zal Ik verzoenen en het leven van Mijn volk zal Ik kopen.  
Aangesteld door Zijn Vader en in de kracht van de Heilige Geest gaat Christus Zijn ambt vervullen.

Nadat Jezus is gedoopt gaat Hij de opdracht van Zijn Vader invullen. Als de Christus neemt Hij Zijn werk op Zich.  
In Lucas 4 gaat Jezus op de sabbat naar de synagoge in Nazareth. En (wanneer Hij daarvoor is uitgenodigd), gaat Hij het spreekgestoelte op en leest daar een deel uit het Bijbelboek Jesaja.  
Om precies te zijn: Jesaja 61, het hoofdstuk dat we zojuist gelezen hebben.  
Lucas citeert daaruit een paar verzen.

Als de Heiland klaar is met de Schriftlezing zegt Hij: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan.

Wat door Jesaja is geprofeteerd is nu tot zijn doel gekomen. Jesaja jubelde over wat komen zou: verlossing van gevangenen, en troost voor rouwenden.

En dat wat Jesaja profeteerde staat nu op het punt te gaan gebeuren.

In Jezus, de Christus, zal de profetie van Jesaja werkelijkheid worden.

Want Jezus is door de Heilige Geest gezalfd om aan armen het Evangelie te verkondigen: profetenwerk!

De Heilige Geest leert Hem om de grote genade van God aan de mensen uit te gaan leggen. In alle ernst en duidelijkheid komt Hij aan ellendigen het Evangelie verkondigen. De ellendige, dat is iemand die machteloos is. De ellende gaat kapot onder de overmacht van zijn vijanden of van zijn zorgen. Er is voor hem eigenlijk geen opening meer naar een beter leven. Alles zit vast.

Broeders en zusters, het is nu juist door de zonden dat wij vast zitten, opgesloten zijn in de boeien van de dood; we zijn onderweg naar de afgrond van de hel omdat wij zondaren zijn.

Maar broeders en zusters, de echte ellendige weet dit!

En wie dit niet wil weten houdt zichzelf voor de gek, want hij denkt dat hij op aarde leeft voor brood en spelen.

Egoïstisch genieten zulke mensen van hun rijkdom, net zoals de rijke man die de arme Lazarus links liet liggen in zijn ellende.

Zulke mensen voelen zich niet ellendig en sluiten zich daarom af voor de prediking van de verlossing die de hoogste profeet Jezus Christus ons laat horen.

Zij willen de ellende van de zonde niet kennen.

Maar voor de gebroekene van hart is dit Evangelie troost.

Want hoor maar naar dit Evangeliewoord: door Jezus de Christus is er heel veel verlossing. Want op het werkprogramma waarvoor de Gezalfde is aangesteld staat ook dat werk van enige Priester.

De Profeet Christus gaat naar het kruis en zal zich daar als Lam Gods offeren voor de schuld van onze zonden. De genade van de vergeving van de zonden krijgt aan het kruis, in dat lijden van Christus, de vervulling.

Dit unieke priesterwerk van Christus: dat u wordt gepreekt is betrouwbaar: Christus droeg de vloek voor ons, Christus is voor ons gestorven en heeft de genade voor ons verworven. Wie deze prediking gelooft, juicht: ik ben van dood en zonden vrij!!

Want onze hoogste Profeet en enige Hogepriester, is ook een eeuwig Koning.

In dit ambt van Christus zit houvast voor ons.

Want deze Koning zal Zijn kerk niet loslaten.

Integendeel: de winst van Zijn lijden en de waarheid van Zijn prediking laat Hij niet uit Zijn kerk verdwijnen.

Psalm 2: Al spannen velen zich samen tegen het volk van de Gezalfde, en al bedreigen dwalingen de kerk en al dreigt er een overmacht van leugen en verzoeking om Gods kinderen te verleiden, Christus onze Profeet, Priester, en Koning houdt Zijn kerk in leven. Immers voor ons kwam Hij op aarde.

Om het volk van God te verhogen, daarvoor is Hij aangesteld.

Dan zal dat volk om Christus wil Vader loven.

III.

Dat belijden we in die naam christen.

In ons als christenen werkt Christus verder.

Want door het geloof zijn we een lid van Christus en hebben we deel aan Zijn zalving.

En dan zegt de christen: wij zijn door waar geloof ook mensen die leven uit de kracht van de Heilige Geest.

Nee, dat zit niet in ons. Daar hebben wij niets voor verdiend.

Maar wij hebben de genade en de kracht van de Heilige Geest door Christus. Hij is de levende wijnstok die Zijn levenskracht en werkkraft in ons, Zijn ranken, uitgiet.

Daarom kunnen we nu als gezalfden aan het werk voor onze Heiland.

Pak profetisch uw Bijbel op.

Open die Bijbel en ken de Bijbel. Want u draagt de naam van christen en dan kent u toch de wil van uw Heiland Christus!

God kennen is het profetische en voor God leven is het priesterlijke ambt van de christen. En dat stempelt heel ons leven.

Ook onze vrije tijd valt daaronder.

Christen ben je niet voor een paar uur in de week.

Altijd spannen wij als christenen ons in om God te dienen. Dat is ons christenambt!

De Catechismus zegt zelfs: we zullen onszelf als een levend dankoffer aan de Here opofferen. We branden onszelf als het ware weg om toch maar voor Christus en zijn Naam te leven.

Zo zullen we ook in de gemeenschap der heiligen met elkaar omgaan. Wij zijn samen christenen.

En dan zullen we al onze moeiten, zorgen en vragen neer leggen bij Hem die onze Meester is: Christus!

En als we horen van spanningen over allerlei thema's dan zullen we als broeders en zusters naar elkaar luisteren, en in liefde met elkaar omgaan, want we leven als christenen toch uit Christus.

Spreek dan in uw gesprekken over Christus. En spreek over de eer voor Christus! Strijd voor de kracht van Zijn Naam.

Want vraag en antwoord 32 sluit af met de belijdenis, dat we als christenen in dit leven met een vrij en goed geweten tegen de zonden en de duivel strijden.

Broeders en zusters, laat het de wereld zien, dat we inderdaad profetisch met Gods Woord leven. En dat we ook priesterlijk onszelf met eigen eer en wijsheid opofferen ter wille van Christus.

Ja broeders en zusters, leef zo in alles voor de eer van Christus, want we zijn naar Hem vernoemd!

Hoe zouden we ons dan in onze woorden en daden van Hem kunnen losmaken?

Verbreek uw band met Christus niet. Verspeel de winst niet die de Heiland voor u gewonnen heeft.

Wie zich met hart en ziel aan Christus verbonden weet gaat aan de slag voor de eer van God.

Jesaja profeteerde het al: vers 6 en verder: u zult priesters van de Here genoemd worden; u zult jubelen en een blijvende vreugde ontvangen.

Het is allemaal vrucht van Christus werk, de Gezalfde des Heren.

Om Hem zal elke gelovige zingen: we zijn gereinigd door Uw bloed en hebben de hoge rang van koningen gekregen.

Nu vandaag al.

Ja, om Christus te eren als onze Heer en Koning.

Amen.