

ZONDAG 8

1. Beginpsalm - Psalm 99: 1,2,8
2. Na de wet - Psalm 86: 4,7
3. Gebed -
4. Schriftlezing - Galaten 4: 1 - 11
5. Tussenpsalm - Psalm 90: 1,2,8
6. Tekst - **Zondag 8**
7. Psalm na de preek - Gezang 28: 1,2,3,4
8. Belijdenis - Gezang 30: 3, 6
9. Gebed -
10. Collecte -
11. Slotpsalm - Psalm 68: 8

Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes,

Wanneer we naar de kerk gaan, dan komen we hier als broeders en zusters samen in de eredienst.

Dat betekent dat we in eerbied voor God samenkomen.

En ook dat als we hier bij elkaar zijn, samen bidden en danken; samen zingen en luisteren, dat we dat dan doen in het geloof dat de hoge en enige God hier bij ons is. Die aanwezigheid van de Here maakt dat de eredienst zo bijzonder is.

We mogen hier onze God ontmoeten.

Hij is hier bij ons in Zijn Geest en Woord.

In de woorden van de preek wordt ons steeds dat grote werk dat onze Jezus Christus voor ons gedaan heeft op het hart gebonden: Hij heeft voor onze zonde betaald en het eeuwig leven gekocht.

Ook gaf Hij ons Zijn Heilige Geest, die hier onder ons werkt en de gemeenschap der heiligen versterkt.

Broeders en zusters, hier leren we elke keer weer wat God voor ons gedaan heeft en wat Hij nog altijd voor ons doet.

Maar vanmiddag gaat het niet allereerst over het werk van God.

Nee, Zondag 8 (onze tekst) gaat over God Zelf.

We staan voor de vraag: wie is God voor ons?

Wat betekent Hij voor ons? Welke mening hebben wij over Hem?

Met Zondag 8 gaan we kijken of ons beeld ons denkbeeld, onze voorstelling over God klopt met de Schrift.

Gods eigen Woord, de Bijbel leert ons: God is één. Deuteronomium 6:4.

En tegelijk bestaat Hij in drie Personen.

Vergelijk het formulier voor de doop van onze kinderen.

Daar staat eerst: "want de doop in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, (dat zijn de drie *Personen*) en dan volgt er: deze doop in de naam van de drie Personen is een volkomen betrouwbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond met *God* hebben".

Hier staat precies wat we in Zondag 8 belijden: God verbindt Zich aan ons en onze kinderen als de Drie- enige God.

We preken u Zondag 8 onder het thema:

**In de belijdenis van de drie-eenheid
eren wij God als onze volkomen Verlosser.**

Voor een goed zicht op een Catechismuszondag is het goed om even te letten op de plaats van zo'n Zondag in het geheel van de Catechismus.

Zondag 8 heeft wel een heel bijzondere plaats.

De inhoud is kort. Het gaat hier over het werk van God de Vader, over het werk van God de Zoon en over het werk van God de Heilige Geest.

Maar hoewel de inhoud kort is, zien we hoe de betekenis van deze Zondag door heel de Catechismus heen schijnt.

In Zondag 1 b.v. Ik ben niet het kostbaar eigendom van mijzelf, maar van mijn trouwe Heiland Jezus Christus. En, mijn Vader in de hemel bewaart mij zo dat Hij zelfs de haren van mijn hoofd heeft geteld!!!

En tenslotte sprak zondag 1 over de Heilige Geest die mij zekerheid geeft van het eeuwig zalig leven.

In Zondag 8 hebben we nu de belijdenis over de Drie-enige God in strakke woorden voor ons.

Hier gaan we als mensen (die door God geschapen zijn) iets zeggen over onze Maker!

De ene hoge en eeuwig levende God.

Groot en heilig is de Here der heren.

Wees stil wanneer Hij spreekt.

We horen het Jesaja zeggen: met wie willen jullie Mij – de Here uw God - vergelijken?

Met wie wil je Mij gelijk stellen, zegt de Heilige!

Deze Heilige blaast over de leiders van de aarde en zij verdorren.

Waar halen wij dan de moed nog vandaan om over God te spreken?

Daarvoor letten we even op Zondag 7, want Zondag 8 is daar een duidelijk vervolg op.

Zondag 7 begon met de vraag: krijgen alle mensen door Christus het heil terug?

Het antwoord was: nee. Alleen die mensen ontvangen de zaligheid die in waar geloof de Here Jezus aannemen.

Maar de mensen die in ongeloof Gods werk en Woord afwijzen, verspelen de zaligheid, en blijven buiten de genade van God staan.

Maar wie gelooft in Jezus Christus leeft met God tot in eeuwigheid.

Ja, en toen kwam daar in Zondag 7 die grote vraag: Wat is dan waar geloof?

Waar vind je dat geloof dan? Hoe krijg je dat in bezit?

En wat wordt er met 'waar geloof' bedoeld?

Antwoord 21 heeft dat uitgelegd.

Waar geloof is, dat je het Woord van God leert kennen en daar ook op zal vertrouwen.

Kortom: wie echt gelooft leeft met de Schriften.

En waar komt dat geloof dan vandaan?

Antwoord 21: de Heilige Geest werkt dit geloof in ons hart door de prediking van het Evangelie.

Geest en Woord brengen ons tot het geloof dat instemt met, dat 'amen' zegt op Gods beloften van vergeving van de zonden en eeuwig leven.

Ja, al die schatten die Jezus Christus voor ons verdiend heeft, schenkt Hij Zijn gelovigen uit goedheid zonder peil.

Dat mooie Evangelie is de inhoud waar het geloof 'amen' op zegt.

Dat geloof kent God in zijn goedheid en genade.

Johannes 3:16 'alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn eigen Zoon gegeven heeft opdat eenieder die in Hem gelooft niet verloren zal gaan maar eeuwig leven zal hebben'.

En dat is nu precies wat ook Paulus laat zien in dat tekstgedeelte uit de brief aan de Galaten dat we gelezen hebben.

Jullie, Galaten, jullie hebben God leren kennen.

Ik heb jullie toch openlijk en duidelijk Jezus Christus bekend gemaakt.

Ja – (zo staat er letterlijk) – ik heb Hem u zelfs *voor - geschilderd* als de gekruisigde.

Paulus heeft de rijkdom van de Christus uitgetekend.

Uitputtend is aan de Galaten dat grote werk van Christus uitgetekend: Zijn lijden, opstanding en hemelvaart, Zijn regering vanaf de rechterhand van Zijn Vader.

Jullie hebben de prediking van de vergeving van de zonden gehoord en zo, langs die weg van de prediking is de liefde voor God in jullie leven gekomen.

Omdat de Geest onder jullie werkt, en Hij jullie het geloof heeft geschonken daarom klimt nu de eer voor God omhoog in jullie leven.

Maar er is ook nog iets anders: Hoofdstuk 4 vers 9: jullie hebben God leren kennen, maar wat meer is, u bent door God gekend!

God heeft Zich aan ons laten kennen broeders en zusters.

Onze kennis van God en over God, komt bij God Zelf vandaan!

Vergeet in alles wat we over het geloof te zeggen hebben alstublieft één ding niet: God was de eerste!

De Heilige Geest werkt met het Evangelie op zo'n manier dat we nu van harte voor God willen leven.

Dat grote werk van God maakt bij ons de verwondering los. Aanbidding.

De roem in God en Zijn onfeilbaar Woord. We hebben het zelf uit Zijn mond gehoord!

God zelf maakte in ons leven ruimte voor Zijn genade en vrede.

Dit Evangelie hebben we met Zondag 7 beleden.

Wij houden alles voor betrouwbaar wat God ons in Zijn Woord heeft geopenbaard.

God zal Zijn waarheid nimmer krenken.

Dat horen we terug komen in antwoord 25.

God heeft Zich als Verlosser in ons leven laten kennen als de Drie-enige.

Omdat God naar ons is toegekomen wil God dat we Hem kennen in heel dat werk voor onze verlossing.

En dan gaat al onze eer en aanbidding uit tot God *zelf* in Zijn werk van: Vader, Zoon en Heilige Geest: de Drie-enige God.

Die drie-eenheid is een moeilijk onderwerp broeders en zusters.

Echter let op: God heeft Zich Zelf zo, als de Drie-enige aan ons bekend gemaakt.

God Zelf leert ons in de Bijbel dat Hij één God is die bestaat in drie Personen.

En wij spreken in geloof Gods Woord na, want wij geloven God toch op Zijn Woord. Stamelend en toch eerbiedig zeggen we (vanuit de Schrift!) hier in onze belijdenis iets over God.

Want hoe zouden wij buiten, los van Gods eigen Woord, kunnen spreken over onze Schepper spreken!?

God is de boetseerder en wij zijn niet meer dan een klomp klei in Zijn hand, dat Hij naar Zijn eigen keus maakt en vormt tot Zijn eer.

Roem God, broeders en zusters, ook in uw belijdenis over God.

Nee, wij kunnen niet tot in het diepste geheim van Gods hart doordringen.

Wie met die mening leeft, is hoogmoedig.

God maakte in de Schrift net zoveel van zichzelf aan ons bekend als nodig is om Hem te kennen en te eren.

Vergelijk Galaten 4, God kwam naar ons toe; God heeft Zijn liefde aan ons geopenbaard.

Dat betekent: die liefde is in ons leven voor ons opengevouwen.

God hield Zich niet verborgen.

Hij sprak en er was leven.

Hij gaf Zijn Woord dat in Jezus Christus is vervuld.

Ja, God geeft ons inzicht in Zijn majesteit en werk, voor zover God dat nodig vindt voor onze zaligheid.

En zo staan we nu ook voor de belijdenis van Zondag 8.

Heel veel mensen denken bij de Drie-eenheid dat dit een onmogelijke formule is.

Het zou een menselijke, een kerkelijke constructie zijn.

Er wordt ook wel de spot mee drijven.

Zo van: hoe is het mogelijk dat één tegelijk drie is. Dat kan niet.

Want dan zeg je dat één God tegelijk drie goden zijn. Dat is ongerijmd. Dat is dwaas.

Wel broeders en zusters, dat is ook zo. Dat kan ook niet.

Je kunt niet zeggen: drie personen zijn tegelijk één persoon.

Ook niet als we over God spreken. Onze God is geen God van tegenstellingen.

Maar de kerk zegt in Zondag 8 helemaal niet: drie goden zijn tegelijk één God; of drie personen zijn tegelijk één persoon. We moeten een andere kant op.

De kerk wil met deze belijdenis van de Drie-eenheid juist allerlei dwalingen buiten de deur houden.

Want heel veel mensen hebben zo hun eigen ideeën over God.

En al die beelden die mensen van God maken wil de kerk hier afwijzen.

Het gaat in Zondag 8 niet om een theologenkwestie.

Het gaat hier om uw enige troost in leven en sterven, zoals we in Zondag 1 al gezien hebben.

De inzet van Zondag 8 is dat we vasthouden aan de belijdenis dat onze hemelse Vader echt God is, dat onze Heiland echt God is en dat ook de Heilige Geest echt God is.

Deze drie Personen (Vader, Zoon en Heilige Geest) zijn alle drie echt werkelijk 100% God.

De Nederlandse Geloofsbelijdenis houdt deze belijdenis vast tegenover mensen die met de Drie-eenheid spotten en zeggen dat het zou gaan over een driekoppig monster.

Dan zijn er ook nog mensen die over de Vader en de Zoon en de Heilige Geest willen spreken als over drie verschillende vormen van de ene God.
Ze vullen dat in als: eerst was er een periode waar God als Vader optrad.
Toen volgde er een periode waarin God de persoon van de Zoon aannam.
En nu, in onze tijd is God er in de persoon van de Heilige Geest. De Vader en de Zoon zijn gepasseerde momenten.

Maar onze belijdenis houdt de Schrift vast. *Die alleen* is betrouwbaar.
Israël kreeg het eigen Woord van God in Deuteronomium 6:4, "Hoor Israël, de Here is onze God; de Here is één". De God van Abraham, Izaak en Jacob is één God.
Er is geen ander. Er was geen ander en er zal ook nooit een andere God zijn.

De Nederlandse Geloofsbelijdenis zegt: wij geloven in één God, die een geheel enig wezen is, waarin drie personen zijn.
De belijdenis van de Drie-eenheid is echt nodig voor onze zaligheid en voor de eer aan onze God.
Onze God is de enige God.
Hij is een enig goddelijk Wezen in hemel en aarde. Nergens zullen we een andere God tegenkomen.
Geen Allah en geen Boedha. Dat zijn geen goden, maar afgoden.
De Here alleen is de enige en Hem zullen we eren.

Maar hoe zit dat nu als we spreken over God als de ene God?
Met dat woord 'God' gaat het om Zijn wezen; Zijn manier van bestaan.
We kennen ook menselijke wezens. Die kunnen keuzen maken.
Van die menselijke wezens zijn er heel veel. Miljoenen.
Zo heb je ook dierlijke wezens.
Die hebben geen verstand en kunnen geen keuzen maken, maar die volgen hun instinct.

Wat zien we nu bij de mensen? Als mensen zijn we allemaal gelijk.
We hebben allemaal dezelfde voorwaarden om te leven: je gezondheid, eten en drinken.
Niemand kan daar buiten.

Maar als *persoon* zijn we allemaal verschillend. Elk mens heeft een eigen persoonlijkheid.
Zijn karakter en zijn kwaliteiten.
We hebben allemaal ons eigen DNA. Niemand is aan de ander gelijk.
Dat verschil kun je kort aangeven in de persoonsnaam. Jan is niet gelijk aan Piet.
Nu is het zo dat elk menselijk *wezen* bestaat in *één persoon*.
Echter de hoge, de almachtige ene God, die in Zijn denken en plannen door ons niet is na te rekenen, deze ene God broeders en zusters, die bestaat in drie Personen.
Deze ene grote God bestaat in drie goddelijke Personen.

En kijk nu eens hoe hier de troost van deze belijdenis voor ons open gaat.
De kracht van onze verlossing komt in alle pracht en kracht naar voren.
Want onze Vader is de Almachtige Schepper, echt God, die ons door dit leven heen draagt.
Hij is bij ons in voorspoed en tegenspoed.
Uit Zijn Vaderhand ontvangen we alles wat we nodig hebben om voor Hem te leven.
In Zondag 9 en 10 zullen we dat straks onder woorden brengen.
Ja, omdat onze Vader echt God is, kunnen we juichen: Zijn Vaderhand die ons onderhoudt is machtig en sterk.

Lof zij God om Zijn Vaderzorg!

Tegelijk kennen we ook Jezus Christus, die op onze plaats is gaan staan als onze Middelaar.

Toen de toorn van de Vader over ons kwam, heeft onze Heiland als de Zoon van God de schuld van de zonden op Zich genomen.

Als echt God is Hij neergedaald in de hel en heeft Hij de dood overwonnen.

Pasen: geen graf hield Davids Zoon omkneld. Hij overwon die sterke Held! Ja echt God!

Zo belijden we dat ook van de Heilige Geest.

Omdat het Pinksteren is geweest en de Heilige Geest nu op aarde werkt, belijden we het: God Zelf woont in ons midden. De Heilige Geest werkt hier onder ons als echt God.

Onder de prediking bindt deze Geest ons vast aan de schatten van Jezus Christus.

En omdat deze Geest echt God is, danken we hier opnieuw de ene ware God om Zijn genade.

Vers 5 van Galaten 4. Die Heilige Geest zorgt er voor dat wij gaan roepen: ABBA Vader. Herkent u het werk hier van de Drie-enige God?

Dan zal het ook duidelijk zijn dat wie de belijdenis van de Drie-eenheid afwijst en de godheid van God de Zoon onze Heiland, of de godheid van de Heilige Geest onze Trooster niet erkent, die geeft *God* niet de volle eer van onze verlossing van de zonde en van de erfenis van het eeuwig leven.

Wie de Drie-eenheid gelooft, weet dat de grote zorg van onze God bij ons is. Deze God gaat met ons mee en troost ons en geeft ons kracht om te leven voor Zijn Naam. Dat is in de doop ons verzegeld.

En nu: bouw uw geloof op het Woord van deze ene God.

Zo zult u Hem eren. Door waar geloof is Hij in Zijn kracht bij ons.

Het gaat niet om een stuk eigen gevoel over God.

Ons geloof is geen pentekening over hoe wij God ons indenken.

Wie de ware God kent zal zeggen: Here leer mij uw Naam en uw werk kennen dan zal ik uw grootheid loven. Leer mij naar Uw wil te handelen!

Here mijn God ik dank U, dat ik U mag kennen en met U mag leven als de zorgende Vader, als de Zoon die mij kocht met Zijn bloed, en als Geest die mij vastmaakt aan Jezus Christus en mij vasthoudt in voorspoed en tegenspoed.

Zo (als de Drie-enige) heeft God Zelf het feestlied in ons midden losgemaakt, opdat wij deze God om Zijn grootheid eeuwig loven. Ja die lofzang zal nooit eindigen.

God is te groot om de aanbidding te stoppen.

Eeuwig zullen wij Hem loven, want we zullen Hem in Zijn volle glorie nooit kennen, maar Hem wel aanbidden om dat geweldige wat Hij als de Vader en de Zoon en de Heilige Geest voor ons heeft gedaan.

Begin nu maar met die lofzang.

Want de Heilige Geest legt die eeuwige lofzang op de Drie-enige God ons nu al in de mond.

Amen.