

PHeres, 2022

Ps. 104:1 en 7

L Psalm 36

Ps. 33:5 en 8

T **Zondag 47**

Gz. 5:2

(Na geloofsbelijdenis:)

Ps. 99:2 en 8

Ps. 67:1 en 3

Geliefde gemeente van onze Heere, Jezus Christus,

In het westerse denken is het duidelijk dat de vrijheid van meningsuiting het enige is wat telt als het gaat om hoe de mens spreekt.

En zo gaat dat ook tegenover het spreken over God en zijn Zoon Jezus Christus. De mens eist ruimte om te kunnen spotten met wat heilig heet.

Sinds 2014 is het officieel niet meer strafbaar in Nederland als iemand God lastert. Maar ook voor die datum werd daar eigenlijk niet om gestraft.

In deze tijd horen we steeds meer, dat mensen het 'recht' hebben om God te lasteren.

Wat doet dit met ons? Beseffen we dat dit rechtstreeks ingaat tegen ons bidden: 'Uw Naam worde geheiligd'?

Maar kunnen wij er dan voor zorgen dat Gods Naam geheiligd wordt?

Uw Naam worde geheiligd: Gods licht hier op aarde

1. We zien God in Zijn licht

2. We roemen God in Zijn licht

3. We wandelen in Zijn licht

Het lasteren van God, is het tegendeel van Gods Naam heiligen. Dat is Gods Naam ijdel gebruiken, het derde gebod.

In Zondag 47 gaat het niet om het 'gebod', dat we Gods Naam niet ijdel mogen gebruiken, maar om de bede dat wij Zijn Naam heiligen.

We gaan tot God in het gebed, om te vragen of Hij er toch voor wil zorgen dat Zijn Naam geheiligd wordt.

Maar wat is dat, Gods Naam heiligen?

De eerste vraag daarbij is dan, wat betekent het woordje 'heilig'?

Er zitten twee betekenissen aan, je hebt het vast al vaker gehoord.

Als eerste: apart gezet, en ten tweede: toegewijd aan.

Iets wat heilig is, wordt speciaal apart gezet, losgemaakt van de zonde, om toegewijd te zijn aan God.

Maar God is toch al heilig?

Natuurlijk hoeft Hij niet apart gezet te worden, of toegewijd te worden. God bezit heiligheid in zichzelf. Een volmaakte en volledige heiligheid.

Daar kan niets aan toegevoegd worden.

Voorwerpen en mensen kunnen geheiligd worden, maar God óók?

Omdat God niet geheiligd kan worden, moeten we Zijn Naam heiligen. Dat is namelijk de manier waarop Hij bekend staat. Toch kunnen we de Naam van God en wie Hij is, niet los van elkaar maken. De Naam van God betekent namelijk wie Hij zelf is. Daarom is die Naam ook zo bijzonder, omdat we daarin met God zelf te doen hebben.

En wat is de naam van God?

In Exodus 34:6 heeft God zijn eigen Naam uitgeroepen: *HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw.*

Naast de Naam HEERE, zien we ook de betekenis daarvan in de eigenschappen van God. Hij is barmhartig, genadig, geduldig en goedertieren.

Deze eigenschappen, worden ook wel zijn deugden genoemd, of zijn volmaaktheden.

En in deze deugden, laat de HEERE zien wie Hij is.

Daarom noemt de Heidelbergse Catechismus in Zondag 47 ook een zestal deugden van God, als het gaat om het kennen van God.

Zoals God heilig is, zo is Zijn Naam ook heilig. De serafs (dat zijn speciale engelen bij de troon van God) roepen het uit bij Zijn troon: *Heilig, heilig, heilig is de HEERE van de legermachten; heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid!*

Dat is te lezen in Jesaja 6 vers 3.

Driemaal heilig, want de HEERE is volmaakt heilig.

Opvallend is daarbij dat de aarde er ook bij wordt betrokken door de serafs.

De heiligheid van de HEERE, zijn heerlijkheid, is ook op aarde te zien.

Zoals de serafs in de hemel roepen dat de HEERE heilig is, zo moet ook de aarde meedoen in de lofzang op Zijn heiligheid.

Wat heilig is, moeten wij ook als heilig erkennen.

Het heiligen van Zijn Naam, is erkennen dat Hij heilig is.

Maar hoe kunnen wij God als heilig érkennen, als wij Hem niet eerst kénnen?

Daarom begint het heiligen van Zijn Naam, met het kennen van Zijn Naam.

Daarom zegt David ook Psalm 36 vers 10: *in Uw licht zien wij het licht.*

Pas in Gods licht, kunnen wij het licht zien. En dat is direct weer een werk van God.

Hij laat Zijn licht stralen, zodat wij dat licht kunnen zien.

God woont in een ontoegankelijk licht. Dat

betekent dat Hij de volmaaktheid, heerlijkheid en heiligheid in zichzelf bezit.

Niemand kan dat begrijpen of zien, niemand kan doordringen tot dat licht.

Maar Hij laat dat licht wel stralen, zodat we iets van Hem kunnen waarnemen. Zodat we Hem kunnen kennen.

Zo zegt de Catechismus dat de deugden van God glansrijk stralen in Zijn werken. In Gods werken, straalt Zijn licht. In dat licht, zien we wie God is en wat Zijn Naam is.

Waar kunnen we deze werken van God vinden?

Allereerst in de schepping. Dat is de plaats waar God werkt.

God heeft de wereld geschapen, Hij onderhoudt de wereld en Hij regeert deze wereld.

En dan zegt de Nederlandse Geloofsbelijdenis in artikel 2, dat de schepping als een prachtig boek voor ons is.

Als je in de schepping om je heen kijkt, is het alsof alle schepselen, hoe groot of hoe klein ze ook zijn, als letters zijn in een boek.

En door die letters in dat boek te lezen, kunnen we zien wat van God niet gezien kan worden.

Hé, dat is bijzonder! We kunnen iets zien, wat niet gezien kan worden.

Gods eeuwige kracht en zijn goddelijkheid zijn namelijk niet te zien met ons blote oog. Maar door op de schepping te letten, krijgen we toch iets te zien van Gods eeuwige kracht en zijn goddelijkheid.

Zo is op aarde de heerlijkheid van God te zien! Hoe wonderlijk heeft Hij alles gemaakt. Dat is niet bij toeval ontstaan, daar zit de wijsheid van God achter. En Zijn eeuwige kracht.

Alleen een God kan zoiets gemaakt hebben. 'Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. Heer hoe heerlijk is uw Naam.'

Maar toch is de schepping niet voldoende voor ons mensen, om God in Zijn licht te kunnen zien. We moeten daarvoor naar Zijn Woord toe. In Zijn Woord laat de HEERE zien wie Hij is. In Zijn Woord leert Hij ons ook, dat Hij degene is die alles heeft geschapen en het nog onderhoudt en regeert.

Als we hier de zes deugden naast leggen die de Catechismus benoemd in Zondag 47, dan zien we dat de eerste drie, vooral in de schepping, regering en onderhouding te zien zijn.

In Zijn almacht heeft Hij alles geschapen. In Zijn wijsheid is alles op elkaar afgestemd. En in Zijn goedheid onderhoudt Hij deze wereld nog.

Maar dan zijn er nog drie deugden over: Zijn gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid. Deze drie deugden zien we vooral in Zijn verlossingswerk.

In Zijn gerechtigheid houdt Hij de zondaar niet voor onschuldig, ziet Hij de zonde niet door de vingers, maar heeft Hij Zijn Zoon gegeven om de eeuwige straf over de zonde te dragen.

In Zijn barmhartigheid ziet Hij om naar een wereld die verloren ligt in schuld.

En in Zijn waarheid doet Hij wat Hij beloofd heeft. Alles verandert en veroudert, maar Gods Woord houdt eeuwig stand.

In het bijzonder heeft God zich bekend gemaakt in Zijn Zoon.

Alzo lief had God de wereld, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat eenieder die in Hem gelooft eeuwig leven heeft.

Christus heeft in Zijn gerechtigheid de wet van God volkomen gehouden en in onze plaats de gerechtigheid volbracht. En Hij heeft ook gezegd: *Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.*

Al Gods beloften zijn in Hem vervuld.

Wie de Zoon gezien heeft, heeft de Vader gezien.

Maar net zo goed, zijn in Hem ook Gods almacht, wijsheid en goedheid te zien. En getuigt het verlossingswerk ook van Gods almacht, wijsheid en goedheid.

Zo zien wij in Gods licht, het licht.
Hoe glansrijk stralen de deugden van God in Zijn werken!

Maar toch betekent dit niet, dat iedereen die het Woord van God leest, God ook kent. Het is geen automatisch gegeven, dat we Hem leren kennen. Allereerst moet Gods ons verstand ver-lichten, zodat onze ogen opengaan voor wie Hij is. Want allereerst willen wij Hem niet kennen, en ten tweede kunnen wij Hem niet kennen. Het willen en het kunnen, moet ons door de Heilige Geest gegeven worden.

Maar vervolgens is het kennen ook een kwestie van omgaan met. Je leert iemand pas echt kennen, als je met hem omgaat. En zo is het kennen van God ook niet iets wat je alleen met je verstand doet, maar ook met je hart. Door met de Heere te leven, ga je ook ondervinden dat de werken van God kloppen met Zijn Woord. Dan ervaar je dat de Heere inderdaad doet wat Hij belooft. God is precies zo trouw, zo geduldig, zo rechtvaardig als Hij in Zijn Woord zegt dat Hij is.

Hij verhoort inderdaad de gebeden. Hij geeft inderdaad het dagelijks brood. Ja, Hij is nabij in moeite en ellende. En Hij heeft me er ook altijd doorheen getrokken. Hij heeft me doen groeien, me bewaart en gegeven alles wat ik werkelijk nodig had.

In het verlengde van David die zegt: *in Uw licht zien wij het licht, zegt de Heere Jezus in Johannes 17:3 dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.* Het kennen van God, is het eeuwige leven. Wat nu al begonnen is. Het kennen van God is het leven met God en het genieten van al Zijn weldaden. En wie God kent, die wil Zijn Naam ook heiligen.

Onze kennis is nu nog beperkt, het eeuwige leven kan op aarde ook niet volledig bereikt kan worden. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen, zoals ik zelf gekend ben.

Uw Naam worde geheiligd: Gods licht hier op aarde

1. We zien God in Zijn licht

2. We roemen God in Zijn licht

De Heere Jezus heeft ons in Zijn gebed geleerd te zeggen: *Uw Naam worde geheiligd.*

De Catechismus vult daar eigenlijk het woordje 'ons' bij in. *Uw Naam worde door 'ons' geheiligd.* En dat is ook begrijpelijk, want de Catechismus is vanuit het perspectief van een gelovige geschreven.

Wie Zondag 47 uitspreekt, heeft ook Zondag 1 uitgesproken; dat Ik met lichaam en ziel eigendom ben van mijn trouwe Heiland Jezus Christus.

Toch neemt dat niet weg, dat de Heere wil dat heel de aarde vol is van de kennis van Zijn Naam.

Dit heiligen van Gods Naam, zou iets moeten zijn van heel de wereld.

Gods werken stralen glansrijk in deze wereld. En heel de wereld is ook schuldig om God, zijn Schepper te roemen en te prijzen.

Juist omdat de mens zijn plicht hierin niet nakomt, heeft de Heere Jezus ons geleerd te bidden om de heiliging van Gods Naam.

We hebben een taak in deze wereld, en moeten daarvoor ook de kracht vragen bij God. Zonder Hem, kunnen we Zijn Naam ook niet heiligen.

Als we Gods deugden kennen, moeten we Hem ook roemen in Zijn deugden. We kennen Zijn werken, en moeten Hem nu ook prijzen in Zijn werken.

David constateert in Psalm 36 dat de goddeloze geen ontzag heeft voor God. Hij beschrijft het onrechtvaardige handelen van de mensen zonder God. Maar daar tegenover zet Hij Gods goedertierenheid.

Hij is bedroefd over de goddeloosheid van de mensen, maar daarom verwondert hij zich des te meer over Gods wijsheid, gerechtigheid en goedertierenheid.

Want tóch bewaart de Heere deze wereld nog. En vergadert Hij Zijn kerk en geeft Hij haar het eeuwige leven.

HEERE, uw goedertierenheid reikt tot in de hemel!

Uw trouw tot de wolken!

Hoe kostbaar is Uw goedertierenheid, o God!

*Daarom nemen de mensenkinderen de toevlucht
onder de schaduw van Uw vleugels.*

Wie de HEERE kent, ziet in al Zijn werken, reden om Hem te prijzen. Zo glansrijk stralen zijn deugden in al Gods werken.

En in dit roemen en prijzen, heiligen wij Zijn Naam.

Hoe gaan ons de Psalmen daar ook in voor in de lofzang op Gods werken.

De glans van Gods werken, vindt weerglans in onze lofzang. Gods licht reflecteert, in ons roemen en prijzen, in deze wereld. In ons spreken en zingen, klinken Gods werken in deze wereld.

Daarom is het zo belangrijk om de lofzang gaande te houden. Om te blijven zingen.

Dan zingen we ook als we alleen zijn. Zover we daar natuurlijk toe in staat zijn.

Als u niet kan zingen, dan kan u de woorden misschien wel op uw lippen nemen. Of al denkend die woorden uitspreken richting God.

Dan roemen we God in Zijn licht.

Dat betekent niet dat we al Zijn werken ook volledig doorgronden en begrijpen. David zegt dat al: Uw goedertierenheid reikt tot in de hemel. Het is hoger, dan hij bij kan.

Hoe is het ook te begrijpen, dat God omziet naar mensen die volledig in het duister wandelen en dat Hij hen trekt naar zijn wonderbaar licht.

De liefde van Christus gaat de kennis te boven.

Zelfs daarin, in Zijn ondoorgrondelijkheid, mogen we God loven. Paulus doet dat in Romeinen 11:33, waar Hij Gods verlossingswerk over zowel joden als heidenen zijn verstand te boven ziet gaan. *O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen!*

Maar er zijn ook werken die we niet kunnen doorgronden, maar die we zelf eigenlijk alleen maar negatief kunnen uitleggen. Hoe kunnen we Hem daarin dan loven?

Waarom laat God bepaalde dingen in ons leven gebeuren?

Waarom komt er zoveel moeite en ellende op mijn pad?
Ook in zulke zaken kunnen Gods wegen onnaspeurlijk zijn, maar blijft onze lofzang vaak uit.

Hoe erg verwonderen we ons niet over die woorden van Job, toen hem alles ontnomen was, zelfs zijn kinderen, en hij toch zei: *Naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen en naakt zal ik daarheen terugkeren. De HEERE heeft gegeven en de HEERE heeft genomen; de Naam van de HEERE zij geloofd!*

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan.
Hoe kon Job zelfs daarin nog Gods Naam heiligen en Hem loven?
En zeggen dat we als mensen helemaal niets verdienen, is toch te weinig om bij het prijzen uit te kunnen komen...

Voorop staat natuurlijk dat God ook in dit werk almachtig, wijs en goed was, en dat Hij daarin te prijzen was.
Natuurlijk is God niet iets kwaadaardigs of onrechtvaardigs te verwijten.
Maar dat Job toen nog kon roemen, bepaalt ons er vooral bij dat het roemen van Gods Naam, bij God zelf vandaan moet komen.
Hij is het die zowel het willen als het werken in ons werkt. Deze woorden werden Job op de lippen gelegd en God hield Job ook hierin vast.

Hoe ondoorgroendelijk zijn Zijn werken.

God moet zelf zorgen voor de heiliging van Zijn Naam. En daarom bidden wij ook tot Hém, dat Zijn Naam geheiligd worde.

Het is de eerste bede, van het gebed van onze Heere Jezus, van het 'onze Vader'. Nadat wij Hem onze Vader genoemd hebben, is dit het eerste wat wij van Hem vragen.

Het is alsof God aan ons vraagt: wat wilt u het allerlieftst? Wat zal Ik u het eerst geven?
'De heiliging van Zijn Naam. Omdat die Naam ons dierbaar is, kostbaar is!'

Zo vaak bidden wij als eerst iets anders... Laat dat dan iets zijn wat wel bijdraagt aan de heiliging van Zijn Naam.

Maar het is niet zonder reden dat de Heere Jezus ons leert eerst te bidden om de heiliging van Gods Naam. Dat moet voor ons het eerste zijn. Het belangrijkste waarvoor wij bidden.

In die Naam, ligt ons leven. *De Naam van de HEERE zij geloofd!*

Uw Naam worde geheiligd: Gods licht hier op aarde

- 1. We zien God in Zijn licht**
- 2. We roemen God in Zijn licht**
- 3. We wandelen in Zijn licht**

Gods Naam moet voorop staan in ons leven. In heel ons leven, in al onze gedachten, woorden en werken. Deze bede raakt zo onze hele levenswandel. De dingen waar we over nadenken, waar we over spreken en die we vervolgens doen.

Deze bede is dus ook een hele praktische bede. We moeten handen en voeten geven aan de heiliging van Gods Naam. We moeten wandelen in Zijn licht.

De Heere Jezus heeft gezegd: *U bent het licht van de wereld. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.*

Opnieuw wordt hier een verband gelegd tussen licht en Gods heerlijkheid. Doordat wij Gods licht laten schijnen, wordt Gods Naam geheiligd door de mensen.

Niet vanwege de goede werken op zichzelf, maar omdat de goede werken in overeenstemming zijn met de wil van God en een gevolg zijn van ons geloof in Hem. Op die manier geven we deze bede dus handen en voeten.

Dit is zeker niet de enige plaats waar in de Bijbel erover gesproken wordt dat het uitmaakt hoe we handelen voor de ogen van de mensen. Ook in 1 Petrus 2:12 wordt hierover gesproken: *Houd uw levenswandel onder de heidenen goed; opdat zij die nu van u kwaadspreken als van kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt.*

Het is niet zo dat we de schone schijn moeten ophouden voor de mensen om ons heen, dat we doen wat goed is in hún ogen, maar we moeten consequent zijn in onze gehoorzaamheid aan God.

Wat goed is in Gods ogen, is soms kwaad in de ogen van de heidenen.

We hoeven niet te zorgen dat we bij hen in een goed blaadje staan, maar dat we Gods Naam heiligen.

Maar ook op het persoonlijk vlak maakt het uit wat je doet als christen.

We liggen vaak onder een vergrootglas bij de mensen om ons heen. Bij elke tien stappen die we voor de Heere doen, wordt één misstap ons ook tien keer zo zwaar aangerekend.

Moet je zien, wat een hypocriet, hij wil niet werken op zondag, omdat zijn God die dag geheiligd heeft, maar vervolgens maakt hij wel gebruik van andere diensten en mensen die werken op zondag.

Zo kunnen onze daden en woorden aanleiding zijn tot lastering van Gods Naam.

Dat onze daden en woorden uitmaken is wel begrijpelijk, want die worden opgemerkt door andere mensen. Maar wat maakt het uit of met onze gedachten Gods Naam geëerd of gelasterd wordt? Daar merkt iemand anders toch niets van...?

Vaak is er een verband tussen onze gedachten en onze woorden en daden. We kennen het spreekwoord, 'waar het hart vol van is, loopt de mond van over'. Als je ergens bepaalde gedachten over hebt, komt dat vanzelf wel een keer naar buiten. Je verspreekt je, of het wordt duidelijk dat je iets toch niet zo belangrijk vindt als dat je eerst had gezegd.

Maar allereerst is het de Heere zelf die onze gedachten kent. We kunnen geen toneelspel spelen voor Hem waarbij onze woorden en daden naar ons idee tot Zijn eer zijn, maar we onze gedachten op iets anders richten.

Voor Hem is alles bekend en Hij wil dat heel ons leven tot Zijn eer is.

Het grote levensdoel van een christen is de eer van God. Een ander levensdoel kent hij niet. De mens is geschapen om God zijn Schepper te roemen en te prijzen, daarin vindt hij zijn bestemming.

Gods Naam ontheiligen is dan ook onze grootste angst. Door de laster van Zijn Naam, lopen wij ons levensdoel mis, missen we onze bestemming. We zijn er bang voor om Gods Naam te lasteren, maar we blijven in dit leven wel zondige mensen. Onze gedachten, woorden en daden, zijn niet altijd tot Gods eer en zijn altijd bevlekt met zonde.

Daarom bidden we ook: Uw naam worde geheiligd.
We kunnen dat niet uit eigen kracht.
Wij hebben geen licht in onszelf, maar we moeten het van de Heere ontvangen.
Onze levenswandel moet in Zijn licht zijn.
Want alleen Zijn licht, kunnen we laten stralen voor de mensen.
En daarom is het het eerste waar we om bidden. Het is ons levensdoel zijn Naam te heiligen, maar we zijn er zelf niet toe in staat.
Alleen in Zijn licht, zien wij het licht.

Amen.