

PHeres, 2022

Ps. 133:1-3
(Na geloofsbelijdenis:)
Ps. 113:1-3
L Lukas 17:20-37
Ps. 97:2 en 4
T **Zondag 48**
Ps. 103:8 en 9
Ps. 149:1,2,3

Geliefde gemeente van onze Heere, Jezus Christus,

Als er oorlog is in het land waar je woont of een land in de buurt, dan kan dat grote consequenties hebben voor het dagelijks leven.

Wat zijn de gevolgen?

De teller met omgekomen mensenlevens loopt op. Vluchtelingen verspreiden zich naar andere landen.

Beurzen en prijzen zijn volop in beweging.

Een oorlog heeft grote gevolgen.

En ondertussen blijven we bidden: 'Uw Koninkrijk kome'.

Nee, dat gebed gaat niet in de eerste plaats over de uitkomst van een oorlog op deze wereld.

Er is een Koninkrijk dat vanuit de hemel op deze aarde geregeerd wordt. Het Koninkrijk van God.

En de Heere Jezus leert ons om daarvoor te bidden.

De impact van dat Koninkrijk is nog veel groter dan de impact van een oorlog die ons ook kan raken.

De komst van dit Koninkrijk zal alle hoogmoedige machthebbers op deze wereld vernederen. Ook elke machtige dwaas die om zijn eigen eer talloos veel mensenlevens op het spel zet, zal moeten buigen, voor de grote Koning van dit Koninkrijk.

De Heere Jezus leert ons te bidden om de komst van Gods Koninkrijk

- 1. Dit rijk is er al**
- 2. Dit rijk moet nog komen**
- 3. Dit rijk blijft in eeuwigheid**

Uw Koninkrijk kome.

Maar wanneer komt dit Koninkrijk dan? Zo klinkt die vraag in Lukas 17 wat we als Schriftlezing hebben gelezen. Johannes de Doper predikte: het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Schiet op, bekeer u, nu het nog kan.

Maar Johannes de Doper is al gestorven. Hij werd om het leven gebracht door een hoogmoedige koning van deze wereld, koning Herodes.

En dan vragen de Farizeeërs: wanneer komt het Koninkrijk van God?

Zeg het maar, wanneer komt dit Koninkrijk?
Moet het nog komen, omdat we bidden om de komst? Gaat het om de wederkomst?
Komt dan het Koninkrijk van God?

Maar dit Koninkrijk is er al. Waar dan? Wijs het eens aan!
Dat kan niet, zegt de Heere. Het kom niet op waarneembare wijze.
Het is niet zoals met alle andere koninkrijken en machten op deze wereld. Je ziet geen legers. Je ziet geen geld of rijkdom. Je hebt geen paspoort. Je betaalt zelfs geen belasting.
Probeer dan dit koninkrijk maar aan te wijzen...
Maar toch is het er!

In de komst van Jezus Christus naar deze aarde, is het Koninkrijk van God nabij gekomen. Hij is de Koning van dit Koninkrijk. En Hij is als Koning wél waar te nemen. Hij is aanwijsbaar als Hij tenminste op aarde is.
Maar nu heeft Hij Zijn troon in de hemelen. De Koning van dit Koninkrijk is in de hemel.
Als u dit Koninkrijk wil zien. Dan wilt u zeker ook de Koning zien.
En U mag er ook naar verlangen om de Zoon des mensen te zien.
Ook daarom bidden we: Uw Koninkrijk kome.
Want de komst van dit Koninkrijk, betekent de komst van Christus. Betekent Zijn wederkomst.

Maar dat Hij in de hemel is, betekent niet dat dit Koninkrijk niet meer op deze aarde is. De Heere Jezus zegt tegen de Farizeeën: dit Koninkrijk is onder u.
In onze Bijbel staat 'binnen in u', maar het sterretje in onze Bijbel geeft al aan dat 'in het midden van u' ook mogelijk is.
Natuurlijk werkt Christus dat Koninkrijk ook uit in onze harten.
Want hoe komt dat Koninkrijk?
Het komt door gehoorzaam te worden aan de Koning. Wie met zijn hart Christus liefheeft, is een gehoorzaam onderdaan van deze Koning.
Maar de Heere Jezus zegt dit tegen de Farizeeën. Dat waren juist de mensen die deze Koning niet erkenden. Dan is het moeilijk om te zeggen dat het Koninkrijk binnen in hen was.

Farizeeën, jullie vragen wanneer dit Koninkrijk komt. Maar het is er al. Het is onder u. Open de ogen! Ik ben hier, in Mij komt dit Koninkrijk nabij.
Dit Koninkrijk wordt niet gedragen door personen van wie je het zou verwachten. Het is niet te herkennen aan grote belangrijke mensen zoals Poetin, of Biden of koning Willem Alexander, maar het is bij gewone mensen, zonder bijzonder aanzien.

Het koninkrijk van Christus komt niet met allerlei machtsvertoon en grootheid. De Heere Jezus stuurt geen grote legers, geen tanks of andere wapens om gebied te veroveren. Maar Zijn Koninkrijk komt op een manier die je niet als Koninklijk zou aanwijzen.

Hij verovert geen grenzen en legt de mensen niet onder dwang Zijn wetten op. Hij stuurt geen troepen de grens over, voert geen bombardementen uit op strategische doelen. Hij haalt geen regeringen met geweld omver. Hij roept geen onafhankelijke provincies uit.

Nee, Hij veroverd de harten van mensen. Hij werkt van binnenuit. Dit Koninkrijk is niet waarneembaar. Maar het wordt wel zichtbaar doordat mensen zich laten regeren door Koning Christus.

Het is er al. Daarom bidden we in de komst van dit Koninkrijk ook of Christus ons regeert met Zijn Woord en Geest.

Het Koninkrijk is er al, maar het is afhankelijk van de regering van Koning Christus.

Hij gebruik de verkondiging van Zijn Woord om Zijn wil bekend te maken.

Hij gebruikt Zijn Geest om het geloof in onze harten te werken. Dat is niet iets eenmaligs.

Als het gaat om eenmaal tot geloof komen en het daarmee het Koninkrijk is afgerond. Het is ook een groeiproces.

We moeten ons steeds meer aan Koning Christus onderwerpen. We moeten steeds meer naar Zijn Woord gaan leven.

Het gaat erom dat ons geloof steeds meer verdieping krijgt en dat we van heel ons leven erkennen dat het onder de heerschappij van Christus staat. Zodat we erkennen dat er geen duimbreed meer in ons leven is, waarvan Christus niet zegt: Mijn!

Zelfs het kleinste onderdeel van ons dagelijks leven, is van Christus.

Je school of opleiding waar je mee bezig bent? Van Christus!

Je werk waarin je je taak doet. Van Christus!

Uw gezin, de kinderen die u opvoedt? Van Christus!

Zelfs je vrije tijd, je ontspanning. Ben je aan het gamen? Kijk je Netflix? Ook die tijd is van Christus.

Daarin leef je toch ook onderworpen aan de grote Koning? Reken je toch ook met wat Hij wil? Dat je ook daar geen dingen in doet die tegen Zijn wil ingaan.

Als het gaat om dingen kijken die je niet hoort te kijken. Of vloeken voorbij laat komen die tegen Gods eer ingaan. Dat geldt ook voor een digitale gamewereld. Daar komt nog bij dat je met andere spelers te maken hebt, en hoe ga je daar dan mee om?

Misschien denk je wel eens: wat heeft het geloof nou te betekenen in deze wereld.

Maakt de kerk impact? Gebeuren daar de belangrijke dingen?

De echte belangrijke dingen gebeuren toch in de politiek, of misschien vind je juist wat 'celebraties' doen heel erg belangrijk.

Misschien ga je ongestoord door met je leven. Want het koninkrijk van God heeft toch geen macht en aanzien in deze wereld, het is toch niet waarneembaar.

De mensen op deze wereld gaan rustig door met hun plannen. Ze eten, ze drinken.

Ze nemen ten huwelijk. (Nou ja, het huwelijk wordt in de wereld niet meer zoveel gebruikt, maar wat bij het huwelijk hoort des te meer.)

Maar vergeet niet dat het Koninkrijk van God grote impact heeft op deze wereld.

Wees daar op gericht, want het is al aanwezig in deze wereld.

Niet zo aanwijsbaar, maar als het in zijn volkomenheid komt, dan staat de wereld op zijn kop. Dan stelt wereldwijde epidemieën en oorlogen daarmee vergeleken niets voor.

Dit Koninkrijk is er al. En we bidden: Uw Koninkrijk kome. Omdat dit Koninkrijk geregeerd moet worden. Omdat dit burgerschap van dit Koninkrijk, ook zichtbaar moet worden in ons leven.

Het Koninkrijk is er al. Maar we kunnen het niet vastpinnen.

De kerk is een centraal onderdeel van het Koninkrijk. De kerk is zichtbaar. Je kan een adres aanwijzen. Er staat geregistreerd wie de leden zijn.

De kerkregering is ook zichtbaar in de ambten. Koning Christus heeft de sleutels van het koninkrijk aan de kerk gegeven. Door de Woordverkondiging wordt het Koninkrijk der hemelen geopend en gesloten.

Met de kerkelijke tucht wordt dit Koninkrijk gesloten en geopend. Afgesneden worden van de gemeente, in overeenstemming met Gods Woord, is ook afgesneden worden uit het Koninkrijk van God.

In de kerk zitten ook mensen die niet van de kerk zijn, zij zijn niet gehoorzaam aan de Koning, en horen dus ook niet bij het Koninkrijk. En dan zijn er ook nog mensen die er wel bij horen, maar die geen lid van de ware kerk zijn, die moeten daarin de Koning, het ene Hoofd, nog gehoorzaam volgen.

En dat éne Koninkrijk, moet ook zichtbaar worden in de eenheid van de kerk.

Als er ergens bijvoorbeeld een nieuwe vrijmaking van zonden plaatsvindt, door gehoorzaamheid die Christus werkt. Dan kunnen wij niet de grens van het Koninkrijk als een waarneembaar feit gaan trekken.

Zo van, wij zitten in het Koninkrijk van God, maar jullie zitten er buiten. Door bijvoorbeeld maar te wachten tot anderen zich bij ons voegen en dan pas verder te spreken.

Als ergens schriftelijk en met de daad de kerkelijke bekering is vastgesteld, dan hebben wij de opdracht daarmee te rekenen en om ons daarnaar uit te strekken. Dan willen we ons verenigen met elke op Gods onfeilbaar Woord gegronde vergadering. Dan doen we niet alsof er al eenheid is, alsof een kerkelijk vonnis alleen een formaliteit is. Alsof je prima kerkelijk verdeeld kan zijn, maar wel één kan zijn in het Koninkrijk.

Maar dan werken we, door de daad bij het gebed te voegen, aan de komst van Gods Koninkrijk. Zo wordt de kerk bewaard en vermeerderd door Christus.

Uw Koninkrijk kome. Het is er al. Maar het is niet waarneembaar zoals andere koninkrijken dat zijn.

Het is gegrond op de verzoening van Christus. Zonder de verzoening van Christus voor al onze zonden, konden wij niet in Zijn Koninkrijk. Dat Koninkrijk is daar waar de goddelijke heerschappij is hersteld.

En daarom wil Christus dat wij bidden: Uw Koninkrijk kome. Hij vraagt van ons onderwerping aan Hem. En wij hebben van Hem, de regering nodig, om ons aan Hem te onderwerpen.

De Heere Jezus leert ons te bidden om de komst van Gods Koninkrijk

1. Dit rijk is er al

2. Dit rijk moet nog komen

Dit Koninkrijk is er dus al.

Maar we bidden om de kómst van het Koninkrijk.

We bidden om verbreiding van dat Koninkrijk. We bidden om verdieping van ons leven met de Heere. En daarom wil de Heere ook dat we bidden.

Want de komst van het Koninkrijk gaat niet automatisch. De Heere gebruikt daarvoor middelen, zoals de prediking van het Evangelie, de sacramenten die bediend worden, het onderlinge dienstbetoon in de gemeente.

Het Koninkrijk is *an sich* niet waarneembaar, maar dit zijn wél allemaal zichtbare middelen.

Nee, het zijn geen kenmerken van een aards koninkrijk. De prediking is maar dwaasheid in de ogen van de wereld.

Maar het zijn wel kenmerken van Christus' kerk. Een gebed om de komst van het Koninkrijk is ook een gebed of de kenmerken van de kerk toch gevonden blijven worden. Zodat mensen niet de boventoon voeren in de kerk, maar Christus, met Zijn Woord en Geest.

De Catechismus geeft antwoord vanuit een gelovig standpunt. Het steeds meer onderwerpen, betekent dat je Christus al als Koning erkent, in de basis.

Maar het moet niet blijven bij de basis, het moet heel je leven doortrekken!

Maar het kan ook zo zijn dat het Koninkrijk van Christus nog moet komen in je leven. Omdat je je éigenlijk nog niet onderworpen hebt aan Koning Christus.

Dan draag je de naam van Koning Christus wel, en word je een christen genoemd, maar laat je Hem niet werkelijk in je leven regeren.

We kunnen alleen binnengaan in het Koninkrijk van God, door wedergeboorte, door tot geloof te komen door ons te bekeren van de zonde.

Het ingaan in het Koninkrijk van God gaat gepaard met strijd.

Nee, het is geen Koninkrijk met legers van soldaten met raketten en helikopters.

Maar er is wel strijd. Want er is nog een rijk op deze wereld wat niet waarneembaar is zoals wereldse rijken dat zijn.

Het is het rijk van de satan.

En dat rijk verkeert in oorlog met het Koninkrijk van God. De satan probeert zijn macht te behouden. Hij houdt zijn rijk in stand met leugens en bedrog.

En ook vanwege dat andere rijk, is het belangrijk om te bidden om de komst van Gods Koninkrijk.

De duivel strijdt tegen de waarheid van Gods Woord. Hij weet dat Christus Zijn kerk regeert met dat Woord.

Maar zoals hij bij de zondeval Gods Woord al verdraaide, zo handelt hij nu nog steeds. 'Ja, de Bijbel belangrijk. Maar het moet wel passen bij de huidige cultuur.'

'Sommige delen van de Bijbel hoef je niet letterlijk te nemen hoor. Een schepping in zes dagen is maar symbolisch. De wetenschap heeft toch iets anders 'bewezen'?'

'Als christenen moet je met de tijd meegaan. Paulus wist nog niet dat er ook homoseksuele relaties in liefde en trouw bestaan. En de Bijbel is geschreven in een tijd dat mannen aan de macht waren. Maar nu hebben man en vrouw dezelfde positie in de samenleving. Dan moet dat ook zo in de kerk zijn.'

Maak de rij maar af, met hoe er aan Gods Woord wordt gesleuteld en gedraaid. De satan probeert het rijk van God precies daar te treffen waar hij rake klappen kan uitdelen: de betrouwbaarheid van Gods Woord. Door christenen te laten geloven dat de Bijbel niet betrouwbaar is, maak je ze stuurloos. Daarmee zorg je dat ze zich niet door Christus laten regeren.

Zo kan de satan zijn raak handhaven met zijn leugens en bedrog.

En als het van ons af zou hangen, dan zou het hem nog lukken ook. Dan zou er niets overblijven van het Koninkrijk van God. Deze wapens van de satan zijn nog veel krachtiger dan cyberoorlog en kernwapens. Op deze manier trek je christenen los van Christus.

Daarom bidden we: Uw Koninkrijk kome. Daarom moeten we dat ook bidden. Het gaat om de eer van God. Het gaat om ons behoud. Alles staat op het spel.

Zo'n boos plan van de duivel kan ook zijn dat hij ervoor zorgt dat jij je Bijbel dichtlaat. Omdat je er geen tijd voor hebt of neemt. Omdat je liever in je bed ligt 's ochtends, dan dat je je Bijbel opendoet aan tafel.

Dat je liever 's avonds achter je scherm zit, dan dat je de Heere jou laat regeren door zijn Woord. Hij probeert ervoor te zorgen dat onze verbindingsweg met God wordt afgesneden.

En wat lukt het hem vaak. Uw Koninkrijk kome!

Vanwege onze zondigheid en schuld is het nodig om te bidden om de komst van Gods Koninkrijk. Vanwege het rijk van de satan, de overste van deze wereld. Maar vooral ook vanwege het feit dat het Koninkrijk van God nog niet is, zoals het moet zijn.

Het is er al, maar er moet ook nog zoveel komen.

Voor de komst van onze Koning zelf naar deze aarde is noodzakelijk. Dan wordt de macht van onze Koning zichtbaar over deze hele wereld. Dan zal overal uit blijken dat God regeert.

Het is zelfs zo dat de verlossing ook alleen is voor hen die bidden om de komst van het Koninkrijk van God. Want christen zijn, betekent dat je je onderwerpt aan Koning Christus. Dan wil je ook dat Zijn Koninkrijk komt.

Als je de toekomst van de Heere niet verlangt, wat zegt dit dan over uw positie in het Koninkrijk?

Maar wie bidt om de komst van het Koninkrijk, en zo ook bidt om de wederkomst van Koning Christus, die zal zeker niet gepasseerd worden.

Christus zal niet gekomen zijn zonder dat de gelovigen het weten.

Als het moment aanbreekt dat de Koning terugkomt naar deze aarde, dan zal het zijn als een bliksemflits. Zo'n bliksemflits verlicht in één keer heel de lucht.

Een bliksemflits komt niet geleidelijk, maar is er direct.

Zo zal het ook zijn met de wederkomst van Christus. In één keer zal het Koninkrijk van Christus in zijn volheid gekomen zijn.

Dan is er niemand op de aarde die er niet van af zal weten. Het zal overweldigend zijn. Dan is het koninkrijk van God voor alle mensen iets om 'u' tegen te zeggen.

Dan is het aanwijsbaar. Dan zal het voor de ogen van alle mensen zichtbaar zijn.

En vooral voor de mensen die bidden om de komst van het Koninkrijk. Dan zien we onze Koning in Zijn heerlijkheid verschijnen.

Misschien denkt u nu nog: als ik bid om de komst van het Koninkrijk, dan bid ik of de Heere Jezus snel terugkomt. Maar als Hij snel terugkomt, dan is er geen bekering meer mogelijk. Dan kan mijn vriend, dan kan mijn kind, niet meer zalig worden. Daarom wil ik nog niet dat de Heere Jezus terugkomt.

Maar dit gebed, is een gebed om verlossing. Het Koninkrijk van God, zal vol zijn van alle mensen die God daartoe bereid heeft. Er zal niemand in het Koninkrijk van God zijn die daar niet thuis hoort. Er zal ook niemand in het dodenrijk afdalen, die daar niet thuishoort.

Het is een bidden om de vervulling van Gods raad. Het is een gebed om verlossing, om de eer van God. Het is een gebed, dat nooit in tegenspraak is met Gods wil en Zijn barmhartigheid.

De Heere Jezus leert ons te bidden om de komst van Gods Koninkrijk

1. Dit rijk is er al

2. Dit rijk moet nog komen

3. Dit rijk blijft in eeuwigheid

De Heere Jezus leert ons met dit gebed om onze blik niet alleen op het heden gericht te houden. We hebben gehoord dat het Koninkrijk van God er al is. We hebben gehoord dat het nog moet komen. Dat is allebei gaande op dit moment.

Het is er, maar het moet ook nog komen. Het is er in voorlopigheid, het moet meer worden, breder worden, dieper worden, volkomen worden.

Maar als we dan, zoals onze Heere wil, onze blik op de toekomst slaan, dan zien we dat dit rijk eeuwig blijft. Er zal geen vijand meer zijn die dit rijk probeert te ondermijnen. Er zal geen oorlog meer zijn. Er zal geen ongehoorzaamheid meer zijn. Want als de volmaaktheid van dit rijk gekomen is, dan is heel deze aarde vol van onze Koning.

Dan zijn er geen arrogante machthebbers meer. Dan zijn er geen spanningen meer over oorlogen die uitbreken. Dan is er geen satan meer, geen tegenstander, geen duivel.

Wat is er dan wel?

Het Koninkrijk.

Overal.

Maar bovenal, is Christus daar. Dan zien we Hém weer, de Zoon des mensen. Christus zal komen om te oordelen de levenden en de doden. De overste van deze wereld zal dan voorgoed zijn rijk kwijt zijn.

Maar toch eindigt de Catechismus niet met dit oordeel. Het oordeel wordt niet eens genoemd. Nee, de Catechismus noemt dat de Vader dan alles in allen zal zijn.

Dat gaat nog een stap verder dan het laatste oordeel. Want in 1 Korinthe 15:28 staat dat de Zoon van God zichzelf zal onderwerpen aan God de Vader. Dan zal de laatste vijand overwonnen zijn.

Dan heeft het oordeel al plaatsgevonden. Dan zal God de Vader werkelijk alles in allen zijn.

Heel de aarde is dan zichtbaar voor alle mensen onder Zijn regering.

Dan is er geen zonde. Maar wel heiligheid.

Dan is er geen haat. Maar wel liefde.

Dan is alles gehoorzaam aan God met alle positieve gevolgen die daarbij komen.

Dan is de wereld zo ingrijpend veranderd, dat er daarna geen ingrijpende veranderingen meer zijn. Dan is het vol-maakt.

Waarom?

Omdat God dan alles in allen zal zijn. Dan leven wij met Hem in volmaakte harmonie.
Dan dienen wij in Zijn Koninkrijk, zonder tegenstand. Zijn rijk zal geen einde hebben.

Niets is er wat de wereld zo ingrijpend verandert als deze woorden!
Het gebed om de komst van Gods Koninkrijk, heeft meer impact dan
oorlogsverklaringen en wereldpolitiek.

Het nieuws kan vol zijn van wereldschokkende gebeurtenissen.

Maar we hebben troost en houvast in het Koninkrijk van God.

Als dat Koninkrijk in zijn volmaaktheid komt, dan zijn de heerlijke gevolgen, niet te
overzien.

De Heere leert ons met wéinig woorden om véél te bidden.

Amen.