

HGGunnink, gehouden te Assen, 05.03.2023

Votum + zegengroet

Psalm 149:1

Tien Woorden

Psalm 149:2,3

Gebed

Psalm 118:1,2,3,4

Lezen Zacharia 9

Tekst **JOHANNES 12:12-19**

Bediening van het Woord

Psalm 118:5,6,7,8,9

Gebed

Dienst van de offeranden

Psalm 118:10

Zegen

Gemeente van onze Heere, Jezus Christus,

Wat een feest!

Zwaaiende, juichende mensen.

Wat is Hij ongelooflijk bijzonder!

Lazarus, ligt al een paar dagen in het graf. Maar Hij: “kom eruit Lazarus!”

En Lazarus komt naar buiten.

Iedereen die het meemaakt, of wie d'r ook maar van hoort, diep onder de indruk. Van Hem!

Maar als je het daarbij zou laten, broeders en zusters, dan zeg je toch te weinig.

Want het Woord van God zegt: 'Jezus is ook hier op weg naar Zijn kruis'.

Er is hier niets wat Hem overkomt. Maar het is allemaal onder Zijn eigen leiding.

En daarom wil ik u het Woord van de HEERE laten horen onder het thema:

Koning Jezus organiseert Zélf Zijn Koninklijke intocht aan de hand van de Schriften,

dus 1) laat Hij Zich als Koning toejuichen

2) laat Hij Zich als Koning erkennen

3) wordt Hij als Koning afgeschreven

1) In hoofdstuk 11, het hoofdstuk wat eraan voorafgaat, daar staat dat de leiders van het volk, overpriesters en Farizeeën, het besluit hebben genomen: als die Jezus blijft leven gaat het verschrikkelijk mis.

Conclusie: weg met Hem! Sterven zal Hij!

Maar, broeders en zusters, niet Zijn vijanden bepalen het tijdstip van Zijn sterven.

Dat bepaalt Hij Zélf, op grond van de Schriften.

Nog een paar dagen, en voorafgaand aan de tekst is daar dat bijzondere, dat de Heere Jezus is gezalfd door Maria.

Gezalfd tot Priester die Zichzelf gaat offeren. En die zalving was met het oog op Zijn begrafenis.

Gezalfd, omdat Hij Koning is. Op weg naar Zijn verhoging.

Ja - verhoging aan het kruis.

En nu, nu is het al ongelooflijk druk in Jeruzalem. Daar zijn tienduizenden, misschien zelfs wel honderdduizend mensen, voor de viering van het Pascha, het bevrijdingsfeest. En het gaat als een lopend vuurtje rond. "Heb je het al gehoord? Weet jij het al? Jezus, Hij riep Lazarus uit het graf! Wat een Man. En Hij komt er nu aan! Kom op, we gaan Hem inhalen."

Dat is iets, dat gebeurde vroeger. Tegenwoordig is 't wat anders. Wij wachten, misschien staan we aan de kant van de weg, maar wij wachten tot de auto van de koning daar ook is.

Nee, toen 'haalde' men de koning 'in'. Je ging naar buiten de stadspoort, om je vorst te ontmoeten en te begroeten. En dan haalde je hem zo, dan ging je samen-op de stad weer binnen, voor het vervolg.

Zo gaan ze Koning Jezus inhalen. En dus pakken ze, en dat is een heel klein puntje waar je even op moet letten, er staat: 'ze pakken DE takken van de palmbomen'. En dat is dus niet dat ze daar wat rondlopen en van palmbomen wat takken afhakken of zo.

Nee, die menigte die uit Jeruzalem komt, die hadden daar in die huizen van die takken liggen. Zoals wij slingers hebben voor een verjaardag, of een vlag voor koningsdag. Die berg je op als het geen verjaardag is, die gebruik je niet als het geen koningsdag is. Maar als het zover is, dan haal je dat, dan pak je dat.

En zo gaat dat hier. Zze hadden die takken bijvoorbeeld voor de viering van het Loofhuttenfeest.

En die werden dan weer opgeborgen als het feest klaar was. Maar nu, nu ze hun Koning gaan inhalen, nu gaan ze die takken óók gebruiken.

U weet wel, en anders dan kun je dat morgen wel bekijken: afbeeldingen Google.

Het zijn van die takken met van die langwerpige bladeren eraan.

Het zijn van die takken die in het verleden van Israël al vaker gebruikt zijn voor een overwinningfeest. Dat kun je lezen in de Apocriefe boeken, het tweede boek van de Makkabeeën, hoofdstuk 10:7. Daar gaat het over Judas Makkabeüs, die heeft Jeruzalem weer heroverd, op Antiochius Epifanes. Die Judas heeft de tempel gereinigd, en dan, dan wordt het feest gevierd. En dan zijn er de palmtakken!

Nu blijf ik zeggen, zó organiseert Koning Jezus Zijn Koninklijke intocht.

Nú laat Hij dit gebeuren.

"Leve de Koning! Leve de Overwinnaar op de dood". Opgetogen juicht iedereen.

En ze roepen tegen elkaar die woorden uit Psalm 118: 25 en 26, straks gaan we ze zingen. "Hosanna!"

Letterlijk betekent dat: 'HEERE, breng toch heil!'

Dat is langzamerhand wat vervlakt. En het is geworden tot, zeg maar: hoera!'. Hoera, de Koning komt eraan!

Vraagt u zich ook, 't is vijf dagen voor Pasen, 't is een paar dagen tot Golgotha, vraagt u zich ook verbijsterd af: 'hoe kan het, dat een paar dagen later die menigte in Jeruzalem zich laat sturen door de leiders, en dan roept: "kruisig Hem!"?'
Het is zo'n tegenstelling.

Maar, daar moet het heen. Daarom organiseert Koning Jezus dit.
Jezus de Gezalfde, en iedereen ook hier die op Hem vertrouwt die mag zeggen, "Mijn, onze Koning".

Jezus weet, vanuit de Schriften, wat er komen gaat.
Al een aantal keren heeft Hij dat aangekondigd. De leerlingen die kregen dat te horen. 'Nog een poosje, en dan zal de Zoon des mensen, die wordt gevangengenomen, die wordt gedood. En Hij zal weer opstaan.'

Maar, dat bleef voor de leerlingen zo ver weg. Dat kwam niet binnen. 'Waar had Hij het over?'

Hijzelf weet heel goed waar Hij het over had.

Hij is nú bezig de zaak op scherp te zetten. Nú gaat Hij naar Jeruzalem.

Dat is in het Evangelie van Lucas, hoofdstuk 9: 51, altijd zo'n bijzonder vers. Want daar begint dat.

Dan gaat Hij op weg naar Jeruzalem, om daar - gekruisigd te worden.

Daar in Jeruzalem, zal Hij het oordeel ondergaan.

Maar dat was niet het oordeel voor Zichzelf.

Daar zal Hij, en weer mag de gelovige dat zeggen: "het oordeel dat **IK** verdien, daar zal **HIJ** dat ondergaan".

Nu, nú laat Hij Zich toejuichen. Op die manier haalt Hij als het ware het oordeel naar Zich toe. Omdat het bijna Pascha is.

Die jaren ervoor, laat Hij dat toejuichen niet toe.

Als Hij een wonder gedaan heeft, is het heel vaak de opdracht: 'stil zijn hierover, geen woord!'

Johannes 6, ze willen hem Koning maken na die wonderlijke spijziging van die duizenden mensen. Dat is niet aan de orde. Het is Zijn tijd nog niet.

Maar nu, nú hoeft niemand meer te zwijgen.

HIJ, HIJ komt!

En dit heeft alles te maken, broeders en zusters, met wat je veel vaker in de Evangeliën leest: '**moet** de Gezalfde niet ...?' Ja, de Gezalfde **moet** gaan naar Zijn diepste lijden en sterven.

Zó **moet** dit. God wil het! In Zijn wonderlijke liefde voor mensen als wij.

Hiervoor heeft Hij Zijn Zoon gestuurd. En zo zal de belofte aan David, die wij al gezongen hebben met Psalm 118: 'Zijn liefde duurt in eeuwigheid', zo zal die belofte vervuld worden.

“Hoera! Wij prijzen DE Komende!”

Het woordje ‘gezegend’, dat kent u vanuit Psalm 118:9, daar wordt het ook gebruikt. U kent het vanuit Psalm 103:1 in de berijming: ‘zegen mijn ziel de grote naam des HEEREN’.

Dat woordje ‘zegenen’ betekent eigenlijk: prijzen, grote dingen zeggen van.

Wij prijzen de Komende. De Messias. De Koning van Israël. Die ook is: de Knecht van de HEERE.

Lof en eer, terecht voor Hem, Die het goed gaat maken tussen de heilige God en zondaren.

Álle roem is Hij waard. Hij Die satan en zonde en dood definitief zal verslaan.

Maar Psalm 118, -en dat zou ook kunnen bij het derde punt van de preek-. Psalm 118 heeft het ook over: ‘de steen die door de tempelbouwers verachtelijk werd een plaats ontzegd’.

De tempelbouwers die gooiden die steen aan de kant. Onbruikbaar, kun je niks mee. En terwijl men dus juicht voor de Koning, vergeet men of beseft men niet, dat deze Koning volstrekt anders is, dan de koning die zij zich voorstellen. En tóch is Hij de Koning van het volk van God.

Nu, broeders en zusters, nu wordt het per uur heftiger.

Want satan gaat tot het uiterste. En haalt steeds meer uit de kast om te voorkomen dat het plan van God voor elkaar komt.

Maar, uw Koning, Hij gaat regelrecht verder. Zijn Koninklijke gang.

Toen in vernedering.

Nu is Hij verhoogd.

Ook nú gaat Hij Zijn Koninklijke gang.

In het debat van de fractievoorzitters van de Tweede Kamer naar aanleiding van de verkiezingen provinciale Staten 2023, hoorde ik een SGP-man uit Overijssel, die zat in de Provinciale Staten, zeggen: “als Nederland dit maar weer zou beseffen: GOD bestuurt alles. Dan zouden we ergens kunnen komen. Mensen maken de wereld niet beter. Linksom niet, en rechtsom evenmin. Maar onze Koning, bij Hem gaat niks verkeerd!”

Nee, wij begrijpen Hem vaak niet. Maar dat er werkelijk niks verkeerd gaat, daar mag je, daar kun je, daar moet je op vertrouwen, blind.

En dan is het bijvoorbeeld niet angstig om ook in 2023 nog kinderen te krijgen.

Want daar hoor je de mensen ook wel over praten.

“Waar ben je mee bezig als christen? Het gaat toch helemaal verkeerd met deze wereld?”

Wij hebben onze Koning! HIJ regeert!

2) Dan het tweede. **Koning Jezus organiseert Zelf Zijn Koninklijke intocht, aan de hand van de Schriften laat hij zich nu ook als Koning kennen.**

Het is wel een klein beetje een lastige tekst die we vandaag hebben, want als je dat

vergelijkt met de andere evangeliën, Mattheüs, Markus, Lucas, dan kan het er soms op lijken dat het niet helemaal met elkaar klopt.

Maar dat is natuurlijk onze onnozelheid, dat wij het niet helemaal precies doorhebben.

Want dát het allemaal klopt, dat staat van tevoren vast.

Het Woord van God spreekt zichzelf niet tegen.

Maar Johannes schrijft het inderdaad op zijn manier op.

Koning Jezus Die vindt ... Je mag ook zeggen: Die krijgt de beschikking over die jonge ezel. En de andere evangelisten die laten dan allemaal horen van hoe dat gegaan is.

En als daar een jonge ezel is - wil het een beetje hanteerbaar zijn, dan moet het moederdier daar natuurlijk altijd bij blijven.

Op het jonge dier gaat Koning Jezus rijden.

Dat zijn weer de Schriften.

Zacharia 9.

In Zacharia 9 lees je zwart op wit het Woord van God, die profetie. En dus gaat het zo.

En dan zegt Johannes: "nooit meer bang zijn." En Zacharia zei: "wees blij, verheug je". Nou, dat is helemaal geen tegenstelling, dat is zo'n beetje hetzelfde.

Johannes die benadrukt: '**waarom** hoeft dan het volk van God niet meer bang te zijn?'

Daarom heb ik dat hele hoofdstuk gelezen.

U hoorde dat ook in het begin van Zacharia 9. Al die vijanden die er nog waren, die Filistijnen en anderen. Maar God ging Zijn volk toch redden!?

En daarom: 'wees niet meer bang, dochter van Sion! Dat is Sion, dat is Jeruzalem. En Jeruzalem staat dan weer voor: heel het volk van God.

Kijk, en dan moet je even goed opletten, want de verzen 12 en 13 die gaan over de mensen die uit de poorten van Jeruzalem naar buiten komen om hun Koning in te halen. Maar vers 14 en volgende, die gaat over de mensen die erbij waren in Bethanië, bij Lazarus, en die met Jezus meegaan naar Jeruzalem toe.

Eigenlijk zijn er dus twee groepen mensen.

Beide zijn onder de indruk van dat machtige gebeuren daar in Bethanië.

En Johannes legt sterk de nadruk op het Kóning zijn van Jezus.

En bij Koning, niet denken aan de situatie in Nederland, omdat onze koning bar weinig te zeggen heeft.

Nee, denken aan een koning in die tijd. Die regeert zelf echt. En die beschermt. En die spreekt recht. En die vecht.

Deze Koning is onderweg om zijn laatste gevecht te leveren, tegen de duivel. En Hij zal hem verslaan!

En hoe komt dan deze Koning in de richting van Jeruzalem? Terwijl Hij zit op het veulen van een ezelin.

Dat vinden wij misschien wat bijzonder, want, ja vroeger had je in pretpark wel, dan mochten de kinderen op zo'n ezeltje rijden, een keertje rond, en misschien nog wel een keertje rond.

Maar een ezel in die tijd, is een kóninklijk dier. Zo staat het beschreven bij de intocht van Salomo.

Adonia is bezig in opstand te komen. Op dat moment mogen Nathan en Bathseba ingrijpen.

En David zegt: "Salomo moet het zijn!" En Salomo wordt gezalfd. En dan rijdt hij op het muilddier van de koning.

Denk ook maar aan Absalom.

Als Absalom daar met zijn haren in die boom komt te hangen, dan schiet de ezel onder hem vandaan. Dat was dus ook een kóninklijk dier.

Dus je moet niet zachtmoedigheid en nederigheid en dat soort zaken verbinden aan het ezeltje. Want het is niet 'het ezeltje', maar het is het Kóninklijke dier door Koning Jezus gebruikt.

Zachtmoedigheid, zeker. Nederigheid, ja. Arm, zegt Zacharia. Dat is de hóuding van de Heere Jezus.

Want de Heere Jezus, Koning Jezus, zit daar in alle rust op dat dier.

Hij is niet bezig om de mensen op te juinen, dat er nog meer gejuicht en geroepen en geschreeuwd wordt.

Nee, Koning Jezus, Hij is onderweg naar, zo mag je het zeggen vanuit het evangelie van Johannes, dat komt vaker voor, naar het uur door God bepaald.

En Hij doet dat op ZIJN manier. Het gaat alleen maar zoals HIJ het wil.

De Geest van God geeft Hem rust.

Hij kan rustig zijn, onderweg naar het kruis.

Met voor Zich nog, die verschrikkelijke uren van lijden en sterven.

Maar daarna de macht over alle volken, begin van Zacharia 9.

'De Brenger van de wereldvrede', dat staat ook in Zacharia 9.

En weer zeg ik het u, vrede op deze aarde, -die komt toch niet-, die moeten wij ook niet in onze onnozelheid verwachten van mensen.

Wie het ook zal winnen tijdens verkiezingen, het maakt allemaal niks uit. Want er is Eén Die bestuurt.

En na de opstanding geeft Koning Jezus Zijn leerlingen inzicht in de Schriften.

Dan wordt het Woord van God, in combinatie met de feiten, uitgelegd.

Is die intocht een feest?

Nee, het is een stap verder op weg naar het kruis.

Bedenk het, broeders en zusters, ook bij deze tekst, **om ons**.

Om ons laat Hij Zich als Koning kennen.

Voor **ons** wil Hij worden de Koning aan het kruis.

3) Tenslotte. **Koning Jezus organiseert zelfs Zijn Koninklijke intocht op basis van de Schriften**. Er staat geen tekst bij, maar het is wel op basis van de Schriften **wordt Hij als Koning afgeschreven**.

De Farizeeërs, Zijn tegenstanders, steeds fanatieker. Ze kunnen alleen maar

constateren, wat er nou gebeurt daar raken we alleen maar verder van achterop.
We moeten nog harder bezig om te zorgen dat er een eind aan komt. Dat Zijn leven
wordt beëindigd. Sterven móet Hij! Sterven zál Hij!

Ja, nu, nu lopen de mensen, nu loopt de hele wereld nog achter Hem aan. Maar op Zijn
tijd, die de Koning afleest vanuit de Schriften, wordt Hij uitgemaakt voor alles wat lelijk
is. Veracht. Geminacht, Jesaja 53.

Op Zijn tijd. Nog maar een paar dagen.
En dán behaalt Hij de absolute overwinning! Zodat wij, en onze kinderen, mogen horen,
die beloften van God de Vader, en God de Zoon, en God de Heilige Geest.

En daar zit alles in. Voor elke dag.
De dag van verdriet. En de dag van vreugde.
De dag van pijn. En de dag van glorie.
Wat er ook maar is.

Om tenslotte, volkomen rein in het eeuwige leven, een plaats te ontvangen te midden
van de gemeente van de uitverkorenen!

AMEN