

HGGunnink, gehouden te Opeinde, 07.04.2023

## **Goede Vrijdag**

### ***Liturgie***

Votum + zegengroet

Gezang 16

DL II, 1-9

Psalm 51:1,2

Gebed

Psalm 51:3

Lezen Johannes 10:1-21

Johannes 17:1-5

Johannes 19:23-27

Tekst **JOHANNES 19:28-30**

Bediening van het Woord

Psalm 51:4,5,6,7

Gebed

Dienst van de offeranden

Gezang 15:1,2

Zegen

Gemeente van onze Heere, Jezus Christus,

De Heere Jezus heeft élk moment, ook tijdens Zijn diepste lijden aan het kruis, álles onder controle.

Er is niets wat Hem 'overkomt'.

Nee, alle dingen gaan, zoals God het wil. En zoals Hijzelf het stuurt, in overeenstemming met Zijn opdracht.

Daarom wil ik u vanavond het Evangelie bedienen als volgt, onder het thema:

### **"Opdracht uitgevoerd!"**

**dat spreekt / roept Hij**

- 1) na het drinken van een slok zure wijn**
- 2) op grond van heel de Schrift**
- 3) vóór Hij terug gaat naar Zijn Vader**

1) De Heere Jezus, broeders en zusters, is de '**Heere**' Jezus.

Alles van Hem en van Zijn werk gaat boven ons denken uit.

Het is juist, in die laatste hoofdstukken van de Evangeliën, het is zo onbegrijpelijk diep.

En tegelijk onbegrijpelijk hoog.

Wij horen, om het te aanvaarden.

Terwijl we moeten zeggen: en wij kunnen er niet bij.

Bijvoorbeeld die zinnen uit Johannes 10: 'Ik geef Mijn leven om het opnieuw te nemen. Ik heb macht om het te geven, en Ik heb macht om het opnieuw te nemen.'

Dat is toch volstrekt anders dan bij mensen zoals wij, die alleen maar mensen zijn.  
Wij, wij sterven.  
En dat sterven dat gebeurt met ons.

Maar Hij, Hij houdt de controle. Ook over Zijn sterven. En daarom laat Hij horen: 'Ik heb dorst.'

We hebben het gehoord in de Dordtse Leerregels, dat is onze belijdenis: 'de diepte van het lijden, dat heeft te maken met het feit dat Hij als de Heilige, de zware toorn van God over onze zonden ondergaat.'

Goede Vrijdag → over onze zonden.

En tegelijkertijd is daar ook die zwaarte van het lichámelijke lijden.

Aan het kruis, met uiteindelijk verschrikkelijke dorst.

Wat is er in de afgelopen uren ook niet gebeurd. Geseling. Het dragen van het kruis.

Bloedverlies. Hangen.

Je zou kunnen zeggen dat Hij kreunt: "dorst".

Dat zegt Hij ook als Mens. Echt Mens die Hij is.

Dat is een roep om ... Nee, niet om het even wat makkelijker te krijgen.

Niet zoals het bij ons kan zijn op een zomerdag. Van "wat heb ik ontegenwoordig veel zin aan wat drinken."

Maar bij Hem, om door te gaan met het uitvoeren van Zijn opdracht.

Om ook dat laatste wat Hij doen moet, te kunnen doen.

Dat wil Hij. En dat zal Hij. Voor al die grote mensen en die kinderen die God aan Hem gegeven heeft, om ze te redden.

D'r ligt daar een kruik met wat zure wijn. Dat is een mix van een soort wijnzijn met water. En dat helpt als je dorst hebt.

Het is een drank voor de gewone mensen, voor die Romeinse soldaten bijvoorbeeld.

Over die soldaten ging het in vers 24.

En nu gaat het weer over hen.

Iets van die zure wijn heeft de Heere Jezus nodig.

Het is Hem niet te min om zulk drinken te gebruiken.

En de soldaten zorgen ervoor, dat een spons (waar dan ook nog hysop op de één of andere manier om heen zit; en hysop kan ook vocht opnemen), dat een spons met die wijn Hem in de mond wordt geduwd.

Soldaten, ze hebben er geen benul van.

Maar op dat moment staan ze in dienst van de Kóning der Joden. De Koning, aan het kruis.

En zij doen, wat HIJ wil dat ze doen.

Merkt u, hoe Hij over álles de controle heeft?

Want het zal te horen zijn!

"Het is volbracht!"

Zo kennen wij dat.

Maar zeg het even anders: "**opdracht uitgevoerd!**"

Kinderen die wel eens een spelletje doen op de computer, die kennen zelfs misschien wel dat Engels, 'mission accomplished', het is voor elkaar!

Zijn Vader in de hemel, Die hoort het.

En Zijn moeder daar op aarde. En Johannes die naast haar staat. En de soldaten. En al die mensen die Hem stonden te bespotten. Iedereen moet **dit** horen!

Want dan kan het ook opgeschreven worden. Zodat wij vandáág het horen.

Om Hem, en we hebben gezongen uit Psalm 51, en als u eerlijk gezongen hebt, was dat in nederigheid, terwijl u uzelf kende, en wist: ook voor mij, hing Hij daar, om Hem dan nu te loven! En te danken!

## 2) Dan het tweede. **“Opdracht uitgevoerd!” Dat roept Hij op grond van héél de Schrift.**

Kijk nu, nú wil de Heere Jezus drinken. Want Hij wist -zo staat het in vers 28-, Hij wíst dat alles volbracht was.

Dat is iets wat vaker in het Evangelie naar de beschrijving van Johannes voorkomt.

Bijvoorbeeld in hoofdstuk 13:1, wat wij dan noemen: de voetwassing.

Daar staat het ook: Hij wíst dat het uur er was.

Hij wíst dat Hij Zijn opdracht had uitgevoerd!

Hoe? Kijk, dan gaat het om de Schrift.

Alles van Zijn opdracht die Hij al in de eeuwigheid kreeg, heeft Hij afgelezen uit -wat wij dan noemen het Oude Testament-, de Schrift.

Na de opstand in het paradijs -en weer, wij zingen Psalm 51, dat gaat over ons-, na die opstand in het paradijs klonk de belofte van de Redder, in Genesis 3.

Die Redder Die na zware strijd satan voorgoed zal verslaan.

En dan, wat er allemaal verder volgt in dat Oude Testament.

En u merkt het misschien al, ik leg het een beetje anders uit dan zoals het in onze vertaling van de HSV staat.

Die heeft een ':', na 'opdat het Schriftwoord vervuld zou worden: 'Ik heb dorst'.

Maar waarom doe ik het iets anders?

Omdat dit vers het enige in Johannes is, waar hij voor dat 'vervuld', een speciaal woord gebruikt.

We hebben het ook gelezen in vers 24: 'opdat het Schriftwoord vervuld zou worden dat zegt ...', en dan krijg je dat Schriftwoord.

Maar zo staat het hier niet.

Het woord wat hier staat, niet het Schriftwoord wordt vervuld.

Het woord wat hier staat is een woord dat direct te maken heeft met dat andere woord, 'volbracht'.

En dan zie ik het op deze manier: héél de Schrift is vervuld, als Hij Zijn opdracht, vanaf het begin van Zijn leven tot dan aan toe, heeft uitgevoerd.

Dan kun je denken aan Genesis 3, en aan Genesis 12, en aan Genesis 22, en aan

Genesis 49, en ga maar door. Tekst na tekst.  
Al die teksten over het doen van wat in die vrede raad in eeuwigheid is afgesproken.

Maar niet alleen losse teksten.  
Het gaat om de hele geschiedenis, van het heil van God.  
Hoe God omgaat met Zijn volk.  
Hoe kan God, als je het Oude Testament leest, telkens weer barmhartig zijn?  
Er is nooit enige aanleiding voor als je kijkt naar dat volk. Lees de Richteren-tijd, en de Koningen-tijd. Het gaat aldoor weer mis.  
En dan tóch: en de HEERE gaat verder.  
En wat Hij belooft heeft, daar staat Hij voor en daar gaat Hij voor.

Hoe kan God barmhartig zijn?  
Dat heeft alles te maken met het leven en sterven van de Heiland.

Je kunt denken aan alles wat er plaatsvindt in de tabernakel en de tempel.  
Ook daar spreekt alles van Hém.  
Je kunt denken aan die taken van profeet, priester en koning.  
Je kunt denken aan de profetieën met de verhoging die pas komt nadat er vernedering geweest is.

Door de héle Bijbel heen, en dan hier speciaal dat Oude Testament: het is genade op genade. Het is barmhartigheid na barmhartigheid.  
En op grond van dát alles, wéét de Heere Jezus nú: de opdracht is uitgevoerd.  
Het werk is nu klaar. Het werk is af.

In de Groninger vertaling van de Bijbel: 'Nou is ales doan.'  
Het woord 'volbracht' is eigenlijk een beetje ... Wij kennen dat gelukkig wel, helemaal vanuit het Avondmaalsformulier, dus wij weten wat het betekent.  
Maar het is een woord dat wij niet in het dagelijks leven gebruiken.  
D'r is geen moeder die aan het eind van de dag zegt, als het werk allemaal klaar is, en de was is gedaan en opgevouwen en ligt weer in de kast.  
Dan zegt zij niet: "het is volbracht".  
Maar dan zegt ze: "ik heb het klaar. Het is uitgevoerd. 't Is voor elkaar."  
En dát mag u hierin horen.

Het is gedaan, precies zoals was afgesproken.  
En dan is het ook weer zo bijzonder in onze tekst dat dat én in vers 28, én in vers 30 staat.  
Dat geeft al aan dat dit woord zo allerbelangrijkst is.  
Ja, niet alleen dat wóórd, maar deze záák waar het om gaat.  
Déze situatie, dít moment, dáár gaat het om!

En dan moeten we eigenlijk even terug.  
Want wat is die opdracht eigenlijk? En voor Wie heeft Hij die opdracht uitgevoerd?  
In de eerste plaats is dat voor Zijn Vader.  
Moet de Gezalfde dit niet lijden? Zeker! Zo was het afgesproken.

De liefde van God voor opstandelingen, voor majesteits-schenners, die is zó groot, dat Hij voor zulke mensen Zijn eigen eniggeboren Zoon stuurt. Die geeft Zijn leven in de plaats van al die mensen die de doodstraf verdienen.  
Voor Zijn Vader. Voor al die mensen.

En wat is die opdracht?

Dat is: én leven, én sterven IN DE PLAATS VAN. Plaatsvervanger zijn.

Zijn opdracht is: Zichzelf opofferen.

Die Goede Herder Die zelfs Zijn léven geeft voor Zijn schapen.

Ja, dat is niet de Drentse hei. Want daar zijn geen leeuwen. Ja, wolven tegenwoordig wel. Maar geen leeuwen en geen beren, die zijn veel gevaarlijker.  
Maar daar, de herder, die kon te maken krijgen met zulke echt wilde dieren.  
En als het een goede herder is, geeft hij zijn leven voor die schapen!

En waarom?

En dan moet je weer terug naar jezelf

Want, broeders en zusters, grote mensen en kinderen, ónze zonde, dat is de zondigheid die altijd in ons is, en die zonden en gebreken en tekorten die wij altijd doen, of die wij juist nalaten, die is zo verschrikkelijk erg!

De eerlijke straf op die zonde, die is zo -voor ons- onvoorstelbaar zwaar.

Als God niet zou ingrijpen, en wij zouden die straf krijgen, dan zouden wij vergaan.

Maar God grijpt in!

Op die zo Goddelijk wonderlijke manier die geen mens ooit zelf zou kúnnen bedenken.

Gods toorn over de zonde, dat is: straf móet er komen!

En dan maar tegen Mijn geliefde Zoon, Jezus. De Man met de opdracht.

Straf móet komen. Bloed móet vloeien. Leven móet gegeven, geofferd.

Als je dan even nog terugdenkt aan het Oude Testament, kinderen, probeer dat maar te onthouden: 'GV' is 'GV'.

'Grote Verzoendag' is 'Goede Vrijdag'.

Die twee kun je altijd bij elkaar brengen.

Op die Goede Vrijdag vindt de Grote Verzoening plaats.

God Zelf zal zorgen voor het offer. De dood van Zijn Zoon, als de volkomen verzoening voor al onze zonden.

Gods liefde tot op het alleruiterste.

Zijn opdracht, broeders en zusters, die kun je ook noemen: verlossing, bevrijding, úit de slavernij van de satan, en van de zonden, en van de dood.

Door Zijn lijden en sterven koopt Jezus ons vrij, en maakt ons weer -kunt u het bevatten? ... Nee, de Heilige Geest Die moet onze oren en ons hart er voor open boren!-, HIJ maakt ons weer tot geliefde kinderen van God.

Rechtvaardig is iedereen die in Hem gelooft.

Zelfs heilig is iedereen die op Hem vertrouwt!

Want álles van Christus, word je dan toegerekend.

Niemand anders dan Hij kon die opdracht uitvoeren. Het is God Zelf Die komt. Die Mens wordt. Die lijdt. En Die gaat sterven.

En iedereen die de vreselijkheid, en de diepste ernst van z'n eigen zonde gaat erkennen, iedereen die beseft: 'ik heb dat eeuwige oordeel verdient', die mag het horen: **“opdracht uitgevoerd!”**

Wie gelooft, die mag zeggen: “zo deed Hij ook voor mij”.

Jezus Christus.

Zijn bloed voor onze vergeving.

Zijn leven voor onze verlossing.

En wat is dan die Goede Vrijdag een GOEDE vrijdag!

Ik weet niet hoe u hierheen gekomen bent, en of u zich een heel klein beetje, of misschien heel veel op had voorbereid, op de dienst van vanavond.

Maar u mag de blijdschap kennen.

De dankbaarheid.

Als schaap, deze Goede Herder Die Zijn leven gaf, volgen.

Luisteren naar Zijn stem.

En goed uitkomen. Namelijk Thuis!

3) Tenslotte. **“Opdracht uitgevoerd!”** en wij horen, **Hij gaat terug naar Zijn Vader.**

Broeders en zusters, u mag Hem Die sterven gaat, ook zien als de Overwinnaar!

Satan heeft gedacht: 'ik win het, want Jezus komt te sterven'.

Maar hij merkt: hier word ik voorgoed en definitief verslagen!

Want het klinkt, luid en duidelijk! Hij **roept** het uit: “opdracht uitgevoerd!”

Hij Die het goed maakt tussen God en zo heel veel zondige mensen.

Hij de tweede Adam, Hij heeft als de lijdende Knecht, in volmaakte gehoorzaamheid, alle lijden ondergaan.

Dat is een zinnetje in die Dordtse Leerregels, daar raak je niet over uitgedacht.

Genoeg voor de zonden van de h le wereld!

Hij heeft de opdracht perfect uitgevoerd. Er mankeert helemaal niks aan.

En dat betekent dus, dat wij nooit een andere Middelaar moeten zoeken.

En dat wij al helemaal niet moeten denken dat wij zelf iets aan onze verlossing zouden kunnen bijdragen.

Nee, 'G ds liefde duurt in eeuwigheid!'

'Alles,  lles is voldaan!'

Dat is het Evangelie!

En dan, de Heere Jezus houdt alles onder controle, dan buigt Hij het hoofd.

Dat is niet een totaal uitgeput, het hoofd maar laten hangen.

Nee, dat is een gaan rusten. Nadat de opdracht klaar is.

Ja, dan mag die rust komen.

Als Hij teruggaat naar Huis, naar Vader.  
Om vervolgens op de derde dag door Vader te worden wakker gemaakt  
Want Hij komt uit dat graf. Voor de Zijnen.

Opdat iedereen die in Hem gelooft, als kind van die Vader, dankzij Jezus Christus  
alléén, eeuwig en volmaakt, tot lof en dienst bereid is.

AMEN