

Pinksteren

1. Beginpsalm - Psalm 21: 1,2,7
2. Na de wet - Psalm 31: 13,14
3. Gebed
4. Schriftlezing - Handelingen 2: 1- 13
5. Tussenzang - Gezang 27: 1,2,3
6. Schriftlezing - Handelingen 2: 29- 36
7. Tussenzang - Gezang 27: 4,5,8,9
8. Tekst - **Handelingen 2: 11 en 33**
9. Na preek - Psalm 89: 1, 3
10. Na de belijdenis - Psalm 89: 6, 7
11. Gebed -
12. Collecte -
13. Slotpsalm - Psalm 118: 5,10

Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes,

Pinksteren is feest voor de kerk. Want op die dag van Pinksteren gaf Christus Zijn Geest op aarde om het leven, het contact met Zijn leerlingen te versterken.

Met hemelvaart lijkt het er op alsof de leerlingen er alleen voor staan op aarde.

De Here Jezus zei tegen hen dat ze in de hele wereld het Evangelie moeten gaan preken. Maar hoe krijgen ze dat voor elkaar? De Heiland heeft hen wel de beloften gegeven dat Zijn Geest op aarde zal komen.

Die belofte gaf Hij hen al voor Zijn lijden en sterven gegeven, Johannes 14: "Ik zal u een andere trooster geven: de Geest van de waarheid.

Die Geest zal bij jullie blijven.

Over de betekenis en de gevolgen van dit Pinksterfeest wordt veel gesproken en geschreven.

Allerlei schrijvers verdringen zich om ook iets te kunnen publiceren over het werk van de Geest.

En dan heb je ook nog allerlei congressen waar de gevolgen van Pinksteren worden besproken.

Steeds gaat het om die ene vraag: hoe werkt de Heilige Geest?

Valt dat werk op door bijzondere tekens?

Bijvoorbeeld: het spreken in tongen of gebedsgenezing.

Geeft de Heilige Geest (en dat is het fijne puntje) naast de Bijbel iets nieuws?

Geeft Hij nieuwe openbaringen? Zegt de Geest meer of iets anders dan wat God en Jezus Christus in de Bijbel zeggen?

Laten we eens letten op wat er precies is gebeurd in Handelingen 2. Op die grote dag van Pinksteren.

Petrus zegt daar in vers 33: dit wat u ziet en hoort (dat wat hier op de dag van Pinksteren gebeurt) dat is het werk van God de Vader en van Jezus Christus.

We hebben de tekst samengevat in het thema:

DE PINKSTERGEEST LEERT ONS DE LOFZANG OP HET WERK VAN GOD.

De grote vraag in Handelingen 2 is: wat is hier precies aan de hand?

Mensen horen plotseling het geluid als van een geweldige windvlaag. Het is net alsof het hard stormt.

Ook zien de mensen tongen als van vuur die van de één op de ander overgaan.

Bovendien gaat iedereen van de leerlingen van Jezus ook nog eens op een aparte manier praten. Iedereen hoort de discipelen spreken in de eigen taal.

Dat valt allemaal op. Dit is bijzonder.

Heel veel mensen komen daarom nieuwsgierig naar de plaats waar dit allemaal gebeurt.

Vol verbazing kijken en luisteren ze naar wat er allemaal gebeurt. Want dit is iets aparts.

Daarom raken de mensen helemaal in de war, vers 6.

Hoe moet je dit nu met je gewone menselijke verstand verklaren?

Als we letten op al die mensen die deze bijzondere dingen meemaken horen we verschillende reacties.

Vers 12, sommigen vragen zich heel gewoon af: "Wat heeft dit toch te betekenen?"

Wat zit er achter al dat geluid als van een hevige storm?

En wat moet je zeggen van die vlammen?

Deze mensen willen meer horen over wat hier gebeurt.

Er zijn er ook, (vers 13) die beginnen te spotten: deze mensen zullen wel dronken zijn.

Geef hen geen aandacht. Loop maar voorbij, want straks zijn ze weer nuchter.

Ja wat is er aan de hand? Ook onder ons en om ons heen hoor je zulke vragen.

Waar is de Heilige Geest mee bezig op aarde?

En hoe kan je Zijn werk en aanwezigheid herkennen?

Om vanuit onze tekst hierover iets meer te zeggen gaan we eerst letten op de plaats en de eenheid van Handelingen 2.

In het eerste hoofdstuk van Handelingen, schrijft Lucas dat hij zijn eerste boek, geschreven heeft over het werk van Jezus op aarde.

De preken en de wonderen die Jezus hier deed onder de mensen staan in het Evangelie van Lucas: dat is het eerste boek. Dat begint met de geschiedenis van de geboorte van de Here Jezus in Bethlehem en dat doorgaat tot en met de hemelvaart.

Maar in dit tweede boek, en dat is Handelingen, schrijft Lucas over het werk dat Christus doet in de hemel.

Dat is zijn werk na zijn hemelvaart.

Jezus zit nu aan de rechterhand van Zijn Vader om hemel en aarde te regeren, opdat heel Zijn kerk ook eenmaal zal leven in de heerlijkheid van de hemel.

Handelingen gaat duidelijk over dat werk van Jezus Christus in Zijn verhoging.

De grote Zoon van David kreeg bij Zijn hemelvaart van Zijn Vader de regering over hemel en aarde.

Als de Koning der koningen regeert Hij de volken en stuurt Hij de geschiedenis.

Onze Koning en Heiland heeft alles in Zijn hand.

Ook de plannen en de strategie van dictators gaan niet om buiten de wil van de Zoon van God.

Direct en met haast begint Christus na Zijn hemelvaart aan de uitvoering van de plannen van God.

En in Zijn hoge positie zal Hij Gods volk beschermen tegen de plannen en de tactiek van satan.

En tenslotte zal Hij Zijn uitverkoren kerk een plaats geven in de woningen in de hemel.

En nu is dit het Evangelie van Handelingen 2, dat Lucas hier het begin vertelt van dit werk in uitvoering. Op dit ogenblik in de geschiedenis zet Christus vanuit de hemel de eerste stap op weg naar de jongste dag.

Nu laat Hij het merken dat Hij er bij is op aarde en dat Hij als de grote Vorst in de hemel, actief is voor Zijn kerk op aarde.

In dit werk is het Zijn eerste zet dat Hij Zijn kerk op aarde Zijn Geest geeft. Door die Geest zal de Here Jezus Zijn kracht laten werken en Zijn genade uitdelen.

Dat is het begin van Jezus' operatie op aarde. Dat is Pinksteren.

Dat maakt Petrus duidelijk aan al die mensen die zich afvragen wat er allemaal gebeurt. Ook tot de spotters richt hij het woord. De lasteraar van Christus' werk, hoort óók wat Petrus zegt over het werk van Christus.

Iedereen hoort het geluid als van een geweldige windvlaag en ziet de tongen als van vuur.

Petrus komt dan naar voren, vers 14, en wijst in zijn uitleg op de kern van wat hier gebeurt.

Wij zijn niet dronken!

Denk niet dat u met spot het werk van God uit uw leven kunt weg praten.

Ook tot de spotters komt hier de boodschap van het Evangelie. Ze staan er bij.

Zij zijn ook het adres van de grote woorden van God.

Maar neem God en Zijn werk dan wel serieus, anders gaat de genade van God aan u voorbij.

En werkt de kracht van de verhoogde Christus tegen je.

Petrus begint bij de kern van het Evangelie: Jezus die is gekruisigd is opgestaan. Hij leeft.

Hij is als de Verhoogde Koning bij God de Vader in de hemel.

Vers 32: daar geven wij een waar getuigenis van: dit zijn de feiten.

In vers 33 trekt Petrus dan de conclusie: deze verhoogde Jezus is de Christus. Hij heeft Zijn Geest uitgestort in ons midden. Kijk, dat is het wat u ziet en hoort.

Het valt op dat Petrus helemaal niets zegt over de tekenen.

Dat hoeft ook niet, want tekenen zijn signalen die verwijzen naar wat er gebeurt.

Het gaat niet om dat wat je ziet en hoort in de tekenen, maar om wat er echt werkelijk allemaal gebeurt.

Daar spreekt Petrus over.

Dan komt er bij hem geen verhaal los over de leerlingen dat ze door de Heilige Geest in vervoering zijn gebracht. Alsof dát nou het echte Pinksteren zou zijn. Alsof de tekenen meer zijn dan dat waar ze naar verwijzen. Nee Petrus gaat niet in op de tekenen.

Tegenwoordig gebeurt dat wel. Steeds meer mensen willen de tekenen van tongentaal en gebedsgenezing mee maken. Want als je die tekenen beleeft, zo denken ze, pas dan zou je de zekerheid hebben dat je de Geest hebt.

Veel mensen raken dan in verwarring wanneer ze horen hoe mensen beweren dat zij op de goede plaats hun erediensden houden, omdat daar in tongentaal de Geest werkt.

Alsof de Heilige Geest het in die tekenen weer moet onderstrepen dat Hij er bij is. Alsof

het elke keer weer Pinksteren moet worden. Het Pinksterfeit van 2000 jaar geleden moet zo elke keer weer herhaald worden.

Maar (gemeente) Christus gaf Zijn Geest eenmaal op aarde. En die Geest woónt op aarde. Die Geest is uitgestort, vers 33. Ook dit werk is volbracht! De Heilige Geest woont hier in ons midden en leert ons te roepen: Abba, Vader.

Ja gemeente, de Geest woont in ons midden. En Hij heeft hier niets anders te preken dan: de het werk van de Christus der Schriften.

Petrus legt er de nadruk op: deze mensen zijn niet dronken, maar de Schriften gaan hier in vervulling.

Jezus werkt hier.

De mensen vragen: wat is hier aan de hand?

Wat gebeurt er toch allemaal?

Op die vragen mobiliseert de Geest Petrus en komt het Woord los: Petrus gaat preken.

Zodra de Geest op aarde is komen wonen, schakelt Hij het Woord in.

Zo dirigeert Christus de geschiedenis.

Zijn Geest gaat de wereld overtuigen van zonde en oordeel, van genade en verlossing.

Dat gebeurt allemaal door de verkondiging van het Woord.

Petrus gaat daar direct al mee beginnen.

Vergelijk vers 33: Christus is hier aan het werk. Wat u ziet en hoort heeft Hij uitgestort.

Vergeet bij Pinksteren vooral de Christus en Zijn werk niet, broeders en zusters.

Het is juist het eigen werk van de Geest dat Hij overal Christus centraal stelt.

Hij is voor ons gestorven, opgewekt en verhoogd. Vers 23 en verder.

De Christus die is gekruisigd en gedood en begraven, brak de banden van de dood stuk en voert nu met macht al Gods besluiten uit.

Vanaf hemelvaart heeft de Zoon van God heel de wereldgeschiedenis in handen.

En het eerste wat Hij doet in Zijn hoge positie dat is, dat Hij aan Zijn leerlingen Zijn Geest geeft.

Petrus heeft het al uitgelegd: alles wat hier in Handelingen 2 gebeurt daar heeft de verhoogde Zoon van God de hand in.

Met Pinksteren komt hemelactiviteit werken op aarde.

Vers 33, wat u ziet en hoort is activiteit van Christus.

Dat is ook wat de tekenen aan de mensen duidelijk maken. Die tekenen onderstrepen de waarheid dat Christus een dikke streep zet onder de betrouwbaarheid van het werk van de Geest.

Vers 1 en verder maakt dat duidelijk: daar lezen we: toen het Pinksterfeest aanbrak waren alle leerlingen bij elkaar. Dat zijn die 120 broeders en zusters die wachtten op de vervulling van de beloften van de Here Jezus dat de Heilige Geest op aarde zal komen.

En dan, op de Pinksterdag komt er plotseling uit de hemel dat geluid als van een geweldige windvlaag.

Ook zien de mensen die tongen van vuur zich over de leerlingen verdelen.

Broeders en zusters die wind en dat vuur is niet de Heilige Geest.

Het gaat er om dat die tekenen aangeven wat hier eigenlijk gebeurt.

Want waar komt de Geest nu precies vandaan en wat is het werk voor de Geest op aarde?

De Geest komt uit de hemel. Vergelijk die windvlaag.

En dat vuur maakt duidelijk dat de Geest door alles heen trekt.
De Geest die Christus uit de hemel uitstort op aarde, zet alles in brand.
Waar de Geest woont, komen brandende harten voor de verhoogde Heiland.
Waar de Geest werkt, zetten christenen zich van harte in voor de zaak van Christus.

Als de Geest onder u woont, en Hij woont onder ons (!) broeders en zusters, dan zullen we leven met en werken voor Christus. De Geest geeft ons de blijdschap om het Evangelie van de vergeving van de zonden.
De Geest geeft ook kracht om te vechten tegen de zonden.

Wanneer wij het feest van Pinksteren en de gevolgen van Pinksteren vieren, zullen we met brandende harten Christus eren en ons aan Zijn Evangeliewoord binden.
Immers waar de Geest woont en werkt, komen de tongen los en zijn de harten vol van Christus en van God. Daar is alle spot en plezier om de zonde verdwenen.
Want waar de Geest woont, daar verzekert Hij ons van de liefde van God.

Dat horen we in vers 11.
Al die mensen, die buitenlanders die in Jeruzalem zijn om het pinksterfeest te vieren, horen de discipelen spreken in hun eigen landstaal. De taalgrens valt weg!
Want het Evangelie moet over de hele wereld en onder alle volken gehoord worden.
De Geest die met kracht op aarde komt werken en tongen losmaakt, legt ons direct de roem in de mond op de grote daden van de Vader en de Zoon.

Israël kende die grote daden.
Wat klonk de verlossing uit Egypte niet na in de geschiedenis van Israël.
En hoe heeft de Here zijn volk niet elke keer met wonderen en grote kracht verlost.
Maar de beloften voor de grote toekomst, voor de vervulling van Gods beloften bleven open.
En dat gaat nu in Christus in vervulling.
De dood heeft Hij verslagen.
Als Koning in heerlijkheid trekt Hij de geschiedenis door naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.
De lofzang van het Oude Testament komt vanaf Pinksteren op hoger niveau.
Onze psalmen vinden hun lof in Christus.
De Geest van Pinksteren zingt heden met de bruid deze psalmen op hoge tonen: Gods goedheid duurt (in Christus) tot in eeuwigheid. Dat is de grond voor onze troost en moed in dit leven.

Pasen is feest voor de kerk: ons Hoofd is als Overwinnaar door de doodsmuur heen gebroken.
De eerste tonen van de lofzang op Gods grote daden werden toen al geleerd.
De leerlingen gingen blij naar huis op de avond van Pasen.
En met hemelvaart ging Christus verder. God verhoogde Hem tot Koning.
Allemaal blijdschap voor de kerk.

En op de Pinksterdag geeft Christus ons Zijn Geest die ons uit de Schriften heel dat geweldige werk van God leert kennen en verstaan. Op al dat werk leert de Geest ons de lofzang te zingen.
De kerk houdt die lofzang vast op aarde. Ook in dagen van zorgen en moeiten.
Want wie de waarheid van Pinksteren gelooft, kent de Geest die deze waarheid steeds weer in ons hart vast maakt. In rouw en ziekte: wij kennen de verhoogde tonen van het eeuwig leven.

Christus heeft ons Zijn Geest gegeven opdat die ons dit loflied steeds weer zal leren.
De Geest spoort ons aan om de Vader en Christus te aanbidden.

En hier worden de lijnen van Pinksteren duidelijk. Pinksteren is geen los incident dat hier en daar steeds weer in de tekenen herhaald moet worden.
De Geest werkt niet verborgen of onverwacht los van Christus en van de Vader.
Pinksteren is juist het begin van het grote werk van Christus.

Johannes hoort in Openbaring 22 de verzekering dat de Geest voortdurend met de bruid, met de kerk mee roept en meebidt: de Geest en de bruid roepen op aarde: Kom!
Ja wie de woorden van de profetie, van het Woord hoort, zal met de Geest en de gemeente meezingen en mee belijden: wij danken u dat we als uw volk door uw Geest worden onderwezen om al meer en al intensiever God te loven.

Het feestlied van Pinksteren zal in de kerk van Christus nooit afbreken. Dat is een lofzang die zal doorgaan tot in eeuwigheid.
Want met volharding leert de Geest ons te roepen: Kom Here Jezus kom!
Vervul uw werk en laat het feest van de bruiloft van het Lam beginnen.
Laat het feest van Pinksteren overgaan in de vreugde van de nieuwe schepping waar we u aanbidden en eren om de grote werken die u hebt volbracht.

Daar waar de Geest woont, klinkt dit gebed om deze nieuwe lofzang die we op aarde repeteren en die we zullen zingen in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde.

Kom Here Jezus, kom met haast.
Dat is het gebed dat de Heilige Geest met ons meebidt.
Want vanaf de dag van Christus' wederkomst zal het stamelend loflied van de kerk op aarde overgaan in een volmaakt juichen om de liefde van God in Jezus Christus.

AMEN