

## Pinksteren

Begin	- Gezang 29: 1,3
Na de wet	- Psalm 25: 2,3,4
Gebed	-
Schriftlezing	- Johannes 15:18 – 16:15 - Handelingen 2:14 - 36
Tussenpsalm	- Psalm 86: 4,5,7
Tekst	- <b>Johannes 16: 13,14</b>
Na preek	- Gezang 31: 1,2,3
Na de belijdenis	- Psalm 139: 3
Gebed	-
Collecte	-
Slot	- Gezang 41

Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes,

Pinksteren is samen met Kerst, Pasen en Hemelvaart van grote betekenis voor de kerk. Want ook Pinksteren heeft net als de andere christelijke hoogtepunten, een eigen betekenis. Je zou kunnen zeggen: juist op deze dag komt de uitvoering van Gods plan in een hogere versnelling.

Vanaf Zijn geboorte op aarde, hield de Here Jezus Zijn heerlijkheid nog verborgen voor de mensen. Met Pasen heeft Hij Zijn heerlijkheid volop en stralend in de kring van Zijn leerlingen bekend gemaakt. De banden van de dood zijn losgemaakt. Gods bazuinen schalden de heerlijkheid van die overwinning uit.

Maar vanaf Pinksteren laat Christus Zijn heerlijkheid aan alle volken verkondigen. Want de Geest van Pinksteren opent de Schriften die ervan getuigen dat Christus als de Zoon van God het leven geeft aan iedereen die Zijn Woord gelooft.

In Johannes 16 geeft de Heiland Zijn discipelen de belofte dat de Heilige Geest als de *Geest van de waarheid* hen zal bewaren bij de Schriften, die getuigen van Zijn heerlijkheid. Want er ligt een groot werkprogramma klaar voor de discipelen. Zij zullen het Evangelie gaan preken over heel de wereld. Daarom maakt de Heiland het hier in Johannes 16 aan hen en aan Zijn kerk duidelijk dat wij deze *zorg en leiding van de Heilige Geest* hard nodig hebben. Want wij kunnen het *vanuit ons eigen denken* niet voorstellen hoe wij onze God moeten eren en dienen. *Wij* kunnen dat niet programmeren. Daarvoor zijn we te beperkt in ons verstand, en bovendien zijn we ook zondaren; tegenstanders van God.

En nu is dit het heerlijk Evangelie van Pinksteren dat Jezus Christus ons Zijn Geest geeft als de grote toerusting om onze Vader in de hemel te eren en te dienen. Ja opdat het van ons *als Christus kerk* is af te lezen dat we erfgenamen zijn van de heerlijkheid die Christus voor ons verdiend heeft.

Pinksteren betekent dat Jezus Christus ons Zijn Geest geeft, die ons als Gids ons de weg zal wijzen in de waarheid van Zijn Evangelie.

We preken u de tekst onder het thema:

## **JEZUS VERZEKERT ZIJN DISCIPELEN DAT HIJ HEN DE HEILIGE GEEST SCHENKT ALS TROOSTER OM HEN IN DE WAARHEID TE LEIDEN.**

Jezus spreekt de woorden van onze tekst op een tijdstip dat voor de discipelen niet zo gemakkelijk is.

Vanuit de Joden komt er een steeds hardere oppositie tegen Jezus en tegen Zijn discipelen. Verder vertelt Jezus hun dat Hij bij hen vandaan zal gaan. Hij zal niet voor altijd bij hen blijven.

Op dat komende afscheid gaat Jezus Zijn discipelen nu voor bereiden.

In hoofdstuk 14 – 16 legt Jezus hen uit wat dat allemaal betekent.

Hij zal bij Zijn leerlingen weg gaan en naar Zijn Vader gaan, het begin van hoofdstuk 14.

En de *discipelen* blijven achter. Alleen zonder hun Meester.

Dit aanstaande vertrek van hun Meester gebeurt op een wel heel moeilijk ogenblik.

Hoofdstuk 15: de haat van de wereld dringt zich aan hen op. Dat zal straks allemaal uitlopen op de kruisiging van Jezus en de vervolging van de kerk.

Nu is dat niet zo uniek *in de geschiedenis* dat de kerk wordt bedreigd en dat de haat van de wereld kerkmensen vervolgt en hen het leven onmogelijk maakt.

Dan is er haast geen vrijheid meer om erediensten te houden en voor de eer van God onze Vader op te komen.

Het is duidelijk dat het voor de kerk van alle tijden, ook voor ons, steeds moeilijker wordt om te laten merken dat we bij Christus horen. En dat ons leven met Christus is gekleurd door de gehoorzaamheid aan Hem.

Want een vrijmoedig spreken over onze Heiland, wordt niet meer algemeen geaccepteerd.

Maar *hoe* zullen we deze roeping om als kinderen van Vader te leven, dan invullen?

Wie zal ons als christenen helpen om in deze wereld te volharden in een christelijke levensstijl?

Zouden we er niet wanhopig van worden?

Ook de discipelen komen voor deze vraag te staan.

Maar dan is dit het Evangelie: dat Jezus de discipelen en ook ons, troost met het Evangelie van de Trooster.

De Heilige Geest zal jullie houvast geven!

Als de Geest van de waarheid zal Hij u bewaren in de gemeenschap met Mij, uw Heiland en Verlosser.

Wees ervan verzekerd, dat daar waar de Geest van Christus werkt, daar wordt de band met Christus versterkt.

Dat is gemeente, de grote vooruitgang en het geweldige van Pinksteren: de Heilige Geest werkt de gemeenschap tussen ons en Christus en ook werkt deze Geest het geloof om het vol te houden om de wil van Christus na te volgen.

Op het moment van onze tekst kunnen de discipelen nog niet overzien wat er straks allemaal gaat gebeuren.

Ze kunnen het nog geen plaats geven, vers 12.

Wanneer Jezus straks wordt gevangengenomen, dan wil Petrus er zelfs met het zwaard op los slaan.

Petrus denkt dat hij met geweld, met wapens, zijn Heiland moet beschermen.

Alsof wapens een muur van bescherming kunnen zijn voor de kerk.

Nee, de discipelen zijn hier in de tekst nog niet in staat het prachtige Evangelie van Pinksteren te verstaan.

En *toch* preekt Jezus hun hier het Pinksterevangelie als het ware in een notendop.

Het gaat er hier om dat Zijn discipelen in deze moeilijke situatie, enige inzicht krijgen in de eenheid van de geschiedenis die God gaat met Zijn kerk op aarde: vanaf de moederbelofte tot aan de jongste dag.

De belofte van de overwinning op satan, ja dat God doorwerkt aan de vervulling van Zijn beloften, dat sluit niet af wanneer Jezus zal lijden en aan het kruis zal sterven.

God is getrouw Zijn plannen falen niet.

Deze trouw van God geeft aan de kerk van alle tijden troost en moed.

Onze God is onderweg naar de heerlijkheid voor heel Zijn uitverkoren kerk.

Dat de discipelen en alle broeders en zusters die in droefheid en in spanningen leven dit toch maar *geloven*.

Straks is daar het ogenblik dat Jezus gevangen wordt genomen. De discipelen zullen wellicht denken: wat moet er nu van Zijn woorden terecht komen? Kan de Zoon van God, de Christus, (vergelijk de belijdenis van Petrus) de waarheid van Zijn prediking en van Zijn beloften wel invullen?

Maar dat we dit nu in deze tekst toch maar leren van de Here Jezus, broeders en zusters: Gods werk gaat door.

Alle tegenstand en verzet houdt dat grote werk van God en van de Zoon van God niet tegen. In welke moeilijke situatie we ook maar terecht kunnen komen, hoe ook bespot verdrukt en door dwalingen omgeven God houdt Zijn kerk in leven.

De Heilige Geest, waarachtig God, is in ons midden.

Hij werkt hier broeders en zusters en Hij leert ons dat we van Christus zijn.

Een koninklijk priesterschap. Een volk dat Gods eigendom is.

En juist dit bindt Jezus Zijn volgelingen op het hart: u ontvangt de Heilige Geest en *Hij* zal u leren om in de waarheid te leven.

Christus en de Heilige Geest werken samen. Met de Vader zijn Zij de drie Personen van de Drieenige God.

Na alles wat Christus heeft gedaan met Kerst, Pasen en Hemelvaart *moet* het Pinksteren worden.

Want de Heilige Geest zal al de schatten van wat Jezus verdiend heeft ons vertellen en in de weg van de prediking aan ons uitdelen.

Dat klinkt mee in die naam: de Trooster, vers 7. De Parakleet.

Die naam Parakleet doet ons denken aan Pleitbezorger.

Een Pleitbezorger, of met een andere naam: een *advocaat*, is iemand die het voor je opneemt.

Vergelijk Romeinen 8:27; de Heilige Geest pleit bij God voor de heiligen.

Maar die naam Trooster betekent *meer* dan alleen advocaat.

In hoofdstuk 14:16 wordt van de Heilige Geest gezegd dat Hij een *andere Trooster is*. Naast Jezus.

En, onze tekst zegt van de Heilige Geest als Trooster, dat Hij ons in de waarheid leidt.

Midden in deze wereld, lokt satan met zijn leugens mensen weg bij de *ene unieke eeuwige waarheid van God* vandaan. Met zijn leugen wil satan het werk van Christus afbreken. Dat is al van den beginne zijn tactiek. En satan heeft vele navolgers, die ook actief de leugen gebruiken als hen tactiek.

In die sfeer, in dat klimaat van de leugen, waar ook wij in leven, komt de Heilige Geest als de Trooster die als de *Geest van de waarheid* de kerk van Christus de weg wijst in heel de waarheid.

De Geest is hier geen Trooster in de zin van het vrij pleiten in een rechtszaak, alsof wij tegenover God te verontschuldigen zijn.

Vers 8; Hij zal ons ook *overtuigen* van zonden.

Het gaat er hier in de tekst om dat de Heilige Geest de feiten van Christus' werk aan het licht zal brengen.

Die zal openbaren. Deze onthullen.

Deze Geest zal het ons duidelijk maken en ons ervan overtuigen dat alles wat God doet en gedaan heeft waar is. Daar is niet aan te tornen.

Het gaat om het voldongen feit dat Jezus op aarde heeft geleden, is gestorven en opgestaan uit de doden om als Overwinnaar op de leugen om de waarheid te dienen.

En die heerlijkheid van Zijn werk moet aan alle mensen bekend gemaakt worden.

Zo is het werk van de Trooster te verstaan in onze tekst. De Geest zal de gemeente leiden in alle waarheid.

*Heel de Schrift gaat open.*

De Heilige Geest geeft ons inzicht de weg van God door deze geschiedenis heen op weg naar de heerlijkheid. De uitvoering van dat werk is door het volbrachte werk van Jezus Christus verankerd.

Volop reden om God te danken en te eren.

Van die waarheid komt de Heilige Geest ons overtuigen.

Dat is voor ons Pinksterfeest.

Dan maken we van het Pinksterfeest niet alleen een individueel, persoonlijke gebeurtenis. Iets waarvan je ook wel los van de gemeenschap der heiligen, in je eentje, van zou kunnen genieten.

Dat is wat de charismatische bewegingen en de pinksterbewegingen beweren.

Daar, in je eigen hart en in je eigen beleving, dáár moet je het echte feest van Pinksteren steeds weer opnieuw beleven.

Maar broeders en zusters, Pinksteren is *feest voor de kerk*. De Heilige Geest komt daar waar de discipelen vergaderd zijn, Handelingen 2.

*Daar* wordt het heil genoten van het werk van de Geest die ons van de waarheid overtuigt.

Deze woorden 'Geest van de waarheid' gebruikt Jezus in vers 13 en in hoofdstuk 15:26.

Nu is 'waarheid' een moeilijk begrip.

Wat is waarheid? De bekende vraag van Pilatus.

Wij denken bij het begrip 'waarheid' vaak aan iets dat vaststaat.

Iets dat overeenstemt met meerdere definities.

Dat het klopt met de feiten. Dat we een theorie kunnen narekenen.

Echter zo ligt de toets voor wat waarheid is in onze hand: bij mensen.  
Zo maak je jezelf tot ijkpunt voor dat wat waar is.

Maar wanneer Jezus hier spreekt over de waarheid, dan gaat het erom dat wij niet alleen op de feiten letten of die wel kloppen naar *onze* mening, maar de nadruk, het accent, ligt hier vooral op de *betrouwbaarheid* van wat gezegd wordt.

Nu zal Heilige Geest als de Geest van de waarheid de discipelen, de kerk, ons, de goede en de betrouwbare kennis leren van het werk en van de vrucht van Christus werk namelijk: eeuwig leven en vergeving van de zonden.

Pinksteren: broeders en zusters betekent voor ons dat de Geest van Christus voor ons de diepte en de rijkdom van heel de Schrift, ontsluit.

De Geest laat de inhoud van het Oude Testament stralen als Evangelie van Jezus Christus. Al Gods beloften vanaf Genesis worden heerlijk vervuld.

Dat werk van de Heilige Geest klinkt mee in die naam: Geest van de waarheid.

Maar de troost en de bemoediging voor de discipelen die alleen achterblijven als Jezus gaat lijden en sterven, is iets dat ze hier nog niet kunnen begrijpen.

Alles wat er staat te gebeuren gaat op dit moment hun verstand te boven. Daar hebben ze nog geen inzicht in.

Maar de Here Jezus troost hen met de belofte dat de Heilige Geest hen alles zal verkondigen wat komen gaat 'de toekomstige dingen'.

Het gaat hier in die 'toekomstige dingen' *niet* om wat er allemaal zal gebeuren in de periode vanaf Pinksteren tot aan de jongste dag.

Jezus zegt hier *niet* dat de kerk vanaf Pinksteren boven alles wat we in de Schriften hebben ontvangen nog een aanvullende openbaring krijgt.

Het gaat hier niet om een zogenaamde voortgaande openbaring, alsof de Heilige Geest door de eeuwen heen aan de kerk steeds weer andere en nieuwe inzichten zal geven, die boven de Schriften uitgaan.

Zo wordt deze tekst wel gebruikt door hen die zeggen: het is de Heilige Geest die het *nu in onze tijd* duidelijk maakt dat de vrouw in het ambt mag.

Meerdere vernieuwingen die duidelijk tegen de Schriften ingaan worden op deze manier verdedigd.

De Here Jezus wijst de discipelen erop dat de Geest van de waarheid, hen zal verkondigen wat er straks zal gaan gebeuren.

Dat wat komen gaat: namelijk: het aanstaande lijden van Jezus, Zijn opstanding en hemelvaart.

De volle betekenis daarvan zal de Heilige Geest straks allemaal duidelijk maken aan de discipelen.

*Pinksteren* .... is dat grote moment dat de Schriften opengaan.

De Heilige Geest doet ons de rijke beloften van het Oude Testament verstaan.

Opdat we in geloof alles zullen doorzien wat God daar beloofd heeft.

Vergelijk Handelingen 2, daar leert Petrus onder de leiding van de Heilige Geest wat de grote betekenis is van Christus werk.

Dan gaan de Schriften open. Petrus verkondigt vanuit de profetie van Joël wie Jezus is en wat Hij betekent voor het volk van Gods verbond.

Vers 26; God, (die zijn kind Jezus heeft opgewekt), God heeft Hem eerst naar u toegezonden om u *hierin* te zegenen dat Hij ieder van u zou afbrengen van zijn slechte daden.

En wanneer de Here Jezus zegt dat de Geest alles wat Hij *hoort* zal spreken, onderstreept Jezus het de discipelen de zij de woorden van de Geest hieraan zullen herkennen, dat Hij spreekt in de lijn van Gods verbond.

De Heilige Geest ontsluit en verkondigt ons dat God in, en door Zijn Zoon de verlossing van de zonden als een schat voor ons heeft klaar gelegd.

En dat Hij in Zijn opstanding uit de doden, de ingang in het eeuwig leven voor ons heeft geopend.

Als de Geest der waarheid staat de Heilige Geest tegenover de geest van de leugen.

De leugenprofeten plaatsen de mensen en hun wensen centraal.

Maar de Geest van de waarheid bindt Zich, en ons, aan het Woord van God.

Broeders en zusters: wie de Heilige Geest isoleert van het *Woord van de Vader* en alles alleen enkel van de Geest verwacht, zonder de Schriften, die loopt vast in het spiritualisme. Daar in dat spiritualisme zoekt men buiten de Bijbel om naar wat men noemt: de genade van de Heilige Geest. Het geloof rust daar niet op de waarheid van de beloften van Gods verbond, maar op de bevinding van de eigen emotie.

Daartegenover staat dat iedereen: die alleen met het Woord verder wil, los van de Heilige Geest, die loopt vast in het rationalisme. Zulke mensen gaan met hun verstand narekenen of dat wat als waarheid van God wordt gepreekt, wel klopt met onze wetenschap. Ook dat is allemaal arrogantie en hoogmoed.

Gemeente, de Heilige Geest spreekt het Woord van God en Hij maakt dat Woord voor ons tot een kracht Gods tot zaligheid.

Zo brengt de Heilige Geest uit de schatkamer van Christus, de schatten van genade en verzoening tevoorschijn.

Dat doet de Geest allemaal tot bemoediging voor ons, de kerk van Christus, die staat in de branding van een wereld vol haat en dwaling.

Broeders en zusters, de Heiland werkt ook *hier* in het midden van de gemeente door Zijn Geest, die in het licht van de Schriften ons de Christus verkondigt als onze Redder.

Vergelijk vers 14: de Heilige Geest zal Jezus verheerlijken.

Toen Jezus op aarde kwam heeft Hij zijn heerlijkheid verborgen.

Echter hoe verder Hij kwam in de uitvoering van zijn werk, hoe meer Hij zijn heerlijkheid, zijn glorie van Zoon van God en Verzoener van onze zonden, liet stralen onder Zijn kinderen.

Voor deze verheerlijking van Jezus is de Heilige Geest op aarde gekomen.

Mensen moeten Hem leren kennen als de Christus der Schriften en als Triomfator op de dood.

Het geloof in dat Evangelie maakt dat we Jezus aanbidden. Hem loven en danken voor alles wat Hij voor ons gedaan heeft.

Die rijke schat van Christus' werk maakt de Geest ons bekend.

De Heiland zegt: Hij zal het allemaal uit Mijn schatten nemen en Mijn woorden zal Hij u verkondigen.

Laten we nu onder dat werk van de Heilige Geest dankbaar leven met al Gods beloften.

Strijdt tegen de zonden en spreek vrijuit van de Christus der Schriften.

Dat we te midden van een wereld vol ongeloof, in deze woorden van de Heiland onze kracht zoeken.

De Heilige Geest leert ons de winst van Kerst en Pasen in de weg van de prediking van de apostelen zoals wij die hebben in het Nieuwe Testament.

In die weg bouwt de Geest eeuw in eeuw uit en van land tot land aan Christus' kerk. Want het is Kerst, Pasen, Hemelvaart en ook is het Pinksteren gewéést.

Vandaag zijn we onder de leiding van de Pinkstergeest met Gods Woord als lamp voor onze voet, op weg naar de grote dag van Christus' wederkomst.

*Dan* zal heel de uitverkoren kerk de Drieenige God: Vader, Zoon en Heilige Geest, eren en danken om het grote werk dat dan op die grote dag volkomen is volbracht.

AMEN