

MASneep, gehouden te Bedum, 18.05.2023

Hemelvaartsdag

Psalm 68: 7

Gezang 24:3

Psalm 2: 3, 4

Psalm 47: 3, 4

Gezang 24: 4, 5

Schriftlezing: Handelingen 1: 4-11; Openbaring 12: 1-12

Tekst: Openbaring 12: 10-11

Thema: Het overwinningslied van de engelen op Hemelvaartsdag

Bezingt:

- 1. De nederlaag van satan**
- 2. En de overwinning van de gelovigen**

1. De nederlaag van satan

Geliefde gemeente van onze Heere Jezus Christus,

Jongens en meisjes, ik denk als ik jullie zou vragen om eens te vertellen wat er precies is gebeurd op de Hemelvaartsdag, dat jullie mij dat heel goed zouden kunnen vertellen.

Je zou misschien wel beginnen te vertellen hoe de Heere Jezus daar samen was met Zijn discipelen, en hoe Hij voor het oog van hen zo steeds verder omhoog ging naar de hemel.

Steeds verder, steeds verder, totdat een wolk Hem onttrok aan hun ogen, en ze Hem niet meer konden zien.

En er een engel bij hen kwam die tegen hen zei, "wat staan jullie omhoog te kijken naar de hemel, deze Jezus die jullie zo omhoog zien gaan, die zal op dezelfde manier terugkomen".

Dat is wat de discipelen hebben gezien.

Dat is wat jullie waarschijnlijk ook wel weten.

En toch zijn er ook dingen die wij niet zien, maar die er ook gebeuren.

Een werkelijkheid die er is, een geestelijke werkelijkheid die wij niet kunnen zien.

Maar dat wij die werkelijkheid niet kunnen zien, betekent niet dat die werkelijkheid er niet is.

Er is een werkelijkheid, een geestelijke werkelijkheid in de bovennatuurlijke wereld, die voor ons veelal achter de schermen plaatsvindt.

Maar dat betekent niet, omdat het zich meestal aan ons zicht onttrekt, dat het niet waar zou zijn, dat het niet werkelijk zou zijn, of dat het niet belangrijk zou zijn.

Ik denk bijvoorbeeld, om één voorbeeld uit de Bijbel te noemen, de geschiedenis van Job. Daar krijgen wij een kijkje achter de schermen wat er zich heeft afgespeeld tussen God en satan.

En ook hier in Openbaring 12, krijgen we een kijkje achter de schermen. We horen vanmorgen niet alleen wat we gezien hebben, wat de discipelen gezien hebben vanaf de aarde. Maar we horen ook wat er is gebeurd in de hemel, op het moment dat Jezus de hemel binnen gaat.

Het zijn geweldige ingrijpende en allesbeslissende dingen, die we vanmorgen horen. Het is misschien niet altijd een gemakkelijke boodschap die u vanmorgen zult horen. Want we horen ook iets in dit boek als het gaat om Hemelvaart dat er wordt gezegd, 'wee u aarde, wee u'. De hemel heeft medelijden met ons, tot op zekere hoogte, vanwege de gevolgen van Hemelvaart.

Het heeft alles te maken met de aanklager uit onze tekst. Het tweede gedeelte van vers 10, de aanklager van onze broeders die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God is **neergeworpen** op de aarde. Het gaat hier over satan. Dat is wat satan elke keer deed, aanklagen.

Satan had toegang tot de hemel dat is eigenlijk iets heel bijzonders om daar eens over na te denken. Satan had tot aan de Hemelvaart toegang tot in de hemel. Hij kon bij God komen in de hemel. We hebben vaak een heel idyllisch beeld van de hemel, en er is ook wat veranderd na Hemelvaart, maar satan kon in de hemel komen, denk aan Job.

En daar klaagde hij Gods kinderen aan, de mensen die voor de komst van Christus al in de hemel waren met hun ziel, hij klaagt ze aan. Maar hij klaagt ook de mens aan, de gelovige op de aarde. Hij klaagt hen aan bij God, met aanklachten die ook nog gegrond zijn.

Hij wijst God op de zonde van hen, in het leven van de kinderen van God. De zonde die hen schuldig verklaren voor de HEERE, hij klaagt ze aan en hij zegt "God, U heeft hen toch een heilige wet gegeven? Maar kijk eens. Zij voldoen daar niet aan. U bent toch rechtvaardig? U straf de zonde toch? Dat heeft U toch gezegd? Maar U straft niet. Wat doen ze hier in de hemel deze mensen, ze verdienen de eeuwige dood, ze horen bij mij".

En schijnbaar had satan gelijk.

Satan heeft dat meermaals gedaan. Dag en nacht, zegt onze tekst, en de Bijbel geeft twee voorbeelden.

Het eerste voorbeeld vindt u in Job, en het tweede voorbeeld vindt u in Zacharia 3, de hogepriester Jozua.

Vuile kleren had Jozua aan. En de satan zegt, "HEERE, kijk dan, vuile kleren, hij is de dood schuldig".

Maar God bestraft dan de satan.

En Hij trekt Jozua schone kleren aan. Rein, zonder vlek, zonder rimpel. Geen zonde. En vervolgens verwijst God naar de Zaligmaker die komen zal.

De redding van de gelovige, voor de komst van de Heere Jezus, hun aanwezigheid in de hemel, dat was alleen op het krediet van de Heere Jezus Christus, want Hij had beloofd om voor hen te betalen.

Tot het moment van Golgotha stonden als het ware alle rekeningen nog open, die moesten allemaal nog betaald worden.

Maar Christus had gezegd, "Ik zal het doen".

En daarom konden de gelovigen onder de oude bedeling de toegang tot de hemel ook niet ontzegd worden, waren ze welkom.

Maar de duivel heeft er alles aan gedaan om die mensen dus uit die hemel te krijgen, door hen aan te klagen.

Hij heeft er alles eraan gedaan om die betaling van Christus om die echt te voorkomen, dat begrijpt u dan ook.

Om de mensen gevangen te houden in de macht van de duisternis, waar wij zelf voor gekozen hebben, in het paradijs.

Heel die strijd gemeente, tussen God en de satan die draait dan ook om het kind Jezus. Hij heeft de sleutel tot de hemel in handen, voor ons allemaal.

Het gaat satan in heel zijn strijd in de eerste plaats om dat mannelijke kind.

In Openbaring staat dat in vers 4 en vers 5.

Het kind van vers 4 en vers 5, in Openbaring 12 dat is Jezus Christus, de Gezalfde van God, de aangewezen Zaligmaker.

Hij die door God gegeven is in Zijn oneindige liefde, om de macht van satan, om de macht van de overste van de aarde teniet te doen.

Om Gods koninkrijk te herstellen, om de bestemde, de van God gegeven mensen toegang te geven, te brengen in het Koninkrijk van God.

En te verlossen, los te trekken uit de macht van de zonde en van satan.

Dat is wat God ook in ons leven doet.

Door Zijn kracht.

En satan die wist dat God een Verlosser zou geven.

Hij wist het, want satan had die belofte, die moederbelofte in het paradijs, had satan ook gehoord.

Er zal er Eén komen die je kop zal vermorzelen satan.

Satan heeft altijd gezocht en gespeurd, want hij wist ook niet alles, want hij is een engel, gevallen engel.

Gezocht en gespeurd wie die Zaligmaker zou zijn, hoe die zou komen, waar hij geboren zou worden.

Daarom heeft hij geprobeerd om dat volk Israël kapot te maken, want daaruit moest de Zaligmaker geboren worden.

Hij heeft geprobeerd om het volk te vernietigen, talloze keren, de Bijbel is er vol van.

Toen hem dat niet gelukt was, toen het moment kwam dat de Zaligmaker toch geboren zou worden, toen stond hij als het ware klaar om dat kind te vermoorden voordat het geboren zou worden, en vlak daarna, denk aan Herodes.

Daar zat de satan achter, toen Herodes probeerde om al die kinderen te vermoorden. Dat was maar gericht op één kind, met kerst, Jezus die moest dood.

Hij heeft geprobeerd in het leven van de Heere Jezus, om dat kind te verleiden.

Hij heeft de Heere Jezus al zijn koninkrijken van de wereld aangeboden, en hij zegt die zijn allemaal voor jou, als je maar één keer buigt voor mij.

Hij heeft geprobeerd om de Heere Jezus vroegtijdig om te brengen, door Hem van de steilte af te gooien, zodat het verlossingswerk klaar was, en satan zou overwinnen.

En toen kwam die enorme strijd op Golgotha.

Toen heeft satan geprobeerd om Hem van het kruis af te halen, tevergeefs.

Toen de Heere Jezus daar hing, toen kwam die strijd tussen God en satan echt tot een climax.

Dáár vond de beslissing plaats.

Daar en toen werd de strijd beslecht, en de hel en de duivel die stortten zich op de Heere Jezus neer die daar hing aan het hout.

Maar de Here Jezus doorstond het.

En als de Heere Jezus dan op het punt staat om Zijn leven neer te leggen, wanneer Hij de strijd volbracht heeft, en de straf gedragen, en de schuld verzoend, en de aanvallen van de satan doorstaan, dan zegt Hij tegen Zijn Vader, "Vader in Uw handen beveel Ik Mijn Geest".

En dan staat satan klaar, om die ziel van Christus alsnog te vermorzelen.

En wat doet de Heere dan?

Vers 5 van Openbaring 12, het slot, 'en haar Kind werd weggerukt door God naar de troon'.

Want alles was volbracht.

En zo is Christus naar de hemel gegaan, als Middelaar.

Eerst met Zijn ziel, daarna met Zijn lichaam.

Ziel en lichaam verenigt.

En Hij beklimt de hemelse troon in de hemel, de plaats naast God.

Jezus, Christus, God én mens, onze Middelaar, onze Zaligmaker, Hij is zo de hemel binnengegaan.

En de satan verliest dan zijn recht om ooit nog één stap in de hemel te zetten.

De satan verliest ál zijn grond om Gods uitverkoren kinderen nog aan te klagen, want

hun schuld is betaald! De vloek van de wet is volbracht!
Ze zijn schoon in Christus Jezus. Schoongewassen met Zijn bloed van al hun zonden,
het is weg.
Geen grond meer.

Zult u het nooit vergeten gemeente, dat de Heere Jezus dus de hemel binnenkomt, met
Zijn kostbaar bloed.
Zijn kostbaar en vergoten bloed, dat wast en reinigt van ál onze zonden.

En toen bleef er nog maar één ding over voor de duivel om te doen, en zijn engelen,
een wanhoopspoging zou je kunnen zeggen, wanneer Heere Jezus toch de hemel is
binnengegaan, en hij daar niet meer mag zijn.
Wat doet hij dan?

Hij bestormt samen met zijn engelen, in één keer de hemel, hij valt de hemel aan, vers
7. Toen brak er een oorlog uit in de hemel.
Michael en zijn engelen, ze voerden oorlog tegen de draak.
En ook de draak en zijn engelen ze voerden oorlog.

Ziet u gemeente, de duivel en zijn engelen die proberen een coup te plegen.
Ze proberen de Heere Jezus alsnog van de troon te trekken, en de hemel te
overwinnen, tot hun eigendom te maken.
Dat is wat er gebeurt met Hemelvaart.

Maar de coup mislukt.
Ze kunnen Christus niet stoppen, ook niet met geweld.
Neergeworpen wordt de satan, de aanval wordt door Michael en zijn engelen
afgeslagen, omdat Jezus Christus heeft overwonnen!

En de nederlaag van satan, die is echt zo definitief.
Vers 9, het wordt tot drie keer toe gezegd, 'neergeworpen, neergeworpen,
neergeworpen'.
De grote draak, de oude slang, de duivel die de hele wereld misleid, neergeworpen uit
het hemelse hoofdkwartier van God, en van zijn Christus.

Gemeente, de duivel kan daar niet meer komen, dat is ook het Evangelie ook van
vanmorgen, in het hoofdkwartier van God, waar Gods troon staat, waar onze zaligheid
vast en zeker is van de troon van God, waar alles wordt bestuurd, ook uw leven, uw
redding, uw verlossing.
Satan kan er niet meer bij.
De plaats waar vandaan Gods koninkrijk wordt gebouwd, het heil wordt uitgedeeld, is
verboden terrein voor hem.

Weet u wat dat betekent voor ons?
Hemelvaart betekent, dat de zaligheid, de eeuwige zaligheid van de door Christus
gekochte gemeente, dat die zaligheid gegarandeerd is.
Het is zeker, het is vast!

Dat koninkrijk is van God gemeente, het Koninkrijk is niet meer van de duivel.
En de komst van het Koninkrijk van Christus is niet meer tegen te houden door hem.
De kracht van het Koninkrijk van God is van Christus Jezus.

En dat betekent dat wij de zaligheid kunnen ontvangen.
Van Hem is de kracht, van Hem is de macht, tot in eeuwigheid.
En daarom, omdat dat zo is, barst de hemel uit in gejuich, het engelenkoor dat zingt een lied.

'Ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, -een mega stem-, nu is gekomen de zaligheid, de kracht, en het Koninkrijk van onze God, en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God is neergeworpen'.
Het galmt door de hemel, dit lied.

Ziet u gemeente, niet alleen met kerst wordt er gezongen.
Ere zij God in de hemel en vrede op aarde in de mensen een welbehagen, maar ook bij Hemelvaart.

Het is onomkeerbaar.
En ik hoorde een stem in de hemel zeggen, nu is gekomen, -met nadruk-, het is zover, het is zeker, het is vast. Het kan niet meer terug.
De zaligheid is bereikt, het eeuwige leven komt.

Hij die ons dag en nacht aanklaagde voor onze God is neergeworpen, hij is verslagen, voor goed weg uit de hemelse rechtbank.
Onze Rechter is onze Redder, het is klaar.
De onschuld, de vrijspraak, de zaligheid van de kerk is gegarandeerd in Christus Jezus.

Satan is verslagen.

Gemeente, de hemel is blij. De hemel aanbidt Hem.
En wij hebben ook alle reden om Hem te aanbidden. Om Christus te aanbidden.
Het komt allemaal van onze God, de zaligheid, de kracht en het Koninkrijk, en van Zijn Christus.
Mooi hè gemeente dat woordje 'Zijn', van **Zijn** Christus.

Het is niet zo dat God een strenge God is, en de Heere Jezus een liefdevolle Zaligmaker. Nee, wij hebben een liefdevolle God, en wij hebben een liefdevolle Zaligmaker.
Wij hebben een rechtvaardige God, een rechtvaardige Zaligmaker, want ze zijn Eén.
Zijn Christus.
God gaf Zijn Zoon, en de Zoon kwam, Jezus.
Zijn Christus.

Gemeente, wat is het troostvol, om dit te horen, dat dit achter de schermen is gebeurd.
Troostvol, midden in de strijd van het geloof, waar wij hier op aarde nog middenin zitten.

Als mijn geweten mij aanklaagt, dat ik toch wel gezondigd heb tegen al die geboden van God, dat ik het helemaal niet verdien.
Christus.

Hij zit op de troon.
Als de duivel mij influistert, "je bent het niet waard om Gods kind te zijn".
Christus, van Hem is de kracht en het Koninkrijk en de zaligheid.

Wie zal er dan beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God?
God is het toch die rechtvaardigt, wie is het dan nog die verdoemt?
Christus is het die gestorven is, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit.

Wie kan ons scheiden van de liefde van Christus?
De overwinning ligt vast in Hem.
De duivel is verslagen.
Het overwinningslied van de engelen op de Hemelvaartsdag bezingt het.

Het tweede:
De overwinning van de gestorven gelovigen.

Thema: Het overwinningslied van de engelen op Hemelvaartsdag

Bezingt:

1. De nederlaag van satan
- 2. En de overwinning van de gelovigen**

We lezen het in vers 11.
En ze hebben hem overwonnen, door het bloed van het Lam, en door het Woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.

De overwinning van Christus, het wordt hen, zo lezen we hier, helemaal toegerekend zelfs op zo'n manier dat er met nadruk wordt gezegd, en **zij** hebben hem overwonnen. Nee, niet door eigen kracht, niet door hun eigen prestaties, niet door hun voorbeeldige gedrag, niet...
Maar door het bloed van het Lam, door het bloed van het Lam zijn zij gewassen van ál hun zonden.

Het is het bloed van het Lam waardoor zij gekocht zijn door die Christus uit de macht van de zonden en de macht van satan.
En zij delen in Zijn overwinning.
Waarom?
Hoe dan?
Omdat zij hun vertrouwen hélemaal stellen over Hem, op de Heere Jezus.

Zo hebben ze satan overwonnen, met Christus.

Je zou kunnen zeggen, ze zijn met Hem gestorven.
Ze zijn mét Hem het graf in gegaan.
Ze zijn mét Hem het graf uitgegaan.
Ze zijn mét Hem in de hemel gezet, en zo hebben ze samen de duivel overwonnen.
Ze hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam.

En door het Woord van hun getuigenis.
Het getuigenis van wie, -Openbaringen leert het op verschillende plaatsen-, het is het getuigenis van Christus Jezus.
Tegen het getuigenis van de Heere Jezus was de duivel niet bestand.

Gemeente, er één voor wie de duivel oneindig bang is, niet voor ons hoor, maar wel voor de Heere Jezus.
Als de duivel de naam van Jezus hoort, dan maakt hij dat hij wegkomt, want hij weet die kan ik niet aan, die is machtiger dan ik.
Door het Woord van het getuigenis van Christus Jezus, hebben die gestorven gelovigen die vurige pijlen van de satan als het ware afgeweerd, met dat woord.
En zo hebben ze de duivel overwonnen.

De liefde tot Christus was voor hun sterker dan de liefde voor hun eigen leven.
Ze hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.
Ze hadden het er zelfs voor over om voor de Heere Jezus te sterven.

Niet als prestatie van hen, niet om te laten zien voor... omdat ze Hem zo lief hadden, vanwege Zijn liefde voor hem. Omdat Hij Zijn leven gaf voor hen, Zijn kostbaar bloed.
En zo zijn ze de dood in gegaan, het kostte hun hun leven.
Maar het leverde hun de eeuwige zaligheid op.
De hemel.
Het eeuwige leven bij en met Christus Jezus.

Gemeente, wie zijn die zij? Waar vers 11 over spreekt.
'Zij hebben hem overwonnen.'
Ik heb het al een beetje gezegd, dat zijn de gestorven gelovigen.
Dat zijn de martelaren die omwille van Christus en hun getuigenis gedood zijn.

Dat kunt ook zien in het vervolg, in vers 12:
Want ze hebben hun leven niet liefgehad tot de dood, daarom verblijdt u hemelen en u die daarin woont. Verblijdt u engelen, zingt het loflied gestorven gelovigen, aanbidt God in de hemel, jullie hebben overwonnen! Jullie zijn in die plek waar hij nooit meer mag komen.
Jullie zijn gered, veilig door het bloed van het Lam.

De betekenis en de gevolgen van Hemelvaart, dat was voor de hemel indrukwekkend, geweldig.
Het was duidelijk, het was zichtbaar, ze hebben het gezien die strijd tussen engelen.
En wij, en wij gemeente dan, wij?
Wij die nog op de aarde zijn, Christus gemeente, op aarde, is het voor ons ook blij

nieuws, dat Jezus naar de hemel is gegaan?

Ja zeker, het is geweldig nieuws!

Het is Evangelie.

Maar Openbaring 12 die benadrukt vanmorgen toch ook iets anders.

Het goede nieuws is dat de duivel in de hemel niet meer welkom is.

Het slechte nieuws is dit, ik moet het u ook maar vanmorgen gewoon zeggen, het slechte nieuws is, dat hij het op u gemunt heeft, en op mij, nog meer dan ooit.

Wee hun die op de aarde wonen, en de zeebewoners.

Gemeente, dat gaat over ons.

Wee u.

Want de duivel is naar beneden gekomen naar u toe, naar mij toe, naar jou toe.

In grote woede.

Hij is echt boos, het is als een kat in het nauw, als een leeuw die in paniek is, die om zich heen slaat waar die maar kan, omdat hij weet dat hij nog maar een korte tijd heeft.

Dit is wel de realiteit, ook van vanmorgen.

Ik hoop dat u er van geniet vandaag van het goede wat de HEERE u geeft.

Maar vergeet niet als u straks naar buiten gaat, maar ook hier in de kerk, we zitten echt in oorlogsgebied.

Sinds de hemelvaart van Christus is de aarde nog de enige plek voor de satan om die strijd tegen Christus en allen die bij Hem horen, die Zijn geboden willen houden, die het alleen verwachten van Jezus Christus, om hen kapot te maken.

Weet u, wie gelooft in de Here Jezus ook vanmorgen, wie wil horen bij Zijn gemeente die moet er maar op rekenen dat er echt heftige strijd komt in zijn leven.

Want satan die weet dat hij weinig tijd heeft.

En daarbij gaat hij niet maar wat rond.

Nee, het is net zoals met die oorlog van Rusland en Oekraïne, op een gegeven moment dan gaan ze gewoon schieten.

Degene die in het nauw komt, die gaat om zich heen schieten, zoveel mogelijk slachtoffers maken. Doelbewust.

Doelbewust zoekt satan de gelovige op.

En ik zei het al, hij heeft ons en onze kinderen in het vizier.

Denk niet dat hij u en jou niet ziet, waar je ook woont.

En hij doet het op verschillende manieren.

Hij doet dat vooral in het westen door enorme welvaart te geven, heerlijk, we kunnen haast zonder God.

We hebben een de gezondheidszorg, daar kunnen we alles van verwachten.

Tuurlijk, er zijn wel zorgen, en er is ergens ook crisis, en niet iedereen heeft het gemakkelijk.

Maar we hebben toch een gemakkelijk leven.

En hij stuurt de dwaling op ons af, zoveel christenen die Gods woord in twijfel trekken, die Gods geboden aan de kant zetten.

Het gezag van het Woord van God, dat was allemaal van vroeger, je mag het nu anders lezen.

De verleidingen van hebzucht, seks, geld, hij probeert je mee te sleuren bij God vandaan.

Hij plaatst Gods kinderen op plaatsen waar ze in zonde kunnen vallen, en dan hoopt hij dat ze erin blijven liggen.

Hij komt met aanvechtingen, als je op je knieën zit in je huiskamer, bij je bed.

En hij heeft tal van andere tactieken.

Geen kind van God ontkomt aan deze strijd.

En als er zijn vanmorgen die daar helemaal niets van merken, van de strijd van het geloof, dan moet je je ernstig afvragen of je niet al door hem overmeesterd bent.

De vraag vanmorgen is, voeren wij die strijd?

Zijn we ertoe bereid, de inwoners van de hemel die overwonnen hebben door het bloed van het Lam en hun getuigenis, die hadden de Heere Jezus liever dan hun leven.

En wij, bent u bereid om uw baan, om uw geld, om misschien wel zelfs je leven op te geven om Christus te volgen? Om Zijn geboden hoogte houden.

Bij je er toe bereid?

Omdat de liefde van Christus sterker is dan de liefde voor het leven hier.

Omdat je zicht houdt op de hemel waar Hij is, en je die toekomst alles waard is.

Gemeente, het is goed om dat 'wee' vanochtend tot ons te laten doordringen.

Het is wat de Schrift ons vanmorgen voorhoudt.

Misschien zegt u, "dat is niet zo'n hele prettige boodschap voor Hemelvaart".

Dat de satan nog maar zo'n korte tijd heeft en dat ik het doelwit ben, en mijn kinderen.

Toch is dat niet het hele verhaal.

Er zit ook geweldig goed nieuws in, namelijk dit, omdat God ons laat weten dat dit alles gaat gebeuren, dat de satan zó tekeer gaat op de aarde, mogen wij weten dat dat zo is omdat Christus hem te sterk is geweest.

Het is niet als we de strijd voeren van het geloof, en je ziet dat de kerk voor je ogen kleiner wordt, en moeilijker wordt en dat je een minderheid wordt, dan is het niet, als het ware een overwinning van satan, dan is dat het teken dat Christus heeft overwonnen.

Wij strijden een gewonnen strijd gemeente, vergeet dat nooit.

Het is misschien wel zwaar, en God waarschuwt ons.

Maar we strijden een gewonnen strijd, dat is Hemelvaart.

Hij heeft overwonnen, Jezus.

En door het geloof, wij met Hem. Wat een geweldig Evangelie.

Wij kunnen het niet in eigen kracht, dat gaat ons niet lukken. Maar het hoeft ook niet.

Nee. Hij! Christus.

De kracht is van Christus, door het bloed van het Lam.

En door het getuigenis van Hem.

De Heere bereidt ons voor, dat die strijd steeds zwaarder zal worden, maar wie volhardt tot het einde, die wordt zalig! Om Jezus wil.

Want het is Hemelvaart geweest.

AMEN