

MASneep, gehouden te Bedum, 28.05.2023

Pinksteren

Votum en zegengroet

Psalm 65: 1, 3

Wet

Psalm 50: 2, 7

Gebed

Schriftlezing Joel 2: 28-32; Hand. 2: 1-15

Psalm 76: 1, 3

Tekst Hand. 2: 16-21

Bediening van het Woord

Gezang 26b: 1, 3

Dankgebed

Collecte

Psalm 98: 3, 4

Zegen

Geliefde gemeente van onze Heere Jezus Christus,

10 dagen geleden, met Hemelvaart, hebben we gezien hoe de Heere Jezus naar de hemel ging. En hebben we vooral stilgestaan bij de enorme heftige strijd die dat met zich meebracht in de hemel zelf.

De satan en zijn engelen die nog een laatste poging deden om dat werk van God tegen te houden, en de hemel bestormde om Christus alsnog van Zijn troon te krijgen.

Maar die aanval werd, Godzijdank, afgeslagen, zo hebben we gezien.

En nu zit de Heere Jezus op de troon van God en daar regeert Hij alles, en is de duivel op de aarde geworpen.

De hemel is definitief bevrijd gebied.

Maar de aarde nog niet.

De strijd heeft zich nu in volle hevigheid verplaatst naar de plek waar wij wonen, de aarde.

“Ja”, zegt iemand, “moet het daar vandaag nou opnieuw weer overgaan? Het is toch een blijde dag vandaag, het is feest, het is Pinksteren, de Geest overwint alles en heeft Zich uitgestort...”

Zeker, zeker, Pinksteren is een feest.

En nu, ik mag u ook vanmorgen een blijde Boodschap verkondigen. Maar deze blijde boodschap klinkt in een wereld vol strijd, oordeel, en gericht.

We ontkomen er niet aan vanmorgen.

Waarom niet?

Het is niet omdat ik er het nou zo plezierig vind, maar omdat Petrus het zelf zegt.

Vol van de Heilige Geest, gedreven door de Heilige Geest.

En als de Geest dat nou doet, dan kunnen wij dat niet maar laten liggen.

We horen Petrus spreken over overvloedige genade, dat de Geest wordt uitgestort op alle vlees.

Maar we horen in één adem ook van bloed, en van rook, en van vuur.

Dat zijn tekenen van oorlog, van strijd.

Pinksteren.

Gemeente, Pinksteren dat luidt het allesbeslissende offensief in dat Christus vanuit de hemel op de aarde inzet.

Jezus, waarvan de mensen dachten dat ze voor altijd van Hem af waren, Hij leeft!

En Hij is het die in deze laatste fase van de geschiedenis de strijd inluidt.

De strijd die doorgaat tot die laatste dag van de geschiedenis, de ontzagwekkende dag.

Als de Heere Jezus terugkomt op de aarde, als Overwinnaar.

Gemeente, zo gaan we luisteren naar het Pinksterevangelie.

Thema van de prediking:

Pinksteren luidt het allesbeslissende offensief in

- 1) het leger wordt gemobiliseerd**
- 2) het luchtalarm gaat af**
- 3) de schuilkelder die wordt aangewezen**

1) het leger wordt gemobiliseerd

Gemeente, en het zal zijn in het laatste van de dagen, want dit is, zegt Petrus, dit is wat gesproken is door de profeet Joël.

Het zal zijn in de laatste dagen zegt God.

Dit is wat Joël voorzegt heeft, en de aanleiding is dat er van alles gebeurt op die pinksterdag.

Ze horen een geweldige windvlaag en tongen als van vuur, en die gemeente, die 120, of in ieder geval de discipelen ook, die beginnen allemaal in vreemde talen en dialecten te praten.

En mensen horen hen in hun eigen taal en er beginnen sommige mensen die weten ook niet wat ze er mee aan moeten, die beginnen te spotten: ze zijn dronken.

En dan stapt Petrus naar voren, en hij zegt, "kunnen jullie niks beters verzinnen, want het is 9:00 uur in de ochtend, het is geen dronkenschapsgelal, dit is het nu, dit is het wat Joël heeft geprofiteerd, 700 jaar geleden.

Wat is dat dan?

Dit: het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees.

Uw zonen en dochters zullen profeteren.

Jongemannen zullen visioenen zien.
Uw ouderen zullen dromen dromen.
Maar ook op Mijn dienaren en Mijn dienaressen zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten
en zij zullen profeteren.

Ziet u, álle mensen gaan meedoen.
Kinderen, jongeren, volwassenen.
Het maakt niet uit wie je bent, of je nou een goede baan hebt of niet, rijk bent of arm,
invloed hebt of geen invloed hebt.
Zelfs slaven en slavinnen doen mee.
Iedereen, geen onderscheid.

Het zal zijn in de laatste dagen.
Dat God dus op alle vlees Zijn Geest zal uitstorten.
In de laatste dagen.

Wat is dat, de laatste dagen?

Dat is de tijd tussen Hemelvaart, en de wederkomst van de Heere Jezus.
Het is de laatste fase van de wereldgeschiedenis.
Het is dus ook, wat Petrus hier zegt, geldt dus ook voor ons, want wij zitten in die laatste
fase.
Wij zitten in die laatste dagen voor de wederkomst, wij zijn er dus volop onderdeel van.

In die dagen dus, in onze tijd, dan zal het gebeuren.
En het gebeurt op Pinksteren, dat God zal uitstorten van Zijn Geest.
Het is dus een belofte van God.
God stort uit op alle vlees.

Het zijn de dagen, die laatste dagen, waarin God voor altijd, definitief orde op zaken
gaat stellen.
Hij het verloren terrein op de duivel gaat terugwinnen.
Hij gaat Zijn zeggenschap weer uitbreiden.
Hij gaat Zijn Koninkrijk bouwen in en door de Heere Jezus Christus.
Het zal niet alleen maar voor Israël zijn, maar het gaat naar alle volken.
Tot aan de uiterste van de aarde zal het gaan.
En zo bouwt God Zijn Koninkrijk.

En we zien het gebeuren, ja met het geloof, alleen door het geloof.
Dat mensen veroverd worden door de Heilige Geest. In Christus gaan geloven.
En zo veroverd God terrein, verloren terrein op de duivel terug.
En wordt het een schare die niemand tellen kan.
Daar zorgt de Heilige Geest voor.

Ja, dat deed Hij voor de komst van Pinksteren ook al, maar dat was dan alleen onder
dat kleine volk Israël. Afgezonderd van alle andere volken.
Daar werkte Hij vooral, en, o ja, er waren soms wel uitzonderingen.

Ruth die er zo bij werd getrokken, maar het was echt een enkeling.

En de HEERE God die werkte vooral via drie soorten mensen in de oude bedeling.
Hij gaf koningen die die zalfde met de Heilige Geest in het bijzonder.
Profeten die het volk telkens weer moesten onderwijzen op de wil van God.
En ook nog priesters die het mogelijk maakten dat het volk met God kon omgaan, en de bediening van de verzoening als verantwoordelijke taak had gekregen.
Zo werkte Hij vooral in, en onder het volk.

En hoe vaak, hoe vaak is het niet zo geweest dat je dacht van, nou het gaat niet meer goedkomen.

Op een opgegeven was er nog maar één gezin over.
Eén gezin, Noach.
Het scheelde niet veel of het was verloren geweest.

En nog niet veel later had je de torenbouw van Babel.
En toen pikte God er eentje uit, om de toekomst verder te verzekeren, Abram.
En in Abram, -en hoe vaak heeft God die niet moeten overwinnen, weer de goede kant op moeten sturen-, in Abram komt dan het volk Israël.

Gemeente, als het aan ons mensen had gelegen was er **niks** van gekomen, was er geen Pinksteren gekomen.
Maar Godzijdank, zet Hij elke keer door, is het Zijn werk, is het Zijn trouw, en wordt het Pinksteren.

En toen, in Christus Jezus is die beslissende slag geslagen, versloeg Christus de overste van de wereld.
Stond die overwinning vast.
Zoveel verzet geweest tegen die genade van God, maar Christus kwam, Hij nam de zonde op Zich.
Hij verdiende de levend makende Geest, en nu kan Hij dat werk gaan uitdelen.

En nu is de tijd gekomen om het allesbeslissende offensief in te zetten, en Hij stort Zijn Geest uit op alle vlees.
Dwars door dat verzet heen, op alle vlees.

Als we dat zo lezen, 'God stort Zijn Geest uit op alle vlees', dan betekent dat niet dat de Geest op alle **mensen** wordt uitgestort.
Dat blijkt ook wel op de Pinksterdag, daar staan duizenden mensen staan daar, voor het feest.
Echt duizenden, maar er komen er, -zeg maar even tussen aanhalingstekens-, 'maar' 3000 tot geloof.
Maar, onvoorstelbaar veel, maar het grootste gedeelte komt niet tot geloof.

Al die anderen halen de schouders op, 'het zal wel, dronkenmanspraak', die blijven vijandig.

Kennelijk is het dus zo gemeente, dat je Heilige Geest kunt weerstaan.

Dat je Gods werk ziet, al die tekenen en wonderen op Pinksteren, en dat je toch zegt "ik hoef het niet".

Verbondkinderen! die het zeiden, "ik hoef het niet".

Nee, aan God ligt het niet.

Ik zal Mijn Geest uitstorten op alle vlees.

Niemand wordt dus op voorhand uitgesloten van de belofte van God, niemand!

God belooft het, aan jongeren en ouderen, aan armen en rijken.

Gemeente, daar kunt u trouwens wel een beroep op doen, op deze belofte van God.

Daar mag je een beroep op doen.

Dat je tot de HEERE God bidt, "HEERE, U heeft het beloofd, ook voor mij, wilt U ook met Uw Geest in mijn hart werken en wonen, mij overwinnen dat ik er meer van begrijpen ga.

Dat het ook hechter wordt tussen U en mij. In die verbondsrelatie.

Dat ik het nog meer mag gaan zien wie U bent in Uw liefde en trouw.

In Uw genade in Christus Jezus".

Gemeente, als God zo krachtig dat zien we op Pinksteren, als God dan zo krachtig in het leven komt van die 120, maar ook van die 3000, dan moet je eraan geloven, om het zo maar te zeggen.

Dan overwint de Geest je.

Ze zullen profeteren.

En dat is niet omdat die mensen daar op zaten te wachten.

Want de Geest wordt uitgestort op vlees.

Vlees.

Dus dat is niet de mens die zelf al wel een beetje op weg is naar God, die de mens zelf al wel zoekt van zichzelf.

Nee.

Vlees.

Gods stort Zijn Geest uit op vlees.

Dat wil zeggen op vijanden van Hem, op verdorven mensen.

En die mensen die gaan profeteren, dat komt dus omdat **God** van Zich laten horen, **Hij** maakt Zich bekend, daarom.

Dat is in ons leven ook zo.

We gaan pas God dienen op het moment dat Hij Zich aan ons bekendmaakt, door Zijn Woord en door Zijn Geest.

In het Oude Testament hadden de mensen nog geen Bijbel.

En God maakte Zich dan bekend aan de mensen, hoe?

Door profeten.

En hoe maakte Hij Zich aan die profeten bekend?
Op verschillende manieren, onder andere door dromen, en door visioenen.

Maar dat was dus wel meestal voorbehouden aan de profeten, en die moesten dan die woorden van God, die ze dan doorkregen in een droom of visioen, die moesten die woorden dan doorgeven aan het volk van God.

Maar nu, in de laatste dagen wordt het anders.
Dan gaat God rechtstreeks, niet meer via profeten, maar gaat God rechtstreeks tot ons spreken.
Hij spreekt ons aan vanuit het Woord, met Zijn Geest.
Zodat je Gods stem hoort in de Bijbel, in dat Woord van God, want zo openbaart Hij Zich aan ons.
Hij spreekt ons rechtstreeks aan.
We hebben Zijn hele openbaring gekregen, om ons te overtuigen, zodat je door de knieën gaat voor God.
Dat je echt voor Hem overwonnen wordt.
En dat je er achter komt, dat je vlees bent, dat je het zonder Christus niet redt.
HEERE, ik ben vlees.
En dat je je daarom gewonnen geeft aan God, in Christus Jezus.

Gemeente, dat is zo overweldigend, dat is zoveel genade, dat is zoveel liefde en dat kun je niet voor jezelf houden, of wel?
Kunt u het wel?

Als je zo God hebt leren kennen, in Christus Jezus, dat moet toch ook naar anderen toe!? Dat gun je toch ook anderen!?
De genade van God.
En zij zullen profeteren.
We gaan zelf profeteren, we gaan zelf die boodschap doorgeven aan de mensen om ons heen.
Om het maar gewoon gelijk toe te passen op onszelf vandaag de dag.

Ziet u gemeente wat de Heere je doet?
De HEERE mobiliseert hier een leger op aarde.
En op die ene dag is het gelijk een compleet leger zou je zeggen, een hele divisie, 3000 mannen en vrouwen, om Zijn Koninkrijk te gaan bouwen.
Profeten en profetessen, in beslag genomen door de Heilige Geest.

Jongeren, mannen, vrouwen, van allerlei rangen en standen, ze gaan het Woord van God, waarmee Hij in hun leven heeft gesproken, ze gaan het nazeggen.
Ze gaan het belijden, ze gaan het begrijpen, uitleggen, verder vertellen, dat is profeteren.
En dan gebruikt Petrus hier een Oud Testamentisch beeld van dromen en visioenen, omdat God dat toen zo deed.

Maar ik zei al, nu is dat vooral door het Woord van God.

Wil niet zeggen dat God nooit meer door een droom of visioenen kan spreken.
Wie zijn wij om tegen God te zeggen dat het niet kan?
Maar Hij openbaart Zich vooral door het Woord van God, daar moeten wij het van verwachten.

Gemeente, zo is God bezig, om dat, door onze schuld, aan de satan verloren terrein, weer terug te winnen.
En kijkt u eens hoe goed dat gaat, om het zo eens te zeggen.

Pinksteren, we zijn ongeveer 2000 jaar, zeg even, verder, en toen klonk die boodschap op de straten van Jeruzalem, zei God dit tegen het verbondsvolk van Hem.
Kijk eens wat er van is geworden.
Het is de wereld overgegaan, het is zelfs hier terechtgekomen in (...plaatsnaam...)
Dat is een wonder.

Zo is God bezig gegaan, de eeuwen door, hart voor hart, man voor man, vrouw voor vrouw, kind voor kind wint Hij voor Zich, en brengt Hij mensen Zijn koninkrijk binnen, en daar is Hij nog steeds mee bezig, tot de dag dat Hij terugkomt.

2) Het luchtalarm gaat af

En daarom gaat tussentijds ook het luchtalarm af.

Jongens en meisjes, jullie weten dat vast wel wat een luchtalarm is.
Je hoort het één keer in de maand om 12 uur, hoor je dat, ook in jouw dorp of stad waar je woont.
Dan hoor je die sirene loeien, dat is natuurlijk maar een oefening bij ons, want er is helemaal niks aan de hand, gelukkig.
Maar het kan ook zomaar zijn als het echt menens wordt, en er komt oorlog, dan gaat ook die sirenes af, en wat moet je dan doen als je zo'n sirene hoort?
Dan moet je maken dat je in veiligheid komt.
Ik zou naar een schuilkelder gaan als je die hebt, of naar een veilige plaats.

Dat is de taak van een profeet.
Dat was ook de taak van Joël.
God stuurt op de Pinksterdag een leger profeten de straten van Jeruzalem op, ongeveer 120 mensen, en het alarm klinkt uit de mond van Petrus, vers 19 en vers 20: Ik zal wonderen geven in de hemel boven, tekenen op de aarde beneden, bloed, vuur en rookwalm.
De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de HEERE komt.
Dat is het alarm.

Want, dat God, door Christus Geest, Zijn Koninkrijk aan het bouwen is, Zijn kerk aan het vergaderen is, dat is de duivel en de hel, en allen die bij hem horen een doorn in het oog.
De duivel die zaait daarom dood en verderf.

Bloed, vuur, rookzuilen.
De zon die verduisterd wordt, de maan die in bloed verandert.

Ziet u, dat zijn tekenen van oorlog, u vindt het ook in Openbaringen, precies zo.

Tekenen van oorlog, van strijd. Het lijkt wel of de wereld er aan onderdoor zal gaan. Zo wordt het hier beschreven.
Gemeente, ook dat is het laatste van de dagen.
En wij zitten daar middenin vandaag.

De duivel die zich verzet, die echt tekeer gaat, die rondgaat, die het vooral op de gemeente van Christus gemunt heeft, op de gelovigen.
Waar mensen waar Christus met Zijn Geest in woont en werkt, waar dat Koninkrijk zichtbaar wordt, dat moet kapot.
En desnoods met bloed.

Denk aan de vervolgte kerk, desnoods met bloed.
Omdat zij van Jezus getuigen, en omdat zij Zijn geboden willen houden, zijn ze hun leven niet veilig, niet zeker, voor de duivel die op de aarde is geworpen.
En de duivel die bespot, en die verdrukt, en die vervolgt.
Hij probeert tweedracht te zaaien.

Gemeente, als u gelooft, bent u uw leven niet zeker voor de duivel. En bij ons in het westen probeert de duivel vooral door dwaling ons naar de ondergang te brengen.

En daarom gaat het luchtalarm af, om ons te waarschuwen, ook vanmorgen, ook op deze Pinksterdag, deze blijde dag.
Want de Geest is uitgestort op alle vlees, maar Hij waarschuwt ons tegelijk ook voor wie het horen wil.
Bloed, rook, vuur.
De duivel gaat rond, dat is de ene kant.
En tegelijkertijd zijn dat ook tekenen van het oordeel van God Zelf.
Beide, allebei.

Want God die laat de duivel niet zomaar zijn gang gaan.
Maar God die gaat, in Christus, de strijd aan met hem.
En Hij gaat ook de strijd aan met hen die zich tegen Hem blijven verzetten, en die Zijn gemeente vervolgen en kapot proberen te maken.

God laat dat niet zomaar ongestraft voorbijgaan.
Ik denk aan Jeruzalem, in het jaar 70 na Christus.
Zoveel verbondskinderen die de boodschap van Pinksteren, die het luchtalarm in de wind hebben geslagen, en gewoon verder zijn gegaan met hun leven.
Die de christelijke gemeente vervolgd hebben, gemarteld hebben.
Bloed, vuur en rook.
En dan grijpt God in en Jeruzalem wordt in het jaar 70 na Christus verwoest.
Bloed, vuur, rook.

Tegen al die verbondskinderen die zich blijven verzetten, vijandig waren naar Hem, komt God op enig moment met Zijn oordeel.

En wat ik u vanmorgen wil vragen is dit, of u de tekenen die hier beschreven worden, bloed, vuur en rook, of u die ook herkent in onze tijd en in ons leven.

U herkent ze toch hoop ik ook?

Want we horen toch van aardbevingen, en we horen toch van overstromingen.

En we horen toch van oorlog en bloed en vuur.

De mensen lijken er wel doof voor.

Ja er wordt wat af geprotesteerd.

Over het klimaat, en we denken dat we het allemaal kunnen redden met elkaar.

En ondertussen negeren we het luchtalarm.

Maar ze bekeerden zich niet, en ze bekeerden zich niet. Ook niet in onze tijd.

Gemeente, als al die dingen gebeuren, en ze zullen gebeuren, dan moeten wij wakker zijn, en die tekenen herkennen.

Want die grote ontzagwekkende dag van God, die komt.

Daar loopt het op uit, daar loopt onze geschiedenis op uit, op die onvoorstelbare dag, dat God álles gaat recht zetten.

En Hij zal straffen degene die zich tegen Hem blijven verzetten.

En Hij zal echt het meest heerlijke geven aan u en jou die trouw zijn gebleven aan de HEERE, en het van Christus verwacht hebben.

Bloed, vuur en rookwalmen.

Gemeente, het zal heel heftig worden.

Daar waarschuw ik u alvast maar voor en ook mezelf.

Het zal het ook voor ons steeds heftiger worden.

Moet u ook helemaal niet van schrikken, helemaal niet bang van worden, tenminste als u het verwacht van God, als je in beslag bent genomen door de Heilige Geest.

Niet bang worden.

En de Heere heeft ook dit gezegd: dat Hij de dagen zal inkorten ten gunste van de uitverkorenen, want anders zouden we het niet redden.

Zo is de Heere met ons bezig.

En ondertussen staat één ding vast, als een paal boven water: wat er ook gebeurt, wie je ook bent, en ik zeg het vanmorgen ook tegen u en jou, waar je ook woont, één ding staat vast: wie de naam van de Heere aanroept, die zál zalig worden!

3) **De schuilkelder wordt ons aangewezen**

Als deze gerichten van God over de wereld gaan. En als ondertussen de duivel tekeer gaat.

Dan is er een plaats waar je veilig bent. En die plaats is bij de Heere zelf.
Bij Jezus, de Messias.

Eenieder die Hem aanroept, vers 21, die zal worden gered.
En dat aanroepen is natuurlijk niet alleen dat je af en toe naar de kerk gaat, dat je af en toe uit je Bijbel leest en af en toe bidt, en dat je zegt, "Heere, Heere".

Nee, eenieder die doet de wil van Mijn Vader die zal gered worden.

Eenieder die bescherming zoekt bij de Heere Jezus Christus.
Eenieder die Hem erbij roept in zijn leven, dat je zegt, "HEERE, ik kan het niet zelf en ik klamp me vast aan U, en ik verwacht het van U, en ik aanbid U ook, en ik prijs U ook".
Dat zit allemaal in het aanroepen.

Eenieder die de naam van de HEERE aanroept die zal gered worden.
Dat je niet meer zonder Hem kunt.
Je wordt gered.
Waarvan?
Van het oordeel dat je verdiend hebt.
Je wordt bevrijd van je schuld en alles komt bij de Heere Jezus terecht.
Je wordt gered uit de macht van de satan, en je komt in de liefdevolle handen van God terecht.

Hoe kan dat?

Dat komt omdat Hij het heeft volbracht!
Christus!

Omdat Hij in onze plaats heeft gehangen aan het kruis te midden van het oordeel van God, en toen kwam de satan, en toe was daar bloed en vuur en rook.
Maar Hij is daar uitgekomen, Hij heeft het doorstaan.
Hij is naar de hemel gegaan en Hij zendt Zijn Geest en Hij trekt eenieder eruit die in Hem gelooft.

En eenieder die Hem daarom aanroept, die wordt zalig.
Eenieder.
Eenieder, hoort u het goed?
Eenieder.

Dat betekent, wie je ook bent, en waar je ook vandaan komt, wat je ook in je leven hebt gedaan.
Eenieder die dat doet, ziet u, geen voorbehoud op voorhand.
Eenieder, een aanbod van genade, ruim.

Eenieder die dat doet wordt zalig.

Gemeente, we worden vanochtend allemaal aangeroepen ook hier, ik noem het maar de schuilkerk.

De schuilkerk hier in (...plaatsnaam...) waar je schuilt en waar je veilig bent.

Waar je het Woord van God hoort, en waar de bediening van de verzoening is.

En waar het wordt uitgedeeld, waar je het hoort, en waar je het mag ontvangen.

Eenieder die dat doet, ook vanmorgen onder de prediking, eenieder die zegt, "ja Heere, ik roep U aan, ik kan niet zonder".

Die is gered.

En ik wil eenieder oproepen ook vanmorgen, als je nog niet in die schuilkelder zit, omdat je je verzet, dan roep ik je echt dringend op om die schuilkelder in te gaan!

Ja, zeg je, maar dat kan ik niet...

De Geest is uitgestort!

En heeft God het ook niet beloofd aan je, of ben je niet gedoopt?

Je bent toch gedoopt, zou God dan liegen?

Bidt tot Hem.

"HEERE, U hebt het mij beloofd, wilt U het geven?"

En dan geeft de HEERE het ook aan eenieder die Hem daarom vraagt.

Eenieder wie de naam van de Heere aanroept, die zal zalig worden.

En dat is heerlijke zekerheid.

Geen twijfel over mogelijk.

Die zál zalig worden.

Want God is de God van zijn Woord.

En Zijn Christus.

Zijn Christus, heeft alle macht in de hemel en op de aarde.

Pinksteren, het luid het allesbeslissende offensief in.

Het zijn de laatste dagen, we zitten er middenin.

Maar Geest is uitgestort, op alle vlees.

En ja, de strijd is heftig.

Maar eenieder die de naam van de HEERE zal aanroepen, die zál zalig worden.

Als je dat maar weet, dan komt het goed, met ons allemaal.

AMEN