

MASneep, gehouden te Bedum, 16.07.2023

Votum en zegengroet

Psalm 97: 1, 2, 5

Wet

Psalm 11: 3

Schriftlezing Lukas 17: 20-37

Psalm 1: 1, 2, 3

Tekst Genesis 19: 1-29

Bediening van het Woord

Psalm 25: 2, 6

Dankgebed

Collecte

Gezang 25: 1, 2, 3

Zegen

Geliefde gemeente van onze Heere Jezus Christus,

De verkondiging van het Woord van vanmorgen, is indringende en waarschuwendende stof. Gods oordeel over Sodom en Gomorra, waarbij de hele stad, met alle mensen en dieren daarin, vernietigd worden.

Waarbij Lot met zijn twee dochters gered wordt.

Terwijl Lots vrouw onderweg was naar haar redding, maar toch nog omkwam.

Het is een geschiedenis die gaat over Gods redding, maar ook over Zijn oordeel.

Er zijn twee redenen om goed te luisteren naar deze geschiedenis.

Twee redenen die ons vanuit de Bijbel zelf worden aangereikt.

De eerste reden is dit, het is de Here Jezus Christus Zelf die ons oproept om de vrouw van Lot te gedenken.

'Denk aan de vrouw van Lot'.

En daarmee waarschuwde de Heere Jezus in de eerste plaats Zijn discipelen. Maar na hen ook ons allemaal.

Kinderen, jongeren, volwassenen en bejaarden.

Hij komt zo vanmorgen met Zijn Woord je leven binnenstappen, en Hij zegt tegen je, "kijk nou eens hoe het is afgelopen met de vrouw van Lot, denk er nou eens over na en pas het nou eens toe op je eigen leven".

Alle reden dus om goed op te letten.

De tweede reden om goed op te letten halen we ook uit de Heilige Schrift, uit Lucas 17, en dat is dit, namelijk dat de samenleving van toen, waarin Lot en zijn gezin leefde ontzettend veel lijkt op de samenleving van ons vandaag.

We zouden er ook geleefd kunnen hebben, precies hetzelfde.

En daarom liggen er ook voor ons hele belangrijke lessen in opgesloten, voor ieder van ons.

Want de mensen leefden maar gewoon hun leven in Sodom, net zoals heel veel mensen vandaag gewoon hun leven leiden, zonder te denken aan God. En die mensen hadden niets in de gaten. Zij aten en die dronken. Maar ze hadden, toen ze die nacht gingen slapen, geen idee dat het oordeel van God dichterbij was dan ze ooit hadden kunnen denken. Ze hadden nooit kunnen denken dat ze die ochtend wakker zouden worden door vuur en door zwavel wat uit de hemel op hen neer regende.

En daarmee wil ik niet zeggen dat het oordeel van God morgenochtend u zal treffen als u wakker wordt. Dat je gerust bent gaan slapen en dat je wakker werd door de zwavel en de regen van vuur. Maar wij leven wel in de laatste dagen. En Jezus komt terug! Zo hebben we gelezen in Lucas 17, we moeten Hem elk moment verwachten.

Alle reden om te luisteren, is het niet?
Je zou wel gek zijn als je het niet zou doen.

Thema van de prediking:

Denk aan de vrouw van Lot!

1)het trekken van de wereld

2)het trekken van God

1)Het is stil, heel stil in Sodom.

De mensen liggen allemaal nog te slapen.

De avond en de nacht was heel onrustig geweest, het was voor de meeste mensen een latertje geworden.

De mannen en de jongens die hadden zich allemaal verzameld rondom het huis van Lot en zijn vrouw.

Want Lot had twee vreemde mannen in zijn huis genomen, als gastheer.

En zij zouden die twee mannen wel een warm welkom geven.

Ze zouden ze vernederen, zoals ze waarschijnlijk met heel veel andere mannen ook al hebben gedaan, door ze seksueel te misbruiken.

Losbandigheid ten top.

Wie zal zeggen hoeveel alcohol er al wel niet gevloeid was.

Ze hadden ze eens goed duidelijk willen maken dat zij niet welkom waren in hun stad.

Maar nu is het stil geworden, is er van al dat rumoer niets meer te merken.

Het lijkt een vredige rust. Het is een ochtend zoals Lot en zijn gezin al wel vaker hebben meegemaakt, vast en zeker.

Toch ligt niet iedereen te slapen.

Terwijl de zon zo opkomt heel langzaam, zien we daar vier mensen rennen.

Het is Lot, zijn vrouw en zijn twee dochters.

Nee, wacht, als we goed kijken zien we er drie, Lot, zijn twee dochters en een paar

meter daarachter zijn vrouw.

We zien hoe de afstand tussen hen langzaam groter wordt.

Ze zijn op de vlucht, waarvoor?

Voor het komende oordeel van God.

Zomaar uit het niets, waren er namelijk twee mannen gekomen die hen verteld hadden dat ze moesten maken dat ze weg zouden komen, uit Sodom, omdat God op het punt stond om Sodom met de grond gelijk te maken.

Ze moesten vluchten, ze moesten weg van hun mooie aantrekkelijke huis.

Ze moesten afscheid nemen van hun dierbare spullen, van hun burens, van hun vertrouwde omgeving.

Over enkele ogenblikken zou er niets meer van over zijn dan wat as.

Gemeente, wie of wat had Lot in deze stad gebracht?

Waarom was Lot in Sodom gaan wonen?

Hij had er zelf voor gekozen. Toen de wegen van Abraham en Lot zich scheidten omdat ze telkens ruzie kregen De werknemers van Lot en Abraham lagen telkens met elkaar overhoop.

En toen was Abraham de wijste geweest en had gezegd, "Lot het gaat niet zo verder, we moeten echt uit elkaar, dit gaat anders van kwaad tot erger".

Lot had gekozen voor het stuk land rondom Sodom.

En het had er adembenemend uitgezien.

In Genesis 13 kunt u lezen dat de streek van Sodom en Gomorra, was als het paradijs, zo mooi.

Sodom met daarin al dat moois en aanlokkelijks, had zoveel aantrekkingskracht op Lot gehad, dat hij ervoor had gekozen, om zijn tenten te zetten vlak voor Sodom.

En daarvoor had Lot kennelijk de normloosheid en de slechtheid van die mannen op de stad maar op de koop toe genomen.

Want het was toen al wel bekend dat het niet zo best was in die stad.

Maar van het één kwam het ander.

Zo gaat dat wel vaker.

Want een flink aantal jaren later, Lot heeft inmiddels volwassen kinderen die bijna gaan trouwen, hij heeft een vrouw ontmoet.

Een aantal jaren later treffen we Lot niet meer in zijn tenten aan buiten de stad, maar treffen we Lot aan in een huis **in** de stad. Hij heeft zich er definitief gevestigd.

Steeds een stapje verder.

De wereld trekt.

Ook aan Lot.

Gemeente, je merkt aan alles in deze geschiedenis, ook aan de geschiedenis daarna als je verder zou lezen, hoe ook Lot en zijn gezin beïnvloed zijn door de verdorven moraal van die mensen in die tijd.

We hoeven alleen maar te denken aan het feit dat wanneer Lot zich ontfermt over die twee mannen in zijn huis, -en in die tijd stond gastvrijheid zo hoog dat je garant stond voor hun leven, dat moeten we ons wel realiseren-, maar dat hij gewoon zegt, "nou

neem dan mijn twee dochters maar, die hebben nog nooit seks gehad, doe maar met hen wat je wil”.

Dat is toch wat.

Wie doet dat?

Er is toch geen vader die zomaar zijn dochters weggeeft?

Zo verdorven.

Dat is ook de moraal van Lot.

De verziekte moraal van de mensen, hun zondige levensstijl.

Ja, het heeft Lots ziel wel gekweld, zo lezen we later in de brief van Petrus.

Het heeft Lots ziel gekweld, al die ongerechtigheid, al die vuiligheid, al die zonde.

Maar Lot is er gewoon blijven wonen.

Petrus die schrijft nog wel over Lot, hij was rechtvaardig en oprecht.

Zeker, tegelijkertijd was Lot ook zwak in zijn karakter, egoïstisch, zo zelf gericht, zo traag ook in zijn gehoorzaamheid.

Zo wereldgelijkvormig geworden.

De wereld trekt.

En ternauwernood, -ik kom daar straks nog op terug aan het eind van de preek-, ternauwernood wordt Lot gered uit Sodom. Het was op het nippertje.

Maar hoe anders loopt het af met Lots vrouw.

Eigenlijk weten we niet zoveel van de vrouw van Lot.

In tegenstelling tot Hagar en Sara kennen we haar naam niet.

Dat is best veelzeggend.

Ze is zomaar in Lots leven gekomen als het ware.

Wat we wel weten is dat ze nog niet bij Lot was toen Lot achter Abraham uit Ur der Chaldeeën kwam.

Dus Lot moet haar hebben leren kennen in Kanaän zelf, moet die daar ergens opgedoken hebben, misschien wel in Sodom, wie zal het zeggen.

Ze had Lot leren kennen in haar leven, ze had de God van Lot ook leren kennen in haar leven.

Gemeente, ze was zelfs heilig in Lot. Apart gezet.

Ze heeft engelen van God op bezoek gehad. Toen die twee mannen in huis waren gekomen met de boodschap dat ze moesten vluchten, had zij niet gereageerd zoals haar schoonzoons hadden gereageerd.

Die hadden het weggelachen, “Lot, heb je nog betere dingen te vertellen”.

Ze hadden Lot niet serieus genomen.

Lots vrouw niet, het kostte haar moeite.

Ze hebben haar met Lot en hun dochters, die engelen, hebben haar echt aan de arm, -zo lazen we in Genesis 19-, ze hebben haar mee moeten trekken uit die stad om uiteindelijk gered te worden.

Kan je nagaan.

Maar ze is gevlucht, ze is Sodom uitgegaan, ze heeft haar huis achtergelaten, ze heeft haar spulletjes achtergelaten, alles waar ze aan gehecht was.

In onze tijd zouden we zeggen, misschien had ze haar mobiel nog bij zich, in alle haast gegrepen, maar al het andere...

Een mooie auto, haar fotoboeken, haar huisje, haar spulletjes.

Haar kennissen, haar burens, haar familiekring, alles achtergelaten.

Maar langzamerhand gemeente, langzamerhand blijft zij steeds meer achter.

Ze lijkt wel moe.

We zien haar zo in gedachten zien we haar rennen, maar er staat in vers 26: zijn vrouw die achter hem liep.

Ze was dus achtergebleven, ze had ingehouden, ze had Lot niet bij kunnen houden, of niet willen houden. Zijn dochters ook niet.

En ze raakte achterop, en je ziet het zo gebeuren, ze raakt steeds verder achterop en ze lijkt wel stil te staan.

Je zou haar willen toeroepen, "niet doen, ren door! Niet omkijken!"

Maar het is te laat.

Die twee engelen hadden het nog zo nadrukkelijk gezegd, "vlucht voor je leven, kijk niet achterom, blij nergens stilstaan anders word je weggevaagd".

En Lots vrouw doet het toch.

En van het één op het andere moment wordt ze een zoutpilaar, versteend. Levenloos beeld is ze geworden.

Gemeente, waarom deed zij dat? Waarom keek ze om?

Er zijn mensen die zeggen, 'ja, het was de nieuwsgierigheid van Lots vrouw, ze wilde weten wat er met de stad, en met hun huis en spulletjes afliep.

Natuurlijk wie zal er niet nieuwsgierig geweest zijn met wat er achter je gebeurt als het geweld losbarst.

Toch wijst de Bijbel ook een andere richting. Het was meer dan alleen nieuwsgierigheid. Het is de Heere Jezus Zelf die ons laat zien waar de fout bij de vrouw van Lot zat.

In Lucas 17, we hebben het samen gelezen.

Het 30^e en 31^e vers dat zijn de verzen die voorafgaan aan de waarschuwing, denk aan de vrouw van Lot.

En daar lezen we dit; even zo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard zou worden. Wie op die dag op het dak zal zijn met zijn huisraad en huis, die moet niet naar beneden gaan om het mee te nemen.

Wie op de akker is, die moet evenmin terugkeren naar wat hij allemaal achterliet aan mooie spullen, machines. En al dat zaad, al dat gewas op het land.

Met andere woorden, pas op, zegt de Heere Jezus, pas op.

Als jij de dingen van de wereld belangrijker vindt dan de dingen van het Koninkrijk van God.

Als jij meer gehecht bent aan je geld, als jij meer gehecht bent aan je spulletjes, als jij

meer gehecht bent aan vrijheid en vrienden, en noem het maar op.
Dan sta je op het punt om je leven voor eeuwig te verliezen.

Denk aan de vrouw van Lot!

Die heeft dezelfde zonde begaan.

Ik waarschuw je alvast, zegt Christus hier, zij was wel uit Sodom gevlucht, maar Sodom was niet uit haar hart weggegaan.

Het was de wereld gemeente, het was het leven met alles wat daarin voor haar zo aantrekkelijk was, wat zij niet los wilde laten.

Ze was gevlucht, ze was bijna in de veilige haven hè. De veilige haven van Zoar, maar uiteindelijk is ze omgekomen.

Ze kon die aantrekkingskracht van dat oude leven, ze kon die aantrekkingskracht van de wereld, ze kon het niet weerstaan.

En ze wilde, toen het puntje bij paaltje kwam, toen wilde ze dat gemakkelijke leven zonder God in Sodom, ze wilde het niet opgeven.

Met als gevolg dat ze haar leven verloor.

Dat is waarvoor de HEERE u vanochtend wil waarschuwen. En jou.

Sodom heeft in de Bijbel ook een geestelijke betekenis. Waar liggen de twee getuigen uit het Bijbelboek Openbaring dood op de staat? Op de straat van de grote stad. Die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte. (Opb. 11: 8).

Op die zelfde plaats is ook onze Heere gekruisigd.

In Sodom.

Wat is Sodom?

Sodom staat symbool voor het zondige leven.

En gemeente, dan moet u opletten hoe opvallend het is, -dan val ik even terug op Lucas 17- moet u opletten hoe opvallend het is hoe de Heere Jezus de tijd van Sodom beschrijft.

Het zal zijn als in de dagen van Lot, nou was het in de dagen van Lot?

En dan zou je denken, nu komt het, en nu komt al de vuiligheid die wij ook in onze samenleving zien.

Mensen die zomaar worden neergestoken, zinloos geweld, denk even aan Lot.

Er zijn tal van andere dingen te noemen.

Nu zou je denken, dan zal de HEERE al die zondigheid wel opnoemen.

Zie je, het was in de dagen van Lot, en het is niet zo.

Het zal zijn als in de dagen van Lot, zij aten, ze dronken, ze kochten, ze verkochten, ze planten en ze bouwden.

Ziet u, het zal zijn als in die dagen.

De mensen leiden hun eigen leven, lekker onbezorgd, vrij zijn!

Zelf alles bepalen, zonder God leven, zonder gebod.

Heerlijk, los gaan op vakantie.

Ze leefden onbezorgd, zonder te rekenen met God, en tóen kwam het oordeel!

Gemeente, Sodom is misschien wel dichterbij dan u of jij denkt.
Ik zal het proberen maar gewoon heel dichtbij te brengen, want anders dan blijft het zo nog op afstand staan ook.

Je zit elke zondag zit je hier in de kerk, of waar dan ook.
En je hoort het Evangelie, je kent het Evangelie. En de belofte zijn zelf misschien wel aan je gegeven, want je bent een kind van het verbond.
En je bent er mee opgegroeid. En Christus en Zijn verdienste, het is je voorgehouden en je hebt het meegekregen op de catechisatie. En je kon het als het ware beetpakken.

En er klonken waarschuwingen, in de kerk ook. Hoe vaak word je niet gewaarschuwd!
En je hoort het aan, en je loopt de kerk uit, en je laat het gewoon zo weer naast je neer vallen, en je gaat gewoon weer verder met je eigen leventje, onverschillig als je bent.
Het zegt je helemaal niets, en je doet er ook niets mee.

Je bent als de schoonzoon van Lot, zeg ik je.
Als de schoonzoon van Lot.
Die hebben het gehoord, ze hebben er om gelachen.
Ze zijn gaan slapen en ze werden nooit meer wakker.

Gemeente, denk aan hoe het met hen is afgelopen.
Zoals God met Zijn Evangelie van redding die schoonzoon heeft opgezocht.
Lot heeft het gezegd, "vlucht en je wordt gered".

Vlucht uit Sodom, ik zeg het je vanmorgen ook als iemand nog in Sodom zit.
Vlucht uit Sodom!
Verlaat je onverschilligheid, stop met je zondige leven, en vlucht met je verloren leven naar Jezus Christus alleen.
En je bent veilig.
Christus zal je trouwens ook nooit afwijzen.
Ook niet als je terugkijkt in je leven en zegt, "voor mij is het te laat".
Hij zou je liefdevol ontvangen!

Of u bent geboren bij gelovige ouders, je bent opgegroeid met de Bijbel, je hebt belijdenis gedaan, je bent gevluht uit Sodom, je hebt gekozen voor een leven met de HEERE.
Maar stapje voor stapje, trok de wereld, en alles wat daar zo aantrekkelijk is, aan je.
Nee, niet dat alles verkeerd was, echt niet. Het was niet allemaal verkeerd, maar het slokt je gewoon steeds meer op.
Je studie, je werk, je relatie.

En de gezelligheid met je vrienden, het was zo goed, was zo gezellig.
Eerst één biertje, twee biertjes, drie.
Eerst was je om 12 uur thuis zaterdagavond omdat het moest.
En het werd één uur, twee uur, en je bleef een keertje thuis op zondag...

En, het ging gewoon steeds een stapje verder.
En tegelijk was het ook zo in het leven met de HEERE dat je Bijbel, die bleef steeds vaker dicht, en je sloeg het over.
En je gebedsleven werd slordiger.
En voor je het weet hoorde je alleen nog maar Gods Woord in de kerk als je al wat meekreeg, en er was.

Je was op de vlucht maar je bent stil gaan staan, en je hebt achterom gekeken, omdat de wereld zó aan je trekt, omdat het leven zonder God gemakkelijker is.

Vrijer!

Je kon de verleiding niet weerstaan.
Denk, gemeente, denk aan de vrouw van Lot!

En wie meent te staan, zie toe dat hij niet valle.

Weet u gemeente, ook wij kunnen zomaar door God geroepen worden.
Ook als je jong bent, ik hoorde van de week van iemand, zijn overbuurman was overleden, 40 jaar.
Misschien ben je het wel, 40.
Misschien morgenochtend wel, dat je geroepen wordt. Terwijl je allemaal andere plannen had.

Ja, zeg je, de kans is nihil, de kans is zo, is zo klein.
Klopt, dachten ze in Sodom ook. Maar plots was het zover.
En als je dan gemeente, als je dan tot op dat moment geprobeerd hebt om je leven hier, je aardse leven hier te behouden, dan zeg ik u, dan ga je het verliezen.
Dat is wat het Woord van God ons zegt.

Je kunt niet twee heren dienen.
Je kunt niet een klein beetje bij Sodom horen en een beetje bij God.
Want vroeg of laat moet je kiezen.

Kies ik voor God? Kies ik voor Sodom?
Wat kies ik?
Zie u, je moet kiezen, je kan niet allebei.

Waar geef ik mijn geld aan uit?
Hoe leef ik in mijn huwelijk?
Welke keuzes maak ik?
Wat of wie is belangrijker sport, mijn gezin, mijn hobby's of God?
Wie wil ik dienen. God of mijzelf?

Breken met Sodom, met een leven wat niet overeenkomt met wat God van je vraagt.
Gemeente, dat is echt wel moeilijk, dat kost ook echt strijdt.
Dat je de zonde achterlaat, het pak van de zonde.
En dat je door de Heilige Geest gaat strijden.
Dat hoeven geen grote dingen te zijn, het kunnen kleine dingen zijn waar je tegen strijd

door de kracht van de Heilige Geest.
Dat is levenslang een strijd voor een kind van de HEERE.

Ook als je niet in Sodom leeft, maar dicht bij de HEERE, ook dan zijn er verleidingen van de satan, en de wereld die trekt en zegt, joh, je moet niet te serieus doen joh, kom op, kan ook wel een tandje minder.
Snapt u, een leven met Christus kost strijd.

Ook als je de HEERE van harte lief hebt, dan is en blijft daar de strijd tegen de zonden. Dat komt gemeente omdat Sodom in ons hart zit.
Daarom wordt er ook gedoopt, we moeten gereinigd worden.
Sodom zit op de bodem van ons hart.
En daarom is het ook zo dat een leven zonder God veel gemakkelijker is, want dat past veel beter bij onze 'oude mens' die bij tijden nog zo springlevend is.

We moeten naar God luisteren.
En dat is soms best wel moeilijk.
Misschien zijn er vanochtend ook wel in de kerk, die soms ook wel in die strijd van het geloof, soms ook wel wat moedeloos zijn.
Je neemt je voor om naar de wil van God te leven, je bidt om de kracht van de Heilige Geest, en toch, je struikelt nog zo vaak, want je bent zo zwak en je valt zomaar terug in die ene zonde.
En je vraagt je wel eens af, zal ik dat einddoel eigenlijk wel halen?
Ben ik straks überhaupt wel welkom bij de Heere?
Moet ik de strijd maar niet gewoon staken?
Moet ik maar terug gaan naar Sodom?

Gemeente, niet doen!
Niet je pas vertragen, niet stil blijven staan, niet achterom kijken!
Denk aan die vrouw van Lot, kijk vooruit.
Kijk vooruit.
God beloofde aan Lots vrouw, God beloofde aan Lot een schuilplaats waar ze veilig waren.

Houd je blik gericht op de toekomst, op die eeuwige toekomst die wacht, houd je blik gericht op Christus Jezus alleen!
Die het allemaal voor je volbracht, in wie je toekomst eeuwig vast en zeker is.
Kijk naar Hem.
Blijf dicht bij Hem, volg Hem!
Gods genade en trouw die houden je op de been, en die richt je ook weer op, als je niet in je zonde blijft liggen maar weer verder gaat achter Christus aan.

Het trekken van God, hoe kwam het?
Hoe kwam het, dat Lot wel Zoar bereikte?

Nou, we hebben iets uit het leven van Lot opgelicht, dat lag niet aan Lot zelf.
Eerst vlakbij Sodom, toen in Sodom, z'n dochters groeiden op, die gaf hij nog weg om te

verkrachten, heel z'n gezin was bijna omgekomen in Sodom.
Sodom die trok aan Lot, hij wilde eigenlijk niet weg, maar God trok harder aan Lot.
Gods hand, letterlijk, trok Lot uit Sodom.

Het is mooi om dat te zien in Genesis 19, eerst heeft God Lot opgezocht.
Hij stuurde twee boodschappers, twee engelen.
Had Lot er om gevraagd?
Nee.

God zocht Lot op, met de genadige boodschap, Lot vlucht uit Sodom, dan ben je gered.
En meerdere keren hebben de engelen Lot aangespoord om te gaan.
"Lot schiet op, schiet op Lot".
Lot aarzelde, ze hebben hem meegetrokken.
En toen God op het punt stond om Sodom en Gomorra te vernietigen, toen haalde Lot het nog in zijn hoofd om in discussie te gaan met God over de ontsnappingsroute.
Want de bergen waren wel wat ver, konden ze niet naar het dorpje, dat was wat dichterbij.
Hoe haalt hij het in zijn hoofd!?

En zelfs daarin was God Lot ter wille, staat er.
Wie durft er vanochtend nog te twifelen aan de ruimhartigheid, aan het geduld, aan de goedheid van God?
Ondanks Lots verzet, zijn aarzeling, zijn zwakheid, redt God dus Lot.
Dat is dus niet vanwege Lot prestaties, maar het is vanwege Abraham.
Het slot van het hoofdstuk, van wat we gelezen hebben.
Het was vanwege Abraham, vers 29.
Vanwege de voorbede van Abraham.
Abraham heeft als een bemiddelaar zo gebeden voor Lot.
God dacht aan Abraham.

Ziet u trouwens gemeente, de kracht van het gebed.
Wat is het een zegen als andere mensen voor je bidden.
Wat is het een zegen als jij bidt voor iemand anders.

God denkt aan Abrahams voorbede, God denkt aan Zijn verbond.

Eeuwen later schrijft Petrus in zijn tweede brief:
Als God Lot toen en daar verlost heeft, dan weet de Heere ook nú de vromen uit de verzoeking te verlossen.
Vromen die van zichzelf zwak zijn, zoals wij, zoals Lot.

En zo wordt Lot gered, uit genade alleen.
Zo worden wij, zwakke kinderen van God, gered, door genade alleen, om Jezus wil.
Christus alleen, de volmaakte Voorbidder voor Zijn volk.
Ik heb voor u gebeden, zegt Heere Jezus tegen de discipelen, Ik heb voor jullie gebeden dat jullie geloof niet zou ophouden.

De Zaligmaker, die voor ons bidt in de hemel.
Heere, trek ze uit Sodom. Laat ze niet terugkeren naar Sodom, hou ze vast, trouwe Vader.
Schenk ze Uw Geest, dat ze daarom bidden, en dichtbij U willen leven.

Wat heeft de Heere Jezus Christus gemeente, veel moeten lijden.
Voor onze zwakheid, voor onze traagheid, voor onze wereldgelijkvormigheid.
Hij heeft het allemaal op Zich genomen toen Hij hing aan het kruis. En toen kwam het oordeel van God, dat rechtvaardige oordeel, kwam op de Zoon, voor ons, in onze plaats.

Wat een liefde van God zit daar achter. Achter dat trekken van God aan ons.
Onpeilbare liefde.

Ik hoop, ik ga afronden, ik hoop dat u het vanochtend onder de prediking ook heeft ervaren.
Dat waarschuwen van God, dat is, vanwege Zijn liefde. Dat hebben wij allemaal nodig.
Hoe ons leven er met of zonder de Heere er ook uit ziet.
God heeft onze redding op het oog. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat. Maar dat wij allemaal gered worden en eeuwig leven.

Ik hoop dat je het ervaren hebt hoe God aan je getrokken heeft onder de prediking, door de kracht van Zijn Woord, met Zijn Geest, om je uit Sodom te trekken.
Of om je aan te sporen vol te houden, op weg naar het hemelse Jeruzalem.

Als Lot met zijn dochters in dat veilige Zoar aankomt, dan ziet hij in de verte dat Gods Woord, dat Zijn aansporing, Zijn waarschuwingen niet voor niets waren.
Zwavel, vuur.
Sodom en Gomorra er is niets meer over van hun oude leventje.
En ergens tussen die verwoeste stad en zichzelf in, wat zien ze daar? Daar zien ze het versteende beeld van hun lieve moeder, en hun lieve vrouw.

Huiveringwekkend.
Diepingrijpend.

Zeker ook wanneer wij realiseren dat het voor het land van Sodom verdraaglijker zal zijn op de dag van het oordeel, dan voor hen, ook in onze tijd, die het Evangelie hebben gehoord, maar die er toch voor hebben gekozen om zich om te draaien, en terug te gaan de wereld in.

Gemeente, broeders en zusters, als je leven je lief is, je eeuwige toekomst, denk dan alstublieft aan de vrouw van Lot.

AMEN