

HWvEgmond, 26.08.2023

- |                     |   |
|---------------------|---|
| 1. beginpsalm       | - Psalm 103: 1,5                              |
| 2. psalm na de wet  | - Psalm 130: 1,2,3,4                          |
| 3. schriftlezing    | - Jesaja 40: 12 - 31<br>- Romeinen 8: 31 - 39 |
| tekst               | - <b>Jesaja 40: 27 - 31</b>                   |
| 4. psalm na preek   | - Psalm 30: 1,2,3.                            |
| 5. Na de belijdenis | - Gezang 41                                   |
| 6. slotpsalm        | - Psalm 121: 1,2,3,4                          |

Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes,

Er kan in één week veel gebeuren.

Er komen steeds dringende vragen op ons af. Vragen die ons als broeders en zusters, en ook als jongens en meisjes bezig houden.

Velen lopen rond met vragen over wat er allemaal gebeurt om ons heen en in ons leven.

In de eerste plaats is daar die vreselijke oorlog in Oekraïne.

En ook verder in de wereld lijken in het gevecht om de macht mensenlevens niets waard te zijn.

Dan zijn er de natuurrampen: bosbranden, overstromingen, aardbevingen, asielzoekers, en de dringende vragen rond het milieu.

Dan hoor je al snel de vraag: waar is *God* in al dat natuurgeweld?

Is dat Zijn hand die de aarde schudt?

Komt het uit het plan van God voort dat er duizenden mensen sterven?

Is dat onze God die dat doet?

Waarom gaat de Here deze weg?

Is dit allemaal wel rechtvaardig?

Vergeet de Here ons niet?

Deze zelfde vragen leven ook bij heel veel broeders en zusters.

Voor de één komt dat voort uit verdriet en rouw. Voor anderen zit het vast op al het onrecht dat er in de wereld gebeurt. Iedereen heeft vaak weer zijn eigen achtergrond.

En nu gaat het er om broeders en zusters, dat we bij het zoeken naar antwoorden vooral het Woord van God kennen. De Bijbel.

Het is de Here Zelf die ons door Zijn Woord het Evangelie van de genade laat horen.

En bovendien wijst de Here met dat Woord ons de weg naar de genade in onze Here Jezus Christus.

Dwars door dit moeilijke leven heen schijnt de Schrift als een lamp voor onze voet, 2. Petrus 1. En dan trekken we nu de lijnen door.

Midden in de vragen over wat er om ons heen gebeurt; (vragen over wat God allemaal doet), hebben we dat duidelijke Woord van onze God. Daar schenkt God een helder licht op ons werk in ons leven en in de wereld.

Het thema voor de preek is:

## **DE PROFETISCHE OPROEP OM GOD TE KENNEN ALS UW VERLOSSER.**

I.

In het laatste deel van Jesaja 40 gaat het om de vraag wie God is? Hoe betrouwbaar is Hij eigenlijk?

Want er klinken in het eerste deel van het hoofdstuk wel grote woorden over verlossing en troost, maar kan de Here dat wel waar maken?

Ja, de profeet (Jesaja) zet met hoofdstuk 40 geweldig in. Machtige woorden klinken er vanaf het begin: troost Mijn volk, uw lijdenstijd is volbracht!

En vers 10: kijk hier is uw God met kracht.

Met een sterke heerschappij zal Hij een weg banen voor zijn volk.

Alleen, wat zien de ballingen, (die in Babel in de verdrukking zitten) er van? Zij zitten in de ellende.

Daarom rijzen daar allerlei vragen op: wie is die God die zulke grote woorden spreekt?

Je kunt wel mooi preken, maar er verandert niets!

Vanaf vers 12 komt Jesaja daarom uitleggen over Wie we het hebben.

De God, uw God, die grote beloften spreekt, kan waar maken wat Hij zegt.

Alleen *luister* naar Hem en *geloof* dat uw God machtig is! En getrouw.

Door het geloof raken we vanaf vers 12 onder de indruk van de tekening die Jesaja mag geven van de almacht van God.

Ja, het zijn woorden die zijn afgestemd op ons verstand

Denk er dus aan: de onbeschrijflijke en ondoorgrondelijke God laat hier iets van Zijn kracht en trouw en heerlijkheid beschrijven in mensentaal.

Want hoe kan een mens ooit indringen in de geheimen van de grote God?

Als we dat toegeven kunnen we verder: met een holle hand heeft de Here de omvang van hemel en aarde gemeten.

Wij kijken op naar het hemelgewelf: het is indrukwekkend en wij kijken niet verder dan de horizon.

Kijk ook eens welke indrukwekkende foto's van de ruimte, het heelal, gemaakt worden.

God heeft alles in één keer opgemeten.

Alles wat er is en bestaat, het is voor Hem als stof.

Je zou haast zeggen de hele wereld, hemel en aarde is voor onze God als een klein Madurodam: nietig. Met één beweging kan Hij alles stil zetten. Bergen kan Hij verplaatsen, de Here raakt de aarde aan en er zijn vloedgolven en aardbevingen.

Broeders en zusters, hoe groot is onze God!

Echter niet alleen de natuur, ook de geschiedenis heeft onze God in de hand. Vers 23 b.v. Hij maakt de rechters der aarde tot leegheid. Let op: deze, onze God is van niemand afhankelijk, vers 14. Niemand heeft Hij om raad gevraagd toen Hij aan Zijn werk begon. Niets houdt Hem tegen om de weg te gaan die Hij volgen wil.

En (door het geloof broeders en zusters) weten wij dat dit een vaste weg is naar Jezus Christus. Paulus citeert vers 13 in 1. Kor. 2:16. Het geheim van Gods werk ligt in Jezus Christus. Alles wat van God gezegd wordt, lijkt dwaasheid zegt Paulus. De hele prediking van het Evangelie van de verlossing is volgens veel mensen een rare boodschap, een leeg verhaal.

Maar op dat verwijt dat de prediking, dat het Evangelie dwaasheid is, krijgen we antwoord wanneer we letten op de macht en de grootheid van de Redder die het Woord van God vervult: Jezus Christus! Hij gaf er Zijn bloed voor. En toonde de kracht van het Woord in de overwinning op de dood.

Na deze uittekening van de Here als de grote en getrouwe God volgt onze tekst. Dat is een vraag. Beter: een klacht wordt hier uitgeroepen. Kijk eerst eens wie er klaagt? Jacob, Israël. Jesaja denkt bij die namen aan het volk van de belofte. De kinderen van Abraham Izaäk en Jacob zij klagen hun God aan! Terwijl ze leven met Gods beloften!

Net als wij ook die beloften hebben, in 2023 met al zijn rampen en verdriet. Wij dragen als nieuwtestamentische kinderen van Abraham ook het Woord van Vaders zorg met ons mee. Een Woord dat gegarandeerd is in de paasoverwinning en de hemelvaart van Jezus Christus. We spreken u zo ook aan: gemeente van onze Here Jezus Christus.

Kijk, dat eigen volk van de Here klaagt in onze tekst. Een klacht tegen hun Maker en hun Redder. Tegen de God die volstrekt wijs en trouw Zijn plannen uitwerkt in de geschiedenis.

Ja, zelfs kerkmensen praten met elkaar hardop over hun klacht. En dan praten ze niet *tot* God, maar *over* God.

Er is geen gebed in de binnenkamer en geen klagen voor het aangezicht van God.  
God is de rug toegekeerd.  
Er is een openlijk spreken op de straat over het onbegrijpelijke dat de Here niets doet.  
Het lijkt wel of onze toekomst, onze weg voor de Here is verborgen.

In de tekst praten kerkmensen in hun moeiten en verdriet over hun eigen positie.  
*Mijn* weg. Het gaat om *mijn* ellende. Let eens op *mijn* toestand.  
Kijk eens hoe ik er aan toe ben.  
Wij Joden hier in de ballingschap, zitten hopeloos vast in de politieke onmogelijkheid om terug te keren. Het is allemaal voor de Here verborgen.

En dan is de grond van de klacht van vers 27 niet de ellende of welk verdriet ook maar.  
Nee, ze klagen over de verborgenheid van God.  
Het is net alsof Hij hun onrecht en ellende niet zien wil. Alles is hopeloos, volgens Israël.

II.

Als het volk in vers 27 zijn klacht onder woorden heeft gebracht, neemt de profeet in vers 28 het woord weer. En hij zet het klagende volk van de Here in het licht van wat Israël kan weten.

Kijk maar (vers 28): weet u het niet? Leest u de Schriften niet?

Als u de Bijbel kent, kan het u toch wel bekend zijn dat de Here een weg baande door de Rode zee om Zijn kerk te redden!

En u kunt ook weten dat de God tegen wie u uw verwijt richt, dat Hij zich verbergt wanneer men Hem niet gehoorzaamd. En ook dat Hij door alles heen Zijn Woord waar maakt.

Als we de Bijbel kennen broeders en zusters, kennen we ook God in Zijn liefde en zorg.  
Want met die Schriften komt het werk van God in het volle licht voor onze aandacht.  
Niet op onze wensen valt daar in de Bijbel het volle licht, maar Gods werk staat daar centraal.

Denk maar aan wat is gezegd vanaf vers 12.

Let als u de Bijbel leest op die God die de schepping, de geschiedenis en de volken regeert!

En geloof dan dat deze God ons (met onze moeiten) meedraagt in dat uitvoerend werk van Zijn bestuur.

Laten wij in onze dagen maar kijken naar Jezus Christus.

Hij heeft de beloften vervuld om voor de schuld van onze zonden te betalen, opdat wij voor God gerechtvaardigd zullen zijn!

Door Hem mogen wij ons recht ontvangen: uit genade!!

Dat is genade die ook in het Oude Testament dag in dag uit gepreekt werd.

Israël en wij, we kunnen het weten, onze God is getrouw en geen leugenaar!

Hij is de waarachtig, eeuwig levende God.

Broeders en zusters, Hij heeft Zijn beloften van verlossing ook aan u gezworen.

Ja, u kent de genade van God toch want u hebt dat *gehoord*.

U viert die genade ook elke keer weer in het avondmaal en ziet dat steeds weer in de bediening van de doop.

Wanneer u er openlijk over spreekt, over dat God zich verbergt, ligt er dan geen geopende belijdenis op uw schoot?

Ken die Bijbel en u zult God aanbidden.

Ja, neem uw kinderen, de kleuters op schoot en vertel ze met liefde over al de wonderen die God gedaan heeft.

Begin met de kleuterbijbel, maar voedt ze zo op, dat ze naar de Schriften gaan vragen.

Ja, broeders en zusters, u hebt het bij het doopvont aan God beloofd, dat we onze kinderen zullen leren dat God zijn waarheid nimmer zal krenken!

Wat Hij heeft beloofd, blijft van kracht, ook in moeite en verdriet.

Want een eeuwig God is onze Here. Dat is een grote en hoge belijdenis.

"Een eeuwig God", het zijn woorden van verlegenheid.

Ze zeggen niet alleen dat God eindeloosheid is, of tijdloosheid, maar het accent ligt hier in deze woorden op de vrijheid, de absolute vrijheid van God over alles wat er bestaat.

Alles ligt onder Zijn zorg. En zo blijft Hij door de eeuwen heen onvermoeibaar aan Zijn verlossingswerk getrouw.

God is op weg naar het einde. Met kracht houdt Hij vast aan Zijn werk.

Dat gaat ons verstand te boven.

Na grote krachtsinspanning raken wij al uitgeput;

na slapeloze nachten denken wij dat er geen uitkomst meer is; er gebeuren rampen en mensen kunnen het niet meer aan: onze kracht schiet tekort.

Waar zoeken we dan de oplossing?

Verschuift de schuld van onze onmacht naar een verwijt aan God als de afwezige?

En als er situaties zijn die wij niet overzien en begrijpen, krijgt God dan de beschuldiging van onrecht?

Maar zegt Jesaja: God is voor ons niet te doorgronden. Begin er niet aan om (Zijn grote werk in de schepping en de geschiedenis waarover wij alleen maar stamelend kunnen praten) om dat grote werk na te pluizen en de verborgen lijnen daarvan te gaan uitzoeken.

Daar is onze God te hoog voor. Roep Hem niet voor uw rechterstoel!

Wij hebben de wijsheid niet om het werkplan van God met deze wereld en Zijn kerk na te rekenen.

Reken Hem niet na, maar kom tot de aanbidding en de belijdenis dat de hoge God, voor ons ondoorgrondelijk is, en dat we juist daarom van Hem grote dingen mogen verwachten.

Want God trekt Zich niet terug het zijn onze zonden die als een mistgordijn God aan ons zicht onttrekt. Door onze zonden dekken wijzelf God voor ons af.

Ze zijn als een donkere bril die alles verduistert.

Het is niet de wil van de Here om zich voor Zijn volk te verbergen.  
Het zijn onze zonde die Zijn aangezicht voor een kort ogenblik doet verbergen.  
Slechts even duurt Zijn toorn over die zonden.  
Maar Zijn genade over Zijn volk duurt tot in eeuwigheid, Jesaja 54:8.

In de verborgenheid van God klinkt daarom nog het loflied van de vrome, want hij vertrouwt op Gods beloften, dat de Here ook in die duisternis bij ons is, uit genade! Omdat Christus onze zonden heeft opgeruimd.

Als in de grote moeiten en strijd van dit leven alles wankelt dan zegt (wie de Bijbel kent) het vol in geloof na: het staat vast dat God onze Vader is vol van genade en liefde. In Christus ligt dat vast. In de Schriften is daarvan geschreven.

Ken die Schriften, want daar staat de verzekering dat de Here Zijn genade niet zal verhullen en dat Zijn hulp niet zal verbleken.

Psalm 30:5 en 6 'Zing psalmen voor de HEERE, gunstelingen van Hem!

Loof Hem ter gedachtenis aan Zijn heiligheid.

Want een ogenblik duurt Zijn toorn, maar een leven lang Zijn goedgunstigheid;

III.

Geloof toch de Schriften: u weet het toch broeders en zusters!

U hebt toch dat eigen Woord van de trouwe God over Zijn beloften en over Zijn werk.

Spreek in het geloof verder.

Midden in de klacht over Gods *afwezigheid* erkent de gelovige dat er, juist alle reden is om te spreken over Gods *aanwezigheid*.

Want Hij geeft kracht om het in de noodsituaties die wij niet overzien vol te houden. Vers 29. Hij geeft de vermoeide kracht.

De overwinning van de moedeloosheid en van de uitzichtloosheid kost energie, maar (vers 31) wie de Here verwachten zullen hun kracht vernieuwen. Elke keer weer, steeds maar weer, geeft de Here op ons gebed nieuwe kracht.

Altijd is de Here een bron van leven en genade voor wie "De Here verwachten"  
Wie hoopt op God wordt niet beschaamd, maar vouwt de handen in nood en gaat vol verwachting verder. Wie de Here verwachten putten nieuwe kracht en gaan verder met onze Vader en onze Heiland.

In onze moedeloosheid doet de God die een vermogen aan kracht bezit, Zijn kracht neerdalen.

Als de kracht van Zijn schepping, zó sterk is de kracht die God schenkt aan de hulpeloze. Midden in het donker van het verdriet laat God het licht schijnen van de overwinning van Christus.

Hij is de Eerste en de Laatste, die Zijn volk troost. Zijn Heilige Geest heeft Hij ons als Trooster geschonken. Zijn werkende en trouwe liefde is rondom Zijn volk.

Wie gelooft belijdt het: als met trouwe Vaderarmen omringd, zo gaan we door het leven. Dit is het Evangelie van de Christus: kom tot Mij allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u de rust geven.

Deze vertrooster is bij ons.

Paulus zet daar een dikke streep onder: Romeinen 8:35; niets kan ons scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. Verdrukking niet, noch honger, noch rampen, noch welke moeite ook maar.

In Christus ligt onze zekerheid, want Hij overwon de vergankelijkheid en schenkt uit die winst de genade van het eeuwige, onvergankelijke leven.

Daarmee zijn onze vragen tot een minimum terug gebracht.

Verstaat u het? Ons leven ligt vast in Christus. Hij geeft ons uit Zijn paasoverwinning en hemelheerlijkheid, houvast voor de volharding.

Wanneer wij (midden in de vragen over rampen en ellende) moedeloos zijn van ons verdriet, schenkt Jezus Christus nieuwe kracht.

Ja, wacht en hoop nu maar op de Here die doorgaat met het waar maken van Zijn beloften.

En weest (in al uw verdriet en met al uw vragen) getroost want het Woord van de Here houdt eeuwig stand. Leef nu maar met volharding.

Want de liefde van God is bij ons, om Christus wil.

AMEN