

HGGunnink, gehouden te Emmen, 01.01.2024  
Nieuwjaarsdag

Votum + zegengroet

Psalm 134:1,2

Dordtse Leerregels V, 1, 2, 3, 15

Psalm 91:1,2

Gebed

Psalm 84:1,2,3,4 (eerste drie regels: 'Daar zullen zij...')

Lezen = Tekst PSALM 84:9-13

Bediening van het Woord

Psalm 91:3,4,5,6,7,8

Gebed

Inzameling van de gaven

Psalm 134:3

Zegen

Gemeente van onze Heere, Jezus Christus,

Gisteren keken we terug. Nu, hoe kijkt u vooruit?  
Hoe kijkt u dat nieuwe jaar in?

Gaat het gewoon door? Verwacht u iets bijzonders? In ons eigen land, in de wereld?  
In je eigen leven.

Gisteren was het vooral danken.  
En nu is het: hoe gaan wij bidden?

Ik wil u vanmorgen het Woord van de HEERE laten horen voor een christelijk 202...,  
vanuit dat tweede gedeelte van PSALM 84 onder het thema:

**'HEERE van de legermachten, bij U zijn, is ons alles'**

**1) wil toch ons bidden horen**

vss. 9-10

**2) wil toch ons dienen zegenen**

vss. 11-13

1) Wij weten, broeders en zusters, hoe het bij ons bidden er altijd weer op aankomt.

Op wélke gronden durven wij ons te richten tot God de Almachtige?

Je kunt het ook anders zeggen: op welke manier laat je je gebed een antwoord zijn  
op Zijn Woord.

Dat is bij bidden altijd aan de orde, God is de eerste. God spreekt ook als de Eerste.  
En pas daarna zijn wij aan de beurt om te reageren.

Als het gaat over het verbond, de HEERE heeft Zich eerst aan ons verbonden, aan  
Zijn volk. En dan komt het: 'lééf in dat verbond met Mij!'  
En dat dat waar is, en dat dat helemaal echt is, dat is een wonder.

En dan is het ook een wonder dat je, als je jezelf hebt leren kennen, toch zo nederig  
mag vragen: "luister toch", zoals het in de tekst staat.

"Luister toch, Vader! Vader in de hemel!"

Dat is net als met een kind thuis. "Mama, hoor eens!". Zeker hoort mama haar geliefde kind.

Dat betekent niet dat dat kind altijd lief is.

Nee, maar door mama geliefd. Terwijl het kind soms heel vervelend is en stout. Maar toch, geliefde kind.

Van de kant van God in de hemel, Die om Jezus Christus u als Zijn geliefde kinderen ziet.

Dat geldt iedereen die gelooft. Dan is daar liefde in Zijn luisteren.

Niet onverschillig, niet neutraal.

Maar werkelijk Goddelijke liefde.

Hij luistert. Hij reageert. En in het reageren kan Hij wel eens heel anders doen dan wij denken, dan wij willen, dan wij graag zouden hebben.

Maar dat Hij luistert, dat is zeker.

En dat is een wonder.

Geloven is een wonder.

Bidden is ook telkens weer, en je realiseert je dat lang niet altijd, maar het is ook telkens weer, verwonderd zijn.

Juist omdat Hij de HEERE van de legermachten is. Zo oneindig machtig en verheven.

En wat is het heerlijk, zoveel macht heeft Hij, ook dat Hij Zijn liefde ten opzichte van Zijn kinderen hard maakt, verwerkelijkt.

En dan hoort bij bidden ook, dat je er altijd over nadent, dat je dat nooit alleen doet.

Je doet dat altijd als lid van het volk van de HEERE.

Je bidt niet altijd voor anderen, je bidt ook wel voor jezelf. Maar dan weer als horend bij die anderen, als verbonden zijn aan die anderen.

Want het is: "luister toch naar mijn gebed, God van **Jakob**".

En ook dan is Jakob niet die ene persoon. Maar dan gaat het om Jakob als de voorvader van het volk.

Neem ter ore, God van het volk, dat U voor Uzelf hebt uitgekozen.

Wonder van de uitverkiezing: Dordtse Leerregels.

Denk maar aan Jakob.

Dat klinkt misschien hard, maar het was een bedrieger, toen het er op aankwam.

Jakob - Ezau.

'Ben je het echt? Ben jij Ezau, de eerstgeborene?'

'Ja, voel maar.'

Maar hij was het niet.

Uitverkiezing.

En: volhouden in het geloof.

In Hoofdstuk V, artikel 15, komt dat zo geweldig nadrukkelijk en mooi naar voren.

Dat kan alleen maar, omdat God in Zijn genade krachten geeft en ons draagt.

Wij doen nooit tevergeefs een beroep op de HEERE.

Daar mag je het jaar mee ingaan.  
Dat zal nooit tevergeefs zijn.

Want de dichter komt met een geloofsbelijdenis[, en daar ging het gisteren ook al een beetje over.]

Een zon. Een schild. Ja, óns Schild, een Zon voor óns is de HEERE.

En dan heb je bij schild dat punt van bescherming. Wij zijn van onszelf zo zwak, de aanvallen van de satan, de aanvallen van de wereld, weer die Dordtse Leerregels.

Wij kunnen dat niet aan.

Maar God weert ze af voor Zijn kinderen.

Wij zijn, ook dát is naar de toekomst kijken, volstrekt veilig bij Hem.

En daarom kan er ook gevraagd worden: 'wilt U toch aanschouwen?'

'Wilt U toch heel goed kijken naar?'

Aanschouwen is meer dan kijken. Dat is: met aandacht kijken.

'Wilt U kijken, speciaal naar Uw gezalfde?'

Die gezalfde, dat was in de tijd van de dichter: de koning.

De koning die zijn volk leiding moest geven in het dienen van de HEERE.

Laat het hem merken dat U actief betrokken bent bij hem en bij zijn regering!

Laat er toch bemoeienis zijn met hem!

En dan gaat dat verder.

Want dan denk je ook weer: DE Gezalfde, Jezus Christus. Hij heeft ook dít deel van die PSALM het meest intens kunnen bidden. En dat heeft Hij ook gedaan.

Om de zorg en de bescherming van Zijn Vader in de hemel. En alles wat dat verder inhield.

Onze Heere Jezus, die heeft dat kunnen bidden in de volle zekerheid van: als Ik dit vraag, dan heb Ik er recht op, om het te krijgen ook!

Ik heb recht op verhooring, want Ik ben in volmaaktheid bezig. Ik doe wat Mijn Vader wil. Ik luister in volmaaktheid.

Ik heb lief die Almachtige, die Heere van de legermachten, met een volmaakte liefde.

Dat kunnen wij niet zeggen.

En toch, toch, wie het eerlijk bij Jezus Christus zoekt, en het van Hem verwacht, die mag achter Christus aan, die mag verbonden aan Hem, die mag 'in Hem' ook vragen om wat nodig is.

En die mag weten: ik heb -aan Christus verbonden- ook dat recht wat Christus had.

Bij Christus was het: Ik heb dat recht verdiend.

Bij ons is dat: ik heb het totaal **niet** verdiend, maar voor mij is het genade-recht.

U hebt, broeders en zusters, in dit nieuw begonnen jaar, het genade-recht, op het liefdevol kijken, aanschouwen, en met u bezig zijn van God, de HEERE van de legermachten.

Genade-recht.

En houd dat maar vast, in de komende maanden. Zo lang als de HEERE u te leven geeft.

Want dat is een zékerheid, Hoofdstuk V van de Dordtse Leerregels gaan vooral over die zékerheid, die aan alle kanten wordt aangevochten en bestreden. Maar de gemeente van Christus zegt: wij houden ons vast aan het Woord van God. En dan is daar de zékerheid voor ieder die gelooft.

Dan is die HEERE van de legermachten, om Jezus Christus, werkelijk mijn Vader in de hemel.  
En dan kun je altijd bidden, terwijl je weet: Hij hoort.

Dan kun je weten, dan moet je het vasthouden: ik mag bij Hem zijn. Hij is mij alles. Verbonden aan Hem ben ik in het leven, en zelfs in het sterven!

2) Dan het tweede. HEERE van de legermachten, bij U te zijn. is ons alles, wil toch zegenen ons dienen.

Zekerheid, broeders en zusters, heeft dus alles te maken met het 'thuis zijn bij Hem'. En dan kom je eigenlijk weer uit op hetzelfde als gisteren.

Hóe bent u nu thuis bij Hem?

En, zeg het dan maar weer zo: 'het is mij goed bij God te zijn in de samenkomsten van de gemeente.'

Voor ons is naar de kerk gaan heel vaak een kwestie van: ja, dat doe je gewoon. En soms, ja, soms heb je er misschien niet eens zin aan. En ouders zijn bezig hun kinderen dat te leren: dat is nu kind van de HEERE zijn, dat je naar die erediensten toegaat om God te eren en te dienen. Hier Hem loven. Maar hier vooral: het gaat om Jezus Christus. En het mag goed zijn met God, dánkzij Jezus Christus. Verzoening. Vergeving. Vernieuwing.

En dat is ook in 202.. de vraag. De dichter, die zeg: "het is mij beter te zijn zus en beter te zijn zo, dan ..."

Wat is voor u het betere?

Waar maken wij ons druk om in 202..?

Nou, daar kunnen een heleboel dingen zijn.

Je kunt het druk bezig zijn vanwege je gezondheid.

Je kunt druk zijn om de eindjes aan elkaar te moeten knopen.

Je kunt druk zijn voor het halen van je rijbewijs.

Je kunt druk zijn om een baan te krijgen.

Je kunt druk zijn om te slagen voor een examen.

Nou ja, er is een heleboel. En, dat zijn allemaal belangrijke dingen. Daar moet je niet van zeggen: 'dat stelt niks voor'. Nee, dat is van belang.

Want in al die dingen heb je te maken met: en hoe zal ik nu God dan daar in dienen? Maar de vraag die PSALM 84 beantwoord wil hebben dat is: het állerbeste (mijn oude oom zei dan: 'het alder-, alderbeste'), dat is dat je verbonden bent en blijft aan die HEERE van de legermachten.

Dat is dat je door de kracht van de Heilige Geest levend lid van Christus bent en blijft.

Het allerbeste, het allerbelangrijkste, dat is Dordtse Leerregels, Hoofdstuk V, 'hou het vol te geloven!'

En we hebben elkaar de hand al gegeven, tenminste heel veel.  
En de één die zei: “de beste wensen”, en de ander die zei: “gelukkig nieuwjaar”, en de derde die zei: “veel heil en zegen”.

Een echt gezegend 202.., dat heeft alles te maken met Hem. En met Zijn liefde erkennen.

Hij is immers ook de Zon, zegt de PSALM.

De Zon die het leven geeft.

Wat kunnen we de laatste weken verlangen naar dat de zon schijnt. Als het elke dag begint en het is weer donker. En de regen valt weer.

Je hunkert naar zon.

En dan niet eventjes door de wolken. Maar dat je denkt: ‘mocht het toch gebeuren dat het een week lang ...’

De zon geeft leven. Schenkt vreugde.

In God, de Zon, is de oorsprong, het begin van al het heil.

En wat klinkt het dan goed: ‘veel heil en zegen’, ‘gezegend nieuwjaar’, ‘gelukkig nieuwjaar’.

Aan elkaar verbonden als kinderen van de HEERE, heeft elke formulering zin.

Maar als het gaat over de zegen - buiten het geloven om, kan er geen zegen zijn.

Wie bij Hem niet thuis is die leeft altijd in het donker. En die zal in het diepste duister ten onder gaan.

Hij heeft lief, wie oprecht leeft.

Oprecht dat is: zuiver, eerlijk.

Niet, twee kanten op. Maar één kant. Consequent.

Je druk maken om dat verbonden zijn.

En blijven zeggen, en blijven dóen: “bij U te zijn, dat is mij alles!”

Dan mag u het merken, broeders en zusters dat u in 202.. genade krijgt. Elke dag genade. Onverdiende goedheid.

Van de kant van de HEERE.

En soms ook onder de mensen dat je merkt van, ja, het is een -laat ik het even zo zeggen-, het is een heiden. En toch naar mij toe is er zoveel goedheid.

Je mag dan gewichtig zijn in de ogen van God en in de ogen van de mensen.

Daarom staat er eer. Genade en eer.

En eer, dat is dat je gewichtig bent, je betekent wat.

Het goede, God zal je er ruim van voorzien.

En dan in de nieuwste psalmberijming ... Ik weet niet, of u daarvan op de hoogte bent, er is ook nog weer een nieuwe psalmberijming, waar je eens kennis van kunt nemen.

In die nieuwe berijming is het jammer, dat in Psalm 84 niet 4 keer die woorden ‘HEERE van de legermachten’ staan. Ze staan er maar één keer. En dat is jammer.

Want eigenlijk is dat de kern van de zaak, in het laatste vers rondt de dichter dat geheel van die PSALM af.

En maakt hij duidelijk: Hij die álles voor het zeggen heeft, met Hem -en nou gaat het even over nieuwjaar-, mag je dat nieuwe jaar in.

Gelukkig, welzalg, gezegend, is het kind en de bejaarde.

Is de man en de vrouw.

Is de zieke en de gezonde.

Is iedereen die echt vertrouwt op de HEERE.

Vertrouwen, dat betekent: je weet het is goed.

Want, genade.

God zal doen, ook in dit jaar wat Hij belooft.

Voor uw leven, en als Hij het nodig vindt, ook voor uw sterven.

Van Hem is álles te verwachten.

Vergeving.

Verzoening.

Vernieuwing.

Zorg en welzijn. Dat u het volhoudt. En dat u vrede hebt. En eeuwig leven.

AMEN