

HWvEgmond, 2024

1. Beginpsalm - Psalm 86: 1,6
2. Na de wet - Psalm 86: 4,5
3. Gebed -
4. Schriftlezing - Johannes 5: 1- 27 -
5. Zingen - Psalm 111: 1,2,3,4
6. **Tekst** - **Johannes 5:17**
7. Na de preek - Psalm 145: 1,3
8. Na de belijdenis - Gezang 31: 1,2,3
9. Gebed -
10. Collecte -
11. Zingen slot - Psalm 118: 5

Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes,

Jezus zegt in onze tekst: mijn Vader werkt.

Dat zijn woorden om over na te denken.

De hoge, enige, eeuwig levende God is actief.

De God die ons in de Bijbel aanspreekt en eer van mensen wil en geen enkele oppositie tegen Zijn werk accepteert, deze God zit niet stil.

Hij voert Zijn werk uit om Zijn plannen waar te maken.

Maar is dat nou allemaal wel zo duidelijk?

Is dit geen ongrijpbare, onbegrijpelijke boodschap?

Want als God werkt, hoe kom je dan te weten wat Hij doet?

Hoe kom je daar dan achter?

En wie maakt ons al dat werk duidelijk?

Wanneer je er op wijst dat God werkt, dan kan je, denk ik, wel op een pittige discussie rekenen.

Want altijd verlangt iedereen dat een machtige, almachtig werkende God precies dat moet doen wat past in onze eigen menselijke idealen.

Hij zal een sociale harmonie moeten brengen, vrede onder de volken en een steeds betere wereld.

Zeg je nu dat God werkt; dan zullen veel mensen wel zeggen: ik merk daar niks van.

Wij mensen moeten zelf hard werken voor ons brood.

En voor de vrede op aarde moeten politici zware gesprekken voeren.

En tegen de coronapandemie moesten artsen en verplegend personeel zware inspanningen leveren.

Waar zie je nu dat werk van uw werkende God?

Wijs me eens klip en klaar aan wat Hij doet.

En als dat niet lukt dan zal Hij ook wel niet bestaan.

Want veel mensen praten over God als over een idee van mensen.

Mensen hebben de idee van een God uitgedacht om een antwoord te vinden op hun moeilijke vragen.

Of als een vluchtheuvel voor hun onuitsprekelijk verdriet.

Wie zo het woord God wil verklaren verzet zich tegenover elke vorm van evangelisatie.

De Here Jezus zelf heeft ook met zo'n harde oppositie te maken gehad.  
Hij preekte die zieke man het evangelie: sta op en wandel. Pak je matras op.  
Maar de Joden wilden niet accepteren dat dit wonderwerk van Jezus een plaats heeft in de lijn van het werk van God voor onze verlossing.

Tegenover die harde oppositie wijst Jezus er op dat het werk van Zijn Vader samenvalt met Zijn werk.  
Deze samenwerking van de Vader en de Zoon is het enige werk dat verlossing van de zonde en de overwinning op de dood brengt.

We preken u de tekst onder het thema:

## **DE VADER WERKT SAMEN MET DE ZOON OP WEG NAAR DE VASTE RUST.**

I.  
Eerst kijken we even naar het begin van hoofdstuk 5 om zo de kern van onze tekst goed voor de aandacht te krijgen.

In vers 1 staat dat de Here Jezus naar Jeruzalem ging omdat daar een feest was. En een feest vier je samen.  
Het volk van God viert samen feest omdat God veel voor ons gedaan heeft.  
God heeft in het verleden van Israël gewerkt voor hun bevrijding uit Egypte.  
In een woestijn die dor en doods was had God hen levensmiddelen gegeven.  
En in het beloofde land kon Gods volk wonen omdat de Here steeds weer bevrijding gaf van hun vijanden.

Broeders en zusters, ook wij hebben als kerk van Jezus Christus stof genoeg om voor onze God te juichen.  
Om steeds weer samen het feest van de genade van God te vieren.  
Hij houdt Zijn kerk in leven hoe ook bespot verdrukt.

In Johannes 5 gaat Jezus ook naar het feest in Jeruzalem.  
Maar Hij gaat niet linea recta naar de tempel.  
Jezus kiest Zijn weg via de diepte van de ellende: Hij gaat naar Bethesda.  
Daar lag een menigte zieken: blinden, kreupelen, en misvormden.  
Hier is geen feestgezing, maar een bittere jammerklacht.  
Midden in de feestvierende kerk te Jeruzalem treft Jezus hier de ontbinding van de dood.  
En daar gaat Jezus naar toe.

Daar is een man die al 38 jaar ziek is.  
En dan vraagt Jezus hem: wil je gezond worden?  
Jazeker zegt die man, maar ik heb niemand die naar mij omkijkt.  
Er zijn geen broeders en zusters die mij willen helpen om bij dat water te komen als dat beweegt.  
Ik heb niemand.  
Er is geen perspectief op een gezond leven.

Jezus geeft deze man, die niet kan lopen om dat water te bereiken, een vreemde opdracht:  
sta op!  
Kijk niet neer op je ellende, maar luister naar Mijn woord en geloof mijn Woord!  
Pak je mat op en loop!  
En dan doet deze man wat Jezus zegt.

Hij denkt niet: ik kan dit niet, want ik ben verlamd.  
Nee, hij gehoorzaamt het Woord van Jezus en werd gezond.  
De man loopt weg met zijn mat onder z'n arm!  
Feest vandaag ook voor deze man.  
Ook deze man mag genieten van Gods grote werken.

Alleen: dit gebeurde allemaal op de zevende dag van de week.  
Die dag waarvan God had gezegd dat Israëlieten op die dag moesten rusten.  
Leg al uw werk stil: vier de rust!  
Dat is het vierde gebod.  
Zes dagen werkte God aan de schepping van hemel en aarde.  
Heel dat grote scheppingswerk loopt uit op die dag dat God rustte van Zijn werk. En Hij zegende Zijn werk.

Want God zal Zijn scheppingswerk afbouwen.  
Er zal een volk komen: dat Hem als hun God en Maker zal aanbidden.  
Het zal één groot feest worden voor de Here en Zijn kerk.  
Maar dat geplande feest van den beginne, werd afgebroken door de rauwe scheur van de zonde: Adam en Eva, de mens, heeft door zijn zonden de lofzang in het paradijs afgebroken.  
De mens verloor de rust en moest zwoegend en zwetend werken voor levensonderhoud.  
Er begon een periode vol angst, ziekte en ontbinding.

In die ellende, midden in die jammerklacht kwam Jezus op aarde.  
Dat tekent dat optreden op deze plaats: Bethesda.  
Een plaats waar de geur van de ontbinding te reuken is.  
Juist hier is de eerste glimp (– meer niet –) te zien zijn van het werk dat de Here Jezus komt doen.  
Hij zal Gods werk van den beginne herstellen.  
Hij zal de dood overwinnen en de tranen en de rouwklacht verdrijven.

Hoor maar!  
Sta op!  
Deze woorden klinken als een eerste voorzichtig paasevangelie.  
Sta op en ga weg uit deze misère!  
Ik, Jezus Christus, open ook voor jou dat feestelijk genieten van de werken van mijn Vader in de hemel.  
Alles is op weg naar een nog groter heerlijkheid dan de vreugde van het paradijs.

Dat maakt deze genezing tot een typisch sabbatswerk.  
Want juist op de sabbat als rustdag vieren we in het geloof dat we (onder Gods beloften) op weg zijn naar die nieuwe rust: naar dat herstel van de paradijsverhoudingen.  
God werkt er voortdurend aan dat de kop van satan de macht van de heer over dood en ontbinding er aan gaat!  
Dat geweldige werk had Hij de mens direct na de zondeval beloofd.

Want broeders en zusters, Vader rust wel van Zijn SCHEPPINGSWERK, maar direct na de zonde begint Hij aan zijn VERLOSSINGSWERK, waar Hij tot aan de jongste dag continue mee bezig is.  
Hij zal niet rusten voordat Zijn kerk die echte rust zal binnengaan.

Van die waarheid, van deze vervulling van Gods beloften is het feest van de rustdag een teken.

U broeders en zusters, rust op zondag van uw harde dagelijkse werk in het zweet van uw aangezicht.

God geeft ons elke week een dag om te pauzeren in dit leven van jachten en jagen, opdat wij door het geloof rustend (!) een klein begin zullen vieren van het grootse feest dat komen gaat.

Dat is de kracht en de belofte van het sabbatsgebod.

U mag rusten in het geloof dat God werkt aan uw totale verlossing!

Alleen: de Joden denken dat ze zelf die rust kunnen verdienen.

Hun motto is: leef nauwkeurig volgens de wet van God. Span je tot het uiterste in om die wet met je eigen werken in te vullen, en dan verdien je vanzelf terug wat je met je zonde hebt verloren.

Met hun eigen werken denken ze zelf de zekerheid van het eeuwig leven te kunnen grijpen. Buiten de genade van het werk van God om willen ze met hun eigen werken de hemel verdienen.

Zulke mensen preken ook vandaag hun evangelie.

Ze roepen dat je met eigen koopprijs zelf kunt opklimmen tot God.

Doe goed voor je medemens en God zal je belonen.

Wees lief voor anderen en God zal jou zijn liefde geven. Verdien zo je eigen plaats bij God.

Kijk de **Joden** die er ook zo over denken hebben de man die is genezen er op aangesproken dat hij die mat niet mag dragen als teken van zijn genezing!

Je mag die mat niet dragen, zeggen ze, want het is sabbat.

Weet je het niet: dit is de dag waarop wij laten zien dat wij zelf ons best doen om volgens de werken van de wet het leven te verdienen.

En vandaag is het een rustdag.

En ons rusten draait niet om het feest van de genade en van de verzoening, ons rusten is een werken volgens de wet. Voor ons rusten hebben we regels.

Rusten op sabbat is voor ons verdienen bij God.

Dus: je mag die mat niet dragen.

Als de genezen man op Jezus wijst als zijn grote weldoener spreken de Joden Jezus aan. (vers 16).

Ze zochten Jezus te doden. Jezus moet uit de weg!

Dan reageert de Heiland: mijn Vader werkt aan één stuk door.

En met die naam **Vader** denkt Jezus aan de God van het verbond; de God van Abraham, Izaäk en Jacob.

De God die Zijn wet op Horeb heeft gegeven.

Deze Here God werkt voor Zijn volk.

Hij heeft Israël verlost en hen beloofd dat Hij voor hen de weg zal openen naar een nog veel geweldiger leven dan het verloren paradijs.

**God** werkt voor ons opdat wij in geloof rusten zullen in Zijn heerlijkheid. Dat is de profetie van de rustdag!

God maakt zijn beloften waar. Vader werkt.  
Dat is hier (op de sabbat) het evangelie van de Heiland.  
Van het werk van de schepping heeft Vader gerust.  
Maar na de zonde begon God direct aan het werk van de verlossing.  
Meer dan het werk van de schepping is dat werk van de verlossing waarin Hij zijn kerk meeneemt naar een nieuwe schepping: de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

U die door de Here Jezus wordt aangesproken; denk niet dat uw werk van mensenliefde de sleutel is tot het veranderen van de wereld en de samenleving,  
Socialisten en liberalen hebben allemaal hun eigen plannen daarvoor.  
En ze durven het te zingen: de internationale zal eenmaal heersen op aard.

Maar houd toch op met uw eigen werken voor een nieuwe wereld.  
Het kan u bekend zijn broeders en zusters, dat los van het werk van God, niets en niemand de wereld kan verbeteren.  
Onze God is de uniek, enige Werker voor uw zaligheid.

Want God werkt en regeert niet alleen in Zijn hemelwoning.  
Ook de aarde is Zijn werkterrein, opdat mensen Hem eren met een "ere zij God in de hoge".  
Om dat feestlied te kennen heeft God ons Zijn Woord gegeven.  
Dat Woord leert het ons: mijn Vader werkt aan één stuk door.  
Let op de continuïteit van dat werk.  
Vaders werk breekt nooit af.  
Nooit zal Gods kind (dat pleit op Vaders werkend Woord) het bordje tegenkomen van: "nu niet storen".  
Broeders en zusters, onze Vader is werkend onder ons.

Kijk zo eens naar de zondag als rustdag.  
De Here wil dat u één dag stopt met dat werken in het zweet van uw aangezicht.  
Vul de zondag zo in dat u hier met heel de gemeente het feest viert van de rust.  
Prijst en eert hier onze God om Zijn doorgaande werk voor onze verlossing.  
De werkende God bewaart Zijn kinderen bij de beloften van de vergeving van de zonden en van het eeuwig leven.  
Dan is ook duidelijk dat ons werk (hoe menslievend ook) de weg niet kan zijn tot de zaligheid.

Geloof dat we bij Vader in de hemel leven hebben: uit genade alleen.  
Genade die de Zoon van God voor ons heeft verdiend.  
Vier op die rustdag samen met de gemeente het evangelie dat Vader de winst van het werk van zijn Zoon uitdeelt aan iedereen die Hem daarom vraagt.  
Want dat werken van de Vader en de Zoon gaat samen.

De Here Jezus zegt dat ook tegen de Joden die Hem willen doden: mijn Vader werkt aan één stuk door en daarom doe ik dat ook. Want Ik werk samen met mijn Vader.  
Vaders werk is tegelijk mijn werk.  
En dat hebben de Joden heel goed begrepen, want vers 18: ze wilden Jezus doden omdat hij op sabbat een man had genezen **en ook** omdat Hij God zijn eigen Vader noemde.

Vader die rustte van zijn werk van de schepping werkt door naar de herschepping. Alles wordt nieuw.

Aan dat werk van zijn Vader heeft de Zoon een vaste grond gegeven.  
Jezus heeft een basis van recht verdient, opdat volgens de wil van zijn Vader zijn uitverkoren kerk voor eeuwig zal juichen voor de troon van God.

Tegen alle oppositie in, houdt Jezus aan dat grote werk vast.  
Tot aan het kruis heeft Hij trouw zijn aandeel volbracht aan dat doorgaande werk van zijn Vader.  
Op Golgotha heeft Hij zijn bloed gegeven tot een verzoening van al onze zonde.  
Priesterlijk heeft Jezus zijn werk volbracht.  
Op grond daarvan kan zijn Vader naar recht onafgebroken doorwerken naar de herschepping.

Deze Jezus preekt het de Joden: u kunt zelf geen enkel werk doen voor uw zaligheid.  
Let toch eens goed op de rustdag! U moet rusten als teken dat Vader werkt.

Jezus onderstreept het dat noch zijn Vader, noch Hijzelf dit grote verlossingswerk zullen afbreken.  
God is getrouw, zijn werk en plannen falen niet.  
Als u Jezus erkent als de Zoon van God dan hebt u vrede en kent u de genade en weet u van de rust tot in eeuwigheid.

Dat is de sabbatsrust die het vierde gebod belooft.  
Houd daarom op met alle eigen werk voor de zaligheid, houd op met het zoeken naar een eigen definitie voor uw leven met God.  
De Vader en de Zoon geven u dat leven in de beloften van het verbond.

Helemaal in die lijn opent Jezus voor ons de weg naar de sabbatsvrede, de sabbatsrust waar geen tranen meer zullen zijn en waar geen rouw en oorlog meer wordt gevonden.

Aan dat werk is Jezus op aarde begonnen.  
De genezing van die man in dat badwater van Bethesda was een eerste teken.  
Ja juist op de sabbat deed Jezus deze dingen.  
Want dat is de dag die helder en duidelijk leert dat we als volk van God (zonder eigen werk) onderweg zijn naar de vaste rust in het Vaderhuis.

Vergelijk vers 21, "zoals de Vader doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie Hij wil".  
Meer dan de genezing in Bethesda zal Jezus geven.  
Daar staat Hij Borg voor.

Met heel Zijn hart en liefde en kracht werkt Hij als Middelaar door voor de vaste rust van Zijn volk: eeuwig leven naar lichaam en ziel.  
Samen met de Vader werkt Hij daar aan door.

En de Heilige Geest die van de Vader en de Zoon uitgaat werkt in onze harten het geloof dat "amen" zegt op al Gods beloften.  
De Drie-enige, de Vader de Zoon en de Heilige Geest werken met Goddelijke kracht verder.  
Niets houdt Hem tegen.  
En die werkeenheid van de Vader de Zoon en de Heilige Geest maakt voor ons alles ook zo vast en zeker.

Vader en Zoon zullen samen het werk afmaken.  
Doden worden opgewekt.  
Graven gaan open.  
De samen vergaderde kerk zal juichend zingen om de kracht van het werk van onze God.  
De Heilige Geest werkt dat lied in ons hart.  
De Geest is nu op aarde en leert ons de Vader én de Zoon kennen met hun werken.  
Luister naar dit Evangelie en geloof, opdat u zult meedoen in de winstuitdeling van het werk van Jezus Christus.

Wanneer we nu dit Evangelie doorgeven en mensen ons toeroepen: bewijs mij dat uw God bestaat, leeft en werkt, dan is er geen ander antwoord mogelijk dan dit: geloof het vaste Woord van God.  
Pak de Bijbel.  
Bid om de Heilige Geest.  
Alleen zo zult u het tot uw verwondering, de waarheid ontdekken dat God werkt.

Echter mensen houden graag vast aan de grenzen van hun eigen kennis en werk.  
Maar menselijke kennis en inspanning zal nooit de kracht leveren om aan de ellende te ontsnappen.  
Geen mens kan zelf iets verdienen en dat bewaren tot in eeuwigheid.

Daarom is de roep steeds weer, ken het werk van Jezus; de Christus der Schriften. Geloof Zijn heil en troostrijk Woord dan zult u met Hem en met de Vader leven.  
Dat begint dan vandaag al.

Want nooit zal God de waarheid van Zijn machtig werk stoppen.  
Dat is de zekerheid die Jezus Christus ons geeft door Zijn Woord en Geest.  
Laten wij dan als volk van de Here vandaag al, Zijn werk en grootheid altijd loven.

Voor wie gelooft is dit de vaste grond om het doorgaande werk van de Vader en de Zoon met een lofzang te loven. Een lied dat duurt tot in eeuwigheid.

AMEN