

MASneep, gehouden te Bedum, 18.02.2024

Votum en zegengroet

Psalm 75: 1, 4, 6

Wet

Psalm 37: 1, 7

Gebed

Schriftlezing Gen. 4: 1-10; Num. 25: 1-5; 31: 16; Num. 16: 1-5; 25-35

Psalm 106: 7, 13, 18, 20

Tekst **Judas 9-19**

Bediening van het Woord

Psalm 36: 1, 3

Dankgebed

Collecte

Psalm 73: 10, 11

Zegen

Geliefde gemeente van onze Heere Jezus Christus,

Ja, zo hebben we dat vorige keer gezien, hoe deze mensen, binnengeslopen toen en daar in de tijd van Judas, hoe die mensen de genade van de Heere Jezus Christus veranderd hebben in losbandigheid.

Zij leerden een 'alles mag- evangelie'.

Waarbij Gods wet niet meer gold.

Ze redeneerden een beetje zo: God heeft ons verlost, en nu zijn wij vrij om te doen, om te leven wat goed voelt.

Niet God, niet Zijn Woord heeft het meer over ons te zeggen, maar wijzelf.

En ze zeiden: we hebben dromen. En als je ons volgt, dan krijg je echt een goed leven.

Ja, het waren wel kerkleden.

Ze zeiden dat ze gelovig waren. Zo hebben ze zich ook voorgesteld.

Wel in de kerk, maar toch niet van de kerk.

Judas zegt heel duidelijk in vers 19: zij hebben de Geest niet.

Het is heel opvallend hoe de tegenstelling tussen ware gelovigen en ongelovigen in in deze brief doorklinkt.

In vers 1, worden de gelovigen genoemd: die door de Vader zijn geheiligd.

Door de Vader zijn geliefd, in de Vader geliefd zo zagen we de vorige keer.

Vers 3, geliefden.

Vers 17, opnieuw weer, maar u geliefden.

En tot slot, in vers 20, maar u geliefden.

Dat zijn de gelovigen.

Maar er waren dus in de kerk ook ongelovigen, en die mensen die worden niet aangesproken met 'geliefden'.

Kijk maar, vers 4, er zijn sommige *mensen* binnengeslopen.

Vers 8, deze *dromers* worden ze genoemd.

Vers 10, deze *mensen*.

Vers 12, deze *mensen* zijn het.

Judas. Een heftige brief.

Maar gemeente, dat moeten we wel vasthouden, ook vanmorgen, door die brief heen. Door de waarschuwingen heen, worden de gelovigen eraan herinnerd, telkens weer opnieuw, dat zij geliefden zijn.

Dat is dan ook de reden voor deze brief, de liefde van God voor hen, de liefde van God voor ons. Zijn bezorgdheid.

Gemeente, dan zijn er twee gevaren die ons vanmorgen bedreigen.

En het eerste gevaar als we dan na gaan denken over de dwalingen, en die verkeerde leer, het eerste gevaar is deze: dat u hier vanochtend zit en dat u dan bij uzelf nadenkt, "nou ja, die mensen die hebben wij volgens mij niet in de gemeente, dus het is misschien interessant vanmorgen, en ik ga met aandacht luisteren of ik wat nieuws hoor, maar het is niet relevant voor mij".

En dan zou ik u willen uitnodigen vanmorgen, als dat misschien zo eens door uw gedachten gaat, om eens om u heen te kijken in de samenleving.

Want, zo zullen we ook straks wel zien, de profielschets van deze dwaalleraars komt angstvallig overeen met hoe mensen in onze tijd, vooral in de westerse samenleving, vandaag de dag zijn.

En er is nog een gevaar. Namelijk de grote verleiding om het onderwijs wat naar ons toekomt vanuit dit Bijbelboek niet op jezelf toe te passen, maar op allemaal andere mensen.

Dat je zegt, "dit gaat vanmorgen niet over mij. Ik weet niet precies wie die mensen toen waren. En wie het vandaag zijn. Maar, o, God, ik dank U dat ik niet zo ben zoals zij".

Wie zo zou denken is net de Farizeeër, die op die hoek van die straat stond, "O Here, ik dank U dat ik niet ben als die tollenaar".

Maar dan ken je je zelf nog niet.

Want gemeente, de Heere God leert ons dat wij allemaal zondaren zijn.

Een gered zondaar, of een zondaar die nog niet gevluht is tot Christus.

Maar de Heere God leert ons allemaal, dat wij allemaal van onszelf zwak zijn.

En hoe makkelijk wij, als God ons niet vasthoudt, verleid worden om af te stappen van het pad van de gehoorzaamheid van het geloof en de volharding.

Voorals gemeente, en dat merk je ook, vooral als het pad van de gehoorzaamheid ons leven een richting op wijst, als het Woord ons een richting op wijst, waar we niet heen willen.

Dat kan op stukjes van je leven zijn, dat je zegt, "als het daarover gaat, nee, dan niet. Nee, Heere, dan volg ik U niet".

Komt er een ouderling op bezoek en die komt je vermanen om een bepaald stuk in je leven, dan zeg je, "o nee, dat niet. Ik wil naar een hoop luisteren, maar dat niet".

Gemeente, Judas, die beschrijft deze mensen, als mensen die geen gezag accepteren.

Mensen die lasteren. Mensen die ontevreden zijn, die klagen, alleen maar klagen.

Over de kerk, over hun lot.

Nooit tevreden, altijd meer, altijd beter.

Hoogmoedig zijn ze.

Ook altijd bezig met hun eigen voordeel.

Jaloers, listig, materialistisch, anarchistisch.

Anarchistisch. Dat betekent iets als, vrij gevochten. Ordeloos.

Tegen de overheid. Extinction Rebellion, een beetje dat.

Sommige boeren, die allemaal dingen op de weg gooien.

Anarchistisch.

Nou gemeente, we gaan er naar luisteren.

Het onderwijs van de Heere vanmorgen ook voor ons.

Thema:

Judas profielschets van de dwaalleraars

1)Ze zijn jaloers als Kaïn

2)Ze zijn listig als Bileam

3)Ze zijn anarchistisch als Korach

1)Ze zijn jaloers als Kaïn.

Vers 11: Wee hun, want zij zijn de weg van Kaïn ingeslagen.

Gemeente, wij weten dat Kaïn zijn broer Abel gedood heeft.

En in 1 Johannes 3:12 lezen wij: wij moeten niet zijn zoals Kaïn. Hij was uit de boze en sloeg zijn broer dood, omdat zijn werken slecht waren, en die van zijn broer rechtvaardig.

Dus alles in Genesis 4 heeft te maken dat Kaïn, verbondskind, uit de boze was.

Hij was van de duivel.

Ontevreden met zijn positie. Voelde hij zich de mindere van Abel.

Achtergesteld, net zoals de boze, de duivel, zelf eens jaloers was op God.

Hij voelde zich achtergesteld.

Hij was niet tevreden met die geweldig hoge positie die die gekregen had van God.

Hij wilde als God zijn en daarin ging hij zover dat hij die hemelse plaats verlaten heeft voor eeuwig, en zich gestort heeft in de duisternis.

Gemeente, zo is het ook met Kaïn.

Ontevreden, jaloers.

En onverschillig als Kaïn was, had hij toen hij zijn broer Abel dood sloeg, ook geen berouw over die moord.
Het enige waar Kaïn zich zorgen over maakte, was over zijn eigen veiligheid.

Als Kaïn die moord gepleegd heeft en de Here God zoekt hem op, dan zegt de Here God zelfs nog tegen Kaïn, als hij bang is voor zijn eigen leven, "Kaïn, Ik zal jou beschermen".

Maar nog vertrouwt Kaïn niet op God.
En wat doet Kaïn? Hij gaat zijn eigen stad bouwen. Kaïn creëert zijn eigen veiligheid buiten God om.
Hij heeft God niet nodig.
Hij is helemaal bezig met zichzelf.

En deze houding van Kaïn gemeente, die heeft doorgewerkt in de volgende generaties. In zijn kinderen, in zijn kleinkinderen, in zijn achterkleinkinderen en dan komt Lamech.
Lamech die nog veel erger is dan Kaïn.
Die heeft gewandeld in die weg van zijn overgroot opa. Hij wandelde in de weg van Kaïn.

En zo ook die mensen waar Judas het hier over heeft. Die wandelen in de weg van Kaïn.
Wat betekent dat?
Dat betekent, ze leefden voor zichzelf.
Alsof er geen oordeel was, alsof er geen God was, alsof er geen rechter was.
Alsof er geen eeuwig leven is, alsof er geen hel is straks.
Dit is het leven, dit is het enige leven hier op aarde.
En je bent daar niemand verantwoordig verschuldigd.
Zoals Kaïn dat ook niet was.

Gemeente, als we ons willen begrijpen wat er aan de hand was met Kaïn.
Dan moeten we ons dat realiseren.
Kaïn leefde in de veronderstelling dat hij aan niemand verantwoordig verschuldigd was, dan alleen als hij er zin in had.
Hij vond dat hij geen verantwoordig verschuldigd was aan God.
Voor wat hij met het leven van een ander of met zijn eigen leven deed.

Hè, stel je voor dat er geen hemel is, geen hel, geen wederkomst.
Je bepaalt je eigen weg door het leven, en je bent geen verantwoordig verschuldigd aan God, of aan andere mensen ook niet.
Behalve als het in je eigen voordeel is.

Je bepaalt zelf het moment dat je sterft. Dat je leeft.
In de afgelopen week ook, werd hoog van opgegeven, werd prachtig over geschreven, over Dries van Agt. Die samen had gekozen met zijn vrouw om samen sterven.
Aandoenlijk, hand in hand.

Geen verantwoordig willen afleggen aan God.

In het leven niet, en ook in sterven niet.
Ik bepaal zelf wat ik doe.

En zo, zo leefden die mensen in de tijd van Judas.
Ja, als het in hun eigen voordeel was, dan deden ze heel aardig tegen andere mensen. Ze praten ze naar de mond, ze keken ze in hun ogen.
Maar hadden ze die mensen niet meer nodig, dan lieten ze die mensen ook links liggen en spraken ze ook gewoon kwaad over hen als ze er niet waren.

Nou, die houding gemeente.
Herkennen we deze weg van Kaïn, ook niet om ons heen?
En misschien soms ook wel in ons eigen denken, doen en laten, laten we eerlijk zijn.

Kaïn was een kerklid, dat was niet iemand uit de wereld.
Ja, uiteindelijk wel, maar snapt u wat ik bedoel?
Het was gewoon een kerklid, hij bracht z'n offers.
Hij praatte met God, Kaïn hield zich prima aan wat God zei.
Kaïn offerde voor God, prachtig Kaïn.

Nee Kaïn, want je deed het uit gewoonte. Maar je hart zat er niet bij.
Kaïn bracht offers omdat het **moest**.
Kaïn ging naar de kerk omdat het **moest**.

En zo kunnen ook wij gemeente, wij kunnen naar de kerk gaan omdat het **moet**.
En, we dienen God omdat het **moet**. Omdat we zo zijn **opgevoed**.
Maar als je niet oppast, ga je steeds meer op Kaïn lijken.
Je bent kerkelijk, maar je leeft voor jezelf.
Je werkt aan je eigen bestaanszekerheid, om maar een modern woord te noemen.

Je bent overal bezig om je eigen veiligheid, je eigen bestaan zeker te stellen.
Voldoende spaargeld, pensioen. Dit en dat, allemaal goed gemeente, maar niet als u het doet zonder God.
Want als u dat doet zonder God, dan bent u net als Kaïn uw eigen stad aan het bouwen.
Je maakt keuzes zonder verantwoording af te leggen aan God.

Maar pas alstublieft op lieve mensen.
Want die geest van Kaïn, die werkt zo door in de volgende generaties.

Kaïn ging nog naar de kerk, Lamech niet meer.
De volgende generaties na Kaïn zijn God helemaal kwijtgeraakt.
En hoe vaak zien we dat niet terug in de geschiedenis.

Dat over Kaïn.

2) Tweede, **zo listig als Bileam**.

Ze hebben zich om de loon in de dwaling van Bileam gestort.

Bileam, nou jongens en meisjes die kennen jullie ook wel, hè, Bileam.

Die geschiedenis van Bileam met de ezel.
Ja, een hele bijzondere geschiedenis.

Bileam was ook zo'n ontevreden profeet.
Altijd op zoek naar meer, naar voordeeltjes voor zichzelf.
Bileam droomde, net als die dromers in Judas, van een geweldige toekomst, met veel rijkdom en eer.
Hij noemde zich een profeet, maar hij werd helemaal niet gedreven door de genade van God, door de waarheid van God, maar door geld.
Het maakte Bileam niet uit wat hij profeteerde.

Nou, we kennen de geschiedenis.
Balak, de koning van de Moabieten voelde zich bedreigd door Israël.
En dan roept Balak de hulp in van Bileam. Want hij wist, Bileam heeft op één of andere manier bovennatuurlijke krachten.
En dan vraagt hij Bileam, "Bileam, wil jij voor mij dat volk vervloeken?"

En Bileam die de dollartekens voor zijn ogen ziet.
Die dacht, dat wil ik wel. Maar dan wel voor veel geld, Balak.
Natuurlijk Bileam.
En tot 4 keer toe probeert Bileam dan om het volk Israël namens God te vervloeken.
Maar het lukt niet.
In plaats van dat Bileam vervloekt, zegent hij het volk. Hij kan niet anders. Omdat God sterker is dan Bileam.

Maar Bileam, dat vond Bileam nog het ergste, liep zo zijn geld mis.
En hij heeft zitten denken, hoe kan ik alsnog mijn zakken vullen met geld?
Hij heeft gedacht en gedacht, en toen wist hij het, "ik bedenk een list".
"Ik heb het, ik weet hoe dat volk toch nog gestraft kan worden en te maken krijgt met het oordeel van God".
En hij rent naar Balak toe, en we zien het zo voor ons, ze hebben natuurlijk overlegd in een tentje ergens.
Hij zegt, "weet je wat Balak, weet je wat je moet doen? Je moet een feest organiseren".

"Een feest?"

"Ja, een feest!!"

"Want weet je, die jonge gasten onder het volk van Israël, die hebben jaren door die woestijn gebanjerd.
Elke dag hetzelfde eten, elke dag manna, elke dag kwakkels.
Altijd lopen, lopen, lopen. Er was helemaal niets aan.
En weet je wat, die jonge gasten die hebben wel zin in een feestje.
Je moet ze daarmee verleiden, organiseer een prachtig feest met veel bier, veel wijn en mooie vrouwen.
En dan zorgen we ervoor dat ze daardoor helemaal bedwelmd worden.
Dat het hoofd op hol geslagen wordt, dat ze meedoen met zo'n wild feest. En dat ze zo gaan zondigen tegen God.
En weet je wat er dan gebeurt?"

Dan komt God alsnog met Zijn oordeel over het volk en met Zijn vloek. En dan zijn we waar we wezen willen”.

Slim.

Ja, en zo is het nog gegaan ook.

De jongens die zijn gaan feesten.

En van het één, kwam het ander.

De drank, en die leuke meiden die er zo uitdagend uitzagen, die brachten het hoofd van die gasten op hol en ze werden verliefd.

Ze kwamen thuis met niet gelovige Moabitische meisjes, ze gingen verkering aan.

Op enig moment was het zelfs zo, dat toen Mozes met God in gesprek was over deze situatie.

Dat er voor de ogen van Mozes een Israëlitische jongen met een Moabitisch meisje aan komt lopen en zo met die meid de tent in, het bed in duikt.

Dan komt Pinehas en die steekt ze uit verontwaardiging dood in de geslachtsdelen.

Die sluwe slechte Bileam.

Zijn list werkte.

God kwam met Zijn boosheid, met Zijn oordeel over deze zondige uitpattingen.

24.000 man vonden de dood.

Maar dat maakte Bileam niet uit. Hij kreeg uiteindelijk toch zijn geld. En daar was het hem om te doen.

Ze hebben zich om loon in de dwaling van Bileam gestort.

Levensgevaarlijk zulke dwaalleerraars.

Snapt u nu gemeente, waarom Judas zo'n heftige brief schrijft?

Toen hij hoorde dat er mensen met zo'n geest van Bileam, in de gemeente waren gekomen.

Dan gaan alle alarmbellen toch aan.

Als de gemeenteleden hier in zouden trappen, dan zou dat vreselijke gevolgen hebben.

Daar is hun eeuwige toekomst mee gemoeid.

Gemeente, achter Bileam zit natuurlijk de duivel.

Listig, sluw.

Zo is die begonnen in het paradijs, “hé, van die boom kan je best wel even eten hoor.

Echt. Heerlijk, mooie vruchten.

Achter deze dwalingen zit Bileam, zit de duivel.

En gemeente, de duivel probeert vandaag de dag nog steeds Gods kinderen tot zonden te verleiden.

Je hebt de hele week hard gewerkt. School, studie, weet ik wat en dan komt het weekend, dan heb je toch verdiend om even lekker los te gaan?

Net als die gasten van het volk Israël.

Even je helemaal laten gaan, genieten, feesten.

Zo leeft toch het overgrote deel van de mensen.

Je mag toch wel even lekker uit de band springen? Wat is er mis mee om dat als kind van God ook te doen?

God gunt mij toch ook wel een pleziertje?

Jazeker gemeente, dat gunt God ons zeker.

Maar de vraag is, hoe precies?

De vraag is, kan God genieten als jij geniet, dat is de vraag.

Kan God genieten op een feest waar jij bent?

Weet u, genieten en feestvieren is helemaal niet erg, dat mag. Maar u begrijpt, niet als je het doet op een zondige manier.

En daarom kun je soms op sommige plaatsen, kun je beter als christen niet komen.

Waarom niet?

Omdat daar de verleidingen te groot zijn.

Bij hoeveel kerkmensen is het niet gebeurt, dat het van het één in het ander is gegaan.

Hoeveel verbondskinderen hebben de verleiding van een relatie met een jongen of meisje die van God niet wilde weten, niet kunnen weerstaan, maar zijn daardoor zelf ook langzaam helemaal van de Here afgedwaald. Van Zijn liefde los geraakt.

List van Bileam.

Nou, die is soms ook wel iets subtieler trouwens hoor.

Dit is natuurlijk allemaal wel heftig, hè? Met die, ja, je zou het haast noemen seksfeesten, want zo was het.

Nou zo heftig is het natuurlijk bij ons niet. Tenminste ik hoop het niet.

Maar het kan ook subtieler, hè? Die list van Bileam, maar wel een beetje in dezelfde geest.

Dat mensen zeggen: "ja, ik geloof ook in de Heere Jezus Christus als mijn Redder, maar die geboden van God? Die gelden niet meer".

En er wordt met vrome praat, een goddeloos leven goed gepraat.

Zodat geloven en een uitgaansleven nog best wel samen kunnen gaan.

Of dat geloven in de Here Jezus Christus en ongehuwd samenwonen, best wel samen kan gaan.

Dat seks voor het huwelijk, oké is.

En dat praktiserende homoseksualiteit, dat dat best wel kan en mag in de tijd waarin wij leven.

Want dat is natuurlijk wel anders dan in de tijd van Paulus. Het is zo anders.

Het geloof in de Here Jezus moet wel een klein beetje aantrekkelijk wezen, want anders krijg je het Evangelie niet over de toonbank.

Nee.

Listig, dat is listig.

Dat is echt listig gemeente.

Want dat is niet waar.

Gods geboden gelden ook voor ons nog precies zoals voor Israël.

De Tien Woorden van het Verbond, wil de Heilige Geest juist door het geloof in onze harten schrijven.

Christus is niet gekomen om de wet af te schaffen, maar om te vervullen, dat leven uit Christus door het geloof.

Denk aan de geschiedenis van Bileam, en hoe het is afgelopen met hen die zich lieten verleiden.

Ziet u het gevaar gemeente?

Snapt u de waarschuwing van Judas, van Jezus Zelf?

In Openbaring 2 zegt Jezus tegen de gemeente in Pergamum, "Ik heb enkele dingen tegen jullie, namelijk dat u daar mensen hebt in de gemeente die zich houden aan de leer van Bileam. Die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen. Opdat zij afgodenoffers zouden eten en hoererij zouden bedrijven. Geestelijk overspel, andere goden, maar ook lichamelijk hoererij.

Wat een waarschuwing!

We moeten naar het laatste.

3)Anarchistisch als Korach.

Tenslotte gemeente, ze zijn door het tegenspreken als van Korach omgekomen. Korach.

Nou, ook weer zo'n ontevreden persoon, in elk geval met zijn positie die hij van God gekregen had in het volk.

Hij erkende het door God gegeven gezag niet, hij had geen respect voor Mozes, hij had geen respect voor Aäron.

Hij kwam in opstand en hij nam nog even 250 man mee, die had hij overgehaald en we kennen de vreselijke gevolgen.

Zo brutaal. Zo hoogmoedig. Zij weten het altijd beter.

Dat zijn een beetje de mensen zoals die Korach, die weten het altijd beter dan de andere mensen die over hen gesteld zijn.

En zij kweken in de kerk een sfeer van ontevredenheid, van klagen, van morren.

Mensen die ambtsdragers achter hun rug om bekritisieren, kwaad over hen spreken, laster verspreiden.

Deze mensen.

Dat zijn die mensen waar Judas het over heeft.

Mensen als Korach.

Die mensen lasteren alles waarvan zij geen kennis hebben, schrijft Judas.

Ze verwerpen het gezag en lasteren al wat eer toekomt, vers 8.

En hun ontevredenheid, hun hoogmoed, dat eindigt tenslotte in opstand.

Zij zijn het die scheuringen veroorzaken.

Ze erkennen niemand boven zich.

En die geest dringt de gemeente binnen.
Maar God laat het niet ongestraft voorbijgaan.
Hun einde, zegt Judas, zal zijn als dat van Korach.
Hij zal over hen het oordeel vellen en hun goddeloosheid straffen.

Gemeente, laten we eens even om ons heen kijken in de tijd waarin wij leven.
Gezagscrisis, toen en vandaag.
Hoe er in de samenleving, maar ook soms in de kerk wordt gesproken over het door
God gegeven gezag.
Het is vreselijk.

Ook het gezag van de overheid.
En versta me goed, er is alle reden om ons zorgen te maken, als het gaat om de
koers, ook van ons land.
Als het gaat, soms ook om de houding van de overheid en het onrecht wat ook daar
is, en waar je soms ook gewoon als burger mee te maken hebt.
En daar mag je je ook boos over maken.

Maar hoe erg het ook is, het is niet aan ons om het gezag, wat door God aan ons
gegeven is, te bestraffen.
Het is niet aan ons om daar lasterlijk over te spreken, of een oordeel over hen te
geven.
Maar wat worden politici vandaag de dag gelasterd. En wat is er een gebrek aan
respect voor hulpverleners. Voor andere gezagsdragers.

Gemeente, hoe praten wij over hen die gezag over ons hebben?
Jongeren, hoe praten jullie tegen je ouders, als je ouders je iets verbieden?
Je wilt bijv. graag naar een feestje.
Maar je ouders zeggen, “nee, dat is geen goed feest. Dat is een zondig feest, daar
zijn de verleidingen van Bileam. Wij willen niet dat je daar heengaat”.
Wat doe je dan? Geef je dan een grote mond? Of luister je naar je ouders?

Gemeente, hoe praten we thuis onder elkaar over de ambtsdragers? Die God over u
gesteld heeft.
Als zelfs iemand als Michael geen lasterlijk oordeel tegen de duivel durft uit te
spreken.
Maar tegen de duivel zei, toen ze ruzie maakten en discussieerden over het lichaam
van Mozes, dat Michael toen zei, “moge de Here u bestraffen.”

Wat betekent dat dan wel niet voor ons? Dit voorbeeld van Michael.
In onze omgang met het gezag.

Gemeente, zullen wij oppassen dat de geest van anarchie die rondwaart in de
samenleving, dat die niet de kerk in komt?

We gaan afronden. Nou gemeente, het was aardig heftig, wat wij aan onderwijs
hebben gekregen vandaag.
Maar geliefden, ook wij die van onszelf zondig en zwak zijn.
Vertrouw daarom op de Heere Jezus.

Laat u leiden door Zijn Woord, en door Zijn Geest.
Laat het onderwijs van de apostelen, laat dat nou onze keuzes bepalen.
Laat Zijn Woord het voor het zeggen hebben in ons leven.
Dan komt het echt voor eeuwig goed met ons allemaal.

Want Jezus Christus is namelijk precies het tegenovergestelde van die
dwaalleerraars.

Hij is niet hoogmoedig, maar nederig.
Hij is niet heersend, maar dienend.
Deze mensen, die hebben je ondergang op het oog, de Here Jezus heeft uw redding
op het oog.

Zij zijn wolken zonder water, Jezus is het levende water.
Zij zijn schandvlekken bij die liefdesmaaltijden, de Here Jezus is het brood des
levens.
Zij zijn als bomen zonder vrucht, ontworteld, bij Christus zijn vruchten die voor
eeuwig blijven.

Zij zijn als dwaalsterren waardoor je verdwaalt en de weg kwijtraakt en verleid wordt,
Jezus Christus is de Morgenster, de blinkende Morgenster die opgaat in het hart van
Zijn kinderen en die ons de weg wijst naar het eeuwige leven, een vast en zeker
punt.

Hij is het licht van de wereld.
En wie zich door Hem laat leiden, die raakt niet verdwaald, maar die komt voor
eeuwig thuis.

AMEN