

2024 HWvEgmond
Hemelvaartsdag

1. Beginpsalm - Psalm 47: 1,3
2. Gebed
3. Schriftlezing - Handelingen 1: 1 – 14
4. Tussenpsalm - Psalm 68: 1,2,3
- 5. Tekst - Handelingen 1:9**
6. Na de preek - Gezang 24: 1,2,3
7. Na belijdenis - Gezang 24: 4,5
8. Gebed
9. Slot - Gezang 41

Gemeente van onze Heere, Jezus Christus, broeders en zusters,

Van alle christelijke feestdagen staat Hemelvaart – denk ik – wel het minst in de schijnwerper.

Ja ... deze dag heeft een plaats in dat rijtje van de heilsfeiten. Zeker.

Want precies 40 dagen na Pasen staat Hemelvaart op de kalender. En 10 dagen na Hemelvaart volgt Pinksteren.

Verder zien we Hemelvaart vaak als een dag van afscheid nemen. De Here Jezus gaat bij Zijn leerlingen vandaan naar de hemel.

Maar wat is er nog meer te zeggen van Hemelvaart?

Kijk ... Kerst - vieren dat is gemakkelijk. Dan ligt er een Kind in de kribbe.

Je ziet het voor je. De Schrift leert ons dat dit de Zoon van God is, die is neergedaald uit de hemel.

En Pasen kunnen we ook nog wel een plaats geven: Jezus is opgestaan uit het graf. Hij heeft de dood overwonnen. Dat kunnen we, en dat moeten we doorvertellen als een feestelijk evangelie. Want Christus zal op de dag van Zijn wederkomst de graven van alle mensen openen: tot eeuwig leven of tot eeuwig oordeel.

We kunnen de gevolgen van Pasen als een feestelijk en geweldig evangelie wel doorvertellen.

Maar dat wat is gebeurd met Hemelvaart, dat Jezus in de hemel is opgenomen, dat krijgt bij ons een andere kleur. Dat is ook uiterlijk zo. We gaan vandaag één keer naar de kerk. Niet eens twee keer.

Ook krijgt de dag van Hemelvaart niet de aparte kleur van de zondag.

Het is eigenlijk een dag van zo even er tussen door. Een door-de-weekse-dag

En toch, broeders en zusters, Hemelvaart is een onmisbare schakel in die rij van wat Christus allemaal gedaan heeft voor onze verlossing. Want Christus kan in Zijn werk niet zomaar van Pasen overschakelen op Pinksteren.

Tussen de dag van Pasen en de dag dat Christus Zijn Geest vanuit de hemel op aarde schenkt, moet er eerst een zeer ingrijpende gebeurtenis hebben plaats gevonden. Want vergeet het niet: het gaat steeds weer om dat werk van de Here Jezus: de Profeet, Priester Koning.

De Catechismus zegt in Zondag 12 van deze Christus, dat Hij als Hogepriester ons met het enig offer van Zijn lichaam heeft verlost en dat Hij met Zijn voorbede steeds *bij de Vader* voor ons blijft pleiten.

Kijk, dit is nu het evangelie van Hemelvaart, dat Jezus Christus het werk dat Hij op aarde heeft volbracht, tot bij Zijn Vader in de hemel brengt.

Vanaf die hoge en invloedrijke plaats zal en kan Hij de winst van Zijn werk uitdelen aan Zijn kerk op aarde.

Als onze grote Ambtsdrager gaat Hij naar de hemel. Vandaar zal Hij de jaren, de eeuwen voortstuwen naar het eind van de geschiedenis.

Het thema voor de preek is:

VANAF HEMELVAART ZET DE AMBTSDRAGER – CHRISTUS VANUIT DE HEMEL, ZIJN WERK DOOR VOOR ZIJN KERK OP AARDE.

Dat accent op *Christus als Ambtsdrager* wordt duidelijk wanneer we letten op de eerste verzen van ons hoofdstuk.

Daar stelt de schrijver van dit Bijbelboek Handelingen (Lukas) zich voor: met de woorden “mijn eerste boek heb ik gemaakt o Theofilus over alles wat Jezus begonnen is te doen én te onderwijzen.

Dat eerste boek, dat is het evangelie naar de beschrijving van Lucas.

En wanneer we het begin van Lucas vergelijken met dit eerste vers van Handelingen dan is direct duidelijk dat Lucas verder gaat met het schrijven over het werk en het ambt van Jezus Christus.

Ook in dat begin van het evangelie schrijft Lucas: na alles van tevoren nauwkeurig te hebben onderzocht, heb ik dat allemaal ordelijk gerangschikt en opgeschreven.

En dan sluit Lucas dat evangelie af met de geschiedenis van de hemelvaart, Lukas 24:51, “en het geschiedde dat terwijl Jezus Zijn leerlingen zegende dat Hij Zich van hen verwijderde en Hij werd opgenomen in de hemel”.

Zegenend vaart Jezus voor het oog van Zijn leerlingen op naar de hemel.

Met Zijn armen zegenend uitgespreid gaat Jezus de hemel binnen.

Zo komt daar die lichamelijke afstand tussen de Heiland en Zijn leerlingen.

Het boek Handelingen, dat tweede boek van Lukas aan Theofilus, neemt Lukas de geschiedenis van de hemelvaart als begin.

Het evangelie sloot af: Christus heeft Zijn werk op aarde volbracht.

De harde feiten zijn vervuld.

Op aarde is het werk van de Ambtsdrager Jezus Christus klaar.

‘Het is volbracht’, was Zijn kruiswoord op Golgotha.

Het evangelie sluit dan af met het afscheid van deze Verlosser.

Maar nu Lukas zijn tweede boek schrijft, sluit hij aan bij de geschiedenis van de hemelvaart.

En opent hij onder de leiding van de Heilige Geest een vergezicht op de Christus die als Ambtsdrager doorwerkt vanuit de hemel.

Alles wat het boek Handelingen beschrijft zijn handelingen die onze verhoogde Here Jezus doet vanuit de hemel!

De hemelvaart tekent niet het eind van Christus' werk, maar juist de voortgang met een nog grotere dynamiek dan Jezus' werk op aarde.

Dat is de strekking van die eerste verzen.

Na Zijn onderwijs was Jezus nog 40 dagen bij Zijn leerlingen.

Dat was een periode waarin de Here Jezus hen onderwijs gaf over Zichzelf. Wat Hij had gedaan en ook wat het vervolg van Zijn werk zal zijn.

Hij zal Zijn kerk, waarvoor Hij geleden en gestorven was, nu ook tot in Zijn heerlijkheid vergaderen.

De leerlingen moesten het begrijpen en geloven dat Hij de Christus is.

De Levende.

Vers 6 geeft ook wel aan dat de leerlingen nog niet helemaal begrijpen wat de kern is van Jezus' werk.

Ze vragen Hem: (vers 6) zult u nu voor Israël het koninkrijk weer herstellen?

Ze zetten alles wat Jezus doet *nog steeds* in dat raam van hun eigen wereldbeeld.

Zal Jezus dat koninkrijk van David weer sterk maken en zal Hij over meerdere volken gaan regeren?

Zal dan nu de grote dag aanbreken dat Israël wordt bevrijd van de Romeinen?

Maar in Zijn antwoord gaat Jezus hier niet direct op in.

Hoe alles zal plaats vinden dat is allemaal aan God de Vader die alles in Zijn raadsplan heeft vastgesteld.

En wij mensen moeten ons daar maar niet proberen binnen te dringen. Wij hebben Gods Woord als openbaring; daar zullen we leren wie Jezus is en wat God doen zal.

Het gaat nu om iets anders, vers 9, de Heilige Geest zal over u komen, en die zal u kracht geven; Hij zal u de weg wijzen om, als mijn getuigen, die hebben gezien wat Ik heb gedaan en die hebben gehoord wat Ik heb gezegd, om dat als getuigen van die feiten door te vertellen.

Ja, u zult Mijn getuigen zijn.

Niet alleen in Jeruzalem of Judea of Samaria, het gaat Jezus om een werkgebied dat veel groter zal zijn dan alleen Israël.

Ja, tot het *uiterste van de aarde moet uw getuigenis van mijn werk als Redder van de dood en Verzoener van de zonden* gehoord worden.

En dat preken van die blijde boodschap, daarbij moet u tegelijk de oproep laten horen om dit evangelie te geloven. Kom tot geloof en bekering.

Jazeker. Want door de zonden ligt de wereld verloren in schuld.

Door onze keus tegen God hebben *wij* een blokkade opgeworpen op de weg naar de hemel.

Adam had in het paradijs reeds de belofte van een hemelvaart.

Van het eeuwig leven.

Maar door zijn zonden werd die beloofde hemelvaart een hellevaart.

Want God had ook gezegd, ten dage dat u van die boom eet zult u sterven.

Zo werd de weg naar de hemel voor alle mensen afgesloten.

Geen mens kon de grenslijn van aarde naar de hemel passeren.

Maar tegelijk lag daar Gods belofte dat de kop van de slang, dat de macht van de hellekoning satan, zal worden vermorzeld.

Satan die het koninkrijk van God wil blokkeren, zal worden weggeveegd.
Jezus Christus heeft met die tegenstander geworsteld opdat er voor Gods volk weer een vrij entree zal zijn tot in de hemel.
Jezus is door de dood heengegaan, om voor ons de hemel te openen.
Nu Zijn werk op aarde is volbracht zal Jezus ook tot in de hemel doorgaan met Zijn werk.
Hij zal Zijn kerk die door de schuld vanwege de zonden, voor een geblokkeerde hemel staat, voorgaan naar de hemel; naar de troon van Zijn Vader.

De winst van het volbrachte werk van Jezus is: een open hemel!
Een echt menselijk lichaam vaart op naar de troon van God.
Hier zien we de garantie dat ook Zijn gemeente Hem zal volgen tot in de heerlijkheid van het koninkrijk van God.
Dat is de boodschap van Lukas: Christus vaart op als uw Middelaar!

De winst van Zijn werk op aarde, wordt geogst vanuit de hemel.
De kracht van het koninkrijk van God gaat met hemelse majesteit verder.
Lukas vertelt daarvan in het vervolg van Handelingen.
De apostelen gaan met overtuiging en in de kracht van de Heilige Geest het Evangelie verkondigen.

Dat geeft Lukas allemaal aan Theofilus door. Alles gebeurt op Gods tijd.
De Vader opent de hemel voor Jezus Christus de Zoon des mensen.
Jezus wordt als echt mens *opgenomen*.
Lukas schrijft hier *niet* Jezus gaat naar de hemel.
De keus ligt niet bij de Heiland.
Vader neemt Hem op.

Petrus zegt in hoofdstuk 3:21 "Hem moet de hemel ontvangen".
Vader in de hemel heeft Zijn ambtswerk aanvaard. Het lichaam van Jezus dat geofferd is aan het kruis, maar ook is opgewekt uit de dood, heeft verzoening bewerkt.
Dan kan de hemel niet meer gesloten blijven.

Het kind van Kerst en de Vorst van Pasen zal als Koning der ere de hemel binnengaan.
Daar zal Hij verder het koninkrijk van God afbouwen.
Want met haast is Hij op weg naar de dag van Zijn wederkomst.

Wanneer Jezus opvaart zijn de leerlingen getuigen van deze gebeurtenis. Dat was bij de opstanding wel anders. Niemand was er bij toen de steen van het graf werd weggerold.
Maar nu zijn de leerlingen getuigen van het heilsfeit van hemelvaart.
Oog- en oorgetuigen!
Ze zien in de hemelvaart, hoe God onze Middelaar opneemt en Hem tot in Zijn hemelse majesteit verhoogt.

Lukas zegt: een wolk onttrok Hem aan hun ogen.
Eigenlijk staat hier dat een wolk Hem wegtrekt. Hem onttrekt aan hun ogen die naar de hemel staren.
Het is niet zo dat die wolk het nu onmogelijk maakt om de hemelvaart te volgen.
Die wolk schuift niet tussen Jezus en Zijn leerlingen.
Nee, juist niet.

De leerlingen moesten getuigen zijn van Zijn intocht in heerlijkheid.

En dat grote en indrukwekkende feit van de hemelvaart zien ze wanneer een wolk Hem onttrekt, wegtrekt, Hem in de vaart naar de hemel, doet verdwijnen uit hun gezichtsveld. De wolk voert Jezus mee de hemel in.

Jezus wordt opgenomen op de wolkenwagen als teken van de tegenwoordigheid van God.

Dat teken van de wolk spreekt van de grote kracht en majesteit van God bij de doortocht door de Rode Zee.

In die wolk koos God positie tussen de farao en Zijn volk Israël.

Zo maakte de Here het duidelijk dat Hij Zijn volk beschermt. Waar de wolk is daar is de Here God Zelf.

Met Zijn goddelijke macht blokkeerde de Here de doorgang voor farao en zijn legermacht.

Wie gelooft ziet het: in dat teken van de wolk is de Here er Zelf bij.

Zo ging die wolk ook als gids mee door de woestijn op weg naar het beloofde land.

Psalm 104:3, God maakt de wolken tot Zijn wagen.

En nu gaat Jezus de hemel in: op een wolkenwagen.

God voert Hem op naar Zijn hemelse residentie.

Dat zien de leerlingen in die wolk die daar in actie is op dat ogenblik van de hemelvaart.

Christus gaat naar het Vaderhuis in de wolk van Zijn Vader.

Bij Zijn geboorte koos Hij voor het duister van de dood.

Ja Hij koos toen voor de *vuurgloed* van de wolk van Gods tegenwoordigheid.

De vuurgloed van de toorn van God verteerde Hem.

Maar omdat Hij gehoorzaam Zijn werk in het ambt van Middelaar heeft volbracht, voert God Hem nu op naar Zijn troon.

Om daar met de winst van Zijn werk plaats te nemen bij Zijn Vader om het daar voor ons op te nemen. Daar pleit Hij voor ons.

Wanneer wij bidden en onze zonden belijden en roepen om vergeving, dan zal de verhoogde Ambtsdrager Jezus Christus het voor ons opnemen.

Hij zal Vader de winst van Zijn werk tonen: Ik heb de schuld van Mijn volk uit Uw boek gedaan.

De schatten van genade van vergeving en leven, heeft Hij voor ons verdiend.

Vanwege de hemelvaart van Christus zeggen we het in geloof: ik weet bij God mijn leven eeuwig zeker.

En wanneer Jezus uit het oog is verdwenen, blijven de leerlingen in verwondering en verbijstering naar boven kijken, zij staarden naar de hemel, en dan zie, ... let op, ineens staan daar twee mannen in witte kleding bij hen.

Zij leggen de leerlingen uit wat dit allemaal betekent.

Die twee mannen zeggen: hoor het evangelie: de Ambtsdrager Jezus is opgenomen naar de hemel, maar *wees getroost Hij zal weer terugkomen!*

Zijn taak als uw Middelaar gaat door!

Hij werkt nu voor u in de hemel, bij Zijn Vader, maar dat werk doet Hij om later weer terug te komen. Daar vanuit de hemel vergadert Hij Zijn kerk.

Daarom zal Hij over tien dagen op de dag van Pinksteren Zijn Geest op aarde geven.

Er is haast bij.

Jezus wil snel naar die dag dat Hij zal terugkomen. De stal moet vol!

Veel van Zijn uitverkorenen moeten nog geboren worden en zij zullen, ieder op Zijn tijd, ingaan in heerlijkheid.

Als dat getal van Gods uitverkorenen vol is, dan zal Christus weer terug komen.
En dat zal op dezelfde manier gebeuren als Hij nu is opgevaren.
Precies zoals Hij wegging zo komt Hij ook weer terug.
Dat geeft aan dat Jezus met één ononderbroken werk bezig is.
Hij komt terug op dezelfde wijze: in glorie en heerlijkheid van Zijn Goddelijke majesteit. Uw Heiland laat zich niet ophouden.

Ga dan met dit Evangelie naar Jeruzalem.
En wacht daar in geloof op de actie van uw Here: Hij zal Zijn woorden vervullen.
Vergelijk wat er gebeurt op de dag van Pinksteren. Christus werkt door, want Hij is met haast op weg naar de dag van Zijn wederkomst.

Dat Evangelie moet de kerk over heel de wereld verkondigen.
Daar gaat het om in het boek Handelingen.
Jezus heeft Zijn leerlingen daarvoor ook instructies gegeven.

Lukas zegt niet dat Hij afscheid nam van de leerlingen. Integendeel.
Zegenend gaat Hij naar de hemel, als Hogepriester. En dat zegenen wil zeggen dat Hij de band met Zijn kerk op aarde vasthoudt.

Voor de troon van God, in het hemelse heiligdom is Jezus daar biddend en werkend voor Zijn kerk op aarde.
De hemelvaart is het startpunt voor de uitvoering en de verbreiding van het Evangelie van de verzoening van onze zonden.
Niet alleen voor de Joden, maar tot de einden der wereld zal deze verzoening verkondigt gaan worden.

Wij zijn op weg naar de afbouw van Gods plan: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De strijd om de heerlijkheid is volbracht; de prijs voor de verzoening is betaald.

Broeders en zusters, heden is de Hemelvorst op weg naar de dag van Zijn wederkomst.
Dat is de doorgaande werklijn van de Ambtsdrager Jezus Christus.
Hij gaat met vaart verder in Zijn werk.

Het offer voor onze zonden is gebracht; de winst daarvan wordt nu vanuit de hemel uitgedeeld.
Dat gebeurt hier op aarde door de Heilige Geest en de prediking van het Woord.

Het is de roeping voor al de volgelingen van Jezus Christus om daarover te spreken.
Tot aan de jongste dag.
Het gaat ons niet aan om te weten wanneer alles klaar is, en hoe het koninkrijk van God hersteld zal worden,
Wij hebben onze taak te doen van getuigen! Verkondig nu het Evangelie.
Ken uw roeping daarin en laat het horen: wij verwachten onze Heiland Jezus Christus uit de hemel als de Heer van alle heren.

Broeders en zusters, Hemelvaart is geen dag zo van even tussendoor; geen dag die van minder belang zou zijn dan de andere christelijke feestdagen.

In al die feestdagen gaat het steeds om de doorgang van het werk van onze Ambtsdrager Jezus Christus.

Hij nam plaats bij Vader in de hemel en zal – op Zijn tijd - in een machtige heerlijkheid en majesteit terugkomen als de Heer van de kerk.

Ook wij, die dit Evangelie geloven, gaan dan met lichaam en ziel de glorie in van de residentie van Gods heerlijkheid.

AMEN