

HGGunnink, gehouden te Opeinde, 14.07.2024

## **PSALM 4**

Votum + zegengroet

Psalm 63:1,2,3

Tien Woorden

Gezang 17:1,3,4,5

Gebed

Psalm 101:1,2,3,4,5,6

Lezen PSALM 142

Tekst **PSALM 4**

Bediening van het Woord

Psalm 4:1,2,3

Gebed

Inzameling van de gaven

Psalm 63:4

Zegen

Gemeente van onze Heere, Jezus Christus,

Ik denk dat ik het hier al wel eens gezegd heb, die uitdrukking: 'elke Psalm is overal goed voor'.

En natuurlijk kun je je afvragen of die uitdrukking waar is.

Want, wat moet je nu bijvoorbeeld met zo'n PSALM 4?

Er komen woorden in voor als: 'benauwdheid', en misschien hebt u daar helemaal niet mee te maken.

Daar gaat het over, 'mijn eer te schande maken'.

Daar gaat het over, 'het lege liefhebben'.

Daar gaat het over, 'aanzienlijke mensen'.

Dat is dan op het eerste lezen, op het eerste horen, dat je denkt van: 'ja, dat snap ik niet meteen.'

Laten we vanmorgen die PSALM beluisteren, en ik wil u het Woord van de HEERE laten horen onder het thema:

### **De HEERE verhoort Zijn gezalfden**

<b>die</b>	<b>1) klagen in hun moeite</b>	vs. 2
	<b>2) zich richten tot hun tegenstanders</b>	vss. 3-7a
	<b>3) leven onder Zijn bescherming</b>	vss. 7b-9

1) Voor een goed begrijpen van de Psalm, is het ook van belang dat u bedenkt, dat deze Psalm staat, -en dan zeg ik het misschien wat vreemd-, in het éérste Psalmboek.

Wij kennen 150 Psalmen.

Maar wij weten misschien niet dat het Psalmboek, dat dat verdeeld is in vijfen.

Er wordt wel eens gezegd, zoals de Thora, de wet, de boeken van Mozes, uit vijf boeken bestaan. Zo kun je dat koppelen aan de vijf boeken van de Psalmen.  
Ik weet dat niet, ik heb dat niet nagegaan.

Maar er zijn vijf boeken.

En het eerste boek van de Psalmen dat loopt van PSALM 3, -je hebt de inleiding: 1 en 2-, die loopt van PSALM 3 tot PSALM 41.

En in dat boek gaat het bij bijna al die Psalmen over moeite, over vijanden, over tegenstanders.

En die vijanden, en die tegenstanders, dat zijn dan niet de mensen zeg maar van buitenaf, niet de heidenen, de volken om Israël heen.

Maar dat zijn dan vaak de mensen die ook zelf bij de HEERE horen. Met daarachter natuurlijk de satan en zijn engelen die bezig is die mensen tegen de HEERE in te laten gaan.

Het gaat dus over moeite, vijanden, tegenstanders.

Maar vooral, broeders en zusters, vooral gaat het over de Heere God, Die er voor Zijn gezalfden is!

David, gezalfd, koning. Denk maar aan PSALM 2.

Waarvoor is die zalving?

Waarvoor is David koning?

Om aan het hoofd te staan van 'zijn' volk en om dat volk voor te gaan in het dienen van de HEERE.

Om daar leiding aan te geven.

En dan kennen wij ook het vervolg van het Nieuwe Testament: gelovigen zijn ook gezalfd, ZONDAG 12 Heidelbergse Catechismus.

Christus, waarom wordt hij Christus, dat is gezalfde genoemd?

En waarom heet u christen of christin?

Omdat u ook gezalfd bent, om te leven als profeet of profetes, priester of priesteres, koningin of koning.

Want, wie gelooft, is zozeer één met DE Gezalfde, dat hij ook echt helemaal bij die Gezalfde Profeet, Hogepriester en Koning hoort.

De HEERE verhoort Zijn gezalfde in de moeite.

Wat doe je als je in de moeite bent?

Wat doe je als je bang bent?

Als je bang bent kan het zomaar zijn dat je gaat roepen: "mama, papa!"

Want die moeten komen om te helpen.

En zo staat er, en dat is net even een iets andere vertaling dan wat we hier hebben, zo staat er mijns inziens in vers 2, vier keer een roep om hulp.

De eerste keer: 'verhoor mij'. Luister naar mij. En doet U alstublieft wat, ten goede voor mij.

Een prachtig woord.

Elke gelovige mag zo bidden: "HEERE, verhoor mij!"

En dan niet van: 'nou ja, dat is op de gok, of het nou gebeurt, ja of nee, wie zal het zeggen ...'.

Nee, juist vanwege die band met de HEERE die er is vanwege Christus: 'verhoor mij!'.

In het verbond, bij elkaar horen, die machtige God en die mensen die altijd hulp nodig hebben.

Het is de God, zoals het er staat, 'van mijn gerechtigheid'.

Iets anders gezegd: mijn rechtvaardige God.

De God Die bij onze doop al zei: 'Ik zal altijd laten merken, dat Ik er ben. Ja, dat Ik er voor jou die gedoopt wordt, ben.'

Juist de Psalmen, wat staan ze vol, -dat mag je dan ook altijd bedenken als je ze zingt-, wat staan ze vol met dat vertrouwen, de HEERE Die verhoort. Hij helpt. Hij geeft kracht. Hij redt. Hij vergeeft. Hij doet álles wat de gezalfde, of dat nou David is, of dat wij dat zijn, wat wij nodig hebben.

Dankzij DE Gezalfde mag je in het geloof die zekerheid hebben.

En dan is het de tweede keer 'roepen', iets anders dan wat er in de HSV staat, dan zeg ik van: 'maak in de benauwdheid ruimte voor mij!'.

In de benauwdheid. In mijn ellende, in mijn moeite.

Maar toch ruimte voor mij, dan erkennen wij daar mee, -en hoe vaak is dat niet het geval-, dan erkennen wij daarmee, dat wij zelf de problemen niet kunnen oplossen.

'Doet U, onze God, dat toch!'

Of vanuit het Nieuwe Testament: 'Heere Jezus, U hebt immers alle macht, Mattheüs 28, gebruik die dan óók voor mij, voor ons.'

Het geldt de gelovige, het geldt de kerk.

Het is pleiten, altijd weer pleiten, op wat God belooft.

'U hebt toch gezegd, en daar kom ik op terug.'

De HEERE heeft immers gezegd: 'wie bij Mij hoort, die staat er nooit alleen voor. Die hoeft zichzelf niet te redden.'

Nee, het betekent niet, dat het aan alle kanten plezierig en mooi wordt.

Daar hebben we allemaal ervaring mee.

Het leven is niet 'van feest tot feest steeds voort'.

En het is niet luilekkerland.

Maar het betekent wel: u, jij, we zijn nooit alleen.

Die sterke Held staat ons terzij, staat aan onze kant.

Kinderen roepen om hulp: "papa, mama!"

En als papa dan komt, is het goed. Ben je niet eens meer bang voor die dikke hond.

'Maak mij ruimte.'

En dan de derde keer: 'wees mij genadig!'.

Da's ook zo'n uitspraak waar je even bij stil kunt staan.

Want dan zeg je niet van: "HEERE, ik heb heel goed mijn best gedaan, ik heb naar U geluisterd, ik breng de offers, ik dit, ik dat ... en dan moet U mij wel helpen."

Nee, 't is precies andersom.

Dan erken je: ik ben zondig, ik heb geen recht op Uw hulp.

Maar, U belooft het wel, 'wees dan, óm Christus Jezus, mij genadig!'

'Kom mij dan, op grond van Uw eigen doen, kom mij dan in Uw onbegrijpelijke goedheid helpen.'

Het laatste, het vierde, is dan: 'luister naar mijn bidden!'

Niet alleen maar luisteren. Maar: 'kom in actie, grijpt U in. Doet U wat goed is voor mij, naar Uw wijsheid!'

Dat zit er altijd bij in. God doet niet wat goed is voor ons, volgens onze eígen ideeën.

Maar, zoals HIJ het goed vindt.

Hij is volmaakt wijs, en dat zal blijken ook.

En neem dit maar mee. In uw, in jouw moeite.

En dat kan al zijn als je op school zit, dat het allemaal niet zo lekker gaat.

Het kan ook heel anders in het leven gaan.

Maar d'r is altijd wel moeite, zus of zo.

Vooraf ook bij wat mensen je kunnen aandoen.

Ik noem dan school. Je zult maar aldoor gepest worden ...

Maar het kan ook in de buurt wezen, kan op het werk zijn.

Roep maar!

Dat ligt ons misschien als volwassene niet zo.

We zijn allemaal wat 'gedempt' om zo te zeggen.

Maar roep het maar een keer.

Bid maar. En hou dan de Heere, Jezus Christus, voor ogen.

Voor Hem, Hij heeft alle Psalmen gezongen, voor Hem was ook déze Psalm helemaal echt. Als er iemand te maken had met vijanden en tegenstanders vanuit het eigen volk van God, dan was Hij het.

En 'roep maar', dat is ook naar het voorbeeld van de Heere Christus.

Wat heeft Hij vaak en veel gebeden.

Dat is een punt, als je terugkijkt in de kerkgeschiedenis, dan loop je daar wel eens tegenaan. Mensen in de tijd van de Nadere Reformatie, 1600, 1700.

Er waren er bij die stonden 's morgens om 4:00 uur op, en die baden dan 2 uur, en daarna gingen ze aan het werk.

Ik denk dat wij die 2 uur lang niet redden. Wij zitten dan al helemaal vast: 'wat moeten we nog meer zeggen?'

We kunnen aan de hand van de Psalmen heel veel bidden.

Maar Zijn voorbeeld, dat neem je dan ook mee. Roep maar!

Hij heeft ook Zijn Vader telkens geroepen.

En het is allemaal dankzij Zijn Middelaarswerk, dat dat roepen en klagen, dat het ook verhoord wordt.

## 2) Dan het tweede. **De HEERE verhoort Zijn gezalfden die hun tegenstanders aanspreken.**

Die vijanden, dat zijn mensen van het volk van de HEERE.

Dat zijn, zeg maar, de broeders van David.

Mensen in Davids omgeving, aanzienlijke mensen,. Dat betekent mensen aan het hof van hem als koning.

En daarom heb ik Psalm 101 laten zingen.

Daar komt eigenlijk datzelfde aan de orde. Mensen heel dicht bij David. Die van alles aan schurkenstreken uithalen, en proberen David onderuit te schoffelen.

Dat David zegt: "ja, maar zo niet! Ik wil de HEERE volgen. En dat zal ik ook laten merken in mijn naaste omgeving, aan het hof."

Wat doen die aanzienlijke mensen?

Die beledigen en onteren David.

Die zeggen tegen mekaar: "die David, dat is helemaal niks. Kun je niks mee. Heb je niks aan. Schiet je niks mee op. Ach, iemand die kwam daar ergens uit Bethlehem.

Wat kon hij goed? Schapen hoeden. Nou, laat hij dat weer gaan doen."

Op zo'n manier.

Maar David is niet zomaar iemand. Nee David is die 'gunsteling'.

David is die man, was nog een jongen toen, die speciaal is uitgekozen door de HEERE.

Om voor de HEERE aan het werk te zijn.

En als je dan David, 'de gezalfde' gaat beledigen, dan ga je dus in feite keihard in tegen de HEERE, Die opdracht gaf om David te zalven.

En als het dan gaat over schande, 'die mijn eer te schande maken, dan moet je bedenken dat schande in dat Oosten veel heftiger is', dan bij ons.

Misschien, ik weet niet of dat nou nog gezegd wordt op school, maar in elk geval de ouderen die zullen dat vast nog wel weten: "schelden, schelden doet geen zeer, als je mij slaat, dan sla ik je weer."

Dat is niet zo goed, maar: 'schelden schelden doet geen zeer', da's niet helemaal waar.

Schelden kan ontzettend zeer doen, ook hier bij ons.

Want als je uitgescholden wordt, dan wordt er eigenlijk tegen je gezegd: "wat ben je voor een waardeloos figuur ..."

In het Oosten kan schelden ertoe leiden, dat mensen daar lichamelijk en geestelijk aan kapot gaan.

Je kunt sterven van schaamte.

Dát is hier aan de orde.

David, door de HEERE gezalfd, die wordt alle kanten onderuitgehaald, door die vijanden van hem. Die om hem heen daar aan het hof hun taken hebben.

Zo hebben de vijanden, 'het lege', het zinloze, lief.

En dan zij ze ook nog druk met 'leugens'. Ze liegen constant door.

En dan kun je ook meteen weer die verbinding maken met de Heere Jezus, DE Gezalfde.

Wat hebben de leiders van Israël veel gelogen, om de Heere Jezus onderuit te halen.  
En dan kun je het zelfs nog verder trekken.

Wat zijn het vaak de ambtsdragers in de kerk geweest die leugens verteld hebben, en de gemeenten aan het dwalen, verdwalen hebben gebracht.

Iemand als Arius in de Oude Kerk, die meende het allemaal best goed hoor!  
Maar, het waren leugens! En de gemeenten die werden daardoor van de Heere Christus afgebracht.

En dat was de Oude Kerk. Maar dat is alle tijden door, de hele kerkgeschiedenis door, doorgegaan, telkens weer.

En daar tegenover, ja maar, het volk van de HEERE mag de waarheid, móet de waarheid horen.

En dan is er een heel bijzondere situatie in deze Psalm, want de vijanden die krijgen zeven bevelen te horen.

Als je het woord 'zeven' hoort in de Bijbel, dan weet u wel, dan heb je ook alles te pakken.

Dat begint ermee: 'jullie moeten bedenken, dat de HEERE mij de opdracht heeft gegeven om koning te worden!'

De HEERE en Zijn zoon, de gezalfde, die horen bij elkaar.

En dat betekent dat de HEERE het niet neemt, als tegenstanders gemeen doen tegen de Gezalfde.

Tegen koning David. Tegen de gelovigen in het Nieuwe Testament.

Die hoeven maar te roepen, en de HEERE treedt op.

Dat was in het eerste punt al zo.

Maar de troost voor elke gelovige dat is: 'Hij treedt op'.

Dat betekent helemaal niet van: er is nooit meer moeite.

Nee, maar het betekent wel: wat u nodig hebt, wat jij nodig hebt om bezig te zijn in dienst van de HEERE, om in dat grote plan van God er te zijn, dat krijg je!

Op die manier is Hij er.

Dan het tweede: 'jullie moeten erg bang worden.'

'Wees ontzet'.

Waarom bang?

Omdat je tegen de HEERE toch niet op kunt.

Het derde: 'zondig niet.'

Jullie moeten niet doorgaan met opstandig te zijn tegen de HEERE. Zo haal je Zijn oordeel over je heen. Dit is het meest linke wat je kunt doen.

Het vierde: 'spreek in je hart'. Dat betekent: je moet er in alle rust eens goed over gaan nadenken, waar je mee bezig bent. En wie de HEERE is.

En wat zalven door Hem betekent.

'Wees stil', dat is het vijfde. Je moet ophouden je te verzetten tegen de HEERE en zijn Gezalfde.

'Breng offers van gerechtigheid.'

Dat houdt twee dingen in. Jullie moeten offers brengen op de goede manier. Dat betekent je hart erbij. Van Wie ben ik en wat doe ik hier? En Wie is de HEERE.

Van harte.

En: je moet de goede offers brengen. Met het schuld belijden, schuldoffers, zondoffers. Je moet vergeving vragen en vernieuwing.

Zes bevelen tot dusver.

En u merkt, dat is een beetje verschil met PSALM 101.

In PSALM 101 ging het om de stráf over de vijanden.

Hier gaat het niet over die straf. Er wordt niet als het ware op die dwarse kinderen van de Heere ingehakt.

Er wordt aangedrongen op bekering.

'Bedenk wat het verbond is!', zou je heel kort kunnen zeggen.

Bedenk hoe de HEERE met Zijn volk omgaat.

En daarom het zevende.

'Jullie moeten vertrouwen op de HEERE.'

Hou toch op met die hoogmoed, en dat zelf alles willen weten, en dat opstandig zijn.

Nee, jullie moeten toe naar: "HEERE, zegt U het maar. U hebt immers, dat vertrouwen wij, -dan kun je je even afvragen, heb ik dat vertrouwen?-, dat vertrouwen wij, U hebt altijd het goede voor met Uw gezalfden!"

Dat is bij ons wel eens een vraag: 'waarom doet de HEERE nou zus of zo in ons leven?'

En dat kan ook best moeilijk zijn.

Maar hier: vertrouwen.

Hij heeft áltijd het goede voor met Zijn gezalfden.

Niet dat getwijfel, van die zin: 'wie zal ons het goede doen ervaren?'

Ja, zeg het maar.

Weten we ook niet.

Wat? Weten we niet?

Zeker! De HEERE zal ons het goede doen ervaren!

En Hij heeft David uitgekozen om daar van alles en nog wat in te betekenen voor het volk van de HEERE.

Hij, de gezalfde.

En dit staat vast, wie zich laat leiden door DE Gezalfde, die zal gezegend worden.

En ook wie zich laat beïnvloeden door een gezalfde.

Zo belangrijk, broeders en zusters, kunt u zijn in uw eigen omgeving.

Wie zich laat leiden, wie zich laat beïnvloeden door een gelovige, die krijgt Gods zegen.

Dat kun je merken in je omgeving. Als daar geluisterd wordt naar iemand die het Woord van de HEERE spreekt, heeft dat altijd goede gevolgen.

Ja, heel vaak wil men niet.

Maar het kan ook zomaar gebeuren, dat iemand toch accepteert wat het Woord van de HEERE zegt, wat de HEERE zegt. En dat werkt het goede uit.

Daarom is het toch zo belangrijk dat wij, waar het ook maar kan, de goede dingen blijven zeggen. Oók met het oog op onze omgeving.

### 3) Tenslotte. **De HEERE verhoort Zijn gezalfden, die leven onder Zijn bescherming.**

Ja, inderdaad, straks aan het eind van de dienst, de zegen.

Dat is die zegen uit Numeri 6.

En iedereen die gelooft, die mag weten: dat is absoluut betrouwbaar!

De HEERE zegent u, en behoedt u, en wat er verder volgt.

Want dat komt hier aan de orde.

In vers 7b: 'verhef over ons het licht van Uw aangezicht.'

Da's een klein zinnetje vanuit die zegen het Numeri 6.

Het is hier de vraag: 'wilt U dat doen? Wilt U liefdevol naar mij, naar ons kijken, HEERE?'

En ook dat is geen vraag van onzekerheid.

Maar dat is die vraag, dat gebed waarvan je weet, de HEERE verhoort.

Hoe wonderlijk ook, als je weer denkt aan wie je zelf bent.

Vergelijk dat maar even met dat kind.

Dat kind dat helpt zijn vader in de tuin.

Nou ja, het loopt vader voor de voeten, en het helpt hem van de wal in de sloot soms.

En als vader of opa zegt: "kijk, moet je dat eruit trekken."

Dan vergist dat kind zich wel eens, en dan gaat in plaats van wat wij onkruid noemen, dan haalt ie het goede eruit.

En tóch, tóch straalt vader of opa als die naar het kind, of kleinkind kijkt!

Dat vindt hij zo mooi.

Wat is tie lekker bezig!

Wat een liefde.

Het is natuurlijk maar een voorbeeld, maar zo kijkt Vader in de hemel naar zijn zondige kinderen.

Dánkzij de Heere Christus: vol liefde, en vol warmte.

Zo gaat het niet, als je van David in die tijd, en als je van Christus nu, en als je van Zijn gezalfden en Zijn kerk niet wil weten.

Als je geen rekening houdt met Christus en Zijn gemeente, dan loopt het verkeerd af.

Waarom is er zoveel ellende in deze wereld?

Dat heeft er altijd mee te maken dat er naar God niet geluisterd wordt. Dat er met Hem niet gerekend wordt.

Maar het is een klaagpsalm om zo te zeggen, het begint met die roep.

En die klaagpsalm die eindigt met een geloofsbelijdenis.

Als de HEERE goed is met die gezalfden, dan is het ook goed, dan is daar de blijdschap in het hart.



Een gelovige kan in de meest beroerde omstandigheden, beroerd of verdrietig of moeitevol, tóch nog die blijdschap in het hart hebben.

Een blij leven leiden. Omdat de HEERE gezegd heeft: “maar Mijn kind, IK ben toch met jou!?”

Dat geeft David rust om te kunnen slapen.

En zo mag het zijn, broeders en zusters, voor ons ook, als we lijden vanwege vijanden die de Gezalfde niet willen erkennen.

Als we meemaken dat wij worden weggezet, omdat we geloven in Christus.

En als we daar zelf misschien weinig mee te maken hebben.

Als wij zouden kunnen zeggen van: “ja, maar het loopt voor ons toch allemaal nog vrij redelijk”, denk dan bij deze Psalm, en doe het bij de andere Psalmen ook, denk dan aan onze vervolgte broeders en zusters.

Die het op een gruwelijke manier kunnen meemaken, en waarvan wij soms horen, dat zij tóch dwars door alles heen, die blijdschap in het hart hebben.

Vanwege de zekerheid: de HEERE, Hij is met ons!

Dan kun je inderdaad zeggen PSALM 4 is overal goed voor.

Als het uitloopt op blijdschap, op vrede en veiligheid.

Vrede die de Heere, Jezus, verdiend heeft.

Rust die Hij geeft, in wat voor moeite ook.

Zelfs als het sterven komt.

Veiligheid, bescherming.

Je vraagt je op dit moment af, als je denkt aan wat er in de wereld aan de gang is, van: ‘waar loopt dit op uit?’

Komt het in het Midden-Oosten nog weer goed? Of knalt het daar helemaal uit elkaar?

Hoe gaat het verder, met Trump, in Amerika?

Hoe gaat het verder in Oost-Europa? En bij ons?

En hier hoort u: veiligheid en bescherming.

Iedereen die DE Gezalfde volgt, mag beschermd leven.

En, als u dan straks Psalm 4 zingt, zing het dan in geloof: ‘te ruste kan ik mij begeven, - u gaat niet naar bed, straks-, maar, in vrede slapen vanavond.

En vooral dit: ‘want mijn leven zal, HEERE, bij U geborgen zijn!!’

AMEN