

## ZONDAG 40

- |                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| 1. beginpsalm       | - Psalm 100: 1,2,3,4  |
| 2. schriftlezing    | - Galaten 5: 13 - 26  |
| 3. tussenpsalm      | - Psalm 15: 1,2,4     |
| 4. tekst            | - <b>Zondag 40</b>    |
| 5. psalm na preek   | - Psalm 119: 47,48,49 |
| 6. na de belijdenis | - Gezang 41           |
| 7. slotpsalm        | - Psalm 133: 1,2,3    |

Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes,

Zondag 40 zegt klip en klaar één ding: je zult niet doodslaan.

Wellicht denken we bij deze woorden direct aan abortus, euthanasie, moord en doodslag.

Dit gebod komt je ook direct voor de aandacht als je hoort hoe iemand zo maar in het wilde weg anderen neerschiet.

Ook schrikken we als we horen hoe terroristen soms tientallen mensen tegelijk vermoorden.

En dan zeggen we ook: zonde tegen het zesde gebod.

En in oorlogen wordt soms zoveel geweld gebruikt dat het leven van hele volken op het spel komt te staan.

De aarde is één groot tranendal.

En dan klinkt het gebod: "Gij zult niet doodslaan", als een woord dat wegwaait in de wind.

Maar er komt in onze Zondag meer naar voren dan alleen een verbod op abortus en euthanasie, of op aanslagen en terreur.

Want de Here geeft het zesde gebod als een klemmend woord, dat alle mensen aanspreekt op hun roeping om het leven dat God heeft gegeven te respecteren.

Om dit te begrijpen beginnen we met de belijdenis dat het begin van de doodslag ligt in onze zonden. Wij zijn zondaren.

Ook in ons hart schuilt de zonde van de doodslag.

Maar tegelijk kennen wij de genade van het eeuwig leven.

Dat is een leven dat niet door doodslag is te vernietigen.

Dat nieuwe leven van en met onze Here Jezus Christus duurt tot in eeuwigheid.

De wereld ligt in dood en vloek verloren,  
maar... het volk van God heeft eeuwig leven.

En nu wil de HERE in dit zesde gebod het ons (Zijn volk duidelijk maken dat wij als verlost zondaren zullen laten zien dat we leven uit en van Christus' overwinning op de dood. We preken u Zondag 40 onder het thema:

**DOOR CHRISTUS VERLOST VAN DE DOOD  
VERTONEN WIJ EERBIED VOOR  
HET LEVEN.**

Ook het zesde gebod staat in die lijst van de Tien Woorden van Gods verbond.  
Die zijn die Woorden die ons leren hoe wij als verlost volk ons leven met de Here zullen invullen.

Want (u weet wel) direct aan het begin van de wet zegt de Here: Ik ben de Here uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis, uit het diensthuis verlost heb".

De Here zegt hier: U bent een verlost volk.

En elk van de Tien Woorden leren iets van de levensstijl die wij als door de Here verlost behoren te vertonen.

En daar hoort ook de eerbied voor het leven bij.

Maar broeders en zusters, jongens en meisjes, kunt u elke dag de Here uw God blij en hartelijk danken dat Hij u een plaats heeft gegeven midden in Zijn verlost volk?

Vindt u het fijn om elke keer weer te mogen horen hoe die Tien Woorden u voortekenende en aanwijzen wat de sfeer, de kleur, en de richting van dat verlost leven behoort te zijn?

Kijk in Egypte kreunde Israël (Gods volk) in de sfeer van de dood.

De dood regeerde daar alles.

De eerste hoofdstukken van Exodus vertellen ons hoe de farao Gods volk wreed onderdrukte.

Ze leefden daar in een slavendienst en moesten hun kinderen in de Nijl laten verdrinken. Egypte was het diensthuis van de dood.

Uit dat diensthuis heeft de Here Zijn volk gered en hen op weg geholpen naar het land van de belofte.

Maar gaat het de Here nu alleen om die verlossing uit het diensthuis van Egypte?

Gaat het alleen om die eerste woorden van de wet?

Ik ben de Here uw God die u uit het diensthuis bevrijd heeft en kijk nu zelf maar hoe u in de vrijheid van die verlossing uw eigen leven inhoud geeft.

Gaat het in de bevrijding die de Here geeft alleen maar om een bestaan dat vrij is van oorlog en slavendienst?

Heeft de Here God Zijn doel bereikt als er vrede is op aarde en wij hier kunnen leven vrij van terreur?

Ja broeders en zusters, werkt de Here aan die harmonieuze vrede op aarde, waar ook de pacifisten en de wereldhervormers met hun idealen hard aan werken?

Ligt het in de lijn van de zesde gebod dat wij met spandoeken gaan demonstreren tegen de oorlog?

Is onze God, een Verlosser van kogels en bommen?

Wil Hij de volken laten marcheren bij de marsmuziek van de vrede?

Gaat het daarover in het zesde gebod?

Laten we eens kijken hoe God met de mensen begon.

In het paradijs heeft God Adam geleerd dat hij op aarde is voor: de eredienst aan God!! Alleen door de zonde zijn alle mensen in de eredienst voor de dood terecht gekomen.

Gods plan van een eredienst voor Hem stortte in!

En toen kwam de Here met dat Evangelie van de verlossing uit de macht van de zonde. In Genesis 3:15 staat dat al.

Daar sprak de Here de moederbelofte.

De kop van de satan zal worden vernietigd.

De macht van de koning van de dood gaat er aan!

En Zijn kerk zal Hij bevrijden van de dood.  
Om deze bevrijding gaat het ook in het zesde gebod.  
Het gaat hier om een leven, een levensstijl die vrij is, verlost is, van de dood.

Ik ben de Here uw God en Ik redt (u) Mijn volk uit de macht van de dood.  
Ik uw God ban de dood uit uw leven.  
Jezus Christus heeft dat waar gemaakt toen Hij op de Paasmorgen de macht van de dood overwon. Door het geloof in Jezus Christus wordt onze keus voor de dood veranderd in de keus voor het leven.  
Met Christus hebt u echt leven tot in eeuwigheid.

En daarom mag u de macht van de dood niet meer toelaten in uw leven.  
Want als u Jezus Christus, de Verlosser van de dood, aan de kant zet, dan breekt u uw leven af en verduistert u de genade.  
Als, u, jullie, aan Christus en Zijn Evangelie van het leven voorbijgaan, zal Hij het echte verlostte en eeuwige leven ook van u afnemen.

Door het geloof in Jezus Christus mogen wij belijden met Zondag 1: ik ben eigendom van Jezus Christus, die door Zijn Heilige Geest mij en ons de zekerheid geeft van het eeuwig leven.

Zo gaf Hij ons weer een plaats in de levensruimte van de eredienst aan Zijn Vader in de hemel.  
En dat leven in die verlossing van de dood vraagt dankbaarheid aan God, want de verlossing is Zijn plan.  
Ik ben de Here uw God die u verlost heb uit het diensthuis van de dood.  
Ja, Ik heb Mijn Zoon voor u gegeven als koop prijs voor uw leven.

En in het zesde gebod geeft de Here ons het onderwijs, om als Zijn verlostte volk nu op te passen voor de heerschappij van de dood;  
doe niet mee met de doodslag.  
Houdt de stijl van de dood ver bij u vandaan.  
Want een keus voor de dood is een keus voor de mensenmoordenaar van den beginnen: satan.  
Blijf binnen de gehoorzaamheid aan de Here, de God van het verbond.  
Dat is de ernst van het zesde gebod.  
Dit gebod spreekt over de dood, maar doet dat vanuit de genade van het leven.  
Het gaat hier om eeuwig leven en de eeuwige dood.  
Wanneer we die tegenstelling, (die in Genesis 1 - 3 al naar voren komt) weglaten, dan komen we bij dit zesde gebod niet verder dan alleen maar het afkeuren, van abortus, euthanasie, terreur, oorlog en dergelijke ernstige gebeurtenissen.

En zeker over abortus, euthanasie en zelfverminking zal de HERE zich zeker vertoornen.  
Maar wanneer we ons bij dit gebod alleen bezig houden met het afkeuren van abortus en dergelijke dan komen we met goedkope kritiek.  
En wijzen we van onszelf af naar een wereld verloren in schuld.

Maar we moeten verder bij dit gebod: tot in ons eigen hart en leven, broeders en zusters.  
De HERE verbiedt de doodslag omdat het Hem gaat om ons leven met Hem.

Het moet in uw hart geschreven staan: mijn God vraagt dat ik leef in de stijl van de verlossing!

En als verlost en zullen wij bidden en werken om alle mogelijke invloed van de dood uit ons hart uit te bannen.

Deze lijn houdt Zondag 40 vast. De HERE verbiedt de doodslag.

Want doodslag maakt de banden die God met ons maakte kapot.

Wie bezig is met doodslag stapte over van het leefklimaat met de Here naar het doodsklimaat van de satan.

Dan geef je aan je denken en spreken ruimte aan satan als de heer van de dood.

Antwoord 105 geeft een hele opsomming waar je die overstap van leven naar dood aan kan herkennen.

Als de sfeer van de dood je leven regeert dan komt dat er uit in: haat of nijd; waarmee we de naaste kwetsen.

Dat kan al heel diep zitten in onze woorden of gedachten of daden.

Maar de HERE wil niet dat we in dat kwetsen met woorden of daden onze vreugde hebben. Heb uw broeder en zuster en uw naaste lief.

Jongens en meisjes, hoe gaat dat onder jullie?

Misschien plaag je sommige kinderen wel?

En probeer je iemand van je klas altijd weer kwaad te doen zodat hij wellicht gaat huilen?

Vind je dat leuk?

Nou de Here zegt hier in dit gebod dat je dat als kind van je Vader in de hemel niet doen moet.

Want je bent in dat treiteren van elkaar bezig elkaar het leven moeilijk te maken.

Dan kan het gebeuren dat iemand het leven niet meer leuk vindt.

En wat kunnen wij als ouderen elkaar al niet kapot maken door roddel;

Of laster; dan praat je maar wat over iemand; het liefst allerlei kwaad en zoveel mogelijk rare dingen.

Maar zo geef je, je broeder en zuster en je naaste de nekslag van de dood.

Echter in de gemeenschap van verlost en waar de Heilige Geest werkt!! mag dat helemaal niet voorkomen. De Geest bouwt de kerk van de levende Christus, maar de roddel en de laster breekt (als doodslag) de kerk van Christus af!

Vecht dan toch samen tegen de roddel en sta er voor open om elkaar te helpen de laster tegen te gaan.

Sta open voor die kritiek gemeente, want het gaat om onze levensstijl als verlost volk van Jezus Christus.

Als de roddel welig tiert zal de liefde tot God en de vreugde om het verlost leven verdwijnen. Wanneer de laster van huis tot huis overspringt gaat de gemeenschap kapot.

Dat doodt de naaste met wie we juist moeten leven! Lastertaal en haatgevoelens zijn het leefklimaat van de duivel.

Paulus somt deze zonde ook breed op in Galaten 5:19 en verder.

Onder de werken van het vlees dat is: de manier waarop de zonde zich vertoont, noemt de apostel op: twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht en tweedracht.

Maar daar moeten wij die zijn verlost uit het diensthuis van de zonde en de dood ver vandaan blijven.

Vers 13. U bent geroepen om vrij te zijn.

U hebt de vrijheid om te leven uit de genade van Christus.

Paulus wil ons ervan overtuigen dat er zonder eerbied voor het zesde gebod, geen echt christelijk leven mogelijk is.

De Galaten waren in verwarring omdat er onder hen joden waren die er aan vast hielden dat je alleen door de gehoorzaamheid aan de wet het eeuwig leven zal ontvangen. En daar moest je zelf voor werken.

Maar (zo zegt Paulus) de vergeving van de zonden is er alleen door het geloof in Jezus Christus. Hoofdstuk 2:16. Die vergeving is er niet door een eigen prestatie. Alleen Christus heeft voor ons de schuld van de zonden betaald.

Maar (en dat is nu de grote vraag onder de Galaten) is de wet dan overbodig?

Kun je dan wel zonder de geboden van de wet?

Nee zo leert de Schrift, we zijn door het werk van Christus niet overgezet in de wetteloosheid. En ook het zesde gebod is niet afgeschaft.

Christus heeft Zijn volk niet verlost tot losbandigheid, maar Hij heeft ons juist verlost om te leven in de ruimte van de genade!

Het echte leven met God de Here onze Schepper heeft Christus weer voor ons gewonnen.

Dat is dan wel een leven dat vrij is van de prikkels van de dood, zoals haat, nijd en laster.

Let op vers 14: de hele wet is in één woord vervuld: Gij zult de naaste liefhebben als uzelf. Dat is precies de toon van Zondag 40.

De liefde is de vervulling van de wet.

Leven uit de Geest is de echte levensstijl voor Gods volk, dat ernaar verlangt naar de wet te luisteren. Niet als een last of een dwang om iets te verdienen.

Want Christus heeft alles volbracht.

Maar we leven met de wet als regel van dankbaarheid tot eer van onze Vader in de hemel.

De Heilige Geest geeft en werkt eerbied voor dat leven.

Dat komt er dan ook uit.

Vers 22 en verder: daar is dankbaarheid voor de verlossing uit de dood en uit de levensstijl van de dood.

Kijk, dan is daar als vrucht van de Geest: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, zachtmoedigheid, vriendelijkheid, trouw en zelfbeheersing.

Horen we het: buiten de Heilige Geest die ons de wet leert kennen is er de dood.

Dat is de tragedie van de wereld.

Ongelovigen denken dat ze de vreugde van een vrij en los leven kunnen bereiken door abortus en euthanasie toe te laten; of door zich in te spannen voor een wereld zonder oorlog.

Maar ze hebben niet dóór dat het leven alleen door God gegarandeerd wordt.

Hij is de Schepper van het leven.

Dat is de les van het zesde gebod: wie zich heeft losgemaakt van het Woord en de Geest van deze God, heeft een schijnleven; geen echt leven.

Want echt leven is daar, waar wordt erkend dat Christus (met onze laster en onze scheldpartijen op zijn schouder) door dood en graf heenging.

Belijdt in dat geloof en in de gemeenschap met Hem uw zonde van roddel.

Kom daarmee maar voor Zijn aangezicht; want Hij verzoent door Zijn bloed elke zondaar die Hem bidt om vergeving.  
Achter Hem aan gaat de levensruimte voor ons open.

Wie zich nu eigendom weet van Jezus Christus zet zijn hartstochten van haat en wrok en laster aan de kant;  
Want onze hartstochten zijn de wortel van alle zonden tegen het zesde gebod.  
En die wortel moet weg.  
Immers God haat de toorn en de wraakzucht, antwoord 106.  
Maar en dat is genade! wij wandelen door het Woord en de Geest van God weer op het levensspoor.

We staan hier op aarde nog wel midden in de brokstukken van de macht van de dood.  
En de klanken van de doodsbaazuin: roddel, haat en wraakzucht schetteren nog dagelijks om ons heen Maar wij mogen leven met de zekerheid dat de klanken van het eeuwig zalig leven overwinnen.

De doodsbaazuin zal verstommen, maar de bazuin van het leven klonk op de morgen van Pasen en ze klinkt door tot in eeuwigheid.  
Juich bij dit zesde gebod over de overwinning op de dood en de erfenis van het leven.

Dat alles is het Evangelie onder die wekelijkse afkondiging:  
Gij zult niet doodslaan, maar gij zult leven met Jezus Christus, de Levensvorst.  
Breek met haat, en nijd; jaloezie en wraakzucht.  
En ga de weg van het léven.  
Die weg is open! Dankzij Jezus Christus.  
Tot in de hel, droeg Hij alle smaad en schande en laster en hoon.  
Maar het werd Pasen: Christus won het nieuwe leven.  
Met Hem mogen ook wij daar nu al van genieten.  
Laat dat paasleven dan ook zien in een hartelijk leven met uw naaste, in liefde en verdraagzaamheid zonder laster en roddel.

Leef dan zo in de volle zekerheid dat ook in uw leven de macht van de dood is overwonnen en het echte leven is begonnen.  
Dat leven gaat door tot in eeuwigheid.

AMEN